

VOOR WIE en WANNEER

Kinderen

Natuurlijk kun je je afvragen of je je kind als baby / peuter / kleuter moet laten dopen of ... dat je die keuze aan hem of haar zelf moet overlaten als hij/zij volwassen is? De vraag is heel begrijpelijk, maar als je voor de tweede optie kiest, zou de hele opvoeding zinloos zijn. Je zoon of dochter groeit op in uw gezin. Je wilt hem/haar van alles het beste geven.

Elke beslissing in de opvoeding neem je vanuit een bepaalde achtergrond of overtuiging. Vaak onbewust. Een kind 'neutraal' opvoeden kan dus niet.

Als ouders de keuze maken om hun kind christelijk op te voeden, kunnen zij dit het beste doen door het vanaf het begin spelenderwijs kennis te laten maken met Jezus, de bijbel en de kerk en het zo langzaam in het geloof te laten groeien.



Kinderdoop

Wat je dierbaar is en waarin je gelooft wil je doorgeven aan je kind, opdat het kind daaruit kan kiezen voor zijn of haar eigen leven. Er kunnen allerlei beweegredenen zijn om je kind te laten dopen. Dopen hoort er misschien wel gewoon bij of is een heel bewuste keuze.

Wellicht ben je er nog helemaal niet of niet helemaal uit of je je kind wilt laten dopen.

Hoe de situatie ook is, wanneer je nadenkt over het dopen van je kind, borrelen er vaak vanzelf vragen op. Daarom gaan aan de kinderdoop vaak een of meerdere gesprekken van de ouders met de doopheer (pastoor of diaken) vooraf.



Sint-Bonifatiuskerk,
Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam
☎ 075 6 164 807
✉ pastoraat.bonifatiusparochie@live.nl
www.katholiekzaanstreekzuid.nl



INFORMATIEFOLDER

Dopen



Je wilt je kindje laten dopen of misschien zelf gedoopt worden. In deze folder vind je daar informatie over.

Heb je na het lezen van deze folder vragen?
Schroom niet, kóm met alle vragen!

in de
Sint-Bonifatiuskerk

Eerste stap

De eerste stap in het geloof is het **Doopsel**;
een eerste contact met God.

Door het doopsel worden mensen opgenomen in de geloofsgemeenschap die zich KERK noemt.

Door deze 'geloofsstap' te zetten laat je zien: ik wil bij de gemeenschap horen die in Christus gelooft.

Er zijn meer 'geloofsstappen' momenten waarin je contact hebt met God.

We noemen deze contacten: '**sacramenten**'.



De eerste 'geloofsstap' =
het sacrament van het doopsel;

de tweede 'geloofsstap' =
het sacrament van de Eucharistie;

een derde 'geloofsstap' =
het sacrament van Vormsel;

een vierde 'geloofsstap' =
het
sacrament van de Biecht of de Verzoening;

een vijfde 'geloofsstap' =
het sacrament van de Ziekenzalving;

een zesde 'geloofsstap' =
het sacrament van de Wijding
tot Diaken, Priester of Bisschop;

een zevende 'geloofsstap' =
het sacrament van het Huwelijk

Volwassenen

Voor volwassenen ligt het anders. Vaak komen mensen op een of andere manier in aanraking met het geloof en gaan daar over nadenken. Komen in gesprek met andere gelovigen en besluiten te kiezen voor de doop. Hiermee geven volwassenen aan bij de grote wereldwijde familie van christenen te willen horen. Zij worden door de doop opgenomen in de kerkgemeenschap.

De toediening van het doopsel aan volwassenen gebeurt ook wel in de Paasnacht in tegenwoordigheid van onze parochiegemeenschap. De doop is dan ingebed in de paasliturgie.

Ben je als kind niet gedoopt of heb je pas in je latere leven kennis gemaakt met het katholieke geloof en wil je dit sacrament graag ontvangen dan kun je contact opnemen met de parochieverantwoordelijke. Voorafgaande aan de toediening van de doop zijn er verschillende mogelijkheden. Zoals bijvoorbeeld een cursus geloofsverdieping of '(hernieuwd) kennismaken met de katholieke kerk', en of voorbereidende gesprekken met de pastoor of diaken.

Meer over de doop

Zoals eerder werd aangegeven is het doopsel het eerste sacrament wat men ontvangt en het teken van een beginnend christelijk leven.

Door het Sacrament van het doopsel gaat een mens bij Jezus Christus horen en treed men toe tot de christelijke kerk. Voor de protestante kerken en de katholieke kerk is het doopsel gelijk.

Wie op latere leeftijd katholiek wil worden en eerder al in een christelijke kerk gedoopt is, hoeft niet opnieuw gedoopt te worden. We dopen naar de opdracht van Jezus.



Bijbel

In de bijbel lezen we: dat als Petrus een toespraak in Jeruzalem houdt op het feest van Pinksteren, zijn toehoorders hem vragen wat zij moeten doen. Petrus antwoordt (Handelingen 2, 37-38): "Bekeert u! Ieder van u moet zich laten dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult u de gave van de heilige Geest ontvangen".

Petrus zei dit in opdracht van de verrezen Heer, die aan zijn leerlingen meegaf: "Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest (Matteüs 28, 19).

Het doopsel is een begin. Het woord 'doop' komt van onderdompelen. Water is het element van (nieuw) leven.

Door de doop word je opgenomen in de gemeenschap van gelovigen rond Jezus Christus. Vanaf dat moment begint je leven als christen.

Meer informatie

Wil je meer informatie over dopen of de doopviering: vraag daar naar. Er is in de parochie een boekje waar uitgebreider informatie in is opgenomen.

Aanmelden

Wen doop aanmelden?

Vraag naar het aanmeldingsformulier!