

VOOR WIE en WANNEER ...

In de Sint-Bonifatiusparochie worden jongeren (jongens én meisjes) voorbereidt om te assisteren / te helpen tijdens eucharistievieringen door middel van een cursus.

De cursus is bedoeld voor jongeren vanaf ongeveer acht jaar, die de eerst communie hebben ontvangen.

Jongeren die ouder zijn kunnen zich zeker ook aanmelden.

In de Sint-Bonifatiusparochie assisteren bij de eucharistievieringen, jongeren tussen de 8 en 30 jaar.

De cursus wordt over het algemeen gehouden op zaterdagmiddagen op in overleg vastgestelde data. Maar kan ook, in overleg, op andere dagen / tijden worden gehouden.

De cursusmiddagen duren ongeveer drie kwartier.



Sint-Bonifatiuskerk,
Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam
☎ 075 6 164 807
✉ wjk.bonifatiusparochie@live.nl
www.katholiekzaanstreekzuid.nl



INFORMATIEFOLDER

Misdienaar



in de
Sint-Bonifatiuskerk



WAAROM ...

In kerken komen mensen die in Christus geloven bij elkaar. In katholieke kerken komen iedere week mensen bij elkaar om de Eucharistie te vieren (de Eucharistie wordt ook wel: 'heilige Mis' genoemd).

Iedereen heeft in de kerk een taak.

Alle mensen die samen komen in de eucharistieviering bidden tot God, ze danken God, ze luisteren naar zijn Woord en ze zingen. Dat is hun taak. Dat doen de mensen samen!

Want ... geloven doe je sámen!

Er zijn ook mensen in de kerk die een spéciale taak hebben. Dát zijn onder andere: misdienaars / misdienettes! Die hebben een bijzondere taak!

Zij zijn 'dienaar' tijdens de Eucharistie. Dat betekent dat ze de gebeden bidden die ook de mensen bidden. Die gebeden staan vaak in het boekje, ze gaan zitten, staan en knielen, net als alle andere mensen in de kerk.

Maar ook:

- o helpen zij de priester / voorganger aan de altaartafel;
- o brengen zij de kelk en de pateen naar het altaar;
- o de kannetjes met water en wijn worden door hen naar de priester gedragen;
- o helpen zij de priester als hij alles weer schoon maakt;
- o zij zorgen ervoor dat na de Eucharistie alles weer keurig op de credens(tafel) staat;
- o en soms mogen zij ook voorlezen (jongeren die al veel ervaring hebben en al langer misdienaar!)

Deze mooie taken mogen misdienaars doen. Door de hulp van misdienaars kan de Eucharistie heel mooi worden gevierd!



HOE ...

Tijdens het voorbereidende traject komen jongeren ongeveer zes tot acht maal bij elkaar.

Aan de hand van het 'Informatieboek voor misdienaars' gaan zij leren wat er allemaal nodig is om misdienaar of misdienette te kunnen worden en wat zij moeten weten.

Onderwerpen als:

- Wat staat er allemaal in de kerk
- Wat is er nodig voor de eucharistieviering
- Houdingen van priester en misdienaars
- Taken van de misdienaar
- Het kerkelijk jaar

komen aan de orde en achter in dit handige boek staat nog een: 'Moeilijke-woorden-lijst', zodat alles dat voorbij komt tijdens de cursus nog eens kan worden opgezocht!

Aan het eind van het traject doen zij een examen. Na het behalen daarvan ontvangen zij, tijdens een eucharistieviering, een diploma.

En dan ... zijn zij misdienaar of misdienette!

EN DAN ...

Na het behalen van het diploma worden de jongeren bij toerbeurt ingezet, altijd samen met anderen, om te assisteren bij de eucharistieviering. Dat is ongeveer éénmaal per maand.

Om te weten wanneer de jongeren worden ingezet krijgen zij, elke twee maanden, het infoblad 'Mispuntjes' waarin een woordje van de pastoor, het rooster van dienbeurten en namen en telefoonnummers van collega-misdienaars.

Voor meer informatie of vragen:

☎ 075 616 48 07

✉ wjk.bonifatiusparochie@live.nl

