

Zaancirkel

Editie M.Magdalenaparochie

23 mei 2022



Jaargang 6

Nummer 5



**KATHOLIEK
ZAANSTREEK**

St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam
HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;
H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie

Goede Vrijdag of Hemelvaart

We lopen met elkaar de weg van Pasen naar Pinksteren. Van het grote wonder naar 'en nu jullie (met Onze hulp)! Tussendoor vieren we Hemelvaart. Hemelvaart is een beetje een apart hoogfeest. Het valt immers op donderdag, buiten de cyclus van de zondagen waarop we gewoon zijn om naar de kerk te gaan. Zo wordt het een lang vrij weekend voor veel mensen.

Op blote voeten

Hemelvaart is onlosmakelijk verbonden met die leuke, maar ook aparte traditie van het dauwtrappen. Vroeger was dauwtrappen een processie bij het ochtendgloren. Maar wist u dat dauwtrappen al een oude gewoonte is, waarbij mensen op Hemelvaartsdag heel vroeg opstaan om een wandeling te maken in de natuur. Op blote voeten! De dauw op het gras zou namelijk een helende werking hebben. Maar helende werking of niet, dit moet je toch een keer gedaan hebben, al dan niet op blote voeten!

Grote feesten in het perspectief van een mensenleven

Soms hoor je mensen zeggen: "Dat was mijn Goede Vrijdagervaring." Of "toen kon het pas echt Pasen worden in mijn leven". De grote gebeurtenissen in de bijbel ervaren we in het klein in ons eigen leven. Een heftig dieptepunt ervaren we soms als onze eigen Goede Vrijdag. Als we daar een tijd later op terugkijken, zien we dat vanuit dat dieptepunt zich een nieuw perspectief ging aftekenen. Dat er een onverwachte deur openging, een nieuw levenspad gekozen werd. Iets dat lijkt op een persoonlijk Pasen. En ik dacht bij mijzelf, hoe past Hemelvaart in dit plaatje?

Afscheid

Hemelvaart is een gebeurtenis in het leven van de leerlingen die best heftig geweest moet zijn. Ze hebben wat meegemaakt met hun vriend en leraar Jezus. In korte tijd van de hoogste piek naar het diepste dal. En dan het wonder, het grote wonder van de opstanding. Van oneindige vreugde naar langzaam begrijpen welke weg ze met elkaar hebben gelopen en wat dit betekent voor ieder van hen en voor heel de wereld. Maar na veertig dagen komt dan toch het onvermijdelijke afscheid. Jezus gaat hen verlaten.

In het diepst van mijn gedachten

Ook deze gebeurtenis van afscheid nemen maken we allemaal mee. In het sterven van de ander, waarbij wij erop vertrouwen, geloven, dat dit geen definitief afscheid is. Maar ook een kind dat uit huis gaat, een familielid of vriend die verhuist, een liefde die je verlaat. Het is allemaal afscheid nemen en je leven is daarna anders, minder volledig, minder compleet, leeg misschien. In het diepst van je gedachten kun je hieronder lijden. Denk je soms, daar kom ik nooit meer overheen: maak je Goede Vrijdag van iets dat Hemelvaart kan zijn.

Terwijl Hij hen zegende, werd Hij ten hemel opgenomen

Goede Vrijdag heeft een wonder nodig: helende vergeving, een nieuw licht... Een Pasen. Hemelvaart heeft genoeg aan zegen. De ervaring van Hemelvaart is dankbaarheid, je gezegend voelen. Dat de tijd die je samen hebt mogen doorbrengen, het samen wandelen op je levensweg, een gezegende tijd was. Er verandert iets, een nieuwe tijd breekt aan, waarin je meeneemt alles wat je samen hebt gedaan en meegemaakt en hoe je dat heeft gevormd tot wie je nu bent. Met al die zegen ga je op weg, om die zegen verder te brengen, verder uit te bouwen. In het diepst van je gedachten ben je dankbaar, voel je je gezegend en klaar om vooruit te kijken. Dat is Hemelvaart.

Zo leren kijken

Anders kijken naar dezelfde gebeurtenis: is het een Goede Vrijdag of ervaar je het als Hemelvaart? Kan iedereen dat, Hemelvaart zien in de dingen? Ja! Is het makkelijk? Nee. Maar zelfs in het diepst van je gedachten hoeft je het niet alleen te doen. Tien dagen na Hemelvaart ontvangen we allemaal de Geest van wijsheid. Zo kan de ervaring van Hemelvaart in ieders leven van gezegende betekenis zijn, steeds opnieuw. Daar hoeft je niet voor op blote voeten om zes uur in de ochtend door het bos te wandelen. Al heeft dat zijn eigen charme.

Diaken Jeroen Hoekstra



Bestuur

VAN DE BESTUURSTAFEL

R.K. Parochieverband Zaanstreek

St. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W)
H.H. Martelaren van Gorcum (Ka/dZ) - H. Odulphus (Ass) - St. Petrus (Kr)



Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BA Assendelft
Email: kerkbestuur.pvz@gmail.com

Uit de bestuursvergadering van 22 maart 2022.

Website

Helaas geen nieuws. Het is de beoogde webredacteuren te veel werk gebleken om het beheer bij de reguliere taken te voegen. Pastoor Floris en diaken Jeroen gaan zoeken naar een oplossing.

Verkoop kerkgebouwen

De parochianen van de Jozef zullen geraadpleegd worden over mogelijke verkoop van de kerk aan een migrantenparochie.

Veiligheid en nieuw formulier

Zoals al eerder is gemeld zal elke afzonderlijke parochie een veiligheidsfunctionaris moeten aanwijzen waarna in een later stadium gezamenlijk geëvalueerd kan worden. De veiligheidsfunctionaris is niet iemand die het werk moet doen, maar iemand die we hierop kunnen aanspreken. Onder veiligheid moet naast brand-, insluip- en diefstalbeveiliging ook gedacht worden

aan de personele veiligheid. Daar hoort een vertrouwenspersoon bij.

Financiën

De Odulphusparochie krijgt van het kerkbestuur toestemming om een stuk grond te verkopen aan de Dorpsstraat te Assendelft. Sinds kort heeft, door toedoen van de Commissie van Beheer, de Gemeente Zaanstad de bestemming gewijzigd en het stuk grond van een bouwvergunning voorzien waardoor het verkoopbaar is geworden. De penningmeester gaat kijken naar de voor- en nadelen van het plaatsen van een digitale collectebus.

Verhuur van de pastorie van 't Kalf

Penningmeester Ton Reijns en secretaris Martin Hijne zijn respectievelijk in gesprek met make-laar Brantjes en het Bisdom.

Een positief besluit is derhalve binnenkort te verwachten.

Namens het bestuur Marga Breed

[R1]

BENEFIET OEKRAÏENE



Op zaterdag 28 mei organiseert Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo een benefietconcert voor Oekraïne. Wij hopen hiermee de Oekraïense bevolking een hart onder de riem te steken door geld in te zamelen voor noodhulp. De donaties en bijdragen van dit concert gaan naar Stichting Dorcas en naar het hulpproject 'Stop the war' van de Italiaanse comunità Papa Giovanni XXIII. Beide organisaties verlenen noodhulp in Oekraïne.

Het Kinder- en Masterkoor Rejoice, geleid door dirigenten Rob en Sandra Fase, geven de aftrap. Na een korte pauze geven zij het stokje door aan de koren Ubi Caritas, Koor Con Amore en het Heerhugowaards Gemengd Koor, geleid door dirigent Alexandre Pavloff. Er zullen bekende werken ten gehore worden gebracht zoals het Hallelujah van Händel, het Ave Verum Corpus van Mozart, a Clare Benediction van John Rutter en meer.

Als u Oekraïense vluchtelingen kent, neem ze vooral mee. Bij het optreden is een tolk aanwezig. U kunt uw auto parkeren op ons parkeerterrein aan de Kapellaan. Omdat wij een flinke toeloop van geïnteresseerden verwachten willen wij u vragen om, indien mogelijk, te voet of op de fiets te komen.

- **Datum:** zaterdag 28 mei 2022
- **Tijd:** 14.00 - 16.00 uur
- **Locatie:** Bedevaartkapel OLV ter Nood, Kapellaan 144 Heiloo
- **Aanmelden niet nodig, meer info op de agenda: www.olvternood.nl**
- **Entree is gratis, een donatie van harte welkom.**

Het zal u niet ontgaan zijn: op 15 mei jl. was de heiligverklaring van Titus Brandsma.

De media heeft er aandacht aan besteed en ook in de verschillende parochies is daar bij stil gestaan. In de vorige editie van de Zaancirkel stond een prachtig artikel over deze heilige van de hand van Clara Bruins.

Vanuit de regio is er ook belangstelling, zie volgende items.



➤ **'Titus Brandsma, held of heilige?'**

Op vrijdag 10 juni speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus, held of heilige? Een vertelling over het leven van Titus Brandsma.

Het gebeurt niet elke dag, dat een Friese boerenzoon heilig wordt verklaard. Het is de eerste keer na 2000 jaar! Niet iedereen zal weten, wat Titus Brandsma heeft beziend en hoe hij heeft geleefd.

In een avondvullende theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van Titus Brandsma.

In 1881 geboren op een boerderij in Ugoklooster (bij Bolsward), werd hij in 1942 te Dachau met een injectie om het leven gebracht. Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood, maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.

Als elfjarige jongen ging Titus hij naar het kleinseminarie van de franciscanen om zich vervolgens aan te sluiten bij de karmelieten. Na zijn priesterwijding studeerde hij in Rome, promoveerde in de wijsbegeerte en werd uiteindelijk hoogleraar in Nijmegen.

Toen Nederland werd bezet door de Duitsers, kwam Titus Brandsma met hen in conflict. De directe aanleiding tot zijn arrestatie was zijn actie om de dagbladen te bewegen geen artikelen en advertenties van de N.S.B. op te nemen. Acht weken zat hij in een cel in Scheveningen om na wat omzwervingen uiteindelijk in 1942 te sterven in Dachau.

In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal van deze religieus bewogen man.

In deze voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten.

Waar: Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie

Wanneer: Vrijdag 10 juni 2022 om 20.00 uur.

Deze voorstelling wordt u aangeboden door de katholieke Zaanse Parochies.

De toegang is dus gratis.

➤ **Kerkenpad**

Ook in 2022 gaan we weer op ons vertrouwde Kerkenpad. Dit jaar geen reisbeperkingen en er is nog zoveel moois te ontdekken.



De plannen zijn om naar Friesland te gaan. In het jaar van Titus Brandsma reizen we naar zijn geboortegrond en zijn er nog voldoende mooie plekjes in Zuid-Friesland te ontdekken. Er is bijvoorbeeld een Odulphuspad dat loopt van Bolsward naar diverse plaatsen waar Odulphus wordt vereerd.

De planning moet nog worden gemaakt. De verwachting is om in augustus op stap te gaan.

U kunt zich reeds als geïnteresseerde aanmelden via het emailadres:

zaanskerkenpad@ziggo.nl

U krijgt dan geen vroegboekorting maar wel de informatie zo snel die bekend is, en een reservering op de aanmeldlijst. In het volgende parochieblad komt er uitvoeriger informatie, maar wij werken met het principe wie het eerst komt. (het evangelie zegt het anders over laatsten die eersten zijn). Dus bent u geïnteresseerd meldt u in ieder geval zonder verplichting aan.

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns

➤ **Bedevaart naar Banneux**

Een klein maar gezellig bedevaartsoord in de Belgische Ardennen. Hier is in 1933 Maria acht maal verschenen aan de toen 12 jarige Mariette Beco, en noemde zich 'De maagd der armen'.

En zei "Ik kom het lijden verlichten".

Het bisdom Haarlem - Amsterdam organiseert jaarlijks 2 bedevaarten, in het voor en najaar.



Tijdens het 5 daagse verblijf zijn er priesters, een arts en verpleegkundigen en vele vrijwilligers aanwezig. Die 24 uur per dag voor u klaar staan, om te zorgen dat u niets te kort komt.

De kosten voor deze reis bedraagt € 295.-- hierbij is alles inbegrepen.

We reizen altijd met een rolstoelbus zodat er aan ieders zorgbehoefte voldaan kan worden.

Op de bussen is zowel geestelijke als verpleegkundige zorg aanwezig.

Ook de kamers kunnen naar uw zorgbehoefte aangepast worden.

De reis wordt dit jaar georganiseerd van 26 tot 30 augustus 2022 (uiterste aanmeld datum vóór 1 juli)

Bij voldoende deelnemers uit de Zaanstreek, is het mogelijk dat de bus bij station Zaandam Kogerveld / Sint Jozefkerk stopt.

Wilt u deze bijzondere reis met ons mee beleven, en kracht halen uit de saamhorigheid van onze 'Banneux familie'. Neem dan contact op met:

- Ellen van der Laan: 06 30 91 85 92 banneux.bisdomhaarlem@outlook.com
- Eva Onderwater: 0297 222 208
- Voor de Zaanstreek: kapelaan Nico Kerssens 06 44 20 67 38

➤ **Vooraankondiging: Kloosterweekend**

Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf en laat je inspireren tijdens ons kloosterweekend.

Tijdens een kloosterweekend verblijf je met andere parochianen in een klooster en leven we mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiepen we ons in een bepaald thema. Daarnaast is er tijd om te lezen, te wandelen of in de omgeving van het klooster inspiratie op te doen.

Waar en wanneer

Het kloosterweekeinde is meestal van vrijdagmiddag tot zondagmiddag. De datum en locatie zijn nog niet bekend. We zijn nog in overleg met enkele kloosters en zoeken naar een geschikte datum eind 2022 of begin 2023.



Twee overnachtingen

In de kloosters heb je een eenvoudige eigen kamer. Soms met eigen toilet en douche. Soms met gezamenlijke douches en toiletten.

De kosten

De kosten zijn nog niet bekend. Je betaalt voor het verblijf in het klooster inclusief de maaltijden. Kosten voor de reis naar het klooster zijn niet inbegrepen.

Organisatie

Het kloosterweekend wordt georganiseerd door Jeroen Hoekstra en Marlies van der Lelij. U kunt via onderstaande email contact met ons opnemen. Geïnspireerd en wilt u meehelpen? Mail ons.

Interesse en voorinschrijving

Heeft u interesse om mee te gaan? Meldt u vrijblijvend aan door een mail te sturen naar:

diakenjeroen@kpnmail.nl. We houden u dan op de hoogte en kunt zich dan als eerste inschrijven als alle informatie bekend is. Er is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

De gaven van de Geest beleven

‘De charismatische vernieuwing is een genade voor de Kerk’

Door Benoit Lannoo

Charis, het ‘dienstwerk van de charismatische vernieuwing aan de Kerk’, wil uitdrukkelijk geen parallelle structuur in de Kerk zijn. “De charismatische vernieuwing is een aanbod aan de Kerk”, zegt internationaal moderator Jean-Luc Moens. “Opdat iedereen de gaven van de Geest beleeft die hij bij zijn doopsel ontving.”



‘De heilige Geest drijft je naar buiten om van Jezus te getuigen.’ | Illustratie: Tang Yau Hoong – Ikon Images

Tijdens het gesprek neemt Jean-Luc Moens om de haverklap de naam van paus Franciscus in de mond. De Franstalige Belg is de eerste internationale moderator van Charis, de ‘dienst aan de wereld-kerk’ van de charismatische vernieuwing die de paus vorig jaar lanceerde. Charis staat voor *Catholic Charismatic Renewal International Service*.

Als provinciaal van de jezuiten was Jorge Mario Bergoglio destijds allerm minst voor die charismatische vernieuwing te vinden. Maar als aartsbisschop van Buenos Aires leerde hij die waarden en hij nam, eenmaal tot paus verkozen, die waardering me naar Rome.

“Dit is de eerste paus die expliciet erkent dat de charismatische vernieuwing een ‘stroom van genade’ is”, zegt Jean-Luc Moens. “Het is een stroming die de structuren overstijgt; zij behoort niemand toe. Het is een genade voor de hele Kerk.”

INTEGREREN

Moens – een 69-jarige wiskundige, vader en grootvader – was jarenlang in Rome verantwoordelijk voor de internationale relaties van de Emmanuelgemeenschap. Als zodanig was hij onder meer betrokken bij de nieuwe congregatie voor de Leken, het Gezin en het Leven, die wordt geleid door de Iers-Amerikaanse kardinaal Kevin Farrell.

“Ik was zeer verrast dat mij na mijn pensionering deze taak als internationaal moderator van Charis werd toevertrouwd”, zegt Moens.

Het is niet onzinnig te denken dat paus Franciscus en kardinaal Kevin Farrell de charismatische vernieuwing met dat nieuwe internationaal, regionaal en lokaal verankerde ‘dienstwerk’ sterker in de wereldkerk willen integreren, zowel organisatorisch als spiritueel. Maar wat is dat nu precies, die charismatische vernieuwing?

Lees verder op de volgende pagina's.

“Het is een christelijke stroming die begin twintigste eeuw in Angelsaksische evangelicale middens ontstond en die de Heilige Geest als gave van God weer ruimte wilde geven, zoals in de dagen van de eerste Jezusgemeenschappen”, vertelt Moens. Hij benadrukt sterk dat gemeenschappelijke aanvoelen van de werking van de Geest in katholieke en protestantse charismatische middens. “De vernieuwing geeft nieuwe impulsen aan de oecumene.”

Charismatici roepen de Geest uitdrukkelijk aan en beleven dan ook de ‘gaven van de Geest’ waar Paulus het in zijn eerste brief aan de Korintiërs over heeft. De ‘vruchten van de Geest’ uit Paulus’ Galatenbrief

**De Kerk mag geen knusse cocon worden.
‘De Kerk van Jezus is per definitie gericht
op de verspreiding van het Goede Nieuws
en de Geest is daar de motor van’**

kenmerken de individuele christen, maar de ‘gaven van de Geest’ – zoals de gave om te genezen, te profeteren of ‘in tongen’ te bidden – komen Jezus’ Kerk als gemeenschap ten goede.

“Kardinaal Suenens (van 1961 tot 1979 aartsbisschop van Mechelen-Brussel, red.) heeft

deze genade in de nasleep van het Tweede Vaticaans Concilie in de Verenigde Staten opgepikt en de beweging vanaf 1967 in de katholieke wereld gelanceerd. Ik kreeg in mijn jeugd de kans met hem samen te werken. Suenens had ware hartstocht voor de heilige Geest.”

De Belgische kardinaal vergeleek de vernieuwing met de Golfstroom in de Atlantische Oceaan, die voor het gematigde klimaat van onze streken zorgt.

“Net zoals de Golfstroom weer verdwijnt als hij zijn werk heeft gedaan, zo moet de charismatische vernieuwing de hele Kerk verwarmen en verdwijnen als ze haar werk heeft gedaan.” Dat betekent voor Moens: “Als de hele Kerk charismatisch is.”

DE KERK GELANCEERD

“De Geest heeft met Pinksteren de eerste gemeenschap van leerlingen volkomen getransformeerd”, zegt Moens. “De Kerk van Jezus was er al, maar het was een groep bange leerlingen rondom de Moeder van de Heer. Zij bleven echter bidden om de Helper die Jezus hun beloofd had. Het is die Heilige Geest die hen op de eerste Pinksterzondag naar buiten heeft gedreven om te getuigen en die aldus de Kerk heeft gelanceerd.”

Die Kerk mag volgens Moens nooit een cocon worden waar we ons knusjes thuis voelen. “De Kerk van Jezus is per definitie gericht op de verspreiding van het Goede Nieuws en de Geest is daar de motor van. Dat is wat je meteen merkt als iemand in de Geest is gedoopt: hij of zij kan van Jezus’ boodschap niet meer zwijgen.”

“Gods Geest is trouwens niet minder mysterieus dan God de Vader”, zegt Moens. “Hebben wij niet vaak een godsbeeld dat veel te dicht aanleunt bij dat van onze natuurlijke

vader? Jezus heeft ons uitdrukkelijk gevraagd biddend uitdrukkelijk te zijn voor zijn Helper – *parakleitos* in het Grieks. Kan

je christen zijn als je niet uitdrukkelijk voor Jezus’ Geest openstaat?” Dat ‘doopsel in de Geest’ of die ‘uitstorting van de Geest’ is typisch voor de talloze gebedsgroepen en de gemeenschappen die zichzelf tot de charismatische vernieuwing rekenen.

“Ik vraag onze groepen altijd om niet op zondag bijeen te komen, maar voor de zondagsliturgie naar de parochie te gaan”, zegt Moens. “De charismatische vernieuwing is geen parallelle Kerk en mag het nooit worden. Wij gehoorzamen de lokale bisschoppen.”

Moens is zich bewust van het risico. De vormingen die Charis aan gebeds- en gemeenschapsleiders aanbiedt, zijn er onder meer op gericht eventuele sektarische trekjes binnen de charismatische vernieuwing tegen te gaan.



AANBOD AAN DE KERK

Ook stichters die nieuwe gemeenschappen helemaal in hun ban houden, zijn de internationale moderator niet onbekend. "Dat zijn ontsprongen: de genade van de Geest leidt tot heiligheid, maar niet allen die in de genade leven, zijn meteen heilig."

Daarom duren alle mandaten binnen Charis nu drie jaar en zijn ze slechts één keer vernieuwbaar. "Ik heb bij mijn aanstelling maar één zaak uitdrukkelijk gevraagd: roep mij tot de orde als mij dit naar het hoofd stijgt."

"De charismatische vernieuwing is een aanbod aan de Kerk", benadrukt Moens. "Iedereen blijft vrij daar in zijn parochie of christelijke beweging al dan niet op in te gaan."

Maar er is een belangrijk verschil met andere christelijke bewegingen. "Een beweging is een groep gelovigen met een bepaalde spiritualiteit: franciscaanse spiritualiteit bijvoorbeeld, of die van het Focolare", legt Moens uit. Je behoort tot zo'n groep of je behoort er niet toe.

"Maar de vernieuwing is anders. Zij is geen beweging, zij is een 'stroom van genade'. Zij is er voor iedereen. Je kunt gedoopt zijn in de Geest en niet tot een charismatische gebedsgroep behoren of niet met je handen in de lucht bidden. Net zoals je lid kunt zijn van Sant'Egidio of tot de dominicaanse familie kunt behoren, en gedoopt zijn in de Geest. Waar het op aankomt, is dat je ten volle alle gaven van de Geest beleeft, die je bij je sacramentele doop hebt ontvangen."

Charismatische groepen in Nederland en België

In de meeste landen bestaat de charismatische vernieuwing vooral uit gebedsgroepen. Er is ook een aantal gemeenschappen, die doorgaans in verschillende landen gevestigd zijn.

In Nederland zijn er onder meer het netwerk van de Katholieke Charismatische Vernieuwing in Helmond en de Emmanuelgemeenschap, de gemeenschap Chemin Neuf, het netwerk van Antilliaanse en Arubaanse gebedsgroepen, het bezinningscentrum Emmaus in het Noord-Brabantse Helvoirt, Gebedshuis Bethanië in Tegelen bij Roermond, de beweging van het Heilig Aanschijn en Toward Jerusalem Council II, allebei in Eindhoven, en de Gemeenschap van de gekruisigde en verrezen Liefde ('De Kommel') in Maastricht.

In België zijn Emmanuel en Chemin Neuf en de Katholieke Charismatische Vernieuwing eveneens actief. Verder zijn er onder meer ook de Gentse Gemeenschap Maria Kefas, de Jeruzalemgemeenschap, de Gemeenschap van de Zaligsprekingen in het Waalse Thy-le-Chateau en Fondacio in het Brusselse Schaarbeek. Het Vlaamse dienstencentrum is in het Tieltsse Huis Tabor te vinden.

Meer hierover: www.CHARIS4all.nl

(Bron: Katholiek Nieuwsblad)



Meer interessante artikelen lezen?

Ga naar www.kn-digitaal.nl en/of neem een abonnement op Katholiek Nieuwsblad!

Contact: Postbus 1270, 5200 BH 's Hertogenbosch

☎ 073 612 34 80 ✉ info@kn.nl; Zie ook: kn.nl/abonnementen

*'Daar waar de nacht begint, is het geloof,
als hoop, vertrouwend op een nieuwe morgen.'*

Midzomersessies

ONLINE MIDZOMERSESSIES

Midden in de zomer houden we twee leesgroepen: één in juli over het boek 'Vrede kun je leren' en één in augustus aan de hand van het boek 'Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof'. De bijeenkomsten zijn online dinsdagavond (juli) of maandagavond (augustus) via Zoom, dus je kunt ook meedoen vanaf het vakantieadres.



○ Midzomersessie in de maand juli

Vrede kun je leren van David

van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg



Een gelukkig mens pest niet, begaat geen aanslagen, radicaliseert niet, krijgt geen burnout enzovoort. Een gelukkig mens is in vrede met zichzelf en anderen. Om in vrede te zijn is het belangrijk om te werken aan je innerlijk: zelfkennis, rust, beheersing, mededogen enzovoort.

David van Reybrouck en Thomas D'Ansembourg schreven dit essay over innerlijke vrede om ons te leren die weg te gaan: Wie vrede kent, die vrede brengt.

N.b. Dit boek is niet specifiek gericht of geschreven vanuit een christelijke levensovertuiging.

Wanneer:

Online ontmoetingen via Zoom op dinsdag 12, 19 en 26 juli van 20.00 tot 22.00u.

○ Midzomersessie in de maand augustus

Jezelf aanvaarden: durven leven vanuit geloof van Romano Guardini



Guardini schief dit mooie essay vanuit de zorg hoe een gelovig mens zijn bestaan kan beleven in de wereld van vandaag, die gekenmerkt wordt door wetenschap en macht over zowel de dingen als over anderen. Hoe te geloven in een wereld waarin de mens zichzelf steeds meer centraal stelt?

Vanuit de existentiële ervaring van het er-zijn bouwt Guardini een confronterende theologie die ons oproept om de wereld Godwaardig te houden, ook omdat dit de enige weg is naar een menswaardige wereld. Een pittig essay waarbij je elke zin soms drie keer moet lezen.

N.B. Dit boek veronderstelt enige inzicht in het christelijke geloof en is gericht op medegelovigen.

Wanneer:

Online ontmoetingen via Zoom op maandag 1 en 8 augustus van 20.00 tot 22.00u.

○ Wat de leesgroep wel is.

Een aanmoediging om open en vrij te denken en om gedachten en twijfels te ordenen aan de hand van onze gezamenlijke en open bespreking van de inhoud van het boek. Daarbij spiegelen we ons, aan de hand van onze persoonlijke levenservaring, aan wat de schrijver ons voorhoudt. We zoeken samen naar hoe het boek nieuwe inzichten in ons kan aanboren, wat de inzichten voor ons kunnen betekenen en hoe het ons kan inspireren. Zo bouwen we samen naar nieuwe wegen van zingeving, verbondenheid, vreugde en welzijn.

○ Wat is de leesgroep niet.

Het is geen literaire analyse. We proberen elkaar niet te overtuigen van onze mening of 'de' waarheid. En het is geen therapeutische sessie.

○ Voor wie is de leesgroep interessant?

Voor iedereen die bereid is om het boek te lezen en tijdens twee of drie onlinebijeenkomsten open over het boek te praten. De leesgroep staat onder leiding van Jeroen Hoekstra. Hij is verantwoordelijk voor de organisatie en begeleiding en praat ook als deelnemer mee over het boek.

○ Vaste structuur van de online ontmoetingen

- Meditatieve opening: Hoe zit ik er nu bij? Even landen en rust vinden voor onze ontmoeting.

Ronde 1: Inhoud. Bespreken van het gelezen deel van het boek. De vraag die centraal staat is:

- Wat heeft mij geraakt in dit deel van het boek? Het gaat om de persoonlijke ervaring, om het

delen van gedachten. Als iedereen is geweest, reflecteren we op elkaars reacties.

- Ronde 2: Spiegelen aan de hand van onze eigen levenservaring. Wat betekent de inhoud in relatie tot mijn eigen ervaringen en leven. Zou dit mij kunnen inspireren? Wat zijn de blokkades die mij eventueel tegenhouden.
- Reflectieve afsluiting: Wat neem je mee vanuit deze sessie?

- o **Kosten voor de midzomersessies.**

Vrede kun je leren: € 15.--

Jezelf aanvaarden: € 10.--

Van uw bijdrage gaat 50% naar Pax Christi, de grootste vredesorganisatie van Nederland en de andere 50% naar de RK-parochies van de samenwerkingsverbanden Amstel-Weststeinder en de Zaanstreek.

- o **Hoe kun je meedoen?**

- Meld je aan door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl en geef aan voor welke leesgroep je wilt inschrijven (Vrede kun je leren of Jezelf aanvaarden).
- Na inschrijving krijg je een bevestiging en een betalingsverzoek. Na het ontvangen van de betaling is uw aanmelding definitief.
- Koop of leen het boek op tijd.
- Drie weken voor de eerste bijeenkomst krijg je per mail een leesschema en andere gegevens ter voorbereiding op de online ontmoetingen.

- o **Vragen of zelf een boek tippen?**

Mail Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl

Actie Kerkbalans

Uw financiële bijdrage is voor de parochie van onschatbare waarde.

Ook nu nog kunt u aan de Actie Kerkbalans bijdragen!

DE PAROCHIE IN BEELD DANK ZIJ UW BIJDRAGE ...

- ✓ is er elke zondag een Eucharistieviering
- ✓ kunnen koren zingen
- ✓ zijn er vieringen voor- en met kinderen
- ✓ worden kinderen voorbereid op hun Eerste H. Communie / Vormsel
- ✓ is er gelegenheid, op diverse manieren, voor catechese
- ✓ wordt er respectvol en gelovig afscheid genomen bij een uitvaart
- ✓ worden zieken en ouderen bezocht en krijgen (als zij dat willen) de H. Communie
- ✓ bidden we in de mei- en oktobermaand op zondag (in een aantal van onze kerken) het rozenkransgebed
- ✓ is er voor iedereen de mogelijkheid voor een pastoraal gesprek
- ✓ komt er 6 maal per jaar een parochieblad uit
- ✓ kunt u op verschillende dagen (zie eigen parochie) binnenlopen voor contact en koffie met andere parochianen
- ✓ wordt het kerkgebouw schoon gehouden
- ✓ kan het kerkgebouw worden onderhouden

Denk bij het ontvangen van uw vakantiegeld ook aan uw parochie!

Wij vragen (wanneer u dat nog niet heeft gedaan) om alsnog aan Actie Kerkbalans mee te doen.

Geef om en voor uw parochie zodat we kunnen blijven bestaan; ons geloof kunnen vieren en ons werk binnen en buiten de parochie voortzetten dankzij uw hulp.

(Wist u dat uw bijdrage aan de parochie aftrekbaar kan zijn van de belasting?!)

Kijk voor het rekeningnummer in de colofon van dit parochieblad!

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Nadenken

STOF TOT NADENKEN

Stof tot nadenken

Op een dag vroeg een lerares aan haar leerlingen de namen van alle klasgenoten op een papier te schrijven en naast de naam enige ruimte te laten. Daarna zei ze tegen de leerlingen dat ze het beste wat ze over hun klasgenoten zouden kunnen vertellen achter de naam moesten schrijven. De opdracht duurde het gehele lesuur en aan het einde van de les moest de opdracht ingeleverd worden bij de lerares.

In het weekeinde nam de lerares van iedere leerling een blad en schreef per leerling al deze positieve en opbouwende opmerkingen op zijn of haar blad. Op maandag gaf ze tijdens haar les aan deze klas aan alle leerlingen hun lijst. Na slechts korte tijd begon iedereen te lezen en te lachen. 'Is dat echt zo?', kon je horen fluisteren, 'Ik wist niet dat ik voor iemand anders waarde had!' en 'Ik wist niet dat anderen mij zo leuk vinden', waren de over het algemeen gehoorde commentaren. Na verloop van tijd werd er over deze lijsten niet meer gesproken. Ook wist de leerkracht niet of de leerlingen onderling of met hun ouders hierover gesproken hadden, maar dat was ook niet het belangrijkste. Die oefening had zijn effect gehad. De leerlingen waren gelukkig met zichzelf en met de anderen.

Enkele jaren later was één van haar leerlingen, Mark, omgekomen in een oorlogsgebied en de lerares werd uitgenodigd voor de begrafenis en ze ging daar naar toe. De kerk was overvol met vele vrienden. Bij het graf gingen de mensen die van hem gehouden hadden of hem gekend hadden één voor één bij zijn graf voorbij en bewezen hem de laatste eer. De lerares ging als één van de laatste langs zijn graf en bad voor hem. Nadat zij daarmee klaar was, vroeg een collega soldaat aan haar: "Bent u Marks wiskundelerares?"

Zij knikte bedroeft en zei zachtjes: "ja". Toen zei hij: "Mark heeft vaak over u gesproken".

Na de begrafenis was er gelegenheid tot condoleren en de meeste van Marks vroegere klasgenoten, ook aanwezig, waren bij elkaar gaan zitten. Marks ouders waren blij haar te zien en spraken haar aan. "We willen u iets laten zien", zei Marks vader en haalde een portefeuille uit zijn broek. "Dit vonden we toen we door Marks spullen gingen kijken nadat hij gesneuveld was en we dachten dat u het wel zou herkennen." Uit de portefeuille trok hij een sterk verouderd, veelgebruikt, bij elkaar geplakt blad, welke duidelijk zichtbaar vaak opgevouwen en weer dichtgevouwen was. De lerares wist zonder verder te kijken dat dit het blad was waarop alle goede, opbeurende en positieve dingen stonden die zijn medeklasgenoten opgeschreven hadden en zij bijeen geschreven had. "Wij willen u hiervoor zeer bedanken, dat u dit gedaan heeft", zei Marks moeder. "Zoals u kunt zien heeft Mark dit enorm gewaardeerd."

Hierna verzamelden alle voormalige leerlingen rondom de lerares. Charly lachte een beetje en bekende: "Ik heb mijn lijst ook nog. Deze ligt in bovenste lade van mijn bureau." Ook andere leerlingen reageerden met o.a. ik heb de lijst in ons trouwalbum geplakt; ik in mijn dagboek; Vicky, een andere leerling maakte haar handtas open en haalde haar agenda hieruit en toonde haar lijst aan de anderen. Helemaal bijeen geplakt en duidelijk veel gebruikt. "Ik neem hem overal mee naar toe" zei ze en voegde er aan toe "Volgens mij heeft iedereen die lijst nog, en onder handbereik." De lerares was zo ontroerd, dat ze begon te huilen en moest gaan zitten. Ze hilde om Mark en al deze vrienden die hij nooit meer zou zien.



In het samenzijn met onze medemensen vergeten wij vaak, dat ieder leven eens eindigt en dat we niet weten wanneer dit zal zijn. Daarom is het zo belangrijk dat we de mensen die we liefhebben, die ons dierbaar zijn, zeggen dat ze speciaal, bijzonder en belangrijk zijn. Zeg het ze voordat het te laat is. Denk hierom: Wat je oogst is wat je zaait. De invloed die je in het leven van een ander hebt, komt terug in je eigen leven.

*Dit ene weten we en
aan dit ene houden we ons vast in de donkere uren.
Er is één woord, dat eeuwig'lijk zal duren en wie 't verstaat, die is niet meer alleen!*

Henriëtte Roland Holst (1869-1952)

(Bron: Purmerkerkblad)

Antonius van Padua en het ezelswonder

door Clara Bruins

Op 19 juni, de tweede zondag na Pinksteren, is het Sacramentsdag. Op dit hoogfeest staat de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de eucharistie centraal. Het feest werd in 1264 voor de gehele Kerk ingevoerd door paus Urbanus IV en kwam voort uit een toenemende eucharistische vroomheid. In 1215 was op het vierde Lateraans Concilie vastgelegd dat tijdens de consecratie brood en wijn daadwerkelijk in het Lichaam en Bloed van Christus veranderen. Dit katholieke leerstuk werd door vele Sacramentswonderen bevestigd. Een bekend voorbeeld is het Mirakel van Amsterdam dat in 1345 plaats vond: een hostie die in het vuur niet verbrandde.

de legende van de knielende ezel

Ook in middeleeuwse legendes werd Christus' werkelijke aanwezigheid in de eucharistie bewezen. Eén van die legendes gaat over de heilige Antonius van Padua (1195-1231) en het ezelswonder, dat in Rimini zou hebben plaatsgevonden. Antonius probeerde een ketter, een zekere Bonillo, te overtuigen van de eucharistische leer. Deze blijft de werkelijke tegenwoordigheid van Christus echter hardnekkig ontkennen en gaat een weddenschap met Antonius aan. Zijn ezel zal drie dagen niet gevoederd worden. Op de vierde dag zal het hongerige dier een bak haver worden voorgezet en er zal hem een geconsacreerde hostie worden voorgehouden. Als de ezel voor de hostie kiest en de haver negeert, zal de ongelovige zich bekeren. Dit wonder voltrekt zich (zie afbeelding). Antonius, in priesterlijke kleding, toont een stralende hostie aan de uitgehongerde ezel. Het dier knielt eerbiedig neer voor het Allerheiligste en laat de voerbak onaangeroerd. Bij het zien van dit wonder knielt ook de ongelovige, het voorbeeld van de ezel volgend. Met gevouwen handen kijkt hij naar de heilige hostie waarin hij de Heer aanwezig weet. Hij is nu overtuigd. Volgelingen van de ketter en een franciscaner monnik zijn getuigen van het wonder. Vol spanning en verbazing kijken zij toe. Het ezelswonder is één van de meest populaire wonderen van Antonius en is talloze malen verbeeld. Antonius wordt als franciscaner monnik meestal afgebeeld met het Jezuskind op de arm en soms ligt er een ezel aan zijn voeten, als herinnering aan het wonder. De feestdag van Antonius is op 13 juni.



Afbeelding uit:

Bidden met Antonius. Samengesteld door L.A.M. Goossens, Werkgroep K.750 Utrecht, 1990, p.35

Vieringen

VIERINGEN IN DE ZAA NSTREEK

|  | St. Bonifatius <i>Oostzijde 12 Zaandam</i> | H. Maria Magdalena <i>'t Kalf 160 Zaandam</i> | H. Odulphus <i>Dorpsstraat 570 Assendelft</i> |
|---|--|---|---|
| Do. 26 mei Hemelvaartsdag | 9.30 u. Eucharistie N. Kerssens | 11.00 u. Eucharistie N. Kerssens | 10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten |
| Za. 28 mei 7^e zondag v Pasen Zo. 29 mei | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens 9.30 u. Eucharistie N. Kerssens | - 11.00 u. Eucharistie N. Kerssens | 19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten |
| Za. 4 juni Pinksteren Zo. 5 juni | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens 9.30 u. Eucharistie N. Kerssens | - 11.00 u. Eucharistie N. Kerssens | 19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 17.00 u. Vespers |
| Ma. 6 juni Moeder der Kerk | 9.30 u. Eucharistie N. Kerssens | - | 10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten |
| Za. 11 juni H. Drie-eenheid Zo. 12 juni | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens 9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten | - 11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten | 19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 10.00 u. Eucharistie N. Kerssens |
| Za. 18 juni Sacramentsdag Zo. 19 juni | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens 9.30 u. Eucharistie F. Schouten | - 11.00 u. Eucharistie N. Kerssens | 19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten |
| Vr. 24 juni H. Hart van Jezus | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens | - | 19.30 u. Eucharistie F. Bunschoten |
| Za. 25 juni 13^e zondag door het jaar Zo. 26 juni | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens 9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten 15.00 u. E.H. Comm. | - 11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten | 19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 10.00 u. Eucharistie N. Beemster 15.00 u. E.H. Comm. |
| Za. 2 juli 14^e zondag door het jaar Zo. 3 juli | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens 9.30 u. Eucharistie N. Kerssens | - 11.00 u. Eucharistie N. Kerssens | 19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten |
| Za. 9 juli 15^e zondag door het jaar Zo. 10 juli | 19.00 u. Eucharistie N. Kerssens 9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten | - 11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten | 19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 10.00 u. Eucharistie N. Kerssens |

DOORDEWEEKSE VIERINGEN IN ZAA NSTREEK (ZUID)

St. Bonifatius, Oostzijde 12, Zaandam
gelezen H. Mis: ma., di. en do. 9.00 u., woe. en vrij. 19.00 u
Aanbidding: *eerste vrijdag* van de maand 16.30 u,
aansluitend gelezen H. Mis: 17.15 u ('s ochtends géén viering!)

H. Odulphus, Dorpsstraat 570, Assendelft
gelezen H. Mis: ma. t/m vrij. 19.00 u.;
aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.;
Biechtgelegenheid is er voor en na elke H. Mis in het weekend en door de week.

VIERINGEN IN DE ZAANSTREEK

|  | H. Jozefkerk <i>Veldbloemenweg 2 Zaandam</i> | HH. Martelaren <i>Pinkstraat 14, Koog a/d Zaan</i> | St. Petruskerk <i>Snuiverstraat 2, Krommenie</i> | H. Maria Magdalena <i>Dorpstraat 353 Wormer</i> |
|---|--|--|--|---|
| Do. 26 mei Hemelvaartsdag | - | - | 10.00 u. Wo. & Comm. / M. Bruijns | 10.00 u. Wo. & Comm. / R. Casalod |
| Za. 28 mei 7^e zondag v Pasen Zo. 29 mei | 10.00 u. Wo. & Comm./ J. Hoekstra | 10.00 u. Wo. & Comm./ M. Bruijns | 19.00 u. Eucharistie G. Noom 10.00 u. Wo. & Comm. / A. Dijkers | - 10.00 u. Wo. & Comm. A. Dijkers |
| Za. 4 juni Pinksteren Zo. 5 juni | 10.00 u. Wo. & Comm./ W. Waardijk | 10.00 u. Wo. & Comm./ T. Molenaar | 19.00 u. Wo. & Comm. / M. Bruijns 10.00 u. Wo. & Comm. / M. Bruijns | - 10.00 u. Oecumenische dienst |
| Ma. 6 juni Moeder der Kerk | - | - | - | - |
| Za. 11 juni H. Drie-eenheid Zo. 12 juni | 10.00 u. Wo. & Comm./ R. Casalod | 10.00 u. Wo. & Comm./ K. Schuurmans | 19.00 u. Wo. & Comm. / M. Bruijns 10.00 u. Wo. & Comm. / A. Dijkers | - 10.00 u. Wo. & Comm. / M. Bruijns |
| Za. 18 juni Sacramentsdag Zo. 19 juni | 10.00 u. Eucharistie G. Noom | 10.00 u. Wo. & Comm./ M. Bruijns | 19.00 u. Eucharistie G. Noom 10.00 u. Wo. & Comm. / S. Baars | - 10.00 u. Wo. & Gebed / Werkgroep |
| Vr. 24 juni H. Hart van Jezus | - | - | - | - |
| Za. 25 juni 13^e zondag door het jaar Zo. 26 juni | 10.00 u. Wo. & Comm./ W. Waardijk | 10.00 u. Eucharistie G. Noom | 19.00 u. Eucharistie G. Noom 10.00 u. Wo. & Comm. / M. Bruijns | - 10.00 u. Eucharistie N. Kerssens |
| Za. 2 juli 14^e zondag door het jaar Zo. 3 juli | 10.00 u. Wo. & Comm./ R. Casalod | 10.00 u. Wo. & Comm./ A. Dijkers | 19.00 u. Eucharistie G. Noom 10.00 u. Eucharistie G. Noom | - 10.00 u. Wo. & Comm. / M. Bruijns |
| Za. 9 juli 15^e zondag door het jaar Zo. 10 juli | 10.00 u. Wo. & Comm./ W. Waardijk | 10.00 u. Wo. & Comm./ K. Schuurmans | 19.00 u. Wo. & Ge- bed / DOP 10.00 u. Wo. & Ge- bed / Werkgroep | - 10.00 u. Wo. & Comm. DOP |

- Wo & Comm. = Woord Communieviering
- Wo. & Gebed / DOP = Viering van Woord en gebed door leken

‘Neque enim quaero intelligere ut credam,
sed credo ut intelligam’

‘Want ik ben er niet op uit te begrijpen opdat ik gelove,
Maar ik geloof opdat ik begrije.

*Anselmus van Canterbury
(Ontleend aan Augustinus)*

Voor jong en voor oud

Gods adem

In het begin, toen de aarde nog nieuw was,
maakte God een wandeling door zijn schepping.
God keek tevreden om zich heen.
Die bloem daar, wat was die goed gelukt.
God zag een rivier, die kronkelde door het land.
Langs het water stonden gele en blauwe bloemen,
grassen met lange halmen en er lagen kiezels
in prachtige vormen en kleuren. De bergen
waren groot en indrukwekkend, in allerlei tinten
grijs, wit en blauw.
En boven op de toppen, zo wist God, daar
woonde de adelaar met zijn machtige vleugels.
De giraf, daar moest hij wel een beetje om glimlachen.
Wat was het leuk geweest om die te bedenken.
En de kameleon, tja, daarvan wist hij nog steeds
niet goed, welke kleur hij hem zou geven.
Dat zou hij nog wel een keer moeten beslissen.
Bij een paar bomen, die zwaar hingen van de vruchten,
zag hij de mensenkinderen zitten.
Met hen was God bijzonder blij. Wat waren ze
mooi, allebei verschillend en toch ook weer niet,
sterk en kwetsbaar tegelijk. Kortom, God zag
dat het goed was, zijn schepping. Het land en de zee,
de mensen en de dieren, de bergen en de rivieren,
de bloemen en de bomen.

Toch was er nog iets dat ontbrak.
God kon de vinger er niet goed opleggen.
Hij miste een ziel in zijn schepping.
Warmte, gevoel, enthousiasme, bezieling,
dat was wat er nog ontbrak.

Maar hoe schep je een ziel?
Waar moet je die van maken?

Wat miste hij nou in zijn schepping?
God keek en luisterde nog eens goed, snoof de geuren op
en toen wist hij het.
God wist dat er maar een manier was om zijn
schepping werkelijk tot leven te wekken.
Hij zei bij zichzelf: 'Om mijn schepping een ziel te geven,
moet ik er iets van mijzelf in leggen. Mijn eigen ziel.
Mijn adem'.
Hij liep naar de mensen toe. Hij legde zijn handen
om hun gezicht en blies hun van zijn eigen adem in.
plotseling klonk er een geluid als van een windvlaag.
Het verschil was betoverend. De bloemen bloeiden
als nooit tevoren. De rivier begon te kabbelen
en de grassen en het riet fluisterden in de wind
die nu warm over de aarde streek. Boven de bergtoppen
cirkelde zichtbaar de adelaar, die zijn machtige
vleugels kon laten wiegen op de wind. De kameleon
verschoot weer eens van kleur. En de mensen?

Ook in hen was er iets veranderd.
Ze keken elkaar aan. Ze zagen lichtjes in elkaars
ogen die er eerder nog niet waren. Ze straalden nu,
verwarmd door een vuur dat diep van binnen was
aangestoken.
Heel zachtjes zeiden ze: ik hou van je.
Zo leeft de schepping op Gods adem.
En zie, het was zeer goed.





INTENTIES

26 mei

Paul Stook

29 mei

Overleden families Steemers en Spillekom, Henk Pronk, Nico Mandjes, Nico Meijering, Babs van der Horst-Purvis

5 juni

Piet en Mien en Dirk Mandjes-Goudriaan, Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Dirk en Marie de Boer-Blank, Paul Stook, Arie Stuijt en familie, Henk Meester, Anna en Dirk Kuijk, Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen en hun werk, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Ingmar Smit, Nico Meijering, Babs van der Horst-Purvis,

12 juni

Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Theo Peersman, Johan Finke, Henk Pronk, Paul Stook, Wen de Jong, Carlein en Marlou Koole, Toon Pelk, Anna Sinnige-Boekel, Basb van der Horst-Purvis.

19 juni

Rinus Purvis en Zus Purvis-v.d. Hoeven, overl. familie Scheffer-Binken.

26 juni

Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. families Steemers-Spillekom, Nico Mandjes, Wen de Jong en familie Nibbering, John Robinson.

3 juli

Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Jan de Saegher, Paul Stook, Arie Stuijt en familie, Henk Meester, Anna Sinnige-Boekel.

10 juli

Theo Peersman, Jan de Saegher, Nico Mandjes, Wen de Jong en familie Nibbering, Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen en hun werk, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Gra Kamp-Grammer.

17 juli

Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Johan Finke, Henk Pronk.





Geslaagde Vastenactie 2022



Als je een grotere kerk moet bouwen omdat de vorige te klein is, heb je hulp nodig. Zo ervaren de katholieken van Wombong, in Kameroen. Dat helpen hebben we gedaan en is gelukt.

Het bedrag dat voor de Vastenactie is bijeengebracht vanuit H. Maria Magdalena is € 607,-.

Vanuit de Apostelparochie te Beverwijk is dit project op touw gezet en worden de contacten met frater Welters onderhouden.

Achteraf blijken meer parochies in ons dekenaat Zaanstreek-IJmond te hebben meegedaan dan we eerst dachten. Dat is alleen maar fijn.

Van onze kant dank aan iedereen die in het welslagen van dit missionaire project van de afgelopen Veertigdagentijd een aandeel heeft gehad.

Hopelijk kan de ruimere kerk hiermee goed worden gefinancierd, de verdere bouw ter hand genomen, muren en altaar daarna geconsacreerd door de aartsbisschop, waarmee de kerk plechtig in gebruik wordt genomen. En dan maar hopen dat hij groot genoeg is! Of is het beter om te bidden dat hij binnenkort alweer te klein is?? Bovenal is van belang dat deze eenvoudige maar ongetwijfeld mooie toekomstige kerk voor velen een zegen en een veilig bakken van licht en geloof mag zijn waar Jezus overvloedig Zijn liefde kan uitdelen.

Deken F.J. Bunschoten & MOV

Van het Diamanten Bruidspaar

Bouw- en tuinploeg, hartelijk dank voor de mooie bloembak welke we van jullie mochten ontvangen.

Ook met de leuke en mooie attenties en kaarten die wij kregen uit onze kennissenkring waren we blij.

We hebben het feestje in een rustige sfeer gevierd. We hopen nog een paar gelukkige jaren van het leven te genieten.

Allemaal nogmaals hartelijk bedankt.

Ria en Stef Derks



Op de fiets naar Santiago de Compostella

Op woensdag 4 mei hebben Nico en Imke Nugter op het kerkhof van 't Kalf de pelgrimszegen ontvangen voor hun fietstocht naar Santiago de Compostella. Om 08:30 had zich een groepje familieleden en parochianen verzameld om hen uitgeleide te doen.

Terwijl de klokken luiden begaven Nico en Imke zich op weg.

Van harte een mooie, inspirerende fietstocht toegewenst.

Zij houden een blog bij, met foto's en een reisverslag: www.pindat.com/pindata/user/nico-en-imkenaarsantiago/

Als u hen wil sponsoren: <https://www.sportenvoorspieren.nl/actie/imke-en-nico-nugter>



Vergetend wat achter mij ligt...

Het is verbazingwekkend goed om te zien hoe snel we de corona beperkingen achter ons hebben gelaten .

Op 19 maart werd de Stille Omgang nog in kleine groepjes georganiseerd. De kerken in het centrum van Amsterdam, die normaal open zijn, waren gesloten.

Nog geen maand later, op Palmzondag, leek alles ver achter ons gelaten. Nu zie je nog een verdwaald persoon op straat met een mondkapje, maar voor de rest is alles voorbij. (Gelukkig!)

Palmzondag voelde als een keerpunt. Niet wetend hoeveel mensen we in de kerk zouden verwachten, is gezorgd voor een ruime hoeveelheid palmtakjes. Na Palmzondag was er geen takje meer over. Ook de extra palmtakjes die later in de kerk zijn neergelegd, waren snel weg.

Bij de Chrismamis op 13 april hoorde ik van verschillende collega priesters dat de kerken met Palmzondag goedgevuld waren, dat er weer veel gezinnen naar de kerk waren gekomen. Palmzondag en de Paasdagen voelden dit jaar als een keerpunt: de steen van somberheid, van zorgen, is weggerold. Pasen voelde als een moment van bevrijding en verlossing.

Het laat iets van onze veerkracht zien: het verleden laten we snel achter ons en vol goede moed kijken we vooruit. Of zoals de apostel Paulus aan de gelovigen in Filippi schrijft: „ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt.”

Het is goed om het verleden achter te laten en ons als parochies en geloofsgemeenschappen weer op de toekomst te richten. Ook in de kerk is sprake van corona achterstand. Het vieren van de sacramenten als de Eerste Heilige Communie en het Vormsel heeft stil gestaan. Hopelijk kunnen we vanaf komend school jaar weer een normaal programma met catechese aanbieden.

Het is goed om de afgelopen twee jaar met alle beperkingen maar snel te vergeten. Vol goede moed staan we op en gaan verder met het goede.

Kapelaan Nico Kerssens

Volgende uitgave: Zomernummer

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 27 juni 2022

Publicatiedatum volgende blad: 11 juli 2022

Email voor insturen kopij: zaancirkel@gmail.com



Verjaardag

Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag? Van harte proficiat. Een nieuw levensjaar mag in dankbaarheid uit Gods hand ontvangen en geleefd worden!



Huwelijksverjaardag

Staat u komende tijd stil bij uw trouwdag, of is deze kortgeleden herdacht, dan wensen we u alle goeds toe in verbondenheid met uw echtgeno(o)t(e).



Doopsel

Stil gestaan bij uw eigen doopdag? Vier deze elk jaar als een cadeau en de levensbron van uw onderdompeling in de genade van Christus zal nooit opdrogen. Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd? Neem contact op!



Geboorte en verwachting

Soms ontvangen we een geboortekaartje of krijgen we een blij bericht dat jonge mensen vader en moeder gaan worden. Veel zegen bij deze belangrijke verrijking van jullie leven!



Verdriet

Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis, delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. Draagt elkanders lasten (*Gal.6,2*) zegt een bijbelwoord. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En weet dat we bidden om sterkte voor u. Houd vol en we bewonderen ieder die toch wegen vindt om elke dag te nemen zoals die komt.



Verhuisd

Ben je op een andere plek komen te wonen: veel woongenoeien in je nieuwe optrekje. Heel belangrijk om je thuis ook echt thuis te voelen!



Ziek

Hen die ziek vergeten we niet. Ze zijn elke dag in onze gedachten en gebeden, en dat blijft ook zo. We wensen u, als het u betreft, maar ook onze vriendinnen/vrienden met een lichamelijke handicap, veel sterkte toe voor de komende zomer.



Huwelijk

Plannen maken. Toekomst in beeld proberen te krijgen. Daarvoor moet een basis gelegd worden. Wat voor keuzes passen daarin? Iedere persoon zoekt naar werkelijk en blijvend geluk. Weinigen vinden het. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met teveel terughoudendheid om een radicale keuze te maken.

Misschien is dat voor jou anders. Misschien heb je de liefde van je leven gevonden. Misschien loop je te denken aan trouwplannen? Jouw leven geven aan iemand anders en omgekeerd. Een levensproject. De weg van liefde en trouw gaan met iemand. Niet voor niets heeft Christus van het Huwelijk een heilig sacrament gemaakt, en de apostel vind dit 'een groot geheimenis' (*Ef,5,32*).

Ga een gesprek aan met een van de priesters als je/u/jullie rondlopen met vragen omtrent trouwen (in en voor de Kerk) en hoe daar een stap in te zetten.



Examen

Studerend? Veel succes met de toetsen, scripties en examens. Het is de moeite waard om kennis te vergaren en een goede basis te leggen voor je toekomstige professie. Vanuit de kerk wensen we je wijsheid, succes en zegen toe. En dat je in de toekomst je beroep met deskundigheid mag uitoefenen, en de goed verrichte arbeid aan God mag opdragen.



In memoriam Nicolaas Johannes Maria Meijering 8 juli 1939 - 22 april 2022

Op 29 april namen wij vanuit de H. Maria Magdalenakerk onder grote belangstelling afscheid van Nico. In een gezin van zeven groeide hij als oudste kind op. Hij werd geboren te Koedijk. Maar het gezin verhuisde naar Amsterdam om daar een kruidenierszaak te openen en runnen, en daar groeide hij op. Zijn verdere leven is Nico doorgedaan in de levensmiddelenbranche, zowel in de periode dat hij de supermarkt-winkel VIVO leidde –wonen boven de zaak– als in de tijd erna toen hij verder ging als vertegenwoordiger. Na hun verkeringstijd trouwde Nico in de Jozefkerk aan de Singel te Alkmaar met zijn grote liefde Miep Ignatius. Dit was op 19 februari 1963. Het bouwen aan het gezinsleven en tevreden en gelukkig wonen in omgeving Kalf was begonnen. Kinderen Hans, Peter en Marja waren de grote rijkdom van Nico en Miep. Maar ongekend verdriet kwam... toen waar werd wat niemand waar wil hebben. Oudste zoon Hans overlijdt, nog maar tien jaar oud. Hij was nooit uit Nico's gedachten weg. De geboorte van jongste dochter Nancy mocht een bijzonder cadeau zijn. Nico was bij velen gekend en geliefd. Mensen waardeerden zijn sociale betrokkenheid, zijn manier van optreden en hij onderhield vele contacten in werk, parochie en natuurlijk voetbalvereniging P.S.C.K. Als speler en later vrijwilliger zette hij zich samen met Miep in want de club lag hem na aan het hart en dat geldt voor het hele gezin. Met kauwgom en de bekend geworden 'Autodrop' en 'Californic Soup' winkeliers doorheen het hele land opzoeken was Nico op het lijf geschreven. Meer dan veertig jaar was Nico tenor en kerkzanger op het St. Caeciliakoor waarvoor hij ook drager was van de St. Gregoriusspeld. Lange tijd droeg hij als koorvoorzitter ook de verantwoordelijkheid voor het goede reilen en zeilen. Op de orgelzolder in onze kerk zong hij in goede en kwade dagen zijn geloof en vertrouwen uit met heldere stem en melodieën. De echtgenoten Peter, Marja en Nancy sloot hij in zijn hart en was de trotse opa voor zijn kleinkinderen. Met een mooie paasdienst in Oostergouw ontving hij voor het eerst sinds corona weer de Communie, het 'Panis angelicus' ('brood van de engelen'). Dat deed hem goed. Korte tijd daarna ging zijn gezondheid verder achteruit en werd hij met de Ziekenzalving gesterkt. Na de requiemmis, natuurlijk opgeluisterd door 'zijn' koor hebben wij Nico met veel eerbied naar Zaandam gebracht om zijn lichaam bij zijn zoon Hans te rusten te leggen.

Bedankt voor alles, rust nu uit en geniet van het samenzijn.

Niet meer hier, maar voor altijd dichtbij.

deken F.J. Bunschoten



In memoriam Babs van der Horst – Purvis

Barbarra Constance Purvis werd op 7 september 1949 te Surabaya geboren.

Toen haar familie in Nederland ging wonen, leerde ze op haar werk Cees van der Horst kennen, met wie ze in 1970 trouwde.

Babs, nam de Indonesische gastvrijheid en gezelligheid mee naar Nederland. De deur van het huis op 't Kalf stond open voor familie en vrienden. Aan het verkoelende water was het in de zomer goed toeven.

Babs was een energieke, creatieve vrouw. Niets was te veel voor haar. Ze was goedgeefs, deelde uit aan wie het nodig had.

Zo'n 10 jaar geleden kreeg ze een hersenbloeding, waarna haar leven ingrijpend veranderde. Wat eerst vanzelfsprekend was, ging nu anders.

Enkele maanden gelden was het thuis op 't Kalf wonen niet meer mogelijk: Babs en Cees verhuisden naar Zaandam.

Geheel onverwacht, „zomaar ineens...”, zoals op de rouwkaart staat, is ze overleden

Op 3 mei was het afscheid van haar in de Maria Magdalena kerk, met dankbare woorden is terug gekeken op haar leven. Aansluitend is ze op het parochiekerkhof begraven.

Moge ze rusten in vrede.

Kapelaan N. Kerssens