

Zaancirkel

Editie M. Magdalenaparochie

11 september 2022



Jaargang 7

Nummer 1



**KATHOLIEK
ZAANSTREEK**

St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam
HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;
H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie

VOORWOORD

Blijf vertrouwen!

Ken je dat gevoel... dat je naar het journaal kijkt en denkt: Waar zijn ze allemaal mee bezig? Dat een telefoontje slecht nieuws brengt over een vriend en jij je de rest van de dag somber voelt. Dat de maand nog lang niet voorbij is, maar jouw bankrekening al leeg? Dat de kerk liefde en vrede preekt, maar dat onrust leeft in jouw hart, het oorlog is soms in je hoofd.

Dat zijn hele menselijke gevoelens en gedachten die je soms de moed doen opgeven. We hebben ze allemaal wel eens. Ook onze broeders en zusters in de bijbel. Heel sprekend is de overmoed en de val van Petrus als hij naar Jezus toe probeert te lopen over het meer. Of de jongeling die bedroefd wegliep, nadat hij met Jezus gesproken had. Vasthouden aan zijn bezit was hem nog zo lief. Of Jezus, die de aard van ons mensen kent, en soms moedeloos constateert dat het alleen de wondertekenen zijn waarom de mensen geloven.

**'Kijk vooruit en blijf vertrouwen
in een wereld vol onzekerheid
Want Gods eindeloze liefde
is de weg naar vrede en gerechtigheid.'**

(Acclamatie)

De wereld kent duistere kanten en onaangename verrassingen. Wij, die in Christus geloven, echter mogen ons in Hem verheugen. Ons geloof is een warm en blij geloof: Onze God is een Vader bij wie de deur altijd openstaat. We kunnen ons keren tot Maria en haar liefdevol luisterend oor. Nooit is hulp ver weg. In stil gebed, in het aansteken van een kaarsje of in de ontmoeting met een ander of de Ander.



We hoeven weinig meer te doen dan te vertrouwen: 'Wie op de Heer vertrouwt is gelukkig,' leert Spreuken ons. 'Als je op Mij vertrouwt ben je als een boom met wortels in de rivier,' fluistert Jeremia ons toe. Vertrouwen is genoeg om vrede te vinden in onszelf en weer het goede te zien in de ander en in de wereld.

Vertrouwen hebben en houden, in jezelf, in de ander, in het leven, in de toekomst, is niet makkelijk, maar doet ons onszelf overstijgen. Immers: een klein beetje vertrouwen is genoeg om bergen te verzetten. Vertrouwen is de basis van grootse dingen: geloof, vriendschap, rechtvaardigheid, liefde en vooral ook vrede.

'Als ik denk aan vertrouwen dan denk ik aan verbinding, En wel aan verbinding van mensen, met elkaar en met de Heer.' Schrijft Dick Amesz in de toelichting bij het logo dat hij heeft ontworpen. In dat logo is vertrouwen uitgebeeld. *'Vertrouwen op elkaar is een proces dat steeds moet doorgaan en dat we actief moeten vormgeven.'* Daarom heeft de heer Amesz zeven omhelzingen weergegeven in het logo. Omdat zeven een heilig getal is, dat een cirkel rondmaakt, maar ook omdat het zo aanduidt dat we voortdurend moeten werken aan vertrouwen.

Vertrouwen: Heel eenvoudig, maar daarom uiterst moeilijk om vol te houden. Dus: Blijf vertrouwen! Vertrouw op de Vader en wees niet bezorgd.

Diaken Jeroen Hoekstra

Bij de cover illustratie 'Blijf vertrouwen'

Dit is het logo van het parochie-jaar-thema voor de zeven parochies van Katholiek Zaanstreek seizoen '22/'23.

Bij vertrouwen kun je denken aan verbinding. En wel aan verbinding van mensen, met elkaar.

Het parochie-thema-logo verbeeld een omarming cq verbinding van en met elkaar. Omdat verbinden een continue proces is en actief moet zijn, staan er zeven omhelzingen (het heilige getal en de dagen van de week) getoond. Heel eenvoudig, maar daarom uiterst moeilijk om vol te houden.

Een mooi parochiethema om met elkaar in het vòdr ons liggende werkjaar aan te werken.

Dick Amesz

R.K. Parochieverband Zaanstreek

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) -
HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - H. Petrus

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com



Uit de bestuursvergadering

Financiën

Sinds dit jaar moeten organisaties, waaronder ook de kerken, een UBO verklaring opgeven met daarin de personen met zeggenschap over de financiën. Dit ter voorkoming van o.a. fraude. Alle parochies hadden daarover apart bericht ontvangen. Dit is opgepakt door Martijn Truijens die alle gegevens heeft verzameld en de formulieren heeft ingediend bij het UBO-register.

Daarnaast zijn er zorgen over de energierekeningen van de parochies. Wanneer iemand een expert is of weet met kennis op dit vlak graag dit melden. Wellicht moet er voor de toekomst ook naar andere warmtebronnen gekeken worden.

Priestergraf

Op het priestergraf op de begraafplaats in Zaan-dam, waarin priesters van de parochies St.Bonifatius en St. Jozef rusten, is de naam van pastoor J.A. Broersen, die op 19 maart jl. hier te ruste is gelegd, op de steen gegraveerd. Tevens is van dit Zaan-damse priestergraf de grote houten crucifix gerestaureerd.

Ook op de begraafplaats achter de Odulphuskerk in Assendelft wordt het priestergraf opgeknapt.

Pastoraal en meer

Er is gesproken over wijzigingen in het vierin-genrooster. Dat is soms lastig aan te vullen bij ziek en zeer van pastores.

De Eerste Communievieringen waren zeer ge-slaagd, zo'n 23 kinderen uit onze regio hebben deze stap gezet.

Voor het Kerkenpad naar Zuidwest Friesland zijn maar liefs 120 aanmeldingen ontvangen.

De parochieraad van de Martelaren van Gorcum vraagt het bestuur steun voor de motivatiebrief voor verlenging van de huur van de Pinkzaal in het BWZ-gebouw. Er komen tips van verschil-lende aanwezigen (Inmiddels is goedkeuring hiervoor ontvangen).

Namens het bestuur, *Marga Breed*

NIEUWE WEBSITE

Katholiekzaanstreek.nl

Nieuwe website voor onze parochies

In de zomer is onze nieuwe website online gekomen met informatie over al onze parochies. Nog niet alle pagina's zijn helemaal af, maar er komen nu regelmatig updates.

Nieuws, activiteiten en verdieping

Op onze nieuwe website vindt u algemene informatie, zoals over de sacramenten. Vanzelfsprekend is er een nieuwspagina met het laatste nieuws uit de parochies en soms uit het bisdom. En op de site kunt u vinden welke activiteiten er georganiseerd worden voor u en er zijn verdiepende teksten te vinden om u te inspireren.

Informatie per parochie

Daarnaast heeft elke gemeenschap haar eigen pagina. U vindt daar informatie over de parochie, laatste nieuws specifiek voor de parochie en ook nieuwsbrieven (indien van toepassing) en het parochieblad.



Redactie

De redactie van de website heeft ook een nieuw mailadres. U kunt de redactie bereiken via redactie@katholiekzaanstreek.nl als u bijdragen heeft voor de website of suggesties.

Klaar voor de toekomst

Met deze nieuwe website is er een goede basis gelegd voor de toekomst. In de vakantie was er vanzelfsprekend niet veel nieuws, maar nu het werkjaar is begonnen, zal de nieuwe site meer en meer wegwijzer worden voor alles wat er te gebeuren staat in onze parochies. Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt aan nieuwe en verrassende content. Zo hopen we binnenkort ook interessante boeken uit te kunnen lichten in samenwerking met een levensbeschouwelijke boekhandel. Kom dus regelmatig een kijkje nemen op onze nieuwe site!

BERICHT VANUIT HET VATICAN

Verrassing

Paus Franciscus kondigde eind mei aan dat hij eind augustus 21 nieuwe kardinalen creëert. De lijst zit vol verrassingen. Het is pas echt een verrassing als paus Franciscus niet verrast. Menig waarnemer verwachtte de aankondiging van enkele benoemingen binnen de Romeinse curie. De apostolische constitutie Praedicate Evangelium – Franciscus' hervorming van de curie – werd op Pinksterzondag 5 juni van kracht.

Van enkele belangrijke curiekardinalen loopt het mandaat ten einde en aangezien zij ouder dan 75 jaar zijn, is het wachten op hun opvolgers.

Typisch Franciscus

Paus Franciscus kondigde geen nieuwe curie-prelaten aan.

Wel diepte hij plots een lijstje op met de namen van eenentwintig mannen die op 27 augustus kardinaal gecreëerd worden.

Drietal namen

Een drietal nieuwe namen is geen verrassing (hoewel bij de presentatie van Praedicate Evangelium in maart uitdrukkelijk was gesteld dat een curie-orgaan voortaan niet per se door een kardinaal wordt geleid).

De Engelse aartsbisschop Arthur Roche nam vorig jaar de leiding van de congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Discipline van de Sacramenten over van kardinaal Robert Sarah en wordt nu ook kardinaal.

Dat is evenzeer het geval met de Koreaanse aartsbisschop Lazarus You Hueng-sik, die Franciscus onlangs naar Rome haalde om de congregatie voor de Clerus te leiden. En ook de nieuwe voorzitter van de Pauselijke Commissie voor de Staat Vaticaanstad, de Spaanse Legionair van Christus Fernando Vérgez Alzaga, krijgt eind augustus een kardinaalbarete.

Spectaculairste verrassing

En verder: alleen verrassingen. De spectaculairste is wellicht de kardinaalscreatie van de nauwelijks 48-jarige apostolische prefect Giorgio Marengo van Ulaanbataar in Mongolië. Deze jonge missie bestaat nauwelijks dertig jaar; er zijn amper duizend katholieken in Mongolië. Paus Franciscus blijft het begrip 'periferie' zo letterlijk mogelijk invullen.

In Italië's grootste aartsbisdom zullen ze dan weer knarsetanden. Milaan telt 5 miljoen katholieken verdeeld over meer dan duizend parochies, maar op de zetel van Ambrosius zit al bijna vijf jaar geen kardinaal meer. En dat terwijl het perifere suffragaanbisdom Como zijn bisschop Oscar Cantoni straks wel met 'eminentie' mag aanspreken.



Een zucchetto, het hoofddeksel van geestelijken, in de kardinaalkleur rood.

Foto: CNS - Paolo Cocco, Reuters



Vanaf 27 augustus zijn er 229 kardinalen. 131 van hen zijn jonger dan 80 en mogen dus aan een eventuele pausverkiezing deelnemen.



Bron: Voor een deel overgenomen van kn.nl

Meer interessante artikelen lezen? www.kn-digitaal.nl Ga naar en/of neem een abonnement op Katholiek Nieuwsblad! Contact: Postbus 1270, 5200 BH 's Hertogenbosch, tel. 073 612 34 80 e-mail info@kn.nl; Zie ook: kn.nl/abonnementen

God heeft er een neus voor! Wij ook?

Onze Nederlandse taal kent tal van uitdrukkingen met de neus als centraal begrip. Denk maar aan: met je neus in de boter vallen; het is haar door de neus geboord; het is een wassen neus; ze hebben hem bij de neus genomen; wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht; hij heeft een snee in zijn neus; hij steekt overal zijn neus in en een lange neus trekken. Zo kan ik nog wel even doorgaan. In het boek *Nederlandse spreekwoorden, spreuken en zegswijzen* van de taalkundige Kornelis of Klaas ter Laan (1871-1963) vind je er nog heel veel meer. Ter Laan was onderwijzer, kamerlid voor de SDAP, de voorloper van de PvdA, en taalkundige. In onze streek is hij bekend, omdat hij van 1914-1937 burgemeester was van Zaandam. De eerste socialist op die post in Nederland! Ter Laan was een sociaal bewogen mens, die met hartstocht zijn neus in allerlei sociale kwesties stak om vervolgens te ijveren voor verbetering.

Maar hoe is het met onze neus? Ruiken doe je door je neus te gebruiken. Wie corona kreeg en zijn reuk verloor weet wat dat betekent. Maar je neus is er niet alleen om te ruiken. In het eerste bijbelboek Genesis horen wij: *Toen boetseerde God de Levende de mens uit stof van de aarde genomen en Hij blies hem de levensadem in de neus. Zo werd de mens een levend wezen (2,7)*. Onze neus is dus allereerst het orgaan waardoor een mens ademt. Neus en adem zijn zo aan elkaar gekoppeld. De adem in de neus van de mens toont de afhankelijkheid van de mens van God. Wie ben je zonder de Eeuwige? Wij leven bij de gratia, de genade van God en die krijg je voor niks oftewel gratis. God zelf heeft ook een neus. Wij zijn immers geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Afgoden hebben ook een neus maar ze ruiken niets! Net zo als zij een mond hebben maar niet kunnen spreken, ogen maar niet kunnen zien en oren maar niet kunnen horen! vertelt ons psalm 115. De adem van Gods neus is beeld van Gods kracht en aanwezigheid. Zo horen wij in het boek Exodus hoe Mozes en de Israëlieten aan de Rietzee een danklied tot God zingen:

Uw neus heeft geblazen: de wateren stegen, de stromen bleven staan als een dam, de golven verstijfden midden in de zee! (15, 1 en 8). Om de woede van God te beschrijven neemt de bijbel ook zijn toevlucht tot de neus. Dat komt omdat het Hebreeuwse woordje "af" zowel neus als toorn, woede kan betekenen. Het woord stamt namelijk van het werkwoord briesen, snuiven en wie bries en snuift -en dat doe je met je neus- is doorsnee kwaad. Zo lees je in Deuteronomium (32,22) dat God, wanneer Hij boos is over het onrecht dat mensen wordt aangedaan, roept: *Want een vuur is in mijn toorn ontstoken...* De beroemde Duitse bijbelkenner Martin Buber vertaalt echter terecht: *Want een vuur is in mijn neus ontstoken.*

De lengte van een neus is eveneens veelzeggend. Lankmoedig zijn, dat wil zeggen veel kunnen verdragen voor je boos wordt, is in het Hebreeuws letterlijk "lang van neus zijn". God is heel lankmoedig, lezen wij op verschillende plaatsen in de bijbel. Oftewel God heeft een lange neus! Word je echter snel boos, ben je ongeduldig, dan heb je in de bijbel letterlijk een korte neus!

Hebben wij net als God ook een lange neus? Trekken wij een lange neus tegen alles wat vies en voos is in onze wereld? Tegen Poetin en de zijnen? Tegen alle machtswellustelingen in de politiek en de economie? Tegen alle bestuursvoorzitters van grote bedrijven die gemiddeld 40 keer zo veel verdienen als hun personeel?

En laten wij het dan daarbij? Natuurlijk niet. We blijven net als Klaas ter Laan onze neus steken in allerlei asociale kwesties om vervolgens op je eigen wijze er wat tegen te doen. Dat is dikwijls heel vermoeiend, maar we komen weer op adem door Gods levensgeest om met velen lange neuzen te blijven trekken tegen alle engerds. Wedden dat ze eens op hun neus zullen kijken?

Ko Schuurmans, pastor

DIVERSE CURSUSSEN

LAUDATO SI

Verbonden met de aarde: Pak jij jouw verantwoordelijkheid?

Video uitnodiging: <https://youtu.be/xK03DzVo7vl> of scan de QR-code. Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U bent van harte welkom. Heeft u belangstelling om deze cursus in de Zaanstreek te volgen? Mail dan naar Jeroen Hoekstra. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus ook in de Zaanstreek.



De uitbuiting en uitputting van de aarde is onlosmakelijk verbonden met onze levensstijl. Parallel aan de onbalans in ons gebruik van de natuur is het onrecht dat wij de allerarmsten op deze aarde aandoen. Zij zijn het die worden uitgebuit om de, in onze wegwerpmaatschappij te weinig gewaardeerde producten, zo goedkoop mogelijk te fabriceren. Ook zijn zij de eerste groepen die lijden, daar waar de effecten van klimaatveranderingen optreden. De zorg voor de schepping en de allerarmsten zijn nauw met elkaar verbonden. Dat was al zo in de tijd van Franciscus van Assisi en de gevolgen van deze uitbuiting zijn in onze tijd alleen maar sterker geworden.

Crisis op spiritueel en ethisch vlak

De ecologische crisis valt in grote delen van de wereld samen met een crisis op spiritueel en ethisch vlak. Paus Franciscus schetst deze link helder in zijn encycliek *Laudato Si*, zonder de grote verdiensten van onze tijd af te wijzen. Vanuit de inspirerende en grondige doordinking van deze problematiek komt de paus met een oproep voor eenieder die de aarde en de ander een warm hart toedraagt: denk globaal, handel lokaal.

Waar en wanneer

We nodigen u uit om op **dinsdag 13 september van 20.00–21.30u** inspiratie te vinden en ideeën te delen over de encycliek *Laudato Si*.

De avond begint met een inleiding waarin we de hoofdthema's van de encycliek voor u duiden. Daarna spreken we met elkaar vanuit een open en inspirerende houding over wat deze thema's kunnen betekenen voor ieder van ons en de manier waarop wij in het leven staan. Tenslotte krijgt iedereen de gelegenheid om zelf uit te spreken wat hij of zij meeneemt van deze avond. Mogelijk komt er een vrijblijvend vervolg waarin we met elkaar delen hoe we in de praktijk van ons leven en (vrijwilligers-)werk aan de slag zijn gegaan met de vragen die de encycliek aan ons stelt. De avond staat onder leiding van Angela Scholte en Jeroen Hoekstra en wordt gehouden **in het trefcentrum van De Burght** (Potgieterplein 4 in Uithoorn).

Aanmelden

U kunt zich opgeven voor deze avond door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot 15 september. Na aanmelding ontvangt u per mail een samenvatting van de encycliek en eventueel andere documenten die u kunt lezen ter voorbereiding. Opgeven is niet nodig, maar vergroot de effectiviteit van uw deelname. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor de parochie.

*We moeten een oude les hernemen,
te vinden in verschillende religieuze tradities
en in de Bijbel: de overtuiging 'less is more'
(Laudato Si)*



GELOVEN GROEIT

Video uitnodiging: <https://youtu.be/rgr3YFKSph4> of scan de QR-code. Deze cursus heeft plaats in Uithoorn. U bent van harte welkom. Heeft u belangstelling om deze cursus in de Zaanstreek te volgen? Mail dan naar Jeroen Hoekstra. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze cursus ook in de Zaanstreek.



Geloven is meer dan ja en amen. Geloven is antwoord geven, een relatie zelfs. Zo ontstaat jouw persoonlijke verhaal als gelovig mens. Dat persoonlijke geloofsverhaal verandert gedurende het mensenleven. Het evolueert, wordt volwassen: van de mooie, maar kinderlijke beelden van je jeugd naar een meer volwassen manier van kijken nu. En door elke (geloofs-)crisis heen, ontstaan nieuwe vragen die weer leiden tot nieuwe antwoorden en een andere manier van kijken naar het geloof. Nieuwe manieren om over God en het goddelijke te spreken. En elke manier van kijken heeft zijn eigen waarde en wijsheid.

Dominee Joep Dubbink en diaken Jeroen Hoekstra organiseren een serie van vijf gespreksavonden, geïnspireerd op het boek 'God 9.0', waarin we met elkaar de verschillende manieren van kijken en bijbehorende geloofsinzichten verkennen.

Voor wie?

Voor iedereen die geloven ziet als een persoonlijke spirituele reis.

Voor iedereen die uitgedaagd durft te worden om met frisse blik te kijken naar zijn of haar eigen geloofsopvattingen van vroeger en nu. Voor iedereen die het gevoel heeft dat zijn of haar denken over het geloof botst met andere persoonlijke waarden of manier van leven.

Structuur van de avonden

De avonden beginnen met een introductie van het thema van de avond aan de hand van een kort college m.b.v. powerpoints, video's, kunst, verhalen e.d. Daarna volgt een gestructureerde uitwisseling, waarbij we delen vanuit onze eigen levenservaring.

Avond 1: Rationaliteit en geloofsvertrouwen. Geloven in tijden van wetenschappelijke dominantie! Over de spanning tussen ons wetenschappelijke wereldbeeld en onze geloofsbeleving.

Avond 2: Opgroeien. De parallel tussen de mensheid en het individu. Van jagers-verzamelaars tot wereldburgers... Over hoe Godsbeelden samenhangen met hoe wij naar de wereld en onszelf kijken.

Avond 3: Geel bewustzijn -de motor tot geloofs- en kerkvernieuwing? Antwoorden op de vragen van deze tijd? Over ecologisch bewustzijn, altruïstische ethiek en allesomvattende liefde.

Avond 4: Visioen en mystiek. We kijken naar de toekomst. Hoe zullen we dan naar onszelf en de wereld kijken? En we kijken naar binnen en betreden het domein van de mystiek.

Avond 5: God is ieder ogenblik nieuw. De precieze inhoud staat nog open, zodat we met elkaar kunnen bepalen welke lijnen we nog willen verkennen.



U kunt zich **aanmelden** voor de gespreksgroep door een mail te sturen naar bezinning.en.verdieping@pkn-uthoorn.nl (opgeven voor 15 september). Het verdient de aanbeveling om de hele cyclus te volgen. U hoeft het boek 'God 9.0' niet te lezen: het is geen gespreksgroep over het boek. De gespreksavonden gaat door vanaf acht inschrijvingen. Maximaal aantal deelnemers is twaalf. Deelname is gratis.

Wanneer?

Donderdag 29 september
Donderdag 6 oktober
Donderdag 3 november
Donderdag 10 november
Donderdag 17 november

Waar?

De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1
De Schutse, De Merodelaan 1

Tijd

20.00 – 21.30u
20.00 – 21.30u
20.00 – 21.30u
20.00 – 21.30u
20.00 – 21.30u

Een pleidooi voor een open kerk

Reflectie door diaken Rob Mascini over kerksluitingen naar aanleiding van zijn nieuwe boek: 'Nog is het licht in de tempel niet gedoofd.'

**Woensdag 30 november 20.00u Bovenzaal Jozefkerk
Veldbloemenweg 2, 1508 WV Zaandam**

Zijn we op de goede weg door kerken te sluiten?

Dat is de vraag die diaken Mascini zich stelt in zijn boek. Gebrek aan vermogen, tekort aan priesters, te weinig kerkgangers, het kan zomaar leiden tot de gedachte dat minder kerkgebouwen de oplossing is. Het is in ieder geval de weg die katholiek Nederland op dit moment wil bewandelen.

Deuren sluiten?

Rob Mascini meent echter dat kerksluiting niet de oplossing is. Hij kan putten uit zijn eigen ervaring als diaken in Nederland, maar heeft ook kunnen kijken bij vele kerken in het buitenland. En onze traditie wijst ook op een ander spoor. Diaken Mascini: *'Ik pleit voor een 'open' kerk, diaconaal, spiritueel, cultureel. Voordat we de deuren sluiten, zouden we ze eerst wijd open moeten zetten!'*

Kerk als een open huis

Laten we van de kerk weer een open huis maken. Een plek waar mensen uit heel de samenleving lief en leed kunnen delen. Een plek waar getrouwd, gevierd en gerouwd kan worden. De plaats waar de stilte, iets waar de moderne mens zoveel behoefte aan heeft, opnieuw ontdekt mag worden. Een plek voor muziek, feest en ontmoeting met de ander en de Ander.

Kom op woensdag 30 november naar de Jozefkerk

We hopen dat u ook komt om over dit actuele thema van gedachten te wisselen. Het is fijn als u zich opgeeft, dan weten we hoeveel mensen er komen en zorgen we dat koffie en thee klaarstaan. Opgeven is echter niet noodzakelijk. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Opgeven kan tot maandag 23 november. Heeft u zich niet opgegeven, dan bent u toch van harte welkom. Deelname is gratis. Een bijdrage voor de parochie wordt gewaardeerd.

Meer informatie? Boek bestellen? Voor meer informatie kunt u mailen naar Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.nl. Het boek 'Nog is het licht in de tempel niet gedoofd' kunt u bestellen bij de webwinkel van boekscout. Rob Mascini neemt ook enkele exemplaren mee die u op deze avond kunt aanschaffen. De prijs bedraagt 20 euro.



Wie is Rob Mascini?

Rob Mascini, is theoloog en diaken in de rooms-katholieke kerk. In 1972 werd hij als een van de eerste pastorale werkers in Nederland aangesteld. In 1980 wijdde Mgr. Zwartkruis hem tot permanent diaken. Hij werkte in de parochies van Spanbroek, Bussum, Den Helder, Uithoorn, De Kwakel en Nes aan de Amstel. Gedurende vijftien jaar was hij geestelijk verzorger in ziekenhuizen in Den Helder, Haarlem en Heemstede. Na zijn pensioen is hij nog volop actief in de parochie van Hoofddorp, en in diverse kerken in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Vanaf 1982 tot 2010 was hij lid en later ook president van het Internationaal Diaconaal Centrum. Voor deze functie mocht hij, in nauw contact met het Vaticaan, niet alleen de diaconie van de katholieke kerken en de protestantse kerken bestuderen maar kon hij ook vele reizen maken door de wereld.



KLOOSTERWEEKEND in januari 2023

Video uitnodiging: <https://youtu.be/i9WmfrdZI-Y> of scan de QR-code. *Zoek de rust. Vind de stilte. Kom tot jezelf en laat je inspireren tijdens ons kloosterweekend.*



Tijdens een kloosterweekend verblijf je met andere parochianen in een klooster en leven we mee op het ritme van de broeders of zusters. Tussen de gebeden en maaltijden door verdiepen we ons in een bepaald thema. Daarnaast is er tijd om stil te zijn, te wandelen en in de omgeving van het klooster inspiratie op te doen.

Stilte en ontmoeting De retraite is een combinatie van groepsontmoeting en individuele rust en stilte. Er zal ruimte zijn voor uitwisseling en inspiratie rondom het thema, maar ook momenten voor individuele rust en stilte. Voorafgaande aan de retraite is er één bijeenkomst om met elkaar en het thema kennis te maken. We bespreken met elkaar of dat fysiek of online is.

Waar en wanneer In het weekend van **20, 21 en 22 januari 2023** gaan wij naar de Abdij van Berne in Heeswijk-Dinther. Het kloosterweekeinde is van vrijdagmiddag (na 15.00u) tot zondagmiddag (rond 13.30u). (*Wel interesse, maar u kunt niet in januari? Geef uw belangstelling door. In september/oktober 2023 organiseren we opnieuw een kloosterweekend.*)

De kosten bedragen ongeveer 120-130 euro per persoon. Je betaalt voor het verblijf in het klooster inclusief de maaltijden. Kosten voor de reis naar het klooster zijn niet inbegrepen. (Waar mogelijk proberen we samen te reizen. U kunt ook per trein reizen, dan halen we u af van het station.)

Organisatie Het kloosterweekend wordt georganiseerd door Jeroen Hoekstra en Marlies van der Lelij. Zij nemen ook deel aan de retraite. U kunt via onderstaande email contact met ons opnemen. Geïnspireerd en wilt u meehelpen? Mail ons.

Interesse en voorinschrijving: Heeft u interesse om mee te gaan? Reserveer een plekje door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl. Vermeld in uw voorinschrijving uw voornaam, achternaam en woonplaats. Na 15 september laten we weten of er voldoende deelnemers zijn en kunt u definitief inschrijven door een aanbetaling te doen.

Opgeven kan tot 15 september!



ACTIVITEITEN IN DE ZAA NSTREEK

PARKDIENST RAAD VAN KERKEN

Sinds de eeuwwisseling vormt de Parkdienst **op 18 september in het Agathapark te Krommenie** één van de hoogtepunten van de oecumenische samenwerking in Krommenie en Assendelft. In de open lucht waarbij de blauwe hemel het dak vormt en de bomen de muren. Het is wel eens gebeurd dat de hemel openging, maar dat was ook een fout van de voorgangers die als thema kozen 'Kerk als water', en dan krijg je dat ook over je heen.

Dit jaar is het thema: 'Wij zijn de eersten niet'. En we zoomen in op Abraham en Saraï als stamouders van jodendom, christendom en islam. Er klonk een woord tot hen: 'Ga, vertrek naar het land dat ik jullie zal wijzen'. En er kwam een belofte voor een rijk nageslacht. Maar de vervulling van die belofte duurde en duurde en wat is een belofte waard als het tegenzit? We gaan met deze vragen aan de slag omdat ook in onze tijd er veel is wat tegenzit!

De dienst begint om 10.30 uur en als het mogelijk is, neem dan een eigen stoel mee. Er is een activiteit voor kinderen. En na afloop natuurlijk wat te drinken.



Raad van Kerken Krommenie Assendelft

DE KUNST VAN SAMENLEVEN

Vrijdagavond 23 september in de Vredesweek bent u welkom voor een bijzondere ontmoetingsavond tussen Christendom en Islam.

Dit vanuit de gedachte dat we in Nederland samenleven als mensen met verschillende achtergronden. En dat interesse en wederzijdse belangstelling de beste weg is om het samen goed te hebben.

U maakt deze avond kennis met twee tijdgenoten uit de dertiende eeuw die beiden door God geraakt waren: Franciscus van Assisi en Mevlana Rumi. Hoewel zij elkaar nooit ontmoet hebben zijn er veel raakpunten in hun diepe geloofservaringen.

Kok Klever zal u inleiden in de enorme bevoegenheid en het door God geraakt zijn van Franciscus van Assisi. En Paul Buys laat u enkele korte en mooie teksten van Roemi horen.

U hoort een Islamitische gebedsoproep en er zal een klein stukje uit de Koran gereciteerd worden.

Ook zal de grootmeester Abdulkadir Dikisi een Sema (Derwish) dans uitvoeren. De presentator van de avond is Kamila Boukfouz.

Het programma duurt van 19.30 uur tot 21.00 uur. Daarna is er een gratis Turks buffet voor iedereen! Vanaf 19 uur kunt u tekeningen bekijken die door kinderen uit een asielzoekerscentrum zijn gemaakt. Na afloop is er koffie en thee met baklava.

De avond wordt u aangeboden door de Raad van Kerken Krommenie Assendelft, de Stichting Animo en de stichting Burgerhart Amsterdam.

U bent welkom in de Petruskerk, Snuiverstraat 2 te Krommenie.



'Kunst van het Samenleven'
met thema
Franciscus & Rumi
Verbroedering Avond

AL HET GOEDE IS EEN SCHADUW VAN GOD!

Waarom blijf je nog bij de kerk? Als je een antwoord zoekt kijk je achterom. Er loopt een man door Palestina. Jezus van Nazareth. Het volk is arm en wordt geknecht door de Romeinse bezetter. Ze zien uit naar bevrijding. Hoe lang moet al die ellende nog duren? vraagt men zich vertwijfeld af. God, waarom grijpt U niet in? Jezus gaat weldoende rond.

Is hij een wonderdoener? Hij echter verwijst alleen maar naar "zijn vader", naar God die zoals de oude geschriften vertellen de minste mensen niet aan hun lot overlaat. Men loopt achter hem aan. De autoriteiten zien Jezus als een bedreiging van de gevestigde orde en vermoorden hem. Einde verhaal? Maar hij staat op uit de dood en zijn volgelingen blijven zijn weg gaan, zijn weg doen. Een weg van goedheid, vrede, liefde en gerechtigheid. Tot op vandaag?



Hebben groepjes mensen die Jezus volgen toekomst?

We moeten ons niet bezighouden met die vraag. We moeten ons wél afvragen hoe wij als kerk ter plaatse de waarden die Jezus ons heeft voorgeleefd kunnen inzetten voor de noden van de wereld, om eenzaamheid, angst, ongelijkheid te doen verdwijnen. Hoe doe je dat? Door allereerst samen in de bijbel te speuren naar de Weg die wij hebben te gaan. Je deelt je bevindingen met die van mensen elders. Je leert van de situatie waarin zij leven en de Schrift lezen. En zij van jou. Vervolgens ga je aan de slag door goed te doen.

Wanneer doe je goed? Kijk dan naar Jezus die ons in Gods Naam barmhartig leert te zijn, gerechtigheid na te streven en mededogen te tonen. Hij leert ons liefdevol met elkaar, met mensen dichtbij en veraf om te gaan. Is dat niet goed doen? En zijn kerken er niet de broedplaatsen, de werkplaatsen voor? Het goede doen: raakt dat niet aan God doen? Want al het goede is een schaduw van God, die zich door Jezus laat kennen als "Ik zal er zijn - voor jullie!"

Op **zaterdag 1 oktober** is er een dag van ontmoeting en bemoediging in Heiloo georganiseerd door de Vereniging van Pastoraal Werkenden in Noord-Holland van 10-15 uur in de Willibrorduskerk in Heiloo. Hans de Wit neemt u mee met *Samen Bijbellezen door de ogen van de ander: de weg naar het go(e)d doen?* Daarna wordt dit gedaan door een bijbeltekst te lezen in een kleine groep.

In de pauze -neem zelf je broodje mee- worden soep, fruit en drinken aangeboden.

In de middag zijn er groepjes waarin: Napraten over zijn inleiding en verder werken o.l.v. Hans de Wit. Hoe kun je met elkaar de Schrift lezen ook al heb je geen Bijbel uitlegger in je midden? o.l.v. Nico Smit. Hoe kun je afscheid nemen van een dierbare in kleine kring o.l.v. Marion Bleeker en Jan Verbruggen. Houd de kerk open, ook voor de kleine kring! o.l.v. Leo Mesman en Rob Mascini. Hoe kun je vieren in kleine kring? o.l.v. Ko Schuurmans. Hoe kun je zingen al ben je met weinig o.l.v. Marcel Hoebe en Margo van Langen-Hoebe.

De dag wordt afgesloten met een viering van Woord en Gebed. Kosten: € 8,- te voldoen bij binnenkomst. Aanmelding tot 26 sept. bij: mevr. Kiki Kint kikikint@xs4all.nl of 06-24603829
Het adres: Willibrorduskerk Westerweg 267 Heiloo, ook goed bereikbaar met de trein

CONCERT 20-11-2022 om 14.30 uur in de Maria Magdalena Kerk op Kalf 160 te Zaandam

Omdat ik in November 60 jaar word, wil ik mijn verjaardag graag op een bijzondere manier vieren. Het Kerkbestuur vindt het (gelukkig) goed dat ik op zondagmiddag 20 november een concert organiseer om mijn verjaardag te vieren. Iedereen die van mooie muziek houdt, is van harte welkom. Neem dus gerust iemand mee. De toegang is gratis.

Niet alleen Kelly en ik zullen meewerken aan het concert. Ook mijn zus en broers, een vriendin van de middelbare school en twee van haar dochters en nog een aantal zangvrienden.

De muzikale (bege)leiding is in de zeer vertrouwde handen van Ernst Jacob Bakker. In totaal een groep van vijftien personen.

Het zal een gevarieerd concert worden met koorstukken, solo's, duetten en een vijfstemmig damesstuk (Ave Maria van Medelssohn) Verder staan o.a. op het programma: Laudate Dominum en Ave Verum van W.A. Mozart, Ave Maria van Schubert, Ave Maria van Gomez, Panis Angelicus van C. Franck.

De rest van het programma bewaar ik als verrassing voor 20 november.

Ik hoop dat velen van u alvast de datum van dit concert in de agenda noteren, want een concert is alleen leuk om te geven als er publiek is. *Hanneke Hinfelaar-Lasschuit*

Zingt voor de Heer

In ons **bisdomblad Samen Kerk** schrijft onze kerkmusicus Jos Martens sinds coronatijd een vaste rubriek over het kerklied, getiteld 'Zing voor de Heer'. Het is de moeite waard deze bijdragen te lezen en ook terug te luisteren, want er wordt ook altijd een goed verzorgde audio-uitvoering bij gevoegd. En zing mee! Want net als lachen is ook zingen gezond. Download het magazine Samen Kerk in pdf op de website www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl.



VOOR JONG EN VOOR OUD(ER)

In de maand september is het ieder jaar weer Vredesweek.

Eigenlijk is dat heel vreemd, want iedereen zegt dat hij vrede wil en de oorlog gaat maar door. Hebzucht ligt vaak ten grondslag aan oorlog. Twee verhalen over nooit tevreden zijn.

Een koopman was even rijk als gierig. Hij spaarde al zijn geld op en gaf niets uit. Zijn beurs vulde zich met goudstukken, die hij altijd bij zich droeg. Maar omdat het te lastig werd de volle beurs altijd met zich mee te dragen, besloot de koopman een bergplaats voor de geldbuidel te zoeken. Die vond hij naast zijn huis. Er zat een gat in de muur dat hij gemakkelijk kon afsluiten met een steen, zodat de beurs onzichtbaar in de schuilplaats lag.

Soms opende hij de schuilplaats en telde dan verrukt zijn vele gouden munten. Had hij dit gedaan, dan sloot hij de beurs weer weg in de schuilplaats. Toen de koopman op zekere dag zijn geld weer wilde tellen, bemerkte hij tot zijn verbijstering dat zijn geldzak uit de schuilplaats verdwenen was. Hij wierp zich op de muur en begon luidkeels te jammeren. Dit hoorde zijn vriend Joost. Hij vroeg wat er gaande was. Koopman Bert hief zijn armen ten hemel en jammerde: 'Wat een ongeluk! Mijn beurs met goudstukken is verdwenen.'

'Waar maak je je druk over?' zei de vriend. 'Die kwestie is gemakkelijk op te lossen. Kom, wij wandelen naar het strand en zoeken daar kiezelstenen. Die stoppen wij in de zak en leggen die in de schuilplaats. Als je dan zin hebt, kun je de kiezelstenen tellen.'

Koopman Bert keek zijn vriend verbijsterd aan.

'Wat is het verschil?' vroeg Joost. 'Aangezien je helemaal niet van plan bent gebruik te maken van de goudstukken in je beurs, maakt het helemaal niets uit of de geldbuidel gevuld is met goudstukken of met stenen.'

De koopman stond op en men hoorde hem zeggen: 'Wie is nu gek?'
'Ik,' zei de gek.



Nooit genoeg

Een arme man ontmoette een oude vriend die gestorven was en nu tot de onsterfelijken behoorde.

Toen de arme zich beklagde over zijn armoede, wees de onsterfelijke met zijn vinger naar een steen.

De steen veranderde onmiddellijk in een goudklomp. Die schonk hij zijn vriend.

De arme wees naar een leeuw.

'Goed,' zei de onsterfelijke en hij wees met zijn vinger naar de leeuw. Deze veranderde in een leeuw van goud. Maar de man was nog niet tevreden.

'Wat wil je nu nog?' vroeg de onsterfelijke.

En de man antwoordde: 'Ik wil je vinger.'

VASTE MISTIJDEN DOORDEWEEKS

H. Bonifatius, Oostzijde 12

gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.;

maar op eerste vrijdag vd. maand om 17.15 u. gelezen H. Mis met voorafgaand aanbidding; biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week;

H. Maria Magdalena, Kalf 160

biechtgelegenheid voor en na elke Mis op zondag;

H. Odolphus, Dorpsstraat 570

gelezen H. Mis: ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.;

biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week.

VIERINGEN IN DE ZAA NSTREEK

Vieringrooster Bonifatius, Magdalena, Odulphus, Petrus

	H. Bonifatius <i>Oostzijde 12</i>	H. Maria Magdalena <i>Kalf 160</i>	H. Odulphus <i>Dorpsstraat 570</i>	H. Petrus <i>Snuiverstraat 2</i>
25^e zondag Za. 17 sept.	geen Mis, Oostzijde onbereikbaar i.v.m. Dam tot Dam	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	-
Zo. 18 sept.	geen Mis, Oostzijde onbereikbaar i.v.m. Dam tot Dam	11.00 u. Eucharistie N. Beemster	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Oecumenische dienst Agathepark
26^e zondag Za. 24 sept.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	-
Zo. 25 sept.	9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten	11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Woord en Communie M. Bruijns
27^e zondag Za. 1 okt.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Eucharistie G. Noom
Zo. 2 okt.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	11.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Eucharistie G. Noom
28^e zondag Za. 8 okt.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Eucharistie G. Noom
Zo. 9 okt.	9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten	11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie G. Noom
29^e zondag Za. 15 okt.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Woord en Communie A Dijkers
Zo. 16 okt.	9.30 u. Eucharistie F. Schouten	11.00 u. Eucharistie N. Beemster	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Woord en Communie A Dijkers
30^e zondag Missiezondag Za. 22 okt.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Woord en Communie S. Baars
Zo. 23 okt.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	11.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Woord en Communie S. Baars
31^e zondag Za. 29 okt.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Woord en Communie M. Bruijns
Zo. 30 okt.	9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten	11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten 19.00 u. Allerzielendienst N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Woord en Communie M. Bruijns
Hoogfeest van Allerheiligen Di. 1 nov.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	-
Allerzielen Wo. 2 nov.	19.00 u. Requiemmis N. Kerssens	-	10.00 u. Requiemmis F. Bunschoten 19.30 u. Allerzielendienst F. Bunschoten	19.30 u. Allerzielendienst M. Bruijns
32^e zondag Za. 5 nov.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Woord en Communie M. Bruijns

Zo. 6 nov.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	11.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Woord en Communie T. Molenaar
33^e zondag Za. 12 nov.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Woord en Communie M. Bruijns
Zo. 13 nov.	9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten	11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Woord en Communie K. Schuurmans
Hoogfeest van Christus Koning Za. 19 nov.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	19.00 u. Woord en Communie M. Bruijns
Zo. 20 nov.	9.30 u. Eucharistie F. Schouten	11.00 u. Eucharistie N. Beemster	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Woord en Communie M. Bruijns

Vieringrooster Martelaren, Magdalena, Jozef

	HH. Martelaren <i>Pinkstraat 14</i>	H. Maria Magdalena <i>Dorpsstraat 353</i>	H. Jozef <i>Veldbloemenweg 2</i>
25^e zondag Zo. 18 sept.	10.00 u. Eucharistie G. Noom	10.00 u. Oecumenische dienst	10.00 u. Woord en Communie R. Casalod
26^e zondag Zo. 25 sept.	10.00 u. Woord en Communie A Dijkers	10.00 u. Woord en Communie R. Casalod	10.00 u. Eucharistie G. Noom
27^e zondag Zo. 2 okt.	10.00 u. Woord en Communie M. Bruijns	10.00 u. Woord en gebed Werkgroep liturgie	10.00 u. Woord en Communie W. Waardijk
28^e zondag Zo. 9 okt.	10.00 u. Woord en Communie K. Schuurmans	10.00 u. Woord en Communie M. Bruijns	10.00 u. Woord en Communie J. Hoekstra
29^e zondag Zo. 16 okt.	10.00 u. Woord en Communie T. Molenaar	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Woord en Communie R. Casalod
30^e zondag Missiezondag Zo. 23 okt.	10.00 u. Woord en Communie K. Schuurmans	10.00 u. Woord en Communie T. Molenaar	10.00 u. Woord en gebed Werkgroep liturgie
31^e zondag Zo. 30 okt.	10.00 u. Woord en Communie A Dijkers	10.00 u. Woord en gebed Werkgroep liturgie	10.00 u. Woord en Communie W. Waardijk
Allerzielen Wo. 2 nov.	19.00 u. Woord en gebed K. Schuurmans	19.00 u. Woord en gebed R. Casalod	-
32^e zondag Zo. 6 nov.	10.00 u. Woord en Communie M. Bruijns	10.00 u. Woord en gebed Werkgroep liturgie	10.00 u. Woord en Communie S. Baars
33^e zondag Zo. 13 nov.	10.00 u. Woord en Communie A Dijkers	10.00 u. Woord en Communie R. Casalod	10.00 u. Woord en Communie M. Bruijns
Hoogfeest van Christus Koning Zo. 20 nov.	10.00 u. Woord en Communie T. Molenaar	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Woord en Communie J. Hoekstra



INTENTIES

18 september

Johan Finke, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Nico Mandjes

25 september

Overleden families Steemers en Spillekom, Adriaan Baars, Anna Sinnige-Boekel, Nico Meijering, Hans Cordes, Boudewijn Arnold en Ineke Arnold-Klaarhamer

2 oktober

Arie Stuijt en familie, Henk Meester en Martha Meester-Bosma, Wen de Jong, Jan Nibberig en familie de Jong, Bart Meulenkamp en familie en Gods zegen over de gezinnen en hun werk

9 oktober

Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Theo Peersman, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. families de Saegher en Heijne, Adriaan Baars, Ingmar Smit, Nico Meijering, Hans Cordes

16 oktober

Johan Finke, overl. families Finke en Raap, Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Henk Pronk, Nico Mandjes, overl.fam. Kerkhoven-van Opstal, Anna Sinnige-Boekel, Rinus Purvis en Zus Purvis v/d Hoeven, Babs v.d. Horst-Purvis

23 oktober

Overl. fam. Scheffer-Binken, Nico Meijering, Hans Cordes

30 oktober

Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. families Steemers en Spillekkom, Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Dirk en Marie de Boer-Blank, Paul Stook, Adriaan Baars, Ingmar Smit, Gra Kamp-Grammer



2 november

Voor de ingeschrevenen in de eeuwige memorie, levende en overleden leden van begrafenisvereniging Sint Barbara, Jan de Saegher, overl. families de Saegher en Heijne, Nico Mandjes, Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk, Anna Sinnige-Boekel, Rinus Purvis en Zus Purvis v/d Hoeven, Hans Cordes, Gerard Groot, Martha Verhijde-v/d Horst, Babs van der Horst-Purvis, Nico Meijering, Lies Groot-Knots, Jan Huijsman, Martha Meester-Bosma, Anneke v/d Ven-van Leeuwen

6 november

Paul Stook, Arie Stuijt en familie, Henk Meester en Martha Meester-Bosma, Wen de Jong, Bart Meulenkamp en familie en Gods zegen over de gezinnen en hun werk, Nico Mandjes, Boudewijn Arnold en Ineke Arnold-Klaarhamer

13 november

Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Henk Pronk, Nico Meijering, Hans Cordes

20 november

Johan Finke, Cilia. Rie en Henk Duijn, Nico Mandjes, Anna Sinnige-Boekel



Tuinwerkers en tuin werksters gezocht

Kom werken in de tuin van de kerk.

Donderdagochtend om 9.00 verzamelen wij achter de kerk. Dan begint het werk. Er is altijd wel iets te doen, schoffelen, snoeien en harken. Het gras moet gemaaid, lopend achter de motorgrasmaaier of met de bosmaaier. En zo zijn er nog wel meer klussen die gedaan moeten worden. We zoeken ook nog een machinist voor de waterpomp voor het kerkhof. Natuurlijk is er ook tijd voor ontspanning, om 10.00 is er koffie met altijd wel iets lekkers erbij.

Dus wacht niet langer en kom er gezellig bij.

De Tuinploeg



Allerzielen

Na het grote feest van Allerheiligen (1 november) houden we in de katholieke Kerk de gedachtenis van Allerzielen. Onze lieve doden gedenken wij, in gebed en Misoffer. We weten dat ze over ons waken vanuit de eeuwigheid. Maar ook dat sommigen ons gebed nog kunnen gebruiken. God zorgt voor onze overledenen. Hij laat hen niet vallen, op het moment dat het leven uit hen wijkt, maar Hij weet Zijn wegen om hen tot Zich te roepen. Kijkt u in het missenrooster om te zien op welke tijdstippen de plechtigheden zijn. Allerheiligen is in de Nederlandse kerkprovincie een dag waarop naar de kerk gaan gevraagd wordt. Op Allerzielen de graven bezoeken geeft ons vaak extra troost. Te weten dat ze wel van ons zijn heengegaan, maar dat we elkaar niet vergeten zijn.





Weer naar school

Alle leerlingen en studenten die hun opleiding weer voortzetten na de grote vakantie: veel succes en wijsheid voor het leren toegewenst!



Verjaardag

Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag? Van harte proficiat. Een nieuw levensjaar mag in dankbaarheid uit Gods hand ontvangen en geleefd worden!



Huwelijksverjaardag

Staat u komende tijd stil bij uw trouwdag, of is deze kortgeleden herdacht, dan wensen we u alle goeds toe in verbondenheid met uw echtgeno(o)t(e).



Doopsel

Stil gestaan bij uw eigen doopdag? Vier deze elk jaar als een cadeau en de levensbron van uw onderdompeling in de genade van Christus zal nooit opdrogen.

Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd? Neem contact op!



Geboorte en verwachting

Soms ontvangen we een geboortekaartje of krijgen we een blij bericht dat jonge mensen vader en moeder gaan worden. Veel zegen bij deze belangrijke verrijking van jullie leven!



Verdriet

Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis, delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En weet dat we bidden om sterkte voor u.



Verhuisd

Ben je op een andere plek komen te wonen: veel woongenoeien in je nieuwe optrekje. Heel belangrijk om je thuis ook echt thuis te voelen!



Ziek

Hen die ziek vergeten we niet. Ze zijn elke dag in onze gedachten en gebeden, en dat blijft ook zo. We wensen u, als het u betreft, maar ook onze vriendinnen/vrienden met een lichamelijke handicap, veel sterkte toe voor de komende zomer.



Huwelijk

Plannen maken. Toekomst in beeld proberen te krijgen. Daarvoor moet een basis gelegd worden. Wat voor keuzes passen daarin? Iedere persoon zoekt naar werkelijk en blijvend geluk. Weiningen vinden het. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met teveel terughoudendheid om een radicale keuze te maken.

Misschien is dat voor jou anders. Misschien heb je de liefde van je leven gevonden. Misschien loop je te denken aan trouwplannen? Jouw leven geven aan iemand anders en omgekeerd. Een levensproject. De weg van liefde en trouw gaan met iemand. Niet voor niets heeft Christus van het Huwelijk een heilig sacrament gemaakt, en de apostel vind dit 'een groot geheimenis' (Ef,5,32).

Ga een gesprek aan met een van de priesters als je/u/jullie rondlopen met vragen omtrent trouwen (in en voor de Kerk) en hoe daar een stap in te zetten.





Een herinnering aan Bram Vredenburg (75 jaar)

Op maandagmorgen 7 maart jl moest Bram het leven na een ziekte van 7 jaar, loslaten. Met dit loslaten heeft hij heel veel moeite gehad, hij had het leven zo lief heeft er dan ook alles aan gedaan om maar zo lang mogelijk bij ons te blijven.

Geboren in Amsterdam, voor de liefde verhuisd naar de Zaanstreek. In de 70 jaren was het toentertijd zo dat je alleen een flat kreeg toegewezen van de woningbouwvereniging wanneer je economisch verbonden was. Dus er werd een baan gezocht bij ASPA. Zaandam. Daar 40 jaar gewerkt tot aan de VUT. Begonnen als vertegenwoordiger binnendienst en gestopt als product manager.

Dan kwam hij met zijn aktetas en z'n mooie kleren uit zijn werk om 5 minuten later in spijkerbroek met de grasmaaier in de tuin bezig te zijn.

Zo druistig als hij kon zijn, volop energie en altijd overal zin in. Het glas is altijd halfvol
Grappige opa voor zijn 5 kleinkinderen .

Gezellige klaverjasavonden met tussendoor mooie verhalen vertellend. Veel lachen.

Zelfs in de laatste week van zijn leven zei hij nooit sombere gedachten te hebben..

Altijd goede raad voor zijn 2 meiden en moeilijke klusjes werden direct aangepakt, ja dan was je er maar weer vanaf.



Zijn grootste passie : **contrabas spelen**

Begonnen met klassieke les op de muziekschool om later over te gaan naar de Jazz-muziek.

Begeleidde het Goois Vocaal Ensemble waarmee leuke uitwisselingen met koren in Uherski Brot (bij Praag) en Bath. (Engl). Vele jaren de regelneef van de Zaanse Big Band "The Caledonians".

En dan nog zijn eigen Quintet met regelmatig gezellige middagen. Velen hebben genoten van zijn muzikaliteit.

En dit prachtige leven stopte niet toen Bram 7 jaar geleden ziek werd.

Ik ga gewoon door met alles, dus we gingen weer gewoon met de caravan naar Griekenland

"Kijk vooral omhoog, want anders zie je nooit een regenboog", zei hij dan. En toen het laatste jaar erg moeilijk werd: komt tijd, komt raad!

De laatste maand brandde elke morgen een half uurtje de Paaskaars hopen op een wonder en dat God het laatste stukje met hem mee wilde wandelen. En wanneer wij het dan over geloofszaken hadden zei hij erop te vertrouwen dat al onze namen geschreven staan in de handpalm van God.

Zijn lichaam ligt op een zonnig plekje begraven achter de Maria Magdalenakerk .
Hij wordt door ons vreselijk gemist maar het waren 52 prachtige jaren samen!
Anneke





Helaas heeft Tony aangegeven te stoppen als acoliet. We zullen hem missen, maar we bedanken hem voor zijn jarenlange trouwe inzet. Tony was een hele trouwe acoliet die altijd bereid was te dienen. Bedankt Tony en heel veel succes met je toekomstplannen.

We hebben ook een nieuwe misdienaar die al enige tijd op het altaar aanwezig is, namelijk Philip. Welkom en veel succes.

Onze groep misdienaars is al jaren een trouwe groep kinderen, alleen kleine kinderen worden groot en hebben ook andere bezigheden als sport, school, etc. Het inplannen is steeds weer een uitdaging dus het kan de komende tijden voorkomen dat er geen misdienaars zijn bij de dienst.

Datum	Acoliet	Misdienaars
4 sep		Pierre en Philip
11 sep		Trevant en Tessa
18 sep	Esmiralda	Celeste en Geertje-Marie
25 sep		Lucas en Philip
2 okt		Pierre en Tessa
9 okt		Trevant en Lucas
16 okt	Esmiralda	Celeste en Geertje-Marie
23 okt		voor wie wil
30 okt		Tessa en Philip



Volgende uitgave: Advent en Kerstmis

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 7 november 2022
 Publicatiedatum volgende blad: 21 november 2022
 Email voor insturen kopij: zaancirkel@gmail.com