

# Zaancirkel

Editie M. Magdalenaparochie

21 november 2022



Jaargang 7

Nummer 2



**KATHOLIEK  
ZAANSTREEK**

St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam  
HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;  
H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie



### Geven en ... nemen?

Het leven is geven en nemen wordt vaak gezegd. Je geeft iets van jezelf, je neemt wat de ander je geeft. Binnen een relatie wordt dit ook vaak gezegd: liefde is geven en nemen. Je geeft liefde en neemt wat de ander teruggeeft.

Toch is geven en nemen geen gelukkige uitdrukking. Want bij nemen denk je aan pakken. Je pakt waar je recht op hebt, of waarvan je denkt recht op te hebben.

Bij geven en nemen, is het alsof je met de ene hand iets geeft en met de andere hand wat pakt.



Beter is het om te spreken van geven en ontvangen.

Tussen nemen en ontvangen zit een groot verschil: nemen is actief, want je pakt iets. Ontvangen is passief, je opent je hand om te ontvangen wat een ander geeft.

Liefde nemen, klinkt als bezit van iemand nemen. Liefde ontvangen, klinkt meer open, meer ontvankelijk.

Het leven is niet geven en nemen; het leven is geven en ontvangen. Bij ontvangen bepaalt de gever wat je krijgt en hoeveel je krijgt.

Tussen Sint Maarten (40 dagen voor Kerst) en Maria Lichtmis (40 dagen na kerst) worden feesten gevierd waarbij geven en ontvangen centraal staat. Elk land of streek kent eigen feesten waarbij de een geeft en de ander ontvangt.

Iemand speelt voor Sinterklaas door iets te geven, de ander ontvangt het cadeau. Het is een geschenk dat je verwacht of onverwacht, leuk of niet, mag ontvangen. Je mag ontvangen wat iemand je geeft.

Midden tussen al die feesten van geven en ontvangen, vieren we het Kerstfeest. Het feest van een groot geschenk. "Kind ons geboren Zoon ons gegeven. God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig, Koning van de vrede." (GvL 627), wordt gezongen.

In de donkere nacht van kerst vieren we het geschenk van een Kind, door Jesaja 'Vrededorst' genoemd. Het kerstfeest helpt om open te staan, ontvankelijk te zijn voor het geschenk van de vrede. We hopen, bidden en zingen, dat het spoedig vrede op aarde mag zijn voor alle mensen van goede wil. (Is het niet zo, dat oorlogen beginnen omdat iemand 'neemt'?)

Het kerstfeest, en alle feesten erom heen, helpen ons om een ontvangende, dankbare houding aan te nemen. Moge het vieren van het kerstfeest ons helpen om van 'nemende', 'ontvangende' mensen te worden. Mensen die dankbaar zijn voor wat ze ontvangen van de goedheid van een ander, van God.

Ik wens u alvast een zalig kerstfeest toe en een goed nieuw jaar.

Een jaar om veel te geven en te ontvangen.

*Kapelaan Nico Kerssens*





## R.K. Parochieverband Zaanstreek

St. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) - HH. Martelaren van Gorkum - H. Odulphus - St. Petrus

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft  
E-mail: [kerkbestuur.pvz@gmail.com](mailto:kerkbestuur.pvz@gmail.com)



Uit de bestuursvergaderingen van afgelopen periode.

### Pastoraal

In de Petrusparochie is een groep van 7 á 8 jongeren begonnen met de voorbereiding op het H. Vormsel. Kapelaan Nico meldt dat in de afgelopen periode 6 volwassenen zijn gevormd, wat toch bijzonder te noemen is naast een aantal dopelingen.

De pastores Matthé en Ko kregen complimenten voor het organiseren van drie dagen Kerkenpad.

### Website

Onze nieuwe gezamenlijke website [katholiek-zaanstreek.nl](http://katholiek-zaanstreek.nl) is actief. Er wordt nog gewerkt aan het beter leesbaar maken van het vieringenschema.

### Veiligheidscoördinator

Er zijn een aantal kandidaten genoemd, dit moet nog verder vorm gegeven worden.

### Financiën

Het penningmeesters overleg heeft plaatsgevonden en is als positief ervaren.

De jaarrekeningen zijn ingediend en aan de begrotingen voor 2023 wordt gewerkt.

Er is zorg m.b.t. de door het bisdom aangescherpte instructies t.a.v. de kascontroleurs. Er wordt door de penningmeester gekeken hoe dit ingevuld gaat worden.

Daarnaast zijn er zorgen over de energierekeningen van de parochies.

De situatie verschilt sterk per kerkgebouw. Sommige kerken binnen ons samenwerkingsverband kunnen in een bijgebouw de kerkdiensten houden (Wormer, Krommenie, Koog, Jozef - Zaandam) waardoor de grote kerkzaal niet verwarmd hoeft te worden. In de Odulphusparochie zal gebruik worden gemaakt van de pastorie m.b.t. de avondmissen. Elke parochie zal haar eigen maatregelen in deze nemen afhankelijk van de daar geldende omstandigheden.

### Besturendag

Tijdens de besturendag te Heiloo is uitgebreid aandacht besteed aan de zorgelijke financiële situatie van de parochies in ons bisdom. Feiten en cijfers van de huidige en toekomstige situatie zijn weergegeven o.a. met betrekking tot kerkbezoek en kerksluitingen. Wat dit voor onze regio betekent is nog niet duidelijk.

Namens het bestuur, Marga Breed

**Het Kerkbestuur van het  
Parochieverband Katholiek Zaanstreek  
wenst u een inspirerende adventsperiode  
een Zalig Kerstmis en alle goeds voor 2023**



## Sacramenten

### ▪ Vergiffenis / Boete & Verzoening (biecht)

Jezus heeft op de ochtend van zijn verrijzenis aan de elf overgebleven apostelen gezegd dat op hun schouders de opdracht legt het gedane kwaad te vergeven. Raadpleeg de Bijbel om dit na te zien (*Joh. 20,22-23*). We hebben allemaal momenten dat we ons realiseren tot iets gekomen te zijn dat geen schoonheidsprijs verdient. Als onze ziel en de band met God geschaad is wil je dit herstellen. Bij grotere fouten geeft in stilte vergeving vragen geen rust. Je blijft er mee rondlopen. Jezus weet dit en heeft daarom het Sacrament van Vergeving (H. Biecht) ingesteld. Het begint met berouw. Vervolgens wendt iemand zich tot een priester met bevoegdheid tot biechtthoren. Vertel eenvoudig wat speelt en heb de bereidheid een kleine penitentie uit te voeren. Dan scheldt God alles kwijt door de absolute die de biechtvader namens Hem geven mag. Ongeacht hoe weinig of hoeveel we God verdriet hebben gedaan. Verder: van wat in het kader van het biechtsacrament werd gezegd zal nooit iets naar buiten komen. Het absoluut onschendbaar biechtgeheim beschermt de gelovige die van dit sacrament gebruik maakt. Zeker voor grote feestdagen als Kerstmis en Pasen weten mensen dit sacrament weer te vinden.



### ▪ Communie



De Mis missen kan een groot gemis zijn. Als naar de kerk komen niet meer haalbaar is, is er soms de gelukkige omstandigheid dat priesters de Eucharistie mogen komen vieren in een kapel of zaal van een zorginstelling. Maar niet altijd is daar ruimte voor. Wellicht wilt u toch de Communie ontvangen, thuis of in het zorgcomplex waar u verblijft. Geen nood, neem contact met ons op. De priesters of een andere communiehulpster komt graag het Lichaam van Christus uit het tabernakel naar u toe brengen. Kunt u niet meer naar Hem komen? Hij wel naar u! Afgezien van de H. Communie is het ook altijd mogelijk een gewoon bezoek en gesprek aan te vragen.

#### ○ Eerste Communie

Kinderen vanaf groep 4 kunnen worden voorbereid op de Eerste Communie.

Voor informatie over de voorbereidingen kunt u contact opnemen met uw parochiesecretariaat.

### ▪ H. Vormsel

Het Vormsel is het sacrament van de heilige Geest, zoals je weet. De apostelen van Jezus dienden dit sacrament al aan mensen toe, lezen we in de Bijbel. Op 9 november is een vormselgroep van start gegaan. Je kan je nog aansluiten.

Ben je tiener, nog niet gevormd – al wel gedoopt?? – woon je in de Zaanstreek en geïnteresseerd? Stuur een mail naar pastor Matthé: [petrusvis@planet.nl](mailto:petrusvis@planet.nl).

De catechese over, en voorbereiding op het H. Vormsel houden we in Krommenie.

We zijn voornemens in het voorjaar onze bisschop uit te nodigen naar onze regio, om jongeren te komen vormen.



*deken Bunschoten, pastor Matthé, kapelaan Nico en diaken Jeroen*

### ▪ H. Ziekenzalving



De apostel Jakobus schrijft over het zalven van zieken in zijn brief in het Nieuwe Testament (*Jak. 5,13-15*). Voor het ontvangen van het Sacrament der Zieken kunt u altijd een beroep doen op uw priesters. Dit sacrament heeft Jezus ingesteld om mensen te sterken en te troosten bij meer ernstige ziekte of in ouderdom en kwetsbaarheid van gezondheid. Als de hemel dit zo beschikt, leidt de kracht van dit sacrament de ontvanger wel nog eens tot heling en herstel en komt iemand weer op krachten. Is een gelovige vlak voor zijn/haar sterven, dan geeft

de Ziekenzalving rust en vrede in de ziel en een goede voorbereiding op de dood. De dood is immers de ontmoeting met Hem. Vlak voor een (zwarte, risicovolle) operatie kan men ook om de Ziekenzalving

vragen. God geeft door alle sacramenten, dus ook door dit, bijzondere genaden en de priesters zijn altijd bereid hiervoor naar u toe te komen.

▪ **Misintenties, blijvend belangrijk**

Onze geliefde gestorvenen leven voort in de eeuwigheid. Zij zijn in Gods hand, of al een eind onderweg naar Hem. Het is dan ook goed hun namen te blijven noemen. Thuis, maar ook in de kerk, tijdens de Eucharistie. Het zal voor hen (èn voor ons die zijn achtergebleven) een grote troost betekenen als er HH. Missen voor hen worden opgedragen. Geef dus ook graag weer in het nieuwe jaar uw misintenties bij uw parochie-contactpersoon op. Uw misintenties worden met de grootste zorgvuldigheid behandeld.



▪ **The Chosen**



Op uw telefoon, tablet of laptop kunt u zonder registratie de app 'The Chosen' installeren. Een team van betrokken filmmakers houdt zich bezig met het maken van een serie en elke episode is een gebeurtenis uit de Evangelien. Ik vind dat het op een uiterst goede manier gedaan is en ben er dus zelf enthousiast over. Er zijn nu acht afleveringen te bekijken, gratis. Het project wordt bekostigd uit crowdfunding.

*deken F. Bunschoten*

▪ **Filmavonden 'The Chosen'**

We willen in de Odulphuspastorie te Assendelft graag wat afleveringen van deze serie The Chosen vertonen op groot scherm. Dit doen wij op donderdagavonden 24 november, 1, 8 en 15 december aansluitend aan Mis en Uitstelling. We beginnen om 20.00 uur; de parochiezaal is verwarmd, toegang gratis. Iedereen is welkom.

*deken Floris Bunschoten & Vera Schneiderberg*

▪ **Wereldjongerendagen 2023**

De Wereldjongerendagen komen er aan! Ben je ouder dan 16 en jonger dan 30, en heb je ze nog nooit meegemaakt? Dan is dit zeker iets dat je moet overwegen. Dit grootste evenement ter wereld, destijds een initiatief van de H. Johannes Paulus II, wordt komende zomer georganiseerd door paus Franciscus. Het vindt plaats in Portugal, in de omgeving van Lissabon en Fatima. Alle katholieke jongeren zijn van harte uitgenodigd eraan deel te nemen. Het voelt als een grote familie en er worden uiteraard veel programmaonderdelen verzorgd. De WJD duren van 1 - 6 augustus en de H. Vader geeft er het thema 'Maria stond op en ging met spoed' (vgl. Lc. 1,39) aan mee. Diverse gemeenschappen presenteren een reisaanbod, ook het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik nodig je uit je er in te verdiepen en een kijkje te nemen op [www.wjd.nl](http://www.wjd.nl).



*deken F.J. Bunschoten*

---

**Zonder Jezus  
is kerst  
mis**

*visje*



## 'Open je ogen'

Door pastoor Michel Hagen



Op de derde zondag van de Advent horen we dat Johannes de Doper in de gevangenis zit met een vraag (Matteüs 11, 2-11). Ga aan Jezus vragen: "Zijt Gij de Komende, of hebben wij een ander te verwachten?" De reactie van Jezus: "Ga aan Johannes zeggen wat je hoort en ziet: Blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden genezen en doven horen, doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd. Gelukkig is Hij die aan Mij geen aanstoot neemt."

Dit 'open je ogen' geldt ook voor ieder van ons, want bij ons speelt ergens ook diezelfde vraag. Is Jezus het nu wel of niet? Ook wij zitten ergens in een gevangenis; als gevangenen van de tijdgeest, van de wetenschappelijke blik, van ideeën over God en Kerk, van verwachtingen, luxe, economie, media enzovoort. In onze gevangenis proberen we naar buiten te kijken en vragen anderen die niet zo gevangen zitten, of zij misschien het antwoord weten. Is Jezus het wel? Bestaat God echt? Is Hij Gods Zoon? Kan lijden zinvol zijn? Is een heilig leven de inspanning waard? Is ons katholieke geloof echt de moeite waard, of zijn alle religies hetzelfde? Wij zoeken antwoorden op de vragen van onze tijd.

Wij verschillen niet zo veel van Johannes de Doper, in onze gevangenis, met onze vragen. Ook nu zijn mensen blind voor wat goed en mooi is, voor wat toekomst heeft en inzet verdient. Ook nu zijn er mensen lam- geslagen. Er zijn nog steeds mensen die niet vooruit komen, vastgepind door de gevestigde mening, door vooroordelen of eigen complexen. Sommige mensen worden ook anno 2019 als melaatsen behandeld, of dat nu vreemdelingen zijn, illegalen, of mensen die gewoon niet zo goed liggen in de groep. Ook nu zijn er doven, doof voor de woorden van God, voor de goede bedoeling van de ander. En hoeveel zijn er in onze tijd niet geestelijk dood? Hoe arm is onze tijd, tegenover de geestelijke rijkdom die ons wordt aangeboden?

Op een of andere manier moeten onze ogen opengaan voor de wijze waarop God aan het werk is. God wil onze wereld veranderen, redden.

Maar Hij wil het doen door en met ons. Wat Hij in Jezus begonnen is, daarmee gaat Hij verder, maar nu door ons. Durft u het aan? Laat zijn genezing dan met u, met ons allen beginnen. Het is tenslotte Advent. We zien uit naar de vervulling van zijn belofte die alle verwachting zal overtreffen; Kerstmis, de Blijde Boodschap van Gods koninkrijk.



Bron: Katholiek Nieuwsblad



Meer interessante artikelen lezen? Ga naar: [www.kn-digitaal.nl](http://www.kn-digitaal.nl) en/of neem een abonnement op Katholiek Nieuwsblad! Contact: Postbus 1270, 5200 BH 's Hertogenbosch, tel. 073 612 34 80 / e-mail [info@kn.nl](mailto:info@kn.nl);

Zie ook: [kn.nl/abonnementen](http://kn.nl/abonnementen)

## Advent

De donkere tijd van het jaar,  
veelal de tijd van overdenkingen  
of althans het zoeken er naar.  
met veel of weinig bedenkingen.

Iedere week het ontsteken  
van een nieuw licht.

Met alle bezinning en verlossing  
op het Kerstfeest gericht.





### ✳ Concert Bonifatiuskerk



Op zaterdag **10 december** zal er in de Bonifatiuskerk, Zaandam-centrum om **14.30 uur** een gratis te bezoeken concert worden gegeven.

Clasina Kuiper, Chrisje Schoonenveld, Ron Moed (allen zang) en Henry v.d. Sman (gitaar) zullen een aantal mooie u wel bekende liedjes ten gehore brengen.

Op zaterdag 10 december is de Bonifatiuskerk, net als iedere zaterdag, geopend en bent u al van harte welkom vanaf 13.30 uur.

### ✳ Kerstconcert HCT in Maria Magdalenakerk

*Met muziek van de klassieke Egmont Ouverture van Beethoven tot de swingende The Blues Brothers Revue*

Na twee jaar van afwezigheid vanwege de coronacrisis is er dit jaar gelukkig weer een kerstconcert van Harmoniecorps Tuindorp (HCT) in de Maria Magdalenakerk in Zaandam, op **vrijdagavond 16 december**.

Onder leiding van dirigent Bert Willemsen brengt HCT een afwisselend programma. Naast kerstmuziek in diverse stijlen, waaronder muziek uit de kerstfilm Home Alone worden verder grotere werken als de Egmont Ouverture van Beethoven en Danzón van Arturo Márquez ten gehore gebracht afgewisseld met populaire muziek van onder andere de Blues Brothers en Stevie Wonder.



- *Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp*
- *Vrijdag 16 december*
- *Maria Magdalenakerk, Kalf 162, Zaandam*
- *Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur.*
- *Toegang gratis. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee verkocht.*

### ✳ Kerstlichtjestocht - 16 tot en met 23 december



Voor het derde jaar op rij organiseren verschillende Zaanse kerken de lichtjestocht op in 't Kalf. Op verschillende plaatsen in de wijk staan verlichte kistjes waarin het kerstverhaal is uitgebeeld. Met kinderen en kleinkinderen kan je langs de route lopen om het kerstverhaal te volgen. Ook zal de Maria Magdalenakerk open zijn zodat je binnen de kerststal kunt bekijken.

De lichtjestocht is in de week voor kerst, van **16 tot en met 23 december**. Tussen **16:30 en 19:30 uur** branden de lichtjes. Aan het einde van de route staat bij de Zaankerk een kraampje met warme chocolademelk.

Wanneer de route bekend is, zal deze worden gepubliceerd op:  
[zaankerk.nl/kerstlichtjestocht/](http://zaankerk.nl/kerstlichtjestocht/)

#### **Vrijwilligers gezocht**

We zijn op zoek naar vrijwilligers die van 16.30 uur tot en met 19.30 uur willen helpen bij het kraampje dat bij de Zaankerk komt te staan. Vanuit het kraampje wordt warme chocolademelk en wat lekkers uitgedeeld.

We zijn tevens op zoek naar mensen die een kistje willen aankleden. Het kistje wordt aangeleverd en

kan naar eigen inzicht worden gevuld en versierd n.a.v. een bijgeleverd thema/verhaal.

**Aanmelden kan bij:**

- Jet Roepert-Schinkel   Jetroepert@gmail.com    *Menorah*
- Merijn Wijma           merijnwijma@hotmail.com    *Zaankerk*
- Kitty Prins             k2.via@kpnplanet.nl        *Noorderkerk*
- Nico Kerssens         ncjkerssens@yahoo.com     *Maria Magdalenakerk / Bonifatiuskerk*

★ **Volkskerstzang 2022 met Zaanse muzikale omlijsting**

Wilt u ook in kerstsfeer komen? Een kerstviering meemaken in eigentijdse sfeer, om even stil te staan bij de essentie van Kerst en een moment voor jezelf? Om even los te komen van het drukke bestaan? Kom dan op **zaterdag 17 december** a.s. naar de Volkskerstzang in de Oostzijderkerk! Deze wordt voor de 44<sup>e</sup> keer gehouden.

Er is weer een mooi programma samengesteld. De begeleiding van de samenzang is in handen van Dick van Bezooijen. Muzikale medewerking wordt verleend door Soli Deo Gloria uit Zaandam, Kerkkoor Revival uit Zaandijk en de Zaanse trompettisten Anne Roel de Boer en Jelle Haansta.

De kersttoespraak zal worden verzorgd door Bart Niek van der Zedde met als toepasselijk thema:

**“Niet in de kou?!”**

De toegang is gratis.

- Locatie: Oostzijderkerk
- Datum: 17 december
- Tijd: 20.00 uur
- Zaal open: 19.30 uur

**We heten u van harte welkom!**



---

UITLEG OVER ...

---

**‘Zo spreekt de Heer’ ... en ‘wij danken God’!**

Dit zijn de woorden die tot ons komen, wanneer het Evangelie wordt voorgelezen en de geloofsgemeenschap antwoordt, tijdens de liturgie van het woord.

*Twee tafels die ons voeden*

In de Eucharistieviering staan twee tafelen klaar, waaraan wij mogen aanzitten.

De meest duidelijke en concrete is het altaar. Het altaar is niet zomaar een tafel met wat bloemen en wat kaarsen erop. Het is dé tafel waar we in het delen van brood en wijn gedenken dat Christus door zijn dood een offer voor de mensheid heeft gebracht. Opdat we door het ontvangen van het Lichaam van Jezus meer op Jezus gaan lijken. Maar er is nog een tweede tafel: de lezenaar of ambo. Op deze tafel wordt het woord van God voorgelezen.

*Huidige situatie*

Het besef van de aanwezigheid van de Heer tijdens de liturgie van het woord, dreigen we soms te verliezen. Daarom wil ik graag dit gedeelte met u bespreken. In het voorlezen van het Evangelie, komt de Heer wel heel direct ons tegemoet. Daarom wordt het voorlezen van het Evangelie plechtig gedaan. Bij het voorlezen van het Evangelie gaan we staan. Dit drukt uit, dat we alert zijn op wat er komen gaat. Tevens is het een uitdrukking van respect voor het Evangelie. De evangelielezing is het hoogtepunt van de woorddienst.

*Jezus in de synagoge te Nazareth*

De grootste zegen is, als Jezus er is. En Hij is er, toen in de synagoge van Nazareth, maar ook nu onder-

*Lees verder onder aan de volgende pagina.*





## Kerstmis in parochies Bonifatius, Odulphus en Magdalena 2022

Het is de eerste keer sinds december 2019 dat het ons, katholieken – waarschijnlijk en hopelijk – weer wordt toegestaan de Nachtmis te vieren in een volle kerk. Daar ga we van uit! Maar in drie jaar tijd is er wel wat veranderd.

Hoe zit het met de motivatie om naar de kerk te gaan? Is die nog net zo sterk als voorheen. We hebben geen idee of de kerken nog zo massaal gevuld zullen zijn als vóór de corona-uitbraak.

In 2020 is ons pastoor Goedhart overleden, maar er is sindsdien niet een extra priester aan ons pastoresteam toegevoegd dus sinds zijn heengaan moeten we het met 'minder handen' stellen.

Ook komen basisschool kinderen steeds meer al in de week voor de kerstvakantie klassikaal naar onze parochies om een schoolkerstviering te houden samen met hun klasgenoten, (groot-)ouders, leerkrachten en waarbij pastoor of kapelaan ze dan ook toesprekt.

Er zijn ook parochies waar helaas een koor is opgeheven of de musicus op kerstavond in de auto moet stappen om na de ene Nachtmis nog een tweede Nachtmis muzikaal te verzorgen.

Nieuwe omstandigheden aanpassing. Daarom in deze drie kerken één Nachtmis per avond.

In de Bonifatiuskerk wordt de Nachtmis opgeluisterd door koor Con Amore, in de Odulphuskerk en de Magdalenakerk door het Caeciliakoor.

In de kerstnacht zal voor het eerst weer klinken: 'Venite adoremus; komt, laten wij aanbidden'!

Keren wij dan allen weer terug naar dit speciale geboortefeest. En wie weet concluderen we dat we volgend jaar juist meer vieringen moeten introduceren om iedereen een plekje te kunnen geven in de herberg!

*F.J. Bunschoten, deken / pastoor*



---

## UITLEG OVER ... VERVOLG

---



ons, door middel van zijn woord. Zo moeten wij het leren te verstaan, voor het eerst, of opnieuw. Het is zeker niet: 'Zo spreekt de diaken' of 'Zo spreekt de priester' maar Jezus spreekt tot ons. Nee, het is geen mensenwoord dat tot u komt, het is Gods Woord. Omdat God ons dit woord geschonken heeft, tot ons heil en omdat Hij het ook nu nog aan ons doet klinken, antwoorden wij door te zeggen: 'Wij danken God'. Zo gebeurt het ook bij de psalm die na de lezing volgt. Psalmen verwoorden wat in mensen omgaat, wat hen bezielt en staande houdt. In de psalmen leert men niet alleen God, maar vooral ook zichzelf kennen. De eeuwen door werden en worden zij gebeden en gezongen. In het

bidden van de psalm zijn wij betrokken door het herhalen van het refrein. Nazareth en de Zaanstreek zijn op die manier levend met elkaar verbonden. De ingrijpende geschiedenis van vroeger, is nog hoogst actueel: Hij is vandaag nog bij ons aanwezig. De weg van Jezus Christus is onze weg. Ik wens u zijn kracht en liefde toe voor de komende periode.

*diaken Sibrecht Fieggen*



## De eerste kerststal

Achthonderd jaar geleden leefde er in Assisi, een stadje in Italië, een bijzondere man. Hij heette Franciscus en was de zoon van een rijke koopman met veel bezittingen. Maar Franciscus zelf, hij leefde anders. Hij wilde dicht bij de armen in zijn omgeving leven. Gekleed in een armoedige bruine pij trok hij van stad tot stad om de mensen te helpen, te troosten en over God te vertellen. Langzamerhand sloot zich een grote groep vrienden bij hem aan.

Elk jaar als Kerstmis naderde, waren Franciscus' gedachten helemaal vervuld van dat gebeuren. Het Kerstfeest - vond hij - moest groter en mooier nog gevierd worden dan, andere feesten. De mensen moesten liederen van vreugde zingen en ook de dieren laten delen in het feest. Hij wilde dat iedereen graan zou strooien langs de wegen, graan voor de hongerige vogels, waarvan hij zoveel hield.

In de winter van 1223 was Franciscus met zijn vrienden op weg naar het stadje Greccio. Ze liepen langzaam, want Franciscus was erg ziek geweest en nog heel zwak. Hij keek over de velden en daar, in het maanlicht, zag hij een paar herders die bij hun schaapskudde lagen te slapen. Hij dacht aan de herders van Betlehem en aan de engel die hun in hun slaap verschenen was. Het was alsof hij de engelenstem hoorde:

*Ik verkondig u een grote vreugde. Want deze nacht is het Kind Jezus geboren.*

*Ga naar Betlehem, daar in een stal zullen jullie het Kind vinden.*

Terwijl hij verder liep, stelde Franciscus zich het hele Kerstgebeuren voor, zoals het in die eerste Kerstnacht geweest moest zijn. Ja, dacht hij, zó moesten alle mensen Kerstmis kunnen beleven, zo echt en zo dichtbij! En opeens wist hij hoe hij die droom waar kon maken. Het zou een grote verrassing zijn voor Greccio! Eerst moest er een houten kribbe gemaakt worden en stro gehaald; er zouden ook dieren bij komen en mensen in kleren die bij het Kerstverhaal pasten. Voor Maria een blauwe mantel. Franciscus' vrienden gingen meteen aan het werk, en ook boeren en kinderen uit de omgeving hielpen mee.

Op Kerstavond trok een lange stoet van mensen en kinderen de stad uit, naar het bos op de heuvel. Wan iedereen had het gehoord: dáár zou iets prachtigs gebeuren. Het licht van de fakkels danste over de heuvels en tussen de bomen. De bosrand weergalmde van opgewonden stemmen. Toen de mensen de plek bereikten die Franciscus had uitgekozen, werd het ineens heel stil. Daar, voor hun ogen, lag het kindje Jezus in de kribbe, daar knielde Maria in haar blauwe mantel naast Hem, daar was Jozef met zijn staf, daar waren de os en de ezel. Ook herders kwamen aangelopen met hun schaapjes. Voor het eerst was Kerstmis niet zomaar een oud verhaal - nee, hier zag iedereen met eigen ogen een nieuw en levend Betlehem. De mensen bleven stil toekijken. En in die stilte klonk de vertrouwde stem van Franciscus. Hij vertelde het verhaal van het Kind dat in een stal geboren werd, omdat er in de herberg geen plaats was... Vol liefde tilde hij het Kindje uit de kribbe, en terwijl iedereen ademloos toekeek, zei hij: 'Sluit vrede met elkaar. Vergeet alle boosheid en houd van elkaar. Want dat is wat Jezus wil.' Toen riep hij de kinderen bij zich en zei: 'Zing nu een liedje voor het Kind van Betlehem, zodat het slapen zal.' En de kinderen zongen. Hun stemmen trilden in de lichtkring van de fakkels en het was het mooiste kerstlied dat ooit in de wereld geklonken heeft.

*Niet lang na de onvergetelijke nacht op de heuvel in Creccio stierf Franciscus. Maar de mensen die erbij waren geweest, hebben het hun leven lang onthouden en nagedaan, elk Kerstfeest weer.*





## Kerstroos

*De kerstroos speelt een hoofdrol in legendes over de geboorte van het kerstkind. In onze tuinen schittert ze met haar witte bloemen.*

*Tekst: Tini Brugge*

Van de kerstroos (Helleborus sp.) met zijn prachtige bloemen zijn inmiddels vele varianten in cultuur gebracht. De paarse varianten - die vooral in februari bloeien - worden wel 'vastenrozen' genoemd'. Paars is de liturgische kleur voor de periode van vasten op weg naar Pasen. De witte kerstroos leidde gezien haar schoonheid tot verhalen over haar verschijnen op aarde.



### Geboorte

Die verhalen verwijzen naar de geboorte van Jezus: een bijzonder mensenkind, een belofte voor een nieuw leven, komend uit het duister en levend in het licht, kwetsbaar en stralend.

De herders die als eersten over de geboorte van dit bijzondere mensenkind hoorden, gingen meteen op weg om het eer te brengen. Onder hen was ook een kleine, jonge herderin. Wat had ze graag met schapenwol een jasje voor hem gemaakt! Er was geen tijd voor: de engelen zongen. Ze begon te huilen omdat ze nu met lege handen aan zou komen. Haar tranen vielen onderweg op de sneeuw en wonderlijk: de sneeuw smolt ter plekke en schitterende witte bloemen verschenen. Verrukt plukte ze een boeketje voor het kind en zijn ouders en noemde de bloemen kerstrozen.

Met Kerst openbaart goddelijke liefde zich in bloemen en mensen.

### Legende

De bekendste legende van de kerstroos is wellicht geschreven door Selma Lagerlöf. Hier een beknopte versie, aangepast aan deze tijd:

Verscholen in een bos leefde een gezin met kinderen. Zij leefden van wat het bos aan voedsel schonk. De vader was statenloos en kon daarom geen werk krijgen. Zijn vrouw moest bedelen om in hun levensonderhoud te voorzien. Eens kwam zij bij een klooster. De poort naar de kloostertuin stond open en ze glipte naar binnen. Stil verwonderde zij zich over de bloeiende tuin. De abt kwam naar haar toe. Zij vertelde hem dat eenmaal per jaar, als de nacht donker en lang was, het bos rond hun hut in een bloeiende oase veranderde terwijl in de verte de kerkklokken luiden. De abt kon dit wonderlijke verhaal niet geloven. De vrouw nodigde hem uit om het mee te maken. Hij zocht contact met de man die verbijsvergunningen regelde. Ook die begon smalend te lachen. Hij beloofde de abt dat hij de statenlozen een verblijf- en werkvergunning zou geven als het waar was.

### Tot bloei

Een van de kinderen kwam de abt en een broeder halen toen de kerstnacht aanbrak. Toen de klokken luiden, veranderde het donkere bos rond de hut inderdaad in een stralend witte bloemenzee. Het bleek waar. De abt was zo onder de indruk dat hij bijna vergat als bewijs een van deze wonderlijke witte bloemen te plukken. Hij voelde zijn hart steken en in een laatste krachtinspanning vouwde hij zijn hand om een bloem. Hij stierf ter plekke. De broeder zaaide de bloem in de hand van de abt uit op diens graf in de kloostertuin. Sindsdien bloeien kerstrozen daar als de klokken luiden. Ze herinneren aan de bijzondere mens Jezus die op aarde leefde en die nog steeds anderen inspireert tot vrede, rechtvaardigheid en barmhartigheid en zorg voor de aarde. En de man en zijn gezin in het bos? Hun werd recht gedaan; zij mochten mens worden te midden van anderen. Hun leven kwam tot bloei.



## Vieringrooster Bonifatius, Magdalena, Odulphus

	<b>St. Bonifatius</b> <i>Oostzijde 12</i>	<b>H. Maria Magdalena</b> <i>Kalf 160</i>	<b>H. Odulphus</b> <i>Dorpsstraat 570</i>
<b>1<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 26 nov.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
zo. 27 nov.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	11.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>2<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 3 dec.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
zo. 4 dec.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	11.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>3<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 10 dec.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
zo. 11 dec.	9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten	11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens
<b>4<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 17 dec.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
zo. 18 dec.	9.30 u. Eucharistie F. Schouten	11.00 u. Eucharistie N. Beemster	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>Kerstnacht</b> za. 24 dec.	19.00 u. Nachtmis N. Kerssens	21.30 u. Nachtmis N. Kerssens	20.00 u. Nachtmis F. Bunschoten
<b>Kerstdag</b> zo. 25 dec.	9.30 u. Dagmis N. Kerssens	11.00 u. Dagmis N. Kerssens	10.00 u. Dagmis F. Bunschoten
<b>H. Stefanus</b> ma. 26 dec.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	-	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>Oudjaar, Maria's Moederschap</b> za. 31 dec.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>Nieuwjaar, Maria's Moederschap</b> zo. 1 jan.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	11.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>Driekoningen</b> za. 7 jan.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
zo. 8 jan.	9.30 u. Eucharistie N. Kerssens	11.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>2<sup>e</sup> zondag</b> za. 14 jan.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
zo. 15 jan.	9.30 u. Eucharistie F. Schouten	11.00 u. Eucharistie N. Beemster	10.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
<b>3<sup>e</sup> zondag</b> za. 21 jan.	19.00 u. Eucharistie N. Kerssens	-	19.00 u. Eucharistie F. Bunschoten
zo. 22 jan.	9.30 u. Eucharistie F. Bunschoten	11.00 u. Eucharistie F. Bunschoten	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens

### Doordeweekse kerktijden

#### **St. Bonifatius, Oostzijde 12**

gelezen H. Mis ma., di. en do. 9.00 u., wo. en vr. 19.00 u.;  
maar op eerste vrijdag vd. maand om 17.15 u. gelezen H. Mis met voorafgaand aanbidding; biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week;

#### **H. Maria Magdalena, Kalf 160**

biechtgelegenheid voor en na elke Mis op zondag;

#### **H. Odulphus, Dorpsstraat 570**

gelezen H. Mis: ma. t./m. vr. 19.00 u.; aanbidding ma. t./m. vr. 19.30-20.00 u.;  
biechtgelegenheid voor en na elke Mis weekend en door de week.

VIERINGEN IN DE ZAA NSTREEK

Vieringrooster Martelaren, Petrus, Magdalena, Jozef

	<b>HH. Martelaren</b> <i>Pinkstraat 14</i>	<b>St. Petrus</b> <i>Snuiverstraat 2</i>	<b>H. Magdalena</b> <i>Dorpsstraat 353</i>	<b>H. Jozef</b> <i>Veldbloemenweg 2</i>
<b>1<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 26 nov.	-	19.00 u. Eucharistie G. Noom	-	-
zo. 27 nov.	10.00 u. Eucharistie G. Noom	10.00 u. Communieviering M. Bruijns	10.00 u. Communieviering K. Schuurmans	10.00 u. Communieviering W. Waardijk
<b>2<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 3 dec.	-	19.00 u. Eucharistie G. Noom	-	-
zo. 4 dec.	10.00 u. Communieviering M. Bruijns	10.00 u. Eucharistie G. Noom	10.00 u. Woord en gebed Werkgroep Liturgie	10.00 u. Communieviering J. Hoekstra
<b>3<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 10 dec.	-	19.00 u. Eucharistie G. Noom	-	-
zo. 11 dec.	10.00 u. Eucharistie G. Noom	10.00 u. Communie S. Baars	10.00 u. Communie M. Bruijns	10.00 u. Woord en gebed Werkgroep Liturgie
<b>4<sup>e</sup> Adventszondag</b> za. 17 dec.	-	19.00 u. Communie M. Bruijns	-	-
zo. 18 dec.	10.00 u. Communie K. Schuurmans	10.00 u. Communie M. Bruijns	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens	10.00 u. Communieviering J. Hoekstra
<b>Kerstdag</b> za. 24 dec.	19.00 u. Communieviering M. Bruijns	19.30 u. Eucharistie G. Noom	19.00 u. Woord en gebed K. Schuurmans	20.30 u Woord en gebed W. Waardijk
	21.00 u. Communieviering K. Schuurmans	21.15 u. Communieviering M. Bruijns	22.00 u. Woord en gebed Werkgroep Liturgie	
<b>Kerstdag</b> zo. 25 dec.	10.00 u. Communieviering T. Molenaar	10.00 u. Eucharistie G. Noom	10.00 u. Communieviering R. Casalod	10.00 u. Communieviering S. Baars
<b>H. Stefanus</b> ma. 26 dec.	-	10.00 u. Eucharistie G. Noom	-	-
<b>Oudjaar, Maria's Moederschap</b> za. 31 dec.	16.00 u. Communieviering A Dijkers	17.00 u. Communieviering M. Bruijns	<i>tijd nog te bepalen</i> Woord en gebed Pastoraatsgroep	-
<b>Nieuwjaar, Maria's Moederschap</b> zo. 1 jan.	-	10.00 u. Communieviering M. Bruijns	-	-
<b>Driekoningen</b> zo. 8 jan.	10.00 u. Communieviering M. Bruijns	10.00 u. Communieviering S. Baars	10.00 u. Communieviering R. Casalod	10.00 u. Communieviering J. Hoekstra
<b>2<sup>e</sup> zondag</b> zo. 15 jan.	10.00 u. Eucharistie G. Noom	10.00 u. Communieviering M. Bruijns	10.00 u. Oecumenische dienst	10.00 u. Eucharistie N. Kerssens
<b>3<sup>e</sup> zondag</b> zo. 22 jan.	10.00 u. Communieviering K. Schuurmans	10.00 u. Eucharistie G. Noom	10.00 u. Communieviering M. Bruijns	10.00 u. Communieviering W. Waardijk



### Wat kan ik zelf doen?

- Zorg voor overzicht (kasboekje) en vergeet daarbij de kleine, tussendoor uitgaven niet (afhaalkoffie, broodje voor de lunch).
- Pin wekelijks een vast bedrag en probeer daar mee uit te komen.
- Maak een weekplanning voor de boodschappen.
- Doe geen boodschappen met een lege maag en kijk goed wat écht goedkoper is (A-merken versus huismerken bijv.).
- Let op aanbiedingen en 35%stickers (winkel vlak voor sluiting, wellicht worden er dagverse producten goedkoper aangeboden), koop niet meer dan je nodig hebt.
- Koop zoveel mogelijk seizoen-groente.
- Kook voor twee dagen tegelijk (bijvoorbeeld een stampot) en vries de andere helft in of warm deze de dag erna op.
- Hoewel we steeds meer met pin betalen, gooi aan het eind van de dag muntgeld in een speciale spaarpot, die je eens per maand of half jaar opent en zie het gespaarde geld als extraatje.
- Zet apparaten (computer, televisie) echt uit.
- Verwarm minder (kamers) en korter (niet de hele dag).
- Draag warmere kleding in huis.
- Koop radiatorfolie en tochtstrips en informeer naar meer energiebesparende tips.
- Sluit je gordijnen in de avond.
- Douche minder, korter en minder warm.
- Zeg vergeten abonnementen op (ook de apps op je telefoon).
- Kijk of studerende kinderen hun aanvullende beurs hebben aangevraagd.

### Wie kan mij helpen?

- De Gemeente en maatschappelijk werk of buurtteams helpen bij het zoeken naar structurele oplossingen bij financiële krapte en schulden. Denk aan: bijzondere bijstand, energietoeslag enz.
- Schuldhulpmaatjes zijn vrijwilligers, die de instanties goed kennen en met je aan de slag gaan om financieel op orde te komen.
- De Voedselbank verstrekt wekelijks voedselpakketten. Aanmelding gaat via maatschappelijk werk.
- Stichting Jarige Job levert een verjaardagsbox voor je kind als er geen geld is om een kinderverjaardag te vieren.
- De Parochiële Caritas Instelling (iedere parochie heeft een PCI) denkt mee en ondersteunt eventueel ook financieel.

### Wat kunnen we samen doen?

- Een keer per week samen eten.
- Dat is gezellig, goedkoper en spaart verwarming.
- Plaats buurtkastjes voor houdbaar voedsel, maandverband e.d. Wie over heeft, plaatst er iets in. Wie te kort komt, pakt er iets uit. Zelf maken of bestellen bij stichting SoGoed.
- Een Facebook- of Whatsappgroep maken waarop aanbiedingen en recepten gedeeld worden.
- Denk aan wie in de parochie of de buurt je een product kunt geven, die je met '1 + 1 gratis' hebt gekocht en zelf niet echt nodig hebt en mogelijk kun je de kosten delen.
- Vraag eens aan een buurman of vriendin of hij of zij het financieel redt. Maak het onderwerp bespreekbaar. Dat helpt om op tijd oplossingen te vinden en stress weg te nemen.



Als je geldzorgen hebt kan dat, aldus wetenschappelijk onderzoek, leiden tot geldstress en sociale en gezondheidsproblemen. Men ervaart vaak schaamte bij geldzorgen en schulden. Toch is het devies: praat over je (financiële) zorgen. Zoek een luisterend oor. Zoek hulp en voorkom dat rekeningen en schulden opstapelen.

[www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas](http://www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl/caritas)



---

INTENTIES

---

**27 november**

Theo Peersman, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, overl. families Steemers en Spillekom, Paul Stook, Nico Meijering, Hans Cordes, Anneke v.d.Ven-van Leeuwen, Jan Huijsman, Henk Voskuilen en Lenie Voskuilen-Hohenstein, Afra Smit-de Groen en Theo Smit.

**4 december**

Jan de Saegher, Arie Stuijt en Stina Stuijt-v/d Wetering, Henk Meester en Martha Meester-Bosma, Anna Sinnige-Boekel, Boudewijn Arnold en Ineke Arnold-Klaarhamer, Afra Smit-de Groen en Theo Smit.

**11 december**

Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Theo Peersman, Henk Pronk, Nico Mandjes, Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk, Nico Meijering, Hans Cordes, Anneke v.d Ven-van Leeuwen, Jan Huijsman, Afra Smit-de Groen en Theo Smit.

**18 december**

Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Paul Stook.

**24 en 25 december**

Johan Finke, overl. families Finke en Raap, Paul Stook, overl. familie Scheffer-Binken, Overl. families Steemers en Spillekom, Jan de Saegher, families de Jong en Nibbering, Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk, overl. families Elzenga en Kerkhoven, Adriaan Baars, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Ingmar Smit, Anna Sinnige-Boekel, Rinus Purvis en Zus Purvis-v/d Hoeven, Nico Mandjes, Nico Meijering, Hans Cordes, Babs v/d Horst-Purvis, Anneke v/d Ven-van Leeuwen, Jan Huijsman, John Robinson en Oswald Kerkhof, Paul van Oerle, Boudewijn Arnold en Ineke Arnold-Klaarhamer, Theo Verhijde en Martha Verhijde-van der Hoort, Marie en Bep Nugter-de Goede, Gra Kamp-Grammer, Henk Voskuilen en Lenie Voskuilen-Hohenstein, Afra Smit-de Groen.

**1 januari**

Ingmar Smit, Cilia, Rie en Henk Duijn, voor de ingeschrevenen in de eeuwige memorie, Hans Cordes, Jan Huijsman, Anneke v.d. Ven-van Leeuwen, Arie en Stina Stuijt-v.d Wetering, Henk en Martha Meester-Bosma.

**8 januari**

Overl. families de Saegher en Heijne, Theo Peersman, Nico Meijering, Paul van Oerle.

**15 januari**

Johan Finke, overl.families Finke en Raap, Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Hans Cordes, Bart Meulenkamp en familie en zegen over de gezinnen en hun werk.

**22 januari**

Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Nico Meijering, Jan Huijsman, Anneke v.d. Ven-van Leeuwen, familie Doodeman-Pelk





## Advents-, Kerst- en Nieuwjaarsgroet



Met de Advent begint ook in onze Kalverparochie weer een volgend kerkelijk jaar: een splinternieuw begin. En kort daarna het een burgerlijk Nieuwjaar, 2023.

Een jaar dat vrede zal brengen en rust?

We staan in de Adventtijd stil bij de komst van God in ons bestaan. Profeten hadden lang tevoren al voorspeld dat Hij in aantocht was. Toen het dan bijna zover was stuurde God zelfs zijn engel Gabriël, naar Nazareth om aan een jonge dochter van Israël het nieuws bekend te maken. 'Jij wordt de Moedermaagd, uit jou zal Gods Zoon geboren worden, de Redder van allen'. Het gevolg weten we, we lezen erover in het

Lucas- en Mattheüs evangelie.

Ik wens iedereen toe Kerstmis te vieren met deze Redder, met diens Moeder, met de goede Jozef, de engelen en de herders. Want buiten dit gezelschap om kan het toch niet echt Kerstmis zijn? En natuurlijk met onze Moeder de Kerk die dit goede nieuws steeds weer aan ons meegeeft, samen met de sacramenten die zij uit handen van de opgegroeide Jezus ontving.

Iedereen die zich met onze gemeenschap verbonden wist in dit afgelopen jaar, heb een gezegende Advent, een Zalig Kerstmis, een voorspoedig Nieuwsjaar. We komen elkaar zeker weer tegen.

Bijzonder dank ik mensen die door vrijwilligerswerk en allerlei vormen van betrokkenheid, of gebed, onze parochiegemeenschap (en de kapelaan of mij) tot steun zijn geweest.

We leven in een tijd waarin het een uitdaging is je innerlijke vrede te bewaren, maar als wij een familie zijn die bestaat uit zussen en broers in Christus kunnen we deze klus klaren en de harten weer voor Onze Lieve Heer innemen. En zingen en bidden in de klassieker 'De Herdertjes' van Joseph Alberdingk Thijm: 'Ach laat ons Uw paden betreden!'

Hartelijke groet van uw  
deken *F.J. Bunschoten*

## Laat je stem horen!

Heb je een goede stem, en hou je ervan om in een koor te zingen? Kom dan eens meezingen bij het St.-Caeciliakoor op 't Kalf. We zingen op de even zondagen tijdens de Hoogmis (afwisselend Nederlands en Latijn) en hebben nu negen leden. Graag groeien we door en daarom nodigen we je uit: kom eens naar een repetitie en kijk gewoon eens of je het leuk vindt. Wij repeteren elke donderdagavond van 19-20.15 uur in de Pastorie van de H. Maria Magdalenakerk op 't Kalf. Voor vragen, neem contact op met Ernst Jacob Bakker (06-537 534 08), email: [ernstjacob.bakker@gmail.com](mailto:ernstjacob.bakker@gmail.com).







### Verjaardag

Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag? Van harte proficiat. Een nieuw levensjaar mag in dankbaarheid uit Gods hand ontvangen en geleefd worden!



### Huwelijksverjaardag

Staat u komende tijd stil bij uw trouwdag, of is deze kortgeleden herdacht, dan wensen we u alle goeds toe in verbondenheid met uw echtgeno(o)t(e).



### Doopsel

Stil gestaan bij uw eigen doopdag? Vier deze elk jaar als een cadeau en de levensbron van uw onderdompeling in de genade van Christus zal nooit opdrogen. Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd? Neem contact op!



### Geboorte en verwachting

Soms ontvangen we een geboortekaartje of krijgen we een blij bericht dat jonge mensen vader en moeder gaan worden. Veel zegen bij deze belangrijke verrijking van jullie leven!



### Verdriet

Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis, delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En weet dat we bidden om sterkte voor u.



### Verhuisd

Ben je op een andere plek komen te wonen: veel woongenoeven in je nieuwe optrekje. Heel belangrijk om je thuis ook echt thuis te voelen!



### Ziek

Hen die ziek vergeten we niet. Ze zijn elke dag in onze gedachten en gebeden, en dat blijft ook zo. We wensen u, als het u betreft, maar ook onze vriendinnen/vrienden met een lichamelijke handicap, veel sterkte toe voor de komende zomer.



### Huwelijk vieren

Zegen wensen we toe alle stellen die, na zich verloofd te hebben, zich nu voorbereiden op hun jawoord voor Gods altaar. Heb je plannen of gedachten in die richting maar nog geen contact gezocht met de priester, aarzel niet en maak een afspraak. Bevindt je huwelijksleven in zwaar weer? Praat eens met een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld je priester, of een ervaren en praktiserend gelovig echtpaar. Vaak helpt het je weer op weg. Neem je toevlucht tot gebed (thuis samen) en verwaarloos de Sacramenten niet. Bij een gezond en echt gelukkig huwelijk komt veel kijken!





## Ter nagedachtenis aan Stina Stuijt – van de Wetering

Stina werd geboren op 30 april 1934 in het dorpje Nistelrode, gelegen in het Noord-Brabantse Peelland, wat door samenvoeging tegenwoordig Bernheezee heet.

Zij kwam uit een groot gezin (10) en was de oudste dochter, die zich altijd ontfermde over haar vele broertjes en zusjes. Zorgen zat in haar karakter. Op 14 jarige leeftijd verhuisde het gezin naar Texel, wat zij verschrikkelijk vond en heeft er nooit kunnen aarden. Ze wilde zo snel mogelijk weer naar het vaste land en kwam daarna als 'interieur verzorgster' ( op dit woord stond ze) in gezinnen te werken om voor kinderen te zorgen.

Daar leerde ze ook een aardige jongeman kennen: Arie Stuijt en wist al gauw dat ze hem 'binnen wilde slepen'. Bij een bezoek aan de Beemster kermis had ze aan een vriendin al toevertrouwd, dat Arie haar naar huis moest brengen en die wens ging in vervulling. En het klikte. Ze kregen verkering en om de band niet te verbreken bracht Arie haar daarna 2 x per week een bezoek met een chocoladereep. Dit monde uiteindelijk uit in een huwelijk op 3 aug. 1960.

Wonend aan de Zuiderweg in Wijdewormer, kregen zij zoon Nico en enkele jaren later, toen ze tijdelijk in Warder woonden, nog een 2e zoon: Ron. Ze miste al snel het leven in de Wijdewormer, waardoor het gezin weer terug kwam aan de Zuiderweg. Stina hield van het boerenleven en van haar gezinnetje, maar het was wel hard werken.

Toen Ron jaren later vertelde dat hij boer wilde worden namen ze hun intrede schuin aan de overkant van de boerderij, waar ze altijd zijn blijven wonen.



Nadat echtgenoot Arie in 2015 kwam te overlijden heeft Stina tot 2019 nog aan de Zuiderweg gewoond. Vanwege botkanker in haar rugwervels waardoor zij heel veel pijn moest verdragen en helaas niet aan geholpen kon worden, is zij enige tijd opgenomen geweest in Zorgcentrum Saenden en daarna verhuisd naar zorgcentrum de Viervorst in Purmerend. Enkele weken geleden heeft zij nog een hersenbloeding gehad, maar ook deze overleefde zij. Op zondag 18 september is Stina overleden.

Stina was een sterke, zelfverzekerde vrouw die de vele uitdagingen in het leven aanging, vooral als het om vrede en rechtvaardigheid betrof. Haar grote hobby's als klaverjassen en het zingen in het Liturgiekoor heeft zij heel veel jaren beoefend. Kleindochter Jessica is ondertussen in het huis van opa en oma komen wonen en het aan haar wensen aangepast. Stina zelf heeft het nog enkele keren kunnen bekijken en heeft alle veranderingen daarin ook nog meegemaakt.

Na een zeer druk bezochte viering van Woord en Gebed waarbij het Liturgiekoor ondersteuning heeft gegeven, hebben wij het lichaam van Stina te rusten gelegd op ons kerkhof bij haar man Arie.

Dat alles wat zij met liefde deed, haar mag tekenen met eeuwigheid.

Dat onze lieve doden nooit veraf zijn, maar telkens weer in iets herkenbaar zullen zijn.

Moge ook Stina rusten in vrede.

*Hen Holthuizen ofs*

*(met medegebruik en toestemming speech van Jessica).*

*PS. In de kerk zijn nog achter gebleven: 1 damesbril; 1 bril in wit/zwart hoesje.*

*Contact Hen Holthuizen 06-24714346*



**Vrijwilliger, bedankt!**

30 oktober 2022 is het geworden, de dag waarop de parochie haar vrijwilligers in het zonnetje gezet heeft. Een feest dat door corona op de lange baan geschoven was, maar dat nu eindelijk doorgang kon vinden. In dit stukje een kleine terugblik.

Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde, in menig organisatie nemen ze een belangrijke plaats in. Onze parochie is niet anders, zonder vrijwilligers kan deze parochie niet. Daarom is de vrijwilliger de sleutel van de parochie.

59 mensen, sommigen met aanhang, waren naar het Tolhuys gekomen. Het weer was mooi en het was droog. De sfeer was gezellig. Het feest werd geopend door kapelaan Kerssens, er werden liederen gezongen en aan de hand van een verhaal werden er prijzen verdeeld. Er was één getal dat in alle lootjes voorkwam: 135. Dat was het getal van de sleutels. Pastoor Bunschoten kwam later binnen, maar op tijd om het buffet te openen. De maaltijd was prima verzorgd.

Wij kijken terug op een mooie dag. En hopen dat u ook zo genoten heeft. Bedankt voor uw komst en uw gezelligheid. In dit stukje enige foto's. Soms zeggen foto's meer dan duizend woorden.

*De evenementencommissie.*





## Gedachten bij de nieuwste kerstopstelling in de Kalverkerk 2022

*'Hij is de afstraling van de eeuwige glorie, de helderheid van het Eeuwige licht en een spiegel zonder smet.'*

Durf je het aan de getoonde afbeeldingen met 'andere' ogen te bekijken?

In de stal ligt een hulpeloos mensenkind, naakt geboren zoals ieder mensenkind.

Gegroeid in de schoot van een vrouw, wordt het geboren en vindt het rust en veiligheid bij haar. Het Kind wordt in armzalige doeken gewikkeld en in een voederbak voor beesten gelegd. Het gebeurt in de uithoek van de stad waar het koud is en hard, onopvallend.

Wanneer we dieper kijken ontdekken we de ware identiteit van dit Kind: het is Gods Zoon. En meteen vertoont zich aan onze ogen een tweede beeld: 'dit Kind is afstraling van de eeuwige glorie, helderheid van het eeuwige licht, spiegel zonder smet'.

Ook de Vader spiegelt zich in dit kleine Kind en als een gladgeslepen spiegel weerkaatst dit Kind het wezen van de Vader.

De Almachtige toont zich in de machteloosheid van dit Kind in de voederbak.

Hij die het AL beheerst wordt afhankelijk van de liefde en de zorg van mensen.

Hij die sprak en het was er, wordt in armzalige doeken gewikkeld. Hij die zuivere liefde is, huilt om liefde en maakt zich afhankelijk van de liefde van een vrouw en een man.

Hij die alles geschapen heeft krijgt een plaats in de armen van een vrouw, maar meer dan een voederbak heeft de schepping Hem niet te bieden.

Zo arm maakt God zich, zo klein maakt Hij zich, dat Hij zich verbergt in de nietigheid van een schamel mensenkind en zich laat omhelzen en omgeven door de liefde van een vrouw. Je moet God zijn om deze nederige kleinheid aan te kunnen.

*Clara. Van Assisi.*

1. Lees eerst dit artikel met aandacht.
2. Ga daarna naar de stal en denk na.
3. Vervolgens verplaats je je naar het volgende gedeelte: het bezoek van de wijzen uit het oosten.

### **Vertaling.**

De wijzen blijven de ster volgen die hen feilloos aangeeft waar Jezus te vinden is.

De drie geschenken, goud, wierook en mirre, hebben in de traditie een bijzondere interpretatie gekregen: goud staat voor Jezus' koningschap, wierook is een teken van zijn goddelijkheid (wierook wordt aan God geofferd) en mirre als teken van zijn aanstaande dood en begrafenis (mirre werd gebruikt om een lichaam te balsemen).

Vermoedelijk gaat het er in eerste instantie om dat het kostbare geschenken zijn die alle drie niet in het land Israël zelf voorkomen, hele dure importproducten dus. Daarmee vervullen de wijzen hun rol tot in de puntjes: zijzelf komen van ver, ze volgen een 'buitenlandse' methode om Jezus te vinden (astrologie) en ze brengen ook nog eens exotische cadeaus mee, die net zo duur zijn als hun huldiging van Jezus eerbiedig is.

De 'inzet' van de wijzen uit het Oosten om Jezus te ontdekken en te huldigen, kan zelfs nóg een laag hebben, die alles te maken heeft met het latere optreden van Jezus en met de ervaringen waar Mattheüs voor schreef. Het waren vaak mensen uit de marge van het volk Israël of zelfs van daarbuiten die inzagen wat de betekenis van Jezus was. De elite van het volk, in dit verhaal gerepresenteerd door Herodes, heeft daar duidelijk meer moeite mee.

Dit is duidelijk een van de thema's waar Mattheüs mee worstelt: enerzijds trouw willen blijven aan de gemeenschap van Israël en anderzijds recht willen doen aan de herkenning en erkenning die Jezus van buiten dit volk kreeg. Het is goed mogelijk dat het verhaal van de wijzen daarin een dubbele rol speelt: het legitimeert de opening van het volk Israël voor 'buitenlanders' door al heel vroeg in het verhaal juist mensen van buiten het volk Israël Jezus te laten aanbidden. Dit was al voorbereid door de buitenlandse vrouwen in de stamboom van Jezus. Kortom: wat de ervaring van Mattheüs' is, namelijk dat mensen van buiten het volk



Israël erbij komen, is diep geworteld in Jezus' afkomst en in zijn vroegste kindertijd. De wijzen keren na het Kind gezien te hebben via een andere weg terug.

4. We nemen nu het pad naar de stad en gaan door de poort de wereld tegemoet, want ook wij gewone mensen mogen het Kind aanschouwen. Hoe keren wij terug?

Jezus heeft het in Mattheus 7 over twee soorten poorten. Een nauwe poort en een wijde poort. Poorten bestaan er in allerlei soorten en maten. Maar de overeenkomst tussen al die verschillende poorten is wel dat je altijd als het ware van de ene in de andere wereld terecht komt. Soms heeft zo'n poort een opschrift. Denkt u maar aan van die erebogen die gemaakt worden als een bruidspaar een jubileum viert: "Hulde aan het 50jarig bruidspaar". Wie onder die poort doorgaat komt in het huis of in de feestlocatie van het bruidspaar. Een heel schokkend voorbeeld van een poort is wel de poort van Auschwitz: 'Arbeit macht frei'. Van de vrije wereld kwam je door die poort in de hel van slavernij en dood van het concentratiekamp.



Ook het Joodse Paasfeest Pèsach zou je een feest van een poort kunnen noemen. Een poort waar het volk Israël onderdoor moest gaan. Waar de poort van Auschwitz een doorgang van de vrije wereld naar de slavernij laat zien, wil Pèsach de tegengestelde richting laten zien. De poort van de slavernij naar de vrijheid.

Wat betekent deze poort? Wie waren de Israëlieten voordat ze de poort doorgingen? Wat vinden ze aan de andere kant van de poort? En wat betekent het voor ons?

Die poort markeert wel een overgang, zoals poorten dat doen. Je komt van de ene wereld in de andere wereld, van het ene leven in het andere leven. Gaat er dan ook echt wat veranderen?

Daar kunnen we voor onszelf een prachtige boodschap uit halen!

Onderzoek zelf eens je hart, je gedachten, je verlangens. Waar zit je hart? Wat is de grote blijdschap van je leven? Naar wat of wie gaat je grootste verlangen uit? Ga je muziek, je boeken, je films, je uitgaansleven, je internetgedrag, je liefdesleven eens langs.

Daarmee maak je een radicaal nieuw begin. Je laat het oude achter je. De slavernij. De zonde. Je stapt Gods vrijheid binnen. Je begint een nieuw leven, voor God. Zodra je door die poort gaat, maak je zelf ook de keuze: om nu Gods volk te zijn en voor Hem te leven. Weg met ons oude leven, weg met ons slavenbestaan! Het wegdoen van alle gist is daar een prachtig symbool van. Israël mag het oude leven niet meenemen nu God hen komt bevrijden!

Jezus is gekomen voor ons! Hij heeft met zijn bloed voor ons de weg naar de vrijheid opengezet: je mag kind van God zijn! Voor God leven! Hij maakt je vrij! Als je door die poort van Jezus Christus gaat, als je Hem als je Verlosser aanneemt: wees dan ook radicaal! Maak dan ook de keuzes die bij Hem horen en bij zijn vrijheid! Smokkel de zonde niet mee in je nieuwe leven! Maar maak nu ook echt een breuk met je oude leven! Je wilt toch vrij zijn! Zijn we nog radicaal in het navolgen van Christus? Zijn we echt door een poort gegaan? Heb je Jezus Christus echt leren kennen als jouw bevrijder? Of is het maar half-half? Wij mensen kunnen daar soms best slap in zijn. Natuurlijk willen we wel graag Christus als Verlosser hebben. En natuurlijk willen we wel graag kind van God zijn. Maar tegelijk willen we vaak nog zoveel vasthouden van wat helemaal niet bij Jezus past.

Wij verblijven net als de lammeren en de schapen in open veld. (kwetsbaarheid)  
Wij moeten leren hoe wij onze echte plaats kunnen innemen, vrij van schijn en bedrog.  
Wij moeten kiezen: schijn of werkelijkheid. Materiële rijkdom of leven. Bezit of God.  
Wie het leven volstopt met bezit heeft God niet meer nodig.

2022-12  
Hen Holthuizen ofs.



**MDAG**

Na een voorspoedig verlopen reis van vier weken  
zijn wij aangekomen in **BETHLEHEM**  
en kunnen wij je vol trots laten weten  
dat ons een Zoon is geboren.

Een stil moment om erg dankbaar te zijn  
want Hij is zo teder, lief en o zo klein

**Hem werd de naam gegeven: JEZUS**

de trotse ouders: Maria en Jozef

Wil je je handen vouwen om dit Kindje heen  
en ons daarmee verzekeren: ik laat Hem nooit alleen  
kom Hem dan bewonderen in onze geheel vernieuwde en uitgebreide stal  
'de Koning van 't heelal.'



Je bent welkom van **26 december t/m 2 januari** a.s.  
en  
in het weekend van **7 / 8 januari 2023**

telkens tussen **12 en 16 uur**

op ons tijdelijke adres:  
RK Kerk van de H. Maria Magdalena  
(Kalverkerk), Kalf 162 te Zaandam-Kalf

voor een meditatief moment of zomaar voor een kaarsje.

**Zalig Kerstmis**



Trevant heeft aangegeven dat hij stopt als misdienaar. We vinden dat heel jammer, maar we willen hem bedanken voor zijn jarenlange trouwe inzet.

Kasia heeft de togen en superplies gewassen, bedankt!

Datum	Acoliet	Misdienaars
20 nov	Robin	
27 nov		Lucas en Tessa
4 dec		Pierre en Philip
11 dec		Voor wie wil
18 dec		Lucas en Tessa



**Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp, vrijdag 16 december,**

**Eindelijk mogen we weer!**

Na twee jaar van afwezigheid vanwege de coronacrisis is er dit jaar gelukkig weer een kerstconcert van Harmoniecorps Tuindorp (HCT) in onze kerk.

**aanvang 20.00, kerk open om 19.30**

Nadere informatie vind u in het algemene deel, op pagina 6.

*Ingrid Mandjes*



**Volgende uitgave: Kerkbalans en 40-dagentijd**

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer:

9 januari 2023

Publicatiedatum volgende blad:

23 januari 2023

Email voor insturen kopij:

zaancirkel@gmail.com



Here Jezus ik ben blij  
U kwam op aarde ook voor mij  
wij mogen nu weer horen  
dat U in Betlehem bent geboren

zoals nu onze kaarsjes schijnen  
laat U het donker ook verdwijnen  
wij willen U aanbidden  
komt U in ons midden

wil in onze harten wonen  
dan mogen wij Uw liefde tonen  
aan alle mensen om ons heen  
dan voelt niemand zich alleen.

*Ina van der Wellen*

Tijd van verhalen en mysteries met diepere betekenis.  
Tijd van gevoelens als geluk, warmte, maar ook gemis.  
Tijd van bezinning, misschien weer (even) in een hogere macht geloven.  
Tijd van feesten, kerstbestanden en kerstverloven.  
Tijd waarop alles even heel harmonieus is.  
Tijd waarop het in de wereld héél even vrede is.  
Tijd van wachten op het nieuwe jaar, avond van knallen en zingen.  
Tijd van goede voornemens, hoop op goede dingen.  
Tijd voor een heel Zalig en gelukkig Nieuwjaar.

