

Zaancirkel

Editie Sint-Bonifatiusparochie

20 maart 2023



Jaargang 7

Nummer 4



**KATHOLIEK
ZAANSTREEK**

St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam
HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;
H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie

OOGHEELKUNDIG
MEDISCH CENTRUM



OPENINGSTIJDEN

MAANDAG: 07:15 TOT 17:00
DINSDAG: 07:15 TOT 20:00
WOENSDAG: 07:15 TOT 17:00
DONDERDAG: 07:15 TOT 20:00
VRIJDAG: 07:15 TOT 17:00
ZATERDAG: 07:15 TOT 16:00

TELEFOON: 075 614 06 62

Volg ons ook op:    

H. GERHARDSTRAAT 10 • 1502CK • ZAANDAM

OMCZAANDAM.NL

Hier had

úw advertentie

kunnen staan en op meer dan

1000 adressen

in de brievenbus kunnen vallen!

Informatie:

mtl_truijens@outlook.com

NORECA GELEGERHEID
HET ZAAANSE HOEKJE
www.zaansehoekje.nl



'Het Zaanse Hoekje'

de huiskamer van de Zaanstreek e.o.

- voor een gezellig diner
- voor al uw feesten, partijen, lunches, brunches en condoleances.
- voor al uw catering thuis
- gratis parkeergelegenheid naast restaurant

uitverkozen tot

BESTE TERRAS VAN HET JAAR

NIEUW

het hele jaar buiten zitten
in onze verwarmde serre

De Watering 1, 1503 VR Zaandam
telefoon: 075 614 42 15

www.zaansehoekje.nl / info@zaansehoekje.nl


ENGEL
CATERING

Jan Bonekampstraat 13, 1501 XX, Zaandam

Bereikbaar:

- Maandag-Vrijdag 08:00 - 18:00 uur
- Zaterdag 10:00 - 18:00 uur
- Zondag 10:00 - 18:00 uur

 06 21 83 12 91

 info@catering-engel.nl

 www.catering-engel.nl





Aandacht als grondhouding

Jezus trok de woestijn in, veertig dagen en nachten, om zich te bezinning, om te vasten, om de woorden 'Jij bent mijn geliefde zoon' helemaal tot zich door te laten dringen.

In de tijd voor Pasen doen wij hetzelfde: vasten, bezinnen, stil worden, tot de kern gaan. Ons vasten kan op vele manieren; van minder of anders eten en drinken tot meer oog hebben voor de ander die ons nodig heeft. Vasten kan op de manier die bij jou past; ieder zijn eigen woestijnervaring. Zo bereiden we ons voor op Pasen. Zonder deze woestijnervaring wordt het maar moeilijk Pasen in ons. Het licht zal wel doorbreken, ook in onze duisternis, maar hebben we het dan wel door? Is er aandacht voor de bron die zich opent in ons en voor ons? Met andere woorden: zijn wij nog wel aandachtig? Er met heel ons hart bij?

In onze tijd is er groot gebrek aan aandacht. Continue worden we afgeleid van waar we onze aandacht op zouden moeten richten. De geluidjes van de mobiele telefoon roepen ons weg. We laten ons zo graag afleiden door alles wat er om ons heen plaatsheeft. Dan weer zijn er de afleidende gedachten in ons hoofd: gedachten aan wat we nog moeten doen. Of we blijven soms ronddolen in ons verleden of verdwalen we in zorgen of angsten voor de toekomst. Hoe vaak ben jij met jouw geest totaal ergens anders dan jouw lichaam is? Kan het dan wel echt Pasen zijn?

Jezus laat ons steeds opnieuw zien dat aandacht onze basishouding moet zijn. De aandacht van Jezus ging telkens helemaal uit naar degenen die zijn aandacht nodig hadden: de kwetsbaren, de zieken, de uitgestoten. Vaak neemt Jezus ook iemand apart om hem of haar zijn volledige aandacht te geven. Jezus maakte zich leeg om zonder oordelen te zien; om al zijn aannames en herinneringen niet dat wat is te laten vertroebelen. Dan alleen kunnen we licht zijn voor de ander

Zo mogen wij ook werken aan onze aandacht: om er helemaal te zijn voor de mensen die we tegenkomen op ons levenspad. Om weer te leren luisteren naar een ander en de woorden in de stilte van je hart te bewaren. Dat is het licht van Pasen werkelijk zichtbaar maken in verbondenheid met elkaar. Echte aandacht is nodig om de schoonheid van de wereld te kunnen zien. Om te zien wat is, zonder de automatische oordelen van ons innerlijke ego: Het stralend licht van de schepping.

En om de stem die in ons binnenste spreekt te kunnen horen: Want ook wij mogen steeds opnieuw horen: 'Jij bent mijn geliefde zoon/dochter!' Ook in jouw eigen duisternis zal Ik het Licht van Pasen doen opgaan. Kom, word weer één met de Bron van Licht, Leven en Liefde. Pasen in je hart. Het prachtige gedicht van Hein Stufkens mag daarbij een inspiratie zijn: dat wij mogen worden een oase van stilte, een tempel van rust, een spiegel van Zijn licht. Opdat het Pasen wordt en wij één zijn met elkaar en de bron die ons verlicht. Ik wens u een Zalig Pasen toe!

En om de stem die in ons binnenste spreekt te kunnen horen: Want ook wij mogen steeds opnieuw horen: 'Jij bent mijn geliefde zoon/dochter!' Ook in jouw eigen duisternis zal Ik het Licht van Pasen doen opgaan. Kom, word weer één met de Bron van Licht, Leven en Liefde. Pasen in je hart. Het prachtige gedicht van Hein Stufkens mag daarbij een inspiratie zijn: dat wij mogen worden een oase van stilte, een tempel van rust, een spiegel van Zijn licht. Opdat het Pasen wordt en wij één zijn met elkaar en de bron die ons verlicht. Ik wens u een Zalig Pasen toe!

*Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.*

*Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen.*

*Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.*

*Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waarmakend ben ik waar.*

*Toon mij het gezicht
van voor ik begon, maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.*

Hein Stufkens

Diaken Jeroen Hoekstra



R.K. Parochieverband Zaanstreek

St. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) - HH. Martelaren van Gorkum - H. Odulphus - St. Petrus

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com



Wisseling van de wacht

Onze nieuwe pastoor, George Paimpillil was ter kennismaking aanwezig. Hij woont en werkt sinds 1996 in Nederland. Na een periode in het bisdom Utrecht kwam hij naar Haarlem, en per 1 maart is hij door de bisschop benoemd als pastoor van de zeven Zaanse parochies en als deken van Zaanstreek-IJmond waar in totaal 15 parochies onder vallen. Hij gaat wonen in de pastorie van de Bonifatius. Kapelaan Nico Kerssens wordt per 1 maart benoemd tot pastoor en verhuist naar Assendelft.

Pastoor en deken Floris Bunschoten is per 1 maart benoemd tot deken van Haarlem en pastoor van de parochies van Haarlem Noord en plebaan en rector van de kathedrale basiliek St Bavo. Hij verhuist naar Haarlem.

Wanneer de officiële installaties zijn is nog niet bekend. (*)

Financiën

De stookkosten in de kerkgebouwen baren zorgen. In de Petrus valt het dankzij een efficiënt verwarmingssysteem nog mee, in de Jozef wordt gekerkt in de bovenzaal en dat gaat goed. Maria Magdalena Wormer viert in het Achterschip, maar merkt wel dat het veel vrijwilligerswerk kost om de ruimte weer vrij te maken voor alle doordeweekse activiteiten. Floris adviseert om te kijken naar alternatieve systemen, bijvoorbeeld infrarood panelen.

De Actie Kerkbalans kreeg goede publicitaire ondersteuning op landelijk niveau. De parochies hopen op een goede opbrengst.

(*) Bij uitkomen van dit parochieblad hebben de installatievieringen reeds plaatsgevonden.

Uit de parochies

– H. Odulphus

Hoewel het weer soms een spelbreker lijkt komen er zondag toch altijd zeker 80 tot 100 bezoekers. Het kerkbezoek groeit ook weer.

– St. Petrus

De herdertjesmis op Eerste Kerstdag was druk bezet. De groep die de kinderwoorddiensten verzorgt heeft een heel programma voor het komend jaar opgesteld. De Vormselgroep gaat van start, al viel het niet mee om met de 8-10 vormelingen momenten van samenkomen af te spreken waarop iedereen zou kunnen. Vanaf januari is er iedere vrijdagochtend een 'warme ochtend' in de ontmoetingsruimte, gefinancierd door diverse organisaties. Dat loopt goed. Voor de Vastenactie kan weer een heel programma van activiteiten worden gepland, met o.a. de boekenmarkt op 25 maart. Die bracht vorig jaar veel geld op.

– H. Maria Magdalena Wormer

Alle clubjes lopen goed. Een keer per maand is er eucharistieviering met Nico Kerssens.

– H. Jozef

In mei wordt er een parochiebijeenkomst georganiseerd om kennis te maken met de nieuwe deken, geïnformeerd te worden over de financiële situatie van de Jozef, en om na te denken over de toekomst van ons gebouw.

– HH. Martelaren van Gorkum

Het samenkomen als geloofsgemeenschap in het BWZ-gebouw wordt wekelijks als zeer positief ervaren. De ruimte nodigt ook uit om als parochie andersoortige activiteiten te houden, zoals o.a. de vertoning van de film Laudato Si.

Verslag Corrie van Sijl

Het pastorale team en de Parochieraad wensen u een

Zalig Pasen



Afscheid

AFSCHEID VAN DE PASTOOR

Dank, duizendmaal dank

Het meeleven van zovelen bij mijn afscheid was overweldigend. Een rijk gevoel en het heeft mij diep geraakt.

Van het mooie bedrag dat in de collecteschaal is gedaan, maar ook dat als cadeau voor mij is bijeengebracht, vond ik dat ik een deel moest besteden aan een priesteropleiding in een arm land. Dit heeft het kerkbestuur gelukkig ook goed gevonden. Dus zo geschiedde.

Het bladeren in het herinneringsboek dat voor mij is samengesteld, maakt me stil en heel verlegen.

In de tussentijd is alweer zo veel gepasseerd. Op zaterdag 18 maart heeft de bisschop mijn opvolger deken George in een mooie viering geïnstalleerd, en samen met pastoor Nico, Jeroen en Matthé bevestigd als team voor het Zaanse pastoraat. Ik wens hen met z'n vieren alle goeds en Gods zegen op hun werk, in rijke mate, in broederlijke samenwerking. Natuurlijk wens ik pastoor George en pastoor Nico intens gelukkige jaren in Zaanadam respectievelijk Assendelft. Net zo gelukkig als ik er ben geweest.

Zelf werd ik op zondag 12 maart geïnstalleerd in de Franciscusparochies en op zondag 19 maart als plebaan in de Sint Bavo, en betrok ik een woning in het Bisschopshuis. Mijn nieuwe adres is Leidsevaart 146, 2014 HE Haarlem.

Mijn Zaanse jaren staan voor altijd diep in mijn hart geschreven. Ik mocht als priester heel veel geven – niet van mijzelf, maar van Onze Lieve Heer – maar ook veel ontvangen: uw liefde, vertrouwen, hulp, steun, levenslessen en datgene wat mensen belangeloos onder mijn pastoraat voor Christus en Zijn Kerk hebben gedaan. Uw pastoor te zijn geweest was Gods goede geschenk voor mij.

In de nieuwe situatie waar ik blijkbaar nodig was en men mij dus naartoe geroepen heeft, zal ik ook weer mijn best doen.

Verwondering...

Rond mijn afscheid als uw herder ontroerde het me diep dat mensen uit alle Zaanse parochies – Magdalena Wormer, Martelaren van Gorcum Koog, Magdalena 't Kalf, Jozef, Bonifatius, Petrus Krommenie, Onze Lieve Vrouw Geboorte Wormerveer, en natuurlijk de Odulphus – mij kaart, bericht of brieven stuurden, bij me langs geweest zijn, mij nog eenmaal uitgenodigd hebben, of op 26 februari bij mijn laatste Mis in de Odulphus present waren. En ook op 19 februari was door de parochieraad van 't Kalf 'n hartverwarmend afscheid voor me op touw gezet. Mag ik allen daar ONTZETTEND voor danken, die dit voor mij hebben gedaan. Ik draag u, jou, in mijn priesterhart.

Tot ziens, een dankbare pastoor



NIEUWS UIT HET BISDOM

Uitnodiging misdienaars Chrismamis

In de Goede Week is de wijding van het Chrisma en andere H. Oliën die priesters bij sacramenten gebruiken, een avond waar kerkgangers uit het hele bisdom, speciaal ook vormelingen, verwacht worden. Voor het eerst worden nu ook acolieten en misdienaars (de kinderen en jongeren onder hen) uit de parochies uitgenodigd, om in eigen kledij (toog-superplie) op eenvoudige wijze mee te dienen in de kerk waar ik nu werk; de St. Bavo. Jij ook? Geef je wel even op bij mij; fbunschotenpr@gmail.com.

Datum: woensdag 5 april om 19.30 u.

Locatie: Kathedraal St. Bavo, Bisschop Bottemanneplein, Haarlem.

Zalig Pasen, plebaan F.J. Bunschoten



De datum waarop Pasen valt, wordt bepaald door de maan

De datum van het paasfeest hangt samen met de Joodse tijd- en feestkalender. Die was af gestemd op de kringloop van de natuur. De maanden begonnen telkens met de dag van de nieuwe maan. De eerste maand na het begin van de lente heette de maand 'nisan'. Op de veertiende nisan, dus met volle maan (immers 'het wassen' van de maan duurt veertien dagen), vierden de Joden hun natuurlijk lentefeest, het begin van een nieuwe natuurlijke kringloop. Later werd het ook hun geestelijk lentefeest, hun begin van een nieuw leven, hun paasfeest. Zij spraken van 'het Pascha' of 'het Pesach-feest', het feest ter herinnering aan de uittocht uit Egypte, die het begin was van de bevrijding, van een nieuwe start, van een trekken naar een gelukkig bestaan in het beloofde land.

Tot in de tweede eeuw was de veertiende Nisan, onverschillig op welke dag van de week dat het viel, ook de datum van het christelijke paasfeest. Voor christenen is het paasfeest het heiligste moment in het geheel van hun godsdienstige feesten. Wij als christenen vieren dan het geheim van de opwekking, de opstanding, van Christus uit de dood. Voor ons echt een nieuw begin van ieder kringloop, van het hele menselijke bestaan. Het begin van een leven met nieuwe uitzichten. De christenen in sommige delen van klein-Azië hielden de datum van de veertiende nisan vast, terwijl Rome met het grootste deel van de christelijke Kerk, de voorkeur ging geven aan de zondag die op de veertiende nisan volgde. Het concilie van Nicea (325) nam een definitief besluit:

Pasen wordt ieder jaar gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Dit geeft aanleiding tot een vijftal weken mogelijk tijdsverschil van jaar tot jaar (22 maart - 25 april).

Pasen raakt de hele schepping

Het paasfeest behoort tot de oudste christelijke feesten. Ten tijde van het concilie van Nicea werd het paasfeest als christelijk feest, reeds uitgebreid gevierd en hooggeschat als 'het feest der feesten'.

Zonder het geloof in de verrijzenis, de opstanding van Christus, verliest het christendom zijn eigenlijke betekenis. Voor velen is Jezus een voortreffelijke mens en een inspirerend voorbeeld. Maar zijn verrijzenis is de verkondiging van Gods liefde, dwars door de muur van de dood heen. En dat geldt dan niet alleen de lichamelijke dood. Dat geldt elke mens persoonlijk en de mensheid in zijn geheel. Bisschop Ambrosius verwoordde het in de vierde eeuw zo: 'In Christus is de aarde verrezet, in Christus is de hemel verrezet, in Christus is het heelal verrezet. Christus' verrijzenis is onze verrijzenis.

Vanouds werden de christenen in de paasnacht gedoopt, de nacht van het nieuwe begin, van het nieuwe leven, van de nieuwe kringloop, de nieuwe start. Zo symboliseerden ze met het tijdstip van de doop dat de gedoopte een nieuwe levensstart maakt, herboren werd in Christus en met Christus ook deel had aan het leven dat noch door lijden en sterven, noch door de dood, teniet gedaan kan worden.

Het paasvuur

Ook ons christelijke paasfeest sluit, net als het joodse paasfeest, sterk aan het bij het natuurlijke lentefeest. Want ons paasvuur

in de kerk stamt van de voorjaarsvuren die ontstoken werden in onze streken om de donkere nachten van de winter af te sluiten en het licht van het nieuwe leven dichterbij te halen. In de folkloristische gebruiken worden nog steeds op veel plaatsen paasvuren ontstoken en soms ook strooien poppen van 'de oude mens' verbrand om iedereen eraan te herinneren dat de nieuwe kringloop van de natuur je ook in staat stelt om weer opnieuw te beginnen.

De officiële liturgie van het tweede Vaticaans Concilie heeft het paasvuur helemaal opgenomen in de paasliturgie van de avondwake, maar ook helemaal vergeestelijkt. Zo mag blijken uit de teksten van de paaswake.





Veertig-dagentijd

VEERTIG DAGEN EN VEERTIG NACHTEN

Veertig dagen en veertig nachten

Dit is een uitdrukking die vele malen in de bijbel voorkomt. Ik noem er een paar: veertig dagen en nachten regende het bij de zondvloed, toen mocht Noach het venster van de ark weer openen. Mozes was veertig dagen en veertig nachten op de berg Sinai om de woorden van God te schrijven. Jezus was veertig dagen en veertig nachten in de woestijn om te vasten. Hij at en dronk niet. Voor Hem was de woestijn het land van de beproeving. Zo spreekt het getal veertig op veel plaatsen over het andere ongewone leven, het barre of heerlijke land, het onbeschutte beproefde bestaan.



Het getal veertig is in de bijbel dus meestal een kwalificatie van tijd in dagen of jaren. Zo wordt in de woestijnperiode van het volk Israël zeven keer het getal veertig genoemd. Mozes zelf spant dan de kroon. Hij was zijn hele leven een buitenlander. Veertig jaar verbleef hij aan het hof van de Farao. Veertig jaar verbleef hij in de woestijn Midian om het beroep herder te leren. Veertig jaar leidde hij als een herder het volk Israël door de Sinai woestijn. Honderd-twintig jaar was hij toen hij stierf. Vlak voor zijn dood mocht hij met zijn God vanaf een hoge berg nog even kijken naar het land dat aan zijn voorvaderen beloofd was. Na een diepe zucht van blijdschap neemt God hem mee naar zijn huis. Zo denken wij dan in onze veertigdagentijd aan de woestijnperiode van Jezus. Het is een tijd van gedenken, van inkeer en soberheid. Daarom hebben miljoenen gelovigen in de wereld op Aswoensdag (begin van de veertigdagentijd) een askruisje op het voorhoofd gekregen. Deze as is afkomstig van de verbrandde palmtakjes van het vorige jaar. Het herinnert de gelovigen aan Jezus die op weg naar Jeruzalem zijn dood tegemoet ging. Een weg van ondergang naar opgang, een weg van woestijn naar beloofde land. Zo wil Mattheüs Jezus de nieuwe Mozes laten zijn. En God vroeg aan het volk Israël: "Gedenk dan de weg waarop ik jullie veertig jaar lang geleid heb. Ik heb jullie op de proef gesteld om te weten wat er in jullie hart was. Ik gaf jullie manna te eten, zodat je zou weten, dat je niet van brood alleen leeft, maar van de woorden die ik spreek. Jullie kleren zijn niet versleten en je voeten zijn niet opgezwollen in die veertig jaren. Gedenk mij dan en onderhoudt mijn geboden, zodat je op mijn weg wandelt."

Gedenken is dan eigenlijk kijken in de achteruitkijkspiegel van je leven om vervolgens vooruit te gaan. Jezus de nieuwe Mozes geeft in deze woestijn, na de drie beproevingen, drie keer antwoord aan de duivel en drie keer komt dat antwoord uit de wet die Mozes in de woestijn Sinai van God kreeg. Zo wordt Jezus de eersteling van het nieuwe volk dat de bestemming van Israël vervult. Voor ons is dat een nieuwe bruidstijd, een nieuw verbond dat God ons schenkt.

Het volk Israël werd door God op de proef gesteld in de woestijnperiode. Jezus werd door de duivel (diabolos = de grote in de war schopper) op de proef gesteld.

De duivel bood hem de heerschappij aan over de wereld.

God geeft zijn Zoon, de Messiaanse koning, de heerschappij over de gehele aarde. De eenvoud van deze Jezus en zijn antwoorden ligt in het kinderlijk vertrouwen op God en zijn woord. Dan komen de Engelen om hem te dienen als een Hemels slotakkoord.

Deze Koning is op weg naar Jeruzalem, een weg van ondergang naar opgang, een weg van woestijn naar het beloofde land. Nog één keer zal die grote "in de war schopper" toeslaan met zijn laatste grote verzoeking van lijden en dood. Dan lijkt het als of hij zal winnen. Maar deze duivelse pret duurt dan maar drie dagen.

Dan kunnen de Romeinse machthebbers alleen nog maar roepen: "Ja waarlijk, deze mens was de Zoon van God".

Wij wensen elkaar in deze veertigdagentijd sterkte toe.
Veertig dagen en nachten: "Gedenk dan de weg

Rein de Lange (Bron: Kerkblad)



• Kloosterweekend

'Wees stil, God wil je zoveel zeggen!'

Elf deelnemers kwamen op vrijdagmiddag 20 januari jl. samen in de abdij van Berne in Heeswijk. Met een kriebel in de buik, want je weet niet precies waar je terechtkomt en of het klikt in de groep. De locatie is echter prachtig; een klooster zoals je verwacht: dikke muren, een plechtige sfeer en tegelijk heel uitnodigend. Een mooie, grote zaal, met schilderijen van voorgaande abten aan de muur, was voor ons gereserveerd. De koffie en thee stonden daar al voor ons klaar en Jeroen had ervoor gezorgd dat er ook iets lekkers was. De kennismaking verliep soepel en zo voelde iedereen zich al snel thuis. Om 18.00 uur was het tijd voor de Vespers en genoot iedereen van de prachtige voorzang, beantwoord door samenzang. Het was soms wel even zoeken naar welke psalm nu weer aan de beurt was. Daarna een heerlijke maaltijd in de refter met de andere gasten en de paters Norbertijnen. Want bij deze gemeenschap van witheren waren wij te gast.

In de avond verkenden wij het thema (Wees stil, God wil je zoveel zeggen!) door het bespreken van enkele korte, inspirerende teksten. En samen zongen we het door Marlies speciaal voor deze retraite uitgezochte lied "Zoek eerst het koninkrijk van God." Dat lied zou het hele weekend onze leidraad blijven. Een deel van de groep bezocht tot slot nog even de kapel, terwijl anderen gezamenlijk afsloten met een korte meditatie.

Na de Metten, de Laudens en het ontbijt op zaterdagochtend was er een interessante rondleiding, gegeven door vrijwilliger Erik die het hele weekend aanspreekpunt was voor de gasten. Daarna was het tijd voor persoonlijke verhalen, soms aan de hand van een voorwerp dat van thuis was meegekomen. Verhalen uit ons leven in alle openheid en openhartigheid gedeeld. Verhalen waar we stil van werden en die ons allen raakten. We hebben ze gedeeld en bij elkaar neergelegd, in ieders hart, waarna we de verhalen en emoties meenamen naar de Eucharistie, zodat we ze ook bij de Heer konden neerleggen. Na het heerlijke middagmaal bezochten we de abdijwinkel en werden er aandenkens gekocht en kleine presentjes voor de geliefden thuis. Er werd gewandeld en een deel van de groep liep zelfs meer kilometers dan gepland, waarbij ook kasteel Heeswijk werd aangedaan.



Kasteel Heeswijk

Na de Vespers verliep de avondmaaltijd in stilte, net als de rest van de avond. Enkelen kwamen samen in de kapel om stil te zijn. Anderen waren stil op hun eigen kamer of in de gezamenlijke ruimte. Dankbaar en met vrede in ons hart lagen we al vroeg in bed en de meeste deelnemers sliepen heerlijk. Na de Metten en de Laudens en het ontbijt stond er een ontmoeting met pater Jansen op het programma. Het was een geanimeerd gesprek. Vol humor nam hij ons mee langs zijn eigen levensreis, ging in op ons thema (Wees stil...) en beantwoordde alle vragen die wij hem stelden. De prachtige zondagse Eucharistieviering in een goedgevulde kerk

was een kroon op ons weekend. Bij de koffie mengden we ons onder de parochianen en hadden we leuke ontmoetingen. Het middagmaal was een zondags feestmaal en een bevestiging van de gastvrijheid waarmee wij hier omringd werden. Na een korte evaluatie volgde het afscheid. Nog een keer samen zingen: 'Zoek eerst het koninkrijk van God'. Met de zegen op zak toog iedereen daarna huiswaarts.



Abdij van Berne

Ik heb veel geluk en wijsheid
mee teruggenomen naar huis.

Mirjam

Een verstillende ervaring.

Dick

Eenmaal thuis volgde al snel weer de dagelijkse routine met alles wat ons te doen staat. En toch, het voelt alsof onze tred lichter is; onze geest meer helder. Met meer dankbaarheid en vrede kijken we naar onszelf en de wereld. De Heer sprak tot ons, in de verhalen van de andere deelnemers en in de stilte van ons hart. Zie ook de quotes van de deelnemers. Rijdend naar huis vanuit Berne kwamen de volgende regels op in mijn hoofd. Het zijn de beginregels van een lied dat soms gezongen wordt in de Jozefparochie: *'Herschep ons hart, heradem ons verstand. Dat wij elkaar behoeden en doen leven'*. Mooier kan ik de retraite niet samenvatten. Veel dank aan Marlies en aan alle deelnemers!

Diaken Jeroen Hoekstra

Geïnspireerd? Ook een keer mee op retraite? Na de zomer staat er weer een weekend op de agenda en in 2024 zijn er ook twee kloosterweekenden gepland. Interesse?
Stuur een mail naar diakenjeroen@kpnmail.nl en hij houdt je op de hoogte.

• Bedevaart naar Banneux 12-16 mei

In 1933 verscheen Maria enkele malen aan een jong meisje in het Belgische Banneux. Maria noemde zich hier de 'Moeder van de Verlosser' en 'Maagd der armen'. Vanaf die tijd bezoeken velen Banneux en is het uitgegroeid tot een kleine bedevaartplaats, waar gelovigen, zieken en gezonden, kracht ervaren. Vanuit bisdom Haarlem-Amsterdam wordt van 12 tot 16 mei een bedevaart georganiseerd. Een van de bussen is ingericht zodat er rolstoelgebruikers mee kunnen. De Hospitaliteit, waar we tijdens de bedevaart verblijven, heeft een eenvoudige verpleegafdeling.

Elke dag zijn er gezamenlijke maaltijden, gebedsmomenten en de H. Mis. Daarnaast is voldoende tijd voor ontspanning en het bezoek aan een van de winkels. Op zondagochtend sluiten we ons aan bij de internationale hoogmis, meestal met een van de Nederlandse bisschoppen als hoofdcelebrant.

Kosten voor de bedevaart: €295,-. Voor meer informatie en aanmelding:
Mevrouw Ellen van der Laan, banneux.bisdomhaarlem@outlook.nl, 06 30 91 85 93

• Website www.vier.nu

Website vier.nu nodigt uit om de Veertigdagentijd en Pasen bewust te beleven. Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen? Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmzondag? De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer. Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over Pasen beschikbaar gemaakt. Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.

www.vier.nu is de website met informatie over de christelijke hoogfeesten door het jaar heen. De kalender op vier.nu is tot stand gekomen in samenwerking met 365heiligen.nl



• Alpha-cursus

Op Alpha-cursus ontdek je de basis van het christelijk geloof op een laagdrempelige en gezellige manier. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie onderdelen: eten, een inleiding en een kleine groep.

Het betreft 7 dinsdagavonden van 11 april t/m 23 mei.

De avonden (18.30 u – 21.00 u) vinden plaats in de Grenspost naast de Apostelkerk, Van Riemsdijklaan 120, Beverwijk

Voor meer info of voor aanmelding kun je bellen met pastoor Henk Niesten: tel.: 294367 of mailen: hjozefniesten@planet.nl. Info ook op de website www.apostelkerk.nl



o Corona

De Covid-19 pandemie heeft ons werk ook nog in de eerste maanden van 2022 beïnvloed. Gelukkig werden de strenge maatregelen bijna allemaal ingetrokken en was het leven weer een beetje normaal.

o Bestuur

Zoals in mijn vorige jaaroverzicht vermeld, stond ons bestuur tot 1 maart uit voorzitter Frans van Rooij, penningmeester Piet Boon, secretaris Gerard Schavemaker en de overige vier bestuursleden Riet Hooijschuur, Patricia Beenen, Ben van Lammeren en Wim Niekus. Laatstgenoemde vierstal heeft – zoals beloofd – de bestuursvergaderingen vanaf 1 maart als lokale vrijwilliger bijgewoond, waarbij Ben van Lammeren de penningmeester ondersteunt als administrateur.

o Vrijwilligers

Naast de taken die onze bestuursleden doen, worden veel werkzaamheden uitgevoerd door lokale vrijwilligers. Echter ook hier zien wij vanwege leeftijd of ziekte een terugloop, waardoor het 'veldwerk' – wat niet afneemt – moet worden gedaan door steeds minder handen. Ik doe hierbij een oproep aan lezers om zich bij ons als vrijwilliger aan te melden. Het is afwisselend en dankbaar werk.

o Vergaderingen en bijeenkomsten

Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook diaken Jeroen Hoekstra, sinds 1-1-2022 de regiopastor van de Zaanstreek, aanwezig is. Dit jaar kwam het bestuur zesmaal bijeen, waarbij er eenmaal online werd vergaderd.

De vrijwilligersbijeenkomst kwam te vervallen. Daarvoor in de plaats werden alle Caritasvrijwilligers uit de Zaanstreek uitgenodigd om op 17 september 2022 de Inspiratiedag Caritas van het Bisdome Haarlem-Amsterdam bij te wonen. Deze bijeenkomst met aansprekende thema-onderwerpen was zeer geslaagd. Fijn dat we elkaar weer eens 'live' mochten ontmoeten en persoonlijk spreken.

o Fietsles aan allochtone vrouwen

Sinds in 2019 bij de Maria Magdalenakerk in Wormer een start is gemaakt met wekelijkse fietslessen (woensdag van 9.30-11.00 uur) aan allochtone vrouwen (en soms ook aan mannen) is er veel animo om hieraan mee te doen. Inmiddels komen er ook uit Krommenie en Zandijk fietslessende

dames. Om dit behapbaar te blijven doen, hebben wij aan het Wijkteam Krommenie gevraagd om een deel van onze taak in Wormer over te nemen. Een oriënterend gesprek heeft onlangs plaatsgevonden.

Gekeken wordt naar een praktische locatie, tweedehands fietsen, opslag van deze fietsen en een aantal vrijwilligers (mogelijk ook stagiaires van middelbare scholen). Ook bij deze nuttige maar ook gezellige activiteit in Wormer kunnen wij extra hulp gebruiken bij het fietsles geven en als fietsreparateur.



❖ Hulpvragen

Vanwege de oorlog in Oekraïne schonken wij meer als in vorige jaren aandacht aan vluchtelingen. In Wormer werd bijgedragen o.a. met drie wasmachines en veel serviesgoed voor tijdelijke bewoners van de Gele Lisstraat en de Rigastraat. Ook hebben diverse cliënten van financiële ondersteuning gebruik gemaakt; in totaal voor een bedrag van € 2.991,-.

Soms ging het om kleine donaties van enkele honderden euro's aan goederen.

Diverse activiteiten binnen de Zaanse parochies werden ondersteund met een financiële bijdrage voor in totaal € 8.277,-. Er werd geld besteed aan: jaarbijdrage aan DC De Bron en Voedselbank Zaanstreek, 6x een zondagse bloemenhulde aan de gevangenen in de gevangenis in Zaanstad, fietslesproject in Wormer, Stichting Prakkie over, het project inpaklijn PCI Polderland en Stichting Manna - werkgroep Schermer, SAM's kledingactie en diverse kerstacties in Westzaan, Krommenie, Assendelft, Zaandam: 't Kalf en Kogerveld en Wormer.

❖ Diaconale zondag – Werelddag Armen

De jaarlijkse collecte in de Zaanse R.K. kerken tijdens de Diaconale zondag 13 november 2022 met als thema 'Ont-moeten' leverde in totaal 40

volle kratten met houdbare levensmiddelen en een bedrag van € 1.629,85 op. Dit geld werd naar boven afgerond tot € 2.000,- en aan de Voedselbank Zaanstreek overgemaakt.

❖ **Samenwerking**

In Zaanstad en Wormerland wordt nauw samen- gewerkt met de diverse Wijkteams, Vluchtelingen Werk Zaanstad, Housing First, Raad van Kerken Krommenie en de gezamenlijke diaconieën van de Christelijke kerken in de Zaanstreek. Vanwege een tekort aan vrijwilligers en een tekort aan financie- ele ondersteuning is Stichting Present gestopt met haar werkzaamheden.

❖ **Vraag & Aanbod**

Via diverse kanalen worden meubels, serviesgoed, ander huisraad en fietsen aangeboden. Door ge- bruik te maken van WhatsApp groepen kan snel worden geschakeld en krijgen de tweedehands spulletjes snel een goede bestemming.

❖ **Overige activiteiten:**

Al enkele jaren verzorgen wij zesmaal in de gevan- genis in Zaanstad de bloemenhulde tijdens de zon- dag-diensten.

SAM's Kledingactie kon op 5 november 2022 weer rekenen op vele trouwe vrijwilligers. Er werden weer vele kilo's aan tweedehands kleding en schoenen ingezameld bij de Maria Magdalenakerk Zaandam, de Jozefkerk Zaandam, de Maria Magda- lenakerk Wormer en Dorpshuis Neck, de Odulp- huskerk Assendelft, de Petruskerk Krommenie en de v/h OLVG-kerk bij de Lorzi in Wormerveer.

Bij de Maria Magdalenakerk in Wormer wordt een container beheerd voor tweedehands kleding van Cordaid - Mensen in Nood.

Via onze administratie worden de geldzaken voor Kotor Varos (in Bosnië en Herzegovina) geregeld. Wij handelen dit jaar de geldstroom van € 3.465,00 van inzamelingsactie(s) af vanuit de Jo- zefparochie in Zaandam o.l.v. Nic en Trees Hoog- land.

❖ **Financiën**

Het rendement op onze rekeningen bij de bank was ook in 2022 bijna nihil. De energiecrisis en de oorlog in Oekraïne zorgen voor grote onrust op de financiële markten. Ons vermogen bij het R.K. Be- heerfonds van het Bisdome kreeg te maken met een ongerealiseerd koersverlies van 13,6%. Dit zal worden afgeboekt van de bestaande reserve voor koersverschillen. Dit zal niet ten koste gaan van onze hulp aan onze behoeftige medemensen. Wij blijven ons met volle kracht voor hen inzetten.

❖ **Website**

Het bestuur heeft besloten om onze eigen website www.ipci-zaanstreek.nl in 2023 op te heffen. De reden hiervan is het onderhoud en de beveiliging ervan. Wij hebben ervoor gekozen aan te haken bij de nieuwe website voor de gezamenlijke Zaanse RK parochies waaraan is gewerkt: www.katholiekzaanstreek.nl.

U kunt IPCI Zaanstreek vanaf nu vinden en volgen op <https://katholiekzaanstreek.nl/over- ons/ipcizaanstreek/>.

❖ **Externe contacten**

Wij onderhouden contacten met De Sluis in de ge- vangenis in Zaanstad, Fonds de Hoop, de gezamen- lijke diaconieën in de Zaanstreek, Voedselbank Zaanstreek, Diaconaal Centrum De Bron (vierde haar 10-jarig jubileum), Leger des Heils, Kleding- bank Zaanstreek, St. Voor Elkaar Zaan- stad/Schuldhulpmaatje, Raad van Kerken Krom- menie en Humanitas Zaanstreek.

Tot slot

De zorg over de continuïteit van ons bestuur voor de nabije toekomst blijft onverminderd. Het be- stuur en de vele vrijwilligers hebben ervoor ge- zorgd dat IPCI Zaanstreek zich weer nuttig en dienstbaar heeft getoond in Zaanstad en Wormer- land.

Wij blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden. Wilt u wat voor ons doen?

Neem dan s.v.p. contact met ons op.

Donatie

Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Maak uw gift over op onze bankrekening:

NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. Hartelijke dank!

IPCI Zaanstreek behoort tot de Algemeen Nut Be- ogende Instellingen (ANBI).

U kunt uw donatie vermelden in uw aangifte in- komstenbelasting. In samenhang met andere gif- ten, die voldoen aan de richtlijnen, kan dit leiden tot een fiscale aftrekpost.

Gerard Schavemaker, secretaris IPCI Zaanstreek

Telefoon: 06 57 32 07 82

e-mail: gerardschavemaker@planet.nl

website: katholiekzaanstreek.nl/over- ons/ipcizaanstreek



Vieringen

VIERINGEN IN DE ZAA NSTREEK

	St. Bonifatius Oostzijde 12 Zaandam	H. Odulphus Dorpsstraat 570 Assendelft	H. Maria Magdalena Kalf 160 Zaandam
Zaterdag 18 maart	13:00 u Mgr. J. Hendriks Installatieviering en presentatie pastoraal team		
Zaterdag 18 maart	19:00 u N. Kerssens	Geen H. Mis	
Zondag 19 maart	09:30 u F. Schouten	10:00 u G. Paimpillil	11:00 u N. Beemster
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd Zaterdag 25 maart	19:00 u G. Paimpillil	19:00 u N. Kerssens	
Zondag 26 maart	09:30 u G. Paimpillil	10:00 u N. Kerssens	11:00 u G. Paimpillil
Palmzondag Zaterdag 1 april	19:00 u N. Kerssens	19:00 u G. Paimpillil	
Zondag 2 april	09:30 u N. Kerssens	10:00 u G. Paimpillil	11:00 u N. Kerssens
GOEDE WEEK EN PASEN			
Maandag 3 april	09:00 u N. Kerssens	19:00 u G. Paimpillil	
Dinsdag 4 april	09:00 u N. Kerssens	Geen H. Mis	
	19:00 u van Barmhartigheid met Biechtgelegenheid		
Woensdag 5 april	Geen H. Mis	Geen H. Mis	
	19:30 u Chrismanis in de St. Bavo kathedraal, Haarlem.		
Witte Donderdag 6 april	19:00 u N. Kerssens	19:00 u G. Paimpillil	
Goede Vrijdag 7 april	15:00 u Kruisweg	15:00 u Kruisweg	15:00 u Kruisweg
	19:00 u Plechtigheden van Goede Vrijdag	19:00 u Plechtigheden van Goede Vrijdag	
Stille Zaterdag 8 april	10:30 u Zegening van het paasontbijt / mandjes		
	21:30 u Paaswake	20:30 u Paaswake	19:00 u Paaswake
Eerste Paasdag 9 april	09:30 u G. Paimpillil	10:00 u N. Kerssens	11:00 u G. Paimpillil
Tweede paasdag 10 april	09:30 u N. Kerssens	10:00 u G. Paimpillil	Geen H. Mis
Tweede zondag Pasen Zaterdag 15 april	19:00 u G. Paimpillil	19:00 u N. Kerssens	
Zondag 16 april	09:30 u F. Schouten	10:00 u N. Kerssens	11:00 u N. Beemster
Derde zondag Pasen zaterdag 22 april	19:00 u N. Kerssens	19:00 u G. Paimpillil	
Zondag 23 april	09:30 u N. Kerssens	10:00 u G. Paimpillil	11:00 u N. Kerssens
Vierde zondag Pasen Zaterdag 29 april	19:00 u G. Paimpillil	19:00 u N. Kerssens	
Zondag 30 april	09:30 u G. Paimpillil	10:00 u N. Kerssens	11:00 u G. Paimpillil

VIERINGEN IN DE ZAA NSTREEK

Vijfde zondag Pasen Zaterdag 6 mei	19:00 u G. Paimpillil	19:00 u N. Kerssens	
Zondag 7 mei	09:30 u G. Paimpillil	10:00 u N. Kerssens	11:00 u G. Paimpillil
Zesde zondag Pasen Zaterdag 13 mei	...	19:00 u G. Paimpillil	
Zondag 14 mei	09:30 u G. Paimpillil	...	11:00 u G. Paimpillil
Hemelvaartsdag Donderdag 18 mei	09:30 u G. Paimpillil	10:00 u N. Kerssens	Geen viering
Zevende zondag Pasen Zaterdag 20 mei	19:00 u N. Kerssens	19:00 u G. Paimpillil	
Zondag 21 mei	09:30 u F. Schouten	10:00 u N. Kerssens	11:00 u N. Beemster
Pinksteren Zaterdag 27 mei	19:00 u G. Paimpillil	19:00 u N. Kerssens	
Zondag 28 mei	9:30 u G. Paimpillil	10:00 u N. Kerssens	11:00 u G. Paimpillil
Maandag 29 mei	9:30 u G. Paimpillil	10:00 u N. Kerssens	
H. Drie-eenheid Zaterdag 3 juni	19:00 u N. Kerssens	19:00 u G. Paimpillil	
Zondag 4 juni	09:30 u N. Kerssens	10:00 u G. Paimpillil	11:00 u N. Kerssens
Sacramentsdag Zaterdag 10 juni	19:00 u N. Kerssens	19:00 u G. Paimpillil	
Zondag 11 juni	09:30 u N. Kerssens 1e Heilige Communie	10:00 u G. Paimpillil	11:00 u ...
Elfde zondag dh jaar Zaterdag 17 juni	19:00 u G. Paimpillil	19:00 u N. Kerssens	
Zondag 18 juni	09:30 u F. Schouten	10:00 u N Kerssens	11:00 u N. Beemster

Vieringen door de weeks tot de Goede Week. Na Pasen (vanaf 11 april) zal dit veranderen.

	St. Bonifatius, Zaandam	H. Odulphus, Assendelft
Maandag	09:00	19:00
Dinsdag	09:00 (aansluitend koffiedrinken)	19:00
Woensdag	19:00 Rozenkrans, aansluitend H. Mis	19:00
Donderdag	09:00	19:00
Vrijdag	19:00	19:00

NAGEKOMEN BERICHT

➤ **Dialogowandeling**

Op 23 april organiseert de werkgroep Jodendom van het Bisdom Haarlem-Amsterdam op een dialogowandeling. Tijdens die wandeling door de binnenstad van Amsterdam zullen we kennismaken met verhalen over Joodse en katholieke vrouwen en hun betekenis voor de eigen gemeenschap en de samenleving. Boeiende verhalen over boeiende mensen: van de middeleeuwse begijnen en zusters Clarissen tot de zussen Sophie en Betje Lazarus, die veel hebben gedaan voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de Amsterdamse diamantindustrie.

De start is om 13.30 u in het Begijnhof aan het Spui. Rond 14.30 u zijn we in het Joods Museum. De middag eindigt rond 16.15 u in de gemeenschapsruimte van Sant'Egidio naast de Mozes en Aäronkerk aan het Waterlooplein.

Deelname aan de dialogowandeling inclusief het bezoek aan het Joods Museum is gratis. Wie echter in het bezit is van een Museumjaarkaart vragen we vriendelijk deze mee te nemen.

Het aantal plaatsen voor deze middag is beperkt.

Meld u daarom vóór 15 april aan via wandeling23april@gmail.com . U ontvangt dan nadere informatie over de wandeling en het bezoek aan het Joods Museum.



Maria loopt naar Jezus graf, wijs jij de weg maar aan.
En teken met je kleurpotlood de weg die zij moet gaan.

Weet je wat Maria ontdekt als ze bij het graf komt?

De steen is weg, het graf is open,
want de Heer ligt er niet meer.
Maria huilt, ze vraagt de engel:
Waar legden ze mijn meester neer?

Hoor, wie noemt haar naam? Maria!
En wie ziet ze voor haar staan?
Maria roept: U bent het meester!
Jezus, U bent opgestaan!



MTL
Administraties

Ondersteunt en helpt ondernemers met de boekhouding in het MKB

- ☐ Het inboeken van de administratie
- ☐ (eventueel) debiteurenbeheer
- ☐ Aangifte omzetbelasting
- ☐ Jaarrekening opstellen
- ☐ Aangifte inkomstenbelasting

Tevens kunnen wij de loonadministratie voor u verzorgen.

MTL Administraties

Postbus 1343 • 1500 AH • Zaandam

Telefoon: 06 26 298 001

Email: info@mtladministraties.nl



Actie:

Op vertoon van deze advertentie ontvangt u **10% korting** op uw eerste factuur.

bouwbedrijfjmm.nl

“We doen het òf goed, òf niet”



Bouw- en Aannemingsbedrijf

JMM

Oostermeerweg 61

1184 TT Amstelveen

Telefoon 06 531 221 62

JAN IJSKES
FUNDERINGSTECHNIKEN
“DE COOGH”



- Plan ontwikkeling, constructeur en vergunning aanvraag.
- Trillingsarm heien en trillingsvrij persen $\alpha 114$ t/m $\alpha 406$ mm.
- Inpandig aanbrengen van stalen damwand.
- Heimachines met een doornijdbreedte vanaf 63 cm.
- Minimale werkhoogte 1,35 meter.
- Funderingsherstel inclusief sloop en betonwerkzaamheden.
- Opvijzelen en rechtzetten van woning en gebouwen.
- Paaladvies en paal controleberekeningen.



FUNDERINGSSPECIALIST

Daam Schijfweg 22-24, 1507 BD Zaandam

Tel.: 075 - 616 39 04, Fax: 075 - 635 67 62

info@decoogh.com / www.decoogh.com

I



B
O
N
I
F
A
T
I
U
S
N
I
E
U
W
S



- Weekend 18 / 19 mrt. 4^e zondag van de 40-dgn.tijd jaar A / Bob de Vries; Simon Franciscus van Blokland; Nicolaas Rijser; Johannes Jacobus Vredenburg; Willem en Conny Veen - Luna; Alem Tesfamicael; voor onze vrijwilligers om Gods rijke Zegen, dankzij hun inzet kunnen wij de heilige Eucharistie blijven vieren; pastoor Goedhart; pater Jacob Sijm; Bibi Maria Lopes; Tinie Numan
- Weekend 24 / 25 mrt. 5^e zondag van de 40-dgn.tijd / pastoor Goedhart
GOEDE WEEK
- Weekend 1 / 2 april 9.30 u Palmzondag / Augusto Soares Rodriques; Bep Westerbos - van Leeuwen; Eeltje Jozef Sijbrandij; Theo Koopmeiners; familie van Veen; Helena Maria Waqué-Rietmeijer; Lydia Kroon - de Leon; voor de zielenrust van Antoinette en Antonius Tromp; voor de zielenrust van de ouders Tromp - van Engelen en kinderen; Truus Klaver - Sijbrandij; pastoor Goedhart
- Dinsdag 4 april 19.30 u Viering met sacrament van verzoening /
- Witte Donderdag 6 april 19.00 u Eucharistie /
- Goede Vrijdag 7 april 14.50 u Kinder-Kruisweg /
- “ “ “ “ 15.00 u Kruisweg met bloemenhulde /
- “ “ “ “ 19.00 u Plechtigheden /
- Paaszaterdag 8 april 21.30 u Paaswake / Cees Klitsie; pastoor Goedhart; Jan en An Zegers; Jos en Nelly Sprangers - van Riel; Leo Goedhart; Loes de Weerd - Oe; Martin Riet; Saskia van den Ordel - ter Veer; Bob en Ben de Vries; familie Jehoel - Boom;
- Paaszondag 9 april 9.30 u Eucharistie / zie 8 april
- Paasmaandag 10 april 9.30 u Eucharistie / zie 8 april
- Weekend 15 / 16 april 2^e zondag van Pasen / Beloken Pasen // Saskia van den Ordel - ter Veer; Kees Hin; Nicolaas Rijser
- Weekend 22 / 23 april 3^e zondag van Pasen / Emma Bächler; Alem Tesfamicael; Johannes Jacobus Vredenburg; Willem Veen & Conny Veen - Luna
- Weekend 29 / 30 april 4^e zondag van Pasen / pastoor Goedhart
- Weekend 6 / 7 mei 5^e zondag van Pasen / Augusto Soares Rodriques; Cees Klitsie; Helena Maria Waqué-Rietmeijer; Jos en Nelly Sprangers - van Riel; Lydia Kroon - de Leon; voor de zielenrust van Antoinette en Antonius Tromp; voor de zielenrust van de ouders Tromp - van Engelen en kinderen; Truus Klaver - Sijbrandij
- Weekend 13 / 14 mei 6^e zondag van Pasen - Moederdag / Jos Bottinga; Kees Hin
- Donderdag 18 mei Hemelvaart van de Heer / pastoor Goedhart; pater Jacob Sijm; diaken John Versteeg; pater Picavet
- Weekend 20 / 21 mei 7^e zondag van Pasen / Alem Tesfamicael; Johannes Jacobus Vredenburg; Nicolaas Rijser; Willem Veen & Conny Veen - Luna

***Hartelijk welkom aan pastoor-deken
George Paimpillil
in de Regio Katholiek Zaanstreek***



PAROCHIEBLAD

De pinkster-editie van het parochieblad de Zaancirkel verschijnt in week 20.

Kopij – digitaal – aanleveren kan tot en met **UITERLIJK** zondag **30 april** a.s. via

✉ redactieboni@live.nl

VASTENACTIE 2023

Dit jaar doet onze parochie mee aan de landelijke vastenactie. U leest daar op pagina 20 in dit blad over.

VASTENACTIE

GOEDE WEEK EN PASEN IN DE SINT-BONIFATIUSKERK

ZATERDAG 1 APRIL (19.00 u)

Op Palmzondag gedenken we hoe Jezus eens op een ezel Jeruzalem binnenreed en hoe hij door de omstanders met palmtakken werd toegejuicht.

Op zaterdag 1 april begint de eucharistieviering achter in de kerk. Hier worden de palmtakken gezegend. Daarna lopen we een kleine palmprocessie.



ZONDAG 2 APRIL - PALMZONDAG (09.30 u)

Op Palmzondag 2 april gaan we er – mét de kinderen – weer iets indrukwekkends van maken. De viering begint om 9.30 uur. De kinderen mogen hun – **thuisgemaakte** – palmpaasstokken meebrengen en meelopen met de intocht en palm-paasprocessie.

Daarna is er voor hen zoals gebruikelijk Kinder-Woord-Dienst. Wel een, thuis mooi versierde, palmpaasstok meenemen! Hoe? Kijk hiervoor op Internet, daar staan uitgebreide beschrijvingen.

MAANDAG 3 APRIL 9:00 Eucharistieviering

DINSDAG 4 APRIL 09:00 u Eucharistieviering, aansluitend koffiedrinken in de pastorie. 19:00 u Uur van Barmhartigheid.

In de Goede Week wordt extra biechtgelegenheid aangeboden. Dit zal zijn tijdens een 'Uur van Barmhartigheid'. Terwijl het H. Sacrament is uitgesteld, is er tijd voor gezamenlijk gebed en stille momenten. Ondertussen kunt u naar een van de aanwezige priesters gaan voor het sacrament van de Biecht: het vragen om vergeving en het ontvangen van Gods Barmhartigheid. Een mooi gebaar op weg naar het Paasfeest, om met een vrij hart het Paasfeest te vieren.

Het 'Uur van Barmhartigheid', betekent niet dat u verplicht bent om een uur in de kerk te blijven. Soms komen mensen later binnen, anderen gaan eerder weg. Er is geen gemeenschappelijke schuldbelijdenis, zoals dit in het verleden bij een boeteviering wel gebeurde.

WOENSDAG 5 APRIL

Vanavond is er géén eucharistieviering in de kerk.

Om 19:30 begint in de St. Bavokathedraal in Haarlem de Chrismamis. Een grote plechtigheid, waarbij gelovigen uit het hele bisdom samenkomen. De bisschop zegent de olie voor de doopleerlingen en de olie voor de zieken. Daarna wordt het chrisma gewijd. De aanwezige diakens en priesters hernieuwen de beloften van hun wijding.

DONDERDAG 6 APRIL - WITTE DONDERDAG

Om 9:00 géén H. Mis.

19:00 u Eucharistie van Witte Donderdag. De eucharistieviering begint feestelijk: terwijl de klokken luiden, wordt het Gloria gezongen. Daarna wordt het stil... We gedenken dat de laatste uren van het leven van Jezus zijn aangebroken. Zoals eens, wordt vanavond met brood en wijn de Eucharistie gevierd.

De viering van Witte Donderdag heeft een open einde: na de H. Mis wordt niet de zegen gegeven. In plaats daarvan eindigt de plechtigheid met een korte processie en wordt het H. Sacrament in het rustaltaar geplaatst. U wordt uitgenodigd om nog een tijdje in de kerk te blijven, om zoals eens de leerlingen te waken.

❖ **VRIJDAG 7 APRIL - GOEDE VRIJDAG**



- 14:50 Kinder-Kruisweg. Voor alle kinderen is er een extra bijeenkomst van de Kinder-Woord-Dienst in de zaal van de pastorie.
- 15:00 Kruisweg. We lopen langs de 14 staties van de kruisweg en gedenken het lijden en de dood van Jezus Christus.
- 19:00 Plechtigheden van Goede Vrijdag, herdenking van het lijden en sterven van Jezus Christus.

Had de Eucharistie van Witte Donderdag geen duidelijk einde, de plechtigheden van Goede Vrijdag hebben geen begin. In stilte komt de priester binnen en gaat plat op de grond liggen. Zonder verder wat te zeggen, wordt het openingsgebed uit gesproken en beginnen de lezingen. Op Goede Vrijdag wordt het Passieverhaal volgens Johannes gelezen.

We bidden de grote voorbeden: 10 uitgebreidere voorbeden, voor kerk en wereld, voor gelovigen en niet gelovigen. Na de kruisverering en het uitreiken van de H. Communie, eindigen de plechtigheden. In stilte gaat iedereen weg.

❖ **BLOEMENHULDE**

De goede gewoonte om, op Goede Vrijdag, bloemen te brengen naar het Lijdens kruis hopen we ook dit jaar weer voort te zetten.

Uit liefde voor ons heeft Jezus zijn leven opgeofferd en zo de weg vrijgemaakt, voor ieder die in Hem gelooft, naar het Eeuwig Leven op zekere dag in je bestaan.

Van de door u aangeleverde, bloemenpracht gaan we weer een feestelijke 'Paaskerk' maken.

Doet u ook mee om straks het grote opstandingfeest te gaan vieren?



Heel veel dank!

❖ **ZATERDAG 8 APRIL - STILLE ZATERDAG**



- 10:30: Świeconka: zegening van het paasontbijt.

Het is in Polen gebruik dat op paaszaterdag het paasontbijt wordt gezegend. Families nemen een mandje met wat etenswaar mee naar de kerk en laten dit zegenen.

Deze zegening is niet alleen voor Poolse mensen: iedereen wie wil is van harte welkom om zich aan te sluiten.

- 21:30 Paaswake

De plechtigheden van Goede Vrijdag, hadden geen duidelijk einde: in eens was het voorbij.

De paaswake begint buiten bij het vuur. De paaskaars: het licht van Christus wordt aangestoken. Het licht wordt in de kerk gebracht en de kaarsjes worden aangestoken. Met meerdere Bijbellezingen wordt het verhaal van de heilsgeschiedenis verteld.

Feestelijk wordt het Alleluia en Gloria gezongen.

Het doopwater wordt gezegend en we hernieuwen de doopbeloften.

Vandaag eindigt de Eucharistie wel: aan het einde wordt de zegen gegeven. Bij de wegzending: 'ite missa est' / 'gaat allen heen in vrede', klinkt het dubbele alleluia.

- ❖ **ZONDAG 9 APRIL - EERSTE PAASDAG**: 9.30 u Eucharistieviering

- ❖ **MAANDAG 10 APRIL - TWEDE PAASDAG**: 9.30 u Eucharistieviering

MEER KORT NIEUWS

❖ **AANSTELLING DIAKEN SIBRECHT FIEGGEN**

De heer Sibrecht Fieggen heeft per 1 januari 2023, van het bisdom, de kerkelijk zending, ontvangen om als onbezoldigd diaken werkzaam te zijn in de zorginstellingen: Wijkzorgcentrum Pennemes en Zorgcentrum Mennistenerf.

In deze zorginstellingen gaat hij een aantal taken oppakken in de geestelijke zorg van ouderen.

Woont u in een van deze zorginstellingen en heeft u behoefde aan een gesprek, laat het hem weten via:

☎ 06 19 59 88 06 of ✉ s.e.fieggen@chello.nl

❖ **MEIMAAND MARIAMAAND**

Elke zondag in de maand mei (dit jaar dus vijf maal) bent u van harte welkom bij het lievelingsgebed van Moeder Maria, het ROZENKRANSGEBED. Met zang, korte voorbeden en gebed omringen wij de 'Moeder van de Kerk' en bepraten we met haar onze grote- en kleine zorgen.

Als moeder van de Heer laat het haar niet onberoerd wat ieder van u haar zegt of vraagt.

Kom op de zondagavonden om **19.00 uur** naar haar plekje in de kerk.

'Waar het geloven in de Moeder van God verflauwt,
verdampst óók het geloven in de Zoon van God en God de Vader'

Ludwig Feuerbach

❖ **MOEDERDAG**



Zondag 14 mei is niet alleen de dag waarop kleine kinderen mooie tekeningen en wensen voor hun moeder maken. Ook de 'groten' blijven een leven lang kind van hun moeder.

Moederdag geeft dé gelegenheid aan je moeder iets terug te geven voor de zorg en de tijd die zij in je kinderjaren aan je heeft besteed.

Een fijne 'moederdag' voor alle moeders én voor hen die als een moeder voor anderen zorgen!

De eucharistieviering op deze speciale zondag is tot intentie en om zegen voor alle moeders! Verwen alle moeders, maar vergeet niet hen die als een moeder voor anderen zorgen, ook zij verdienen onze aandacht!

➤ **DANK**

In onze parochie is al sinds een aantal jaar de 'voedselmand' bekend. Naast de financiële collecte kunt u een offergave doen in 'natura', in de vorm van verpakte, lang houdbare, voedingsmiddelen. Deze worden verdeeld onder parochianen die dat nodig hebben omdat zij, bijvoorbeeld, net niet in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de 'Voedselbank'. Er zijn perioden dat er meer ingezameld wordt dan we in onze parochie verwerken kunnen, alleen maar goed natuurlijk! Als dat het geval is schakelen wij het Leger des Heils in. Zij weten vaak nog mensen die deze producten heel goed gebruiken kunnen. Deze bijdrage wordt besteed voor mensen die in de samenleving vaak 'tussen de wal en schip' vallen. De luitenant van het Leger des Heils is bijzonder dankbaar voor alles dat via onze parochie aangeboden wordt, hij zegt dank aan al de milde gevers!!!



OVERDRACHT ARCHIEF



Overdracht Archief Bonifatiuskerk Zaandam

Beste (oud) parochianen en betrokkenen bij de Bonifatiusparochie,

Dit jaar wordt ons parochie-archief (1785 - 1999) overgedragen aan het Gemeente-archief Zaanstad. Parochie-documenten kunnen daar, na de overdracht, geraadpleegd worden. Richtlijnen voor het gebruik worden in een Overeenkomst van Bewaring vastgelegd.

Om het archief zo volledig mogelijk over te kunnen dragen doen wij de volgende oproep.

Bent u in het bezit van documenten die op het parochieleven van de Bonifatiuskerk betrekking hebben? Wij ontvangen ze graag voor registratie, met name stukken uit de periode 1900-1980.

Regelmatig blijkt dat bij (oud) parochianen nog documenten liggen van familieleden die lid waren van Besturen, Raden en Verenigingen binnen de Bonifatiusparochie. Te denken valt aan: het Armbestuur, het Kerkbestuur, de Hanze vereniging, de Maria Congregatie, St. Georgegroep, Herautenraad, K.A.J., St. Christoffel, studentenclub St. Tarcisius, Vincentiusvereniging, St. Jozef Gezellenvereniging, De Bond, De Blaasbalg, Stichting Bonifatius, diverse Broederschappen etc.

Wellicht heeft u nog andere documenten en/of notulenboeken, betreffende het parochieleven. Ook die nemen we graag in ontvangst. Ze kunnen een waardevolle aanvulling zijn.

Alvast heel hartelijk dank voor uw medewerking!

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Jan Kraakman.

Dit kan via de mail jjkraakman@gmail.com of telefonisch 075 617 07 52.



Vastenactie 2023

MENSEN ONDERWEG

Iedereen, overal ter wereld, een goed bestaan

Vastenactie streeft naar een wereld waarin mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden daarvoor. Mensen kunnen voor zichzelf en hun gezin zorgen en welvaart wordt rechtvaardig verdeeld binnen gemeenschappen. Soms is dan een klein duwtje in de rug nodig. Dat wil Vastenactie ze graag geven! Ongeacht hun geloofsovertuiging, hun etnische achtergrond, hun sekse of afkomst.

De Sint-Bonifatiusparochie steunt dit goede doel!

➤ Wat ons beweegt

Vastenactie wil meewerken aan een wereld waarin iedereen, waar dan ook, een goed leven kan leiden. Een wereld waar mensen zelf werken aan hun waardigheid én beschikken over de mogelijkheden en voorwaarden daarvoor. Het resultaat? Dat mensen goed voor zichzelf en hun gezin kunnen zorgen en dat de welvaart rechtvaardig wordt verdeeld binnen gemeenschappen.

Hoe kunnen we achterover leunen als anderen honger lijden, dorst hebben of ziek zijn?

➤ Even minderen voor een ander

Een eerlijke verdeling van welvaart en beschikbare bronnen, ook daar willen we als Vastenactie aan werken. En daar kunt u ook aan meewerken. Natuurlijk door te doneren aan een van onze projecten, maar u kunt ook op andere manieren bijdragen aan een waardig bestaan voor iedereen. Door soberder te leven bijvoorbeeld. Niet alleen bespaart u daarmee geld, maar u legt ook minder beslag op kostbare hulpbronnen, als water, elektriciteit en gas. Daarmee werkt u gewoon thuis mee aan een rechtvaardige verdeling van welvaart over alle mensen.

➤ Wat we doen

Om ons doel te bereiken, werven we fondsen in Nederland waarmee we wereldwijd jaarlijks vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten steunen. Deze projecten zijn voor iedereen, ongeacht religie, sekse of afkomst.

We vragen in Nederland ook aandacht voor de omstandigheden waarin mensen ver weg leven. Door iets van onze overvloed te delen, kunnen we het leven van andere mensen verbeteren: even minderen voor een ander. Jaarlijks steunen we vele kleinschalige ontwikkelingsprojecten. Wereldwijd.

➤ Wat hebben wij samen bereikt in 2021?

In 2021 hebben we 70 projecten gesteund voor in totaal € 1.628.000. Hiermee hebben we samen meer dan 200.000 mensen kunnen helpen.



- Opleiding en training: 6.813 mensen
- Schoon water en sanitatie: 19.600 mensen
- Gezondheidszorg: 90.104 mensen
- Noodhulp: 54.300 mensen
- Land- en mensenrechten: 200 mensen
- Welzijn en rehabilitatie: 3.340 mensen
- Landbouw en voedselzekerheid: 29.775 mensen



➤ Projecten

De Vastenactie ondersteund in 2023 o.a. het volgende project: **'Mensen onderweg'**. Dit jaar zetten we één zo'n project extra in de schijnwerpers. In Zuid-Soedan steunen we mensen die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Meer over dit project en andere projecten vindt u op: www.vastenactie.nl/onze-projecten

➤ Doe mee

Wilt u samen met ons bijdragen aan een wereld waar mensen voor zichzelf en hun gezinnen kunnen zorgen en welvaart rechtvaardig wordt verdeeld? U kunt dat kleine duwtje in de rug geven dat zo hard nodig is.

Gééf via het ingestoken vastenactie-zakje of doneer via: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag; o.v.v. Vastenactie 2023.

Mensen



MENSEN IN HET NIEUWS

H.Doop

5 februari

Gennaro Gerardo Schokker

Welkom in ons parochiegezin en moge het licht van Christus, gesymboliseerd in de doopkaars je tot gids zijn.



Zieken



Goede moed en sterkte toegewenst aan alle zieken, denken wij in het bijzonder aan hen die langdurig ziek zijn en of hen die geen uitzicht meer hebben of wachtende zijn op spannende uitslagen en of nare behandelingen moeten ondergaan.

In deze moeilijke tijd een speciaal gebed voor hen allen!

Jarigen

Jong en oud, die jarig worden in de komende weken wensen wij een fijne feestdag en Gods Zegen in het nieuwe levensjaar.

Overleden

In liefdevolle herinnering

24 januari

† Willem Veen

7 februari

† Theodorus Jonkergouw

*'Achter iedere traan van verdriet
schuilt een glimlach van herinnering'*



Nieuwe parochianen

Nieuwe parochianen heten wij van harte welkom, in de hoop dat u zich 'thuis' mag voelen en stevig mag ingroeien in ons midden.

Parochieraad



NIEUWS VANUIT DE PAROCHIERAAD

Beste medeparochianen,

De parochieraad vraagt uw aandacht voor het volgende:

- Bij de jaarlijkse inspectie zijn vorig jaar september de gevelkachels in de sacristie en dagkapel afgekeurd. Dankzij een gift hebben we in de afgelopen periode nieuwe kachels kunnen plaatsten in de twee ruimtes. We zijn erg dankbaar dat we deze gift hebben ontvangen.
- Bij het vorige parochieblad heeft u de benodigde informatie ontvangen voor de Actie Kerkbalans 2023. We hebben al een mooi aantal toezeggingen mogen ontvangen. Mocht u echter dat nog niet gedaan hebben, dan kunt u nog steeds het formulier retourneren aan de parochie. Uw bijdrage is onmisbaar om de parochie draaiende te houden. U kunt ook zelfstandig een bedrag overmaken aan de parochie. U vindt het rekeningnummer in de colofon van dit parochieblad. Graag o.v.v. Kerkbalans 2023.
- In de afgelopen twee jaar heeft de parochie kleine paaslichtjes aangeschaft. De parochieraad heeft besloten om dat dit jaar weer te doen. Het is de bedoeling dat deze lichtjes worden doorgegeven aan parochianen (bijvoorbeeld ouderen en zieken) die niet in de mogelijkheid zijn om tijdens de Goede Week en Pasen de vieringen te bezoeken. Op deze manier wordt het Licht van Pasen ook aan hen doorgegeven. De lichtjes zullen worden uitgereikt na de Paaswake en op Paasmorgen. Er is een beperkt aantal lichtjes aangeschaft, wat betekent op = op.

Namens de Parochieraad wens ik u een goede voorbereiding op Pasen en een Zalig Pasen.

MTL Truijens (vicevoorzitter en kassier)



In het parochiedeel van de Zaancirkel plaatst de redactie, passend bij de tijd van het jaar, een door wijlen pastoor Goedhart geschreven item uit één van zijn Ziekenbrieven, geschreven voor het Ziekenapostolaat in de 32 jaar dat hij daar moderator voor was.

Wij hopen dat op deze manier zijn herderlijke boodschap van Gods oneindige liefde blijft doorklinken op zijn zo eigen manier!

(Redactie Zaancirkel, editie Bonifatius)



Je hoort de laatste tijd veel praten over asielzoekers, die in ons land een veilige plek hopen te vinden. Dat geeft nogal wat opschudding, zo links en rechts ... Sommigen van die mensen worden weer pardoes over de grens gezet en anderen gaan met het eerstvolgende vliegtuig weer terug naar de plaats van herkomst.

Vaak spelen zich dan hartverscheurende tonelen af. Het is ook heel erg als er geen plaats voor je is, ergens op de wereld! Gelukkig maar, dat er altijd weer mensen zijn die het er niet bij laten zitten. Actiegroepen worden in het leven geroepen; er worden soms hongerstakingen gehouden en spandoeken worden meege dragen in stille tochten.... enz.

Allemaal tekenen dat mensen tóch voor elkaar willen opkomen. In maart staat heel bijzonder Sint Jozef in onze gelovige belangstelling. Je kunt hem gerust de patroon van de vluchtelingen en asielzoekers en van de verdrevenen noemen. Hij heeft in de moeilijkste periode van zijn leven heel sterk ervaren wat 'niet welkom' betekent. Hij moest aan Maria zijn vrouw, gaan zeggen: "voor ons is er geen plaats in de herberg"

Reken maar dat dit hem hoog heeft gezeten! Met grote moeite en zware geestelijke inspanning heeft hij leren aanvaarden dat God hem op een heel bijzondere manier had uitgekozen om een speciale rol te vervullen in Zijn grote plannen, die in Maria werkelijkheid gingen worden. Grootmoedig had hij dit offer gebracht en zich volkomen bereid getoond om dienstbaar te zijn aan Gods Wil. En nu stond hij ineens hulpeloos, met lege handen, in een vreemde landstreek. Hij wilde alles voor Maria doen en kreeg niets gedaan.

Slechts een verlaten, tochtige grot bleef hem over als onderkomen. Geen tijd, geen aandacht, geen plaats was er voor zijn gezin. Ik heb eens gelezen in een verhaal over Sint Jozef, dat hij het zo vreemd vindt, dat de mensen hem nu nóg steeds met hetzelfde antwoord als toen afschepen, wanneer hij om onderdak vraagt voor het Jezuskind, in ónze wereld.

"Kijk, toen in Bethlehem, wisten ze niet wie ik was en waarom ik een plaats zocht voor mijn Heer.... Maar nu, na 2000 jaren, beleef ik nog steeds hetzelfde: Geen tijd, geen plaats."

"Maar als de mensen soms gaan denken dat ik het nu opgeef, hebben ze het mis. Want als God Zich de moeite troost in Zijn Zoon Jezus MENS te worden, dan is dat toch voor jullie het meest mens-vriendelijke gebaar dat je jezelf kunt voorstellen. Daarover moet je werkelijk verheugen en Hem niet om 1001 redenen opzij schuiven...'

Heeft de heilige Jozef eigenlijk geen gelijk? Als de liefde van God óns (mensen) opzoekt, dan dient ónze liefde ook een werkelijk antwoord te zijn... en wel een antwoord waar 'leven' in zit!

Maar de mens is vaak naar God toe spijkerhard in zijn opstelling en daarom volgde op de dichte deur van de herberg, toen, óók nog de gesloten deur van het hart, nú!

En dat soms tegen beter weten in. Want terwijl ik in deze voorbereidingsdagen op het Paasfeest wat bezig was te mediteren over het lijdensverhaal van Jezus, viel mij in het bijzonder de reactie op van de schriftgeleerden die spottend onder Jezus' Kruis stonden. Ze zeiden: "Anderen heeft hij gered en geholpen, Zichzelf kan Hij niet helpen". (9 Marcus 15,31)

'Anderen heeft Hij geholpen', dat moesten zelfs zijn vijanden bekennen, misschien wel tegen wil en dank...

De veelsoortige hulp die Jezus had gegeven laat zich doodeenvoudig niet stilzwijgen en kán niet onopgemerkt blijven...

"Hij gaf de blinden het gezicht;

...Gaf de doden weer het leven;

...Voor zieken en gewonden had Hij een woord, een onderdak...'

Zo zingen enkele versregels uit het kerklied: "Tot U ben Ik gezonden", Al die hulp aan zovelen heeft maar één doel: Jezus wil dat wij het LEVEN hebben en wel in overvloed. Hij komt op tegen alles wat de mens verhindert ten volle méns te zijn. Hij slecht de muren die tussen God en de mensen zijn opgericht: De muren van de zonden!

"Mijn voedsel is het de wil van Mijn Vader te doen en de wil van de Vader is: Het geluk van de mensen! Maar nu hangt Hij aan het Kruis. Voor Hem, ondanks de bewezen en gegeven hulp bij vreugde en in verdriet: Geen plaats in de wereld! Jezus, van jongsaf dé asielzoeker, blijft Degene die voor de 'grote wereld' niet interessant heet. Maar, als je eerlijk bent, 'ook de kleine mensen' schuiven Hem vandaag de dag terzijde....

God is niet nodig! "Jezus, 'n voortreffelijke mens; maar ik heb toch de indruk, dat Hij bij de 'verouderde denkrichtingen' is gaan behoren", schreef iemand eens in de krant.

En kijk nu toch eens: "Zichzelf kan Hij niet redden". Dat is tóch wel een kwellende vraag voor Zijn apostelen. Hierin zit zelfs misschien wel de reden verborgen waarom zij vluchten als Jezus gevangen wordt genomen in het Hof van Olijven. Juist hierom wordt Petrus onzeker en verloochent hij drie keer zijn Meester.

Waarom bewaart Jezus Zichzelf niet voor lijden en dood, terwijl Hij juist zoveel anderen er uit gered heeft. Komt Zijn macht, hier, in Hemzelf, ten einde? Zou de dood dan toch het laatste woord hebben? Dat zou betekenen dat je nergens meer houvast aan kan hebben als de dood je nadert.

Daarachter zou er niets meer bestaan? Geen wonder, dat zo'n God mensen niet aanspreekt... kijkend naar de machteloze kruis-Jezus, bekruipt je het gevoel: Leven na de dood van Hém, die er zelf in ten onder gaat??? Kan Hij je het 'Leven in overvloed' misschien niet geven?

Mogelijk zit hier de oorzaak verborgen, waarom zovelen 'niet thuis' geven aan God... Twijfelend of Hij wel het bevrijdend antwoord kan geven op de vraag: wat is er ná de dood?

Maar: wij als christenen geloven dat Gods Macht sterker is dan de dood! Jezus kan bést Zichzelf helpen! Maar waarom deed Hij dat dan niet?

Dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. Je kunt in ieder geval zeggen: Wie een ander mens helpt, doet dat in de regel uit een positie van overwicht. De gezonde helpt de zieke, de ziende begeleidt de blinde, de sterke beschermt de zwakke, iemand die verstand van iets heeft, helpt de 'onwetende'... Zo gaat dat nu eenmaal als er uit werkelijke naastenliefde wordt gehandeld. Precies zó heeft Jezus het ook gedaan tijdens Zijn aardse leven, maar tegelijk óók weer totaal anders... Hij wilde mensen niet helpen vanuit 'de hoogte'; Hij wilde niet op afstand blijven... Hij bleef niet op de oever staan, maar stortte Zich in 'de zee van lijden' in onze wereld, in het wrede van de dood. Ook wanneer mensen zich het meest van God verlaten voelden, wilde Hij ze nabij zijn. En zo gaat het dikwijls wanneer mensen lijden en sterven. Ze begrijpen het 'waarom' niet. En de omstaanders denken: Waarom juist hij of zij, of ons... Als God bestaat zou Hij 1,)eh dit niet laten gebeuren! God is daar héél ver uit je gedachte. En daarom laat Jezus zien: de weg om mensen te redden gaat NIET aan de dood voorbij, maar gaat juist dóór de dood heen! De weg naar het nieuwe leven, de weg om mensen te redden laat het kruis niet links liggen. De redding BEGINT op en in het kruis en in het graf! Jezus had goddelijke macht, maar nog meer goddelijke liefde! Liefde die geen afstandelijkheid laat voelen, maar de mens opzoekt, waar hij of zij zich ook maar bevindt; hetzij in lijden, hetzij in de zonden, hetzij in de dood.

Dát is het GEHEIM van de VERLOSSING.

De hulpeloosheid van Jezus, Zijn weerloosheid, Zijn zwijgend verdragen, is zó onze redding geworden. "Anderen heeft hij geholpen", spotten de schriftgeleerden, omdat ze niet begrijpen dat juist op het Kruis van Golgotha de mensen de doorslaggevende hulp krijgen aangereikt, die het eeuwig leven schenkt, of: Het leven in overvloed!

Omdat Hij tot in de dood met ons is meegegaan en zo God zelf voelbaar aan ons nabij brengt, tot in 'het uiterste' toe, daarom is voor ons diezelfde kruisweg, die elke mens nu eenmaal in zijn of haar leven, vroeg of laat, dient te gaan, 'BEGAANBAAR' geworden. Het is voortaan geen 'doodlopende' weg, maar een 'toegangsweg' naar dat eeuwig leven geworden, in en door Jezus, schijnbaar machteloze dood!

En toen op de Paasmorgen kwam het kruis in een nieuw licht te staan. De opgestane Christus is hét antwoord op de vraag naar de zin van het menselijk lijden. Een antwoord dat de 'bescheiden' mogelijkheden van ons, als vaak zo weinig dóórdenkend persoon, ver te boven gaat.

De opgestane Heer is het Kind van Bethlehem, dat toen geen herberg kon vinden... Maar nú, na meer dan 2000 jaar zegt de heilige Jozef: "Nu je mag weten en ervaren wie mijn Zoon voor jullie wil zijn, reken ik er op, dat je Hem een blijvende woonplaats aanbiedt in je persoonlijk leven".

Als je dát durft zul je Hem zien als de opgestane in Wiens kracht jezelf ook mag opstaan, als jouw LEEF-tijd Zijn EEUWIGHEID binnengaat.

Een goede voorbereidingstijd naar Pasen en ook een diep doorleefde viering daarvan.

A.F.M. Goedhart, pastoor †

(Bron: Maandelijkse Ziekenbrief, Ziekenapostolaat Nederland)



Een koning op een ezel

door Clara Bruins

Zeg tegen de dochter Sion:
zie, uw koning komt naar u toe,
zachtmoedig en zittend op een ezel,
op een veulen, het jong van een lastdier (Mt. 21,5, Joh. 12,15)

Bovenstaande bijbelpassage komt uit het verslag van Matteüs over Jezus' intocht in Jeruzalem. Hij citeert hier de profeet Zacharia. Evenals de evangelist Johannes ziet Matteüs in Jezus vervuld wat Zacharia voorspelde (9,9v): de komst van een nederige koning op een ezel, die alle geweld zal breken en een wereldomvattend rijk van vrede zal stichten.

De intocht van Jezus in Jeruzalem

Het verhaal van Jezus' intocht in Jeruzalem wordt in alle evangeliën beschreven. Toen Jezus met zijn leerlingen Jeruzalem naderde en aankwam bij de Olijfberg, zond hij twee discipelen vooruit om een jonge ezel te halen. Als ze terugkeren neemt Jezus plaats op het dier en rijdt, vergezeld van de leerlingen, naar Jeruzalem. Daar wordt hij opgewacht door een juichende menigte die hem begroet met de woorden: 'Hosanna, gezegend Hij, die komt in de naam van de Heer'. Velen spreiden mantels uit over de weg of afgesneden boomtwijgen. Op een vijftiende-eeuwse gravure (Amsterdam, Rijksmuseum) zien wij de triomfantelijke intocht verbeeld. Gezeten op een ezel nadert Jezus de stadspoort van Jeruzalem, gevolgd door zijn discipelen. Links op de voorgrond herkennen we Johannes aan zijn jeugdig uiterlijk en krullend haar. Jezus heeft de rechterhand zegenend opgeheven terwijl hij met de andere hand de ezel leidt. Hij wordt als een koning ontvangen door de stadsbewoners. Eén van hen legt zijn mantel voor hem neer en anderen lopen, Hosanna zingend, voor hem uit. Op de achtergrond snijdt iemand takken uit een palmboom voor de huldiging van Jezus.



Jezus als beloofde vredeskoning

De glorievolle intocht van Jezus in Jeruzalem, de stad waar hij gekruisigd zou worden, wordt op Palmzondag al eeuwenlang herdacht met een feestelijke palmprocessie. Vaak wordt dan een houten beeld van Jezus op een ezel meegevoerd. Zittend op een ezel, het rijdier van de armen, maakte Jezus het visioen van Zacharia zichtbaar. Hij was de beloofde vredeskoning die arm, rechtvaardig en zachtmoedig is. Doorheen dood en opstanding vestigde hij Gods koninkrijk van vrede, wereldwijd.

Bronvermelding:

Joseph Ratzinger Benedictus XVI, Jezus van Nazareth (deel 1 p. 94-96, deel 2 p.16-23, 27), Tielt 2007 en 2011.

Bijbelcitaat uit de Willibrordvertaling.

Misschien hebt u ze al gezien, in het rek aan de zijkant van de informatiekast: FOLDERS! Informatiefolders over uiteenlopende onderwerpen voor u!

Folder: belangrijke bron voor informatie

De papieren folder is nog altijd een krachtige aandachtstrekker. Met een bereik van veel lezers en een leestijd waar een e-mailcampagne niet aan kan tippen – er wordt gemiddeld 17 minuten per week naar folders gekeken – is het duidelijk dat de papieren folder een goed middel is om mensen te informeren.

Nee, digitaal is niet altijd beter. Sterker nog, online campagnes lijken marketingwalhalla, maar als het om bereik en aandacht gaat dan heeft de folder een grote voorkeur.

Regelmatig krijgen we in de Sint-Bonifatiusparochie de vraag heeft u (meer) informatie over ... en dan volgt een onderwerp over dat wat iemand op dat ogenblik bezighoudt.

Daarom zijn er in de afgelopen periode (coronatijd – dus tijd genoeg) voor de Sint-Bonifatiusparochie informatiefolders gemaakt over de volgende onderwerpen:

- Dopen *
- Kinder-Woord-Dienst
- Eerste Communie *
- Boete en Verzoening *
- Misdienaar worden
- Vormsel *
- Huwelijk *
- Ziekenzalving *
- Uitvaart
- Omgaan met verlies
- Digitaal Geven

De met een sterretje aangeven items zijn zogenaamde 'stappen' in het geloof. Over deze stappen wordt algemene informatie gegeven in de betreffende folders en hoe daar in de parochie mee wordt omgegaan.

De andere folders geven informatie over het hoe, wat, waarom en bij wie men zich kan melden voor meer informatie en het maken van afspraken over betreffend item.

Behoeft, na het lezen van de folder(s), aan meer informatie dan zijn er ook nog boekjes waarin uitgebreider informatie is opgenomen of maak een afspraak met de verantwoordelijk parochiepriester.

Als we denken aan bijvoorbeeld: ziekenzalving, uitvaart of omgaan met verlies, schuiven mensen dit soort onderwerpen vaak voor zich uit.

Toch is het belangrijk om op de hoogte te zijn van e.e.a. rondom deze thema's, neem een folder mee! Lees deze en praat er eens over met uw huisgenoten, kinderen of andere voor u belangrijke mensen. Zodat ook zij weten wat te doen als er zich iets voordoet rondom deze en andere gebeurtenissen.

Op verzoek kunnen wij u de gevraagde folder(s) ook digitaal toesturen.



Hierbij een financieel overzicht van de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk (SRB) te Zaandam. Met dank aan de penningmeester van de stichting.

○ **Positief**

We zijn héél blij met de, in het overzicht aangegeven, inkomsten van eenmalige giften en ook de opbrengst uit het Religieuze Hoekje mag er steeds weer zijn. Heel veel dank daarvoor!

○ **Plannen**

Echter, zoals u onder het kopje 'Plannen voor 2023' ziet staan: het teruglopend aantal 'Vrienden' baart de stichting zorgen.

○ **Restauratie**

Om de volledige restauratie van het kerkgebouw en groot onderhoud te kunnen blijven realiseren zal, zie onder kopje 'Plannen voor 2023' EUR 200.000 nodig zijn. Dat bedrag kan niet uit de wekelijkse collectes komen. U zou kunnen overwegen om een aardige éénmalige gift te doen. Maar ook zou u kunnen overwegen om de SRB op te nemen in uw testament

○ **Vrienden**

Ook ú kunt 'Vriend' worden van de SRB. Daarmee verbindt u zich, financieel, voor een jaar of langer en draagt structureel bij aan de aan de totstandkoming van totale restauratie en groot onderhoud van dit prachtige kerkgebouw!

Achter in de kerk vindt u in de bruine informatiekast folders waar e.e.a. hierover aan informatie en een antwoordkaart waarmee u zicht kunt aanmelden als 'Vriend'.

Verbindt u zich voor 5 jaar aan de SRB dan levert dat een aantrekkelijk belastingvoordeel op omdat de stichting een Culturele ANBI-status heeft. Wilt u daar meer over weten neem contact op de SRB.

Balans per 31 december 2022

	2022	2021
Kortlopende vorderingen	358	384
Kasgelden	0	0
ING zakelijke rekening	18.238	6.465
Spaarrekeningen	<u>66.620</u>	<u>66.620</u>
Totaal activa	<u>85.215</u>	<u>73.469</u>
Kortlopende verplichtingen	27	16
Vermogen per 1 januari 2021	73.453	103.517
Onttrekkingen*	-06.701	-46.783
Resultaat boekjaar	<u>18.437</u>	<u>16.719</u>
Totaal stichtingsvermogen	<u>85.215</u>	<u>73.453</u>
Totaal passiva	<u>85.215</u>	<u>73.469</u>

Resultatenrekening over 2021

Opbrengsten vriendenloterij	1.537	1.545
Opbrengsten acties**	4.495	3.377
Giften***	4.495	3.690
Vrienden van de Bonifatiuskerk****	<u>9.351</u>	<u>9.179</u>
Totale Baten	<u>20.332</u>	<u>17.791</u>
Overige kosten*****	-1.490	-775
Bankrente en -kosten	406	-296
Ontvangen rente spaarrekeningen	<u>0</u>	<u>0</u>
Totale bedrijfskosten	<u>-1.895</u>	<u>-1.071</u>
Resultaat boekjaar	<u>18.437</u>	<u>16.720</u>

Toelichting jaar 2022

In het jaar 2022 zijn er uitgaven gemaakt voor het herstel van de vloer van de sacristie. Hierbij is o.a. een dragende balk vervangen en zijn er in de kelderruimte schelpen gestort en een waterpomp geplaatst om wateroverlast te voorkomen. De inkomsten uit acties en uit eenmalige giften zijn toegenomen. De opbrengsten van religieuze artikelen blijven hoog.

Plannen voor 2023

In 2023 lopen de vijfjarige overeenkomsten met meer dan 50 vrienden van de Bonifatiuskerk af. Indien deze contracten niet worden verlengd, of er geen nieuwe vrienden bij komen, zullen hierdoor de inkomsten van de Stichting Restauratie Bonifatiuskerk erg teruglopen. Omdat de verwachting is dat er voor o.a. de restauratie van de pastorie en het herstellen van het pleisterwerk van de kerk in 2026 een bedrag van meer dan EUR 200.000 nodig is vanuit de SRB is het nodig om meer fondsen te werven.

Onttrekkingen*

In 2022 is er 6.701 Euro uitgegeven voor het vervangen van een dragende balk van de vloer van de sacristie en het storten van schelpen in de kelder. Ook is er een waterpomp geplaatst.

Opbrengsten acties**

De opbrengsten van de verkoop van religieuze artikelen was wederom goed. Daarnaast waren er ook opbrengsten uit o.a. het koffieschenken.

Giften***

Particulieren giften en bijdrage.

Vrienden van de Bonifatiuskerk****

Opbrengsten van de deelnemers met een 5 jarige overeenkomst voor een periodieke gift; in geld door overlijdens zijn er minder deelnemers.

Overige kosten*****

Deelname vriendenloterij, verzekering en diverse kleine uitgaven.

B. van Lammeren, Penningmeester

Leef alsof Jezus gisteren is gestorven ...

... vandaag is opgestaan ...

... en morgen terugkomt!



MAART

Vrij.	17	9.30 u	-10.45 u Kerkwerken
Zat.	18	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling
Din.	21	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		16.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
Vrij.	24	13.30 u	-15.00 u Kerkwerken
		15.30 u	-17.00 u Eerste Communie voorbereiding
Zat.	25	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling
Zon.	26	9.30 u	Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
Din.	28	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		17.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
Vrij.	31	9.30 u	-10.45 u Kerkwerken
Zat.	1	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling

APRIL

GOEDE WEEK lees hier uitgebreid over in de rubriek 'Kort Nieuws' vanaf pagina 18

Zon.	2	9.30 u	Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
Din.	4	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		16.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
		19.00 u	Uur van Barmhartigheid
Woe.	5	19.00 u	Oliewijding in de Bavokathedraal, Haarlem
Don.	6	9.00 u	<i>géén viering</i>
		9.30 u	- 10.45 u Kerkwerken
		19.00 u	Eucharistieviering
Vrij.	7	14.50 u	Kinderkruisweg (Kinder-Woord-Dienst)
		15.00 u	Kruisweg met bloemenhulde
		19.00 u	Plechtigheden
Zat.	8	10.30 u	Zegening Paasontbijt / mandjes
		13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling
		21.30 u	Paaswake
Zon.	9	9.30 u	Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
Maa.	10	9.30 u	Eucharistieviering
Din.	11	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		9.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
			Vergadering DB Kerkbestuur Parochieverband Katholiek Zaanstreek
Vrij.	14	9.30 u	-10.45 u Kerkwerken
		15.30 u	-17.00 u Eerste Communie voorbereiding
Zat.	15	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling
Din.	18	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		16.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
Woe.	19	20.00 u	Vergadering Parochieraad
Vrij.	21	13.30 u	-15.00 u Kerkwerken
		15.30 u	-17.00 u Eerste Communie voorbereiding
Zat.	22	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling
Zon.	23	9.30 u	Eucharistieviering tevens Kinder-Woord-Dienst
Din.	25	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		16.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
			Vergadering Kerkbestuur Parochieverband Katholiek Zaanstreek
Vrij.	28	9.30 u	-10.45 u Kerkwerken
Zat.	29	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling

MEI

Din.	2	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		16.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
Vrij.	5	13.30 u	-15.00 u Kerkwerken
Zat.	6	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling
Din.	9	9.45 u	-11.30 u Koffie inloop, zaal pastorie
		16.30 u	-18.00 u Koorrepetitie KCA
Vrij.	12	9.30 u	-10.45 u Kerkwerken
		15.30 u	-17.00 u Eerste Communie voorbereiding
Zat.	13	13.00 u	-16.30 u Kerkopenstelling



Welkom aan nieuwe parochianen!

Leest u dit parochieblad voor het eerst of bent u hier pas komen wonen: de parochiegemeenschap, pastores, Parochieraad, medewerkers en vrijwilligers heten u van harte welkom en wensen u veel plezier in uw nieuwe omgeving!

In dit parochieblad vindt u onder andere informatie over onze parochie en het Parochieverband Katholiek Zaanstreek als ook de weekendvieringschema's van de zeven parochiekerken in de Zaanstreek.

Meer informatie vindt u op
www.katholiekzaanstreek.nl

Weet u welkom!

Wij zouden het zeer waarderen als u uw gegevens (mutaties) aan onze ledenadministratie doorgeeft, zo kunnen wij een actuele administratie bijhouden.

Wij verzoeken u vriendelijk om een aanmeldingsformulier in te vullen en
- zonder postzegel - op te sturen naar:

**Sint-Bonifatiusparochie,
Antwoordnummer 1296,
1500 WC Zaandam**

U kunt het formulier ook in de brievenbus, van de pastorie, doen aan de Oostzijde 12 Zaandam (centrum).

Bij voorbaat onze dank,
ledenadministratie Sint-Bonifatiusparochie.

U vindt het aanmeldingsformulier achter in de kerk. **Geen formulier?**

Vraag ernaar bij een van de medewerkers, of geef uw gegevens door via:

☎ 075 614 47 78

✉ redactieboni@live.nl

• Voorwoord	3
• Nieuws vanuit het parochieverband	4
• Afscheid	5
• Datum Pasen	6
• 40-dagentijd	7
• Berichten uit de Regio en meer	8
• Caritas IPCI	10
• Vieringen in de Zaanstreek	12
• Voor oud én jong	14
• Bonifatius Nieuws	v.a. 15
• Liturgische kalender en misintenties	16
• Kort Nieuws	17
• Info Goede Week en Pasen	17/18
• Overdracht archief Bonifatius	19
• Vastenactie 2023	20
• Mensen in het Nieuws	21
• Nieuws van de Parochieraad	21
• Woorden uit het verleden ...	22
• De intocht	24
• Informatie over ...	25
• Financieel nieuws van de SRB	26
• Parochieagenda	28

MISINTENTIES

Het is een goed katholiek gebruik om H. Missen op te dragen voor allerhande intenties o.a. voor levenden en overledenen. Dit kan óók voor door-de-weekse vieringen.

Indien u misintenties wilt opgeven dan kunt u gebruik maken van een opgaveformulier, deze vindt u ingestoken en in de bruine informatiekast achter in de kerk. Of telefonisch op dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend tussen 9.30 en 12.30 uur

via het secretariaat: 075 614 47 78.

Het stipendium (richtbedrag = € 10,00) kunt u daarbij insluiten, a.u.b. afgeven aan de pastorie.

Het stipendium kunt u ook via het volgende rekeningnummer overmaken o.v.v. 'misintenties':

NL42 INGB 0000 1060 61, t.n.v. RK Bestuur

Sint-Bonifatiusparochie Zaandam,

of gebruik de QR code van Givt,

dat OP het opgave formulier staat!

**Een gift voor de verdere restauratie
van het kerkgebouw**

kan op rekeningnummer:

NL 23 INGB 0004 2092 12

STICHTING RESTAURATIE

BONIFATIUSKERK

TE ZAANDAM





KEURSLAGER

Winkelcentrum Westerwatering, Langeweide 99
1507 NC Zaandam, telefoon 075 616 35 83

GEBR. GROOT, keurslagers
Zaandam / Assendelft

Winkelcentrum 'De Saen', Kaaikhof 25
1567 JP Assendelft, telefoon 075 657 38 08



van Dalsem elektrotechniek b.v.
Oostzijde 397 b, 1508 ER Zaandam
telefoon 075 - 616 48 52

**onderhoud, nieuw- en verbouw van
elektrotechnische installaties**

**advies en levering aan doe-het-zelvers
alarminstallaties**



erkend elektrotechnisch *waarborg* installateur

Hier had

úw advertentie

kunnen staan en op meer dan

1000 adressen

in de brievenbus kunnen vallen!

Informatie:

mtl_truijens@outlook.com

**Dit parochieblad
financieel steunen?**

Dat kan!



Maak een bedrag over op:
NL 42 INGB 00 0010 6061
o.v.v. 'Zaancirkel'

U kunt zonder verwijzing direct een afspraak bij ons maken.

**Wilt u uw
tanden weer eens
laten zien?**
Kom dan naar die 2.



TIP:

75% wordt vergoed door de basisverzekering.
Bel gerust voor meer informatie.

Zuiddijk 3 • 1501 CA Zaandam
Telefoonnummer: (075) 635 39 94
info@desaenselandmeesters.nl
www.desaenselandmeesters.nl





Oostzijde 17 / 15 1502 BB Zaandam / Tel. 075 616 49 36

Openingstijden

Maandag	: Gesloten
Dinsdag	: 09.00 – 18.00
Woensdag	: 09.00 – 18.00
Donderdag	: 09.00 – 21.00
Vrijdag	: 09.00 – 18.00
Zaterdag	: 08.30 – 16.30

Uitvaartcentrum Zaandam: Vertrouwd dichtbij

'Elke uitvaart moet het
begin van een mooie
herinnering zijn. Daar span
ik mij elke dag voor in.'

Uitvaartbegeleider Frank Bloklander



Associatie Uitvaartverzorging

Partner van DELA

Jan van Scorelstraat 9, 075 - 647 87 47,
www.associatieuitvaart.nl



oogwereld



*meesters
voor het oog*

Wij bieden altijd de beste oogzorg,
houden van bijzondere merken en
hebben aandacht voor jou.

oogwereld | jongsm

Oostzijde 32, Zaandam • 075 6164765 • www.oogwereld.nl