

Zaancirkel

Editie H. Odulphus parochie

15 mei 2023



Jaargang 7

Nummer 5



KATHOLIEK
ZAANSTREEK

St. Bonifatius – H. Jozef – H. Maria Magdalena, Zaandam
HH. Martelaren van Gorcum, Koog a/d Zaan; H. Odulphus, Assendelft;
H. Maria Magdalena, Wormer; St. Petrus, Krommenie

VOORWOORD

Dank

Eigenlijk had pastoor Floris Bunschoten het pastorale voorwoord van het parochieblad moeten schrijven...

Toen het schema van wie van het pastoraal team het voorwoord schrijft, werd opgesteld, kon niemand vermoeden welke veranderingen eraan zaten te komen.

Het afscheid van pastoor Bunschoten en de installatie van pastoor Paimpillil vond letterlijk plaats halverwege de veertigdagentijd. (Het was dat weekend zondag Laetare, half vasten). In een tijd dat al vooruit werd gekeken naar de plechtigheden van de Goede Week en Pasen.

Doordat het vorige parochieblad in de zelfde periode af moest zijn, liep het een en ander door elkaar.

Met dit voorwoord wil ik van de gelegenheid gebruik maken om mijn dankbaarheid naar pastoor Floris Bunschoten op te schrijven. Hij heeft 19 jaar in de Zaanstreek mogen werken, waarvan 15 jaar als pastoor in verschillende samenwerkingsverbanden.

In deze jaren is in de Zaanse parochies veel gebeurd: de parochies en geloofsgemeenschappen zijn (moesten) meer gaan samenwerken. Dat klinkt allemaal heel mooi, maar het is ook een grote uitdaging. Het vraagt veel inlevingsvermogen om iedere parochie met een eigen achtergrond en historie samen te brengen. Soms past het bij elkaar, soms zijn er ook grote verschillen. Het is onmogelijk om iedereen op één lijn te krijgen. Dat hoeft niet altijd, omdat je de eigenheid wil bewaren.

Een belangrijke mijlpaal in dit hele proces was dat in 2019 één kerkbestuur is aangesteld voor de Zaanse parochies.

Van een pastoor wordt veel gevraagd en verwacht. Soms wordt er zowel door het bisdom als door de parochianen meer verwacht dat je kunt bieden. En soms doe je als pastoor maar waarvan je denkt dat het goed is.



Iedere priester/pastor heeft eigen accenten. Pastoor Bunschoten toonde zijn liefde en geloof in het eerbiedig vieren van de Eucharistie en de sacramenten. Je nam mensen mee in je devotie en eerbied.

Wie lang in een parochie werkzaam is, leert de taal van de mensen begrijpen. Daarom zal je als pastoor vooral herinnerd worden aan het persoonlijk contact, aan een bemoedigend woord. Je zult vooral herinnerd worden aan de momenten dat je bij mensen was, bij vreugde en verdriet. Met je begrip en een wijs woord stond je dicht bij mensen.

Floris, je werkterrein is per 1 maart veranderd; van de Zaanstreek naar Haarlem en IJmond zuid. Ook daar zal je veel voor mensen kunnen betekenen.

Met dank voor je goede voorbeeld als priester en collega neem ik afscheid van je. Met het nieuwe pastorale team gaan we ons best doen om het goede wat je hebt gedaan voort te zetten.

Alle goeds en een vruchtbaar pastoraat in Haarlem en omgeving!

Pastoor Nico Kerssens

R.K. Parochieverband Zaanstreek

St. Bonifatius - St. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) - HH. Martelaren van Gorkum (K a/d/Z) - H. Odulphus (Assend.) - St. Petrus (Kr.)

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com



In de afgelopen periode is het bestuur niet bijeen geweest. Het pastoresteam daarentegen heeft heel hard gewerkt aan een nieuwe indeling van de vieringen in de regio. Dat ging niet makkelijk. Vergaderingen tot tegen middernacht en steeds een nieuwe versie leidde uiteindelijk tot het vieringschema dat u in dit blad aantreft.

Vanaf 1 juni zijn de aanvangstijden van de zondagsvieringen in de hele regio om 10.00 uur. Vooral voor de Maria Magdalenaparochie van 't Kalf zijn er grote wijzigingen. Kijk dus ruim van tevoren goed naar het vieringschema.

Ook de vieringen op doordeweekse dagen zijn in een aantal parochies aangepast.

In deze periode worden er ook plannen gemaakt voor het nieuwe werkjaar. De redacties van de parochiebladen komen bij elkaar. Er wordt een jaarprogramma voor catechetische activiteiten ontwikkeld. En er wordt gewerkt aan de invulling van het nieuwe jaarthema 'Ontmoeten'. Kortom het is nog geen vakantietijd!

*Lees voor komende aanpassingen onderstaand artikeltje en houd de vieringsroosters en mededelingen na afloop van de vieringen in de gaten!
(Red.)*

Vieringen / weekend-rooster

Als gevolg van de herbenoeming van het pastoraalteam in het parochieverband Katholiek Zaanstreek zijn er een aantal wijzigingen in het weekendrooster gekomen.

In de parochie van het Kalf zullen de vieringen meestal op zaterdagavond zijn, met uitzondering van de 2^e zondag in de maand. De zaterdagavond in Assendelft komt mede daarom te vervallen.

Pastoor George Paimpillil wil als pastoor, van de regio, in alle kerken van de regio regelmatig voorgaan, daarom zullen er ook in Assendelft weer Woord- en Communievieringen zijn. We zijn heel blij met het grote aantal emeriti voorgangers en parochianen die willen voorgaan in de vieringen op zondagmorgen.



Het is een groot goed dat we op alle plaatsen de tijd van 10.00 uur aan kunnen houden. Daarna is er tijd voor ontmoeting bij de koffie.

Andere regio's kiezen ervoor om in diverse parochies tijden te combineren met een 09.00 uur en een 11.00 uur een viering. Voor de één is dat te vroeg, voor de andere te laat.

In alle parochiebladen zal een overzicht staan van alle vieringen in de Zaanstreek, zodat U ook eens over de eigen parochiegrens heen kunt kijken.

Het nieuwe jaarthema wordt 'Ontmoeten', dat past er mooi bij.

EEN TERUGBLIK OP DE INSTALLATIEVIERING

In de mooie Sint-Bonifatiuskerk te Zaandam heeft bisschop Mgr. J.H. Hendriks op zaterdagmiddag 18 maart deken-pastoor George Paimpillil geïnstalleerd voor de regio Zaanstreek-IJmond en pastoor Nico Kerssens in solidum met het pastoraalteam Katholiek Zaanstreek, tevens bestaande uit: pastoraal werker Matthé Bruins en diaken Jeroen Hoekstra.

Van harte verwelkomen wij pastoor George die ons samen met het pastorale team nieuwe energie zal brengen in alle Zaanse parochies.

Een impressie met meer foto's van de installatieviering vindt u onder de link:

<https://myalbum.com/album/Xqe4KPGcKH59Hx>

Met dank aan fotograaf: Dhr. Piet Boon.

Dankwoord Installatie Pastoor-Deken Zaanstreek- IJmond, te Zaandam, 18 maart 2023

Beste parochianen uit de gehele Zaanstreek.

Wat een bijzondere dag! Op deze zaterdagmiddag zijn jullie allen naar deze kerk gekomen en dat zie ik als een teken van verbondenheid. Dat waardeer ik enorm en van harte mijn dank aan jullie allen. Vooral dank ik onze bisschop voor zijn gebed en zijn aandacht voor de parochies en het dekenaat in deze regio. Ik dank ook het koor van vandaag. Dat jullie vanuit alle parochies hier zijn, is een signaal van onze nieuwe samenwerking.

In de afgelopen dagen hebben mensen me vaak gevraagd: Heb je wel zin om in zo'n grote regio te gaan werken? Mijn antwoord was: Ja, ik heb er veel zin in en ik durf het wel aan. Menselijk gezien mag het zwaar zijn, maar met de kracht van boven, is alles mogelijk. Bovendien vertrouwen wij als pastoraal team erop, dat jullie allen ons tot steun zullen zijn om onze taken in deze parochies goed te vervullen.

In de komende tijd zullen jullie als parochianen vaker in aanraking komen met de kenmerken van onze nieuwe stijl van pastoraat. Ze ligt in

de volgende kernwoorden: Samen werken; verbinden; vertrouwen geven; het geloof met elkaar delen; eenheid in verscheidenheid; kwaliteit opbouwen voor de toekomst. Maar ook, in catechese, als een huis van geloof voor jong en oud; luisteren, meedenken en meepraten; bidden, getuigen van je geloof dat naar voren komt in diaconie; dat wil zeggen in hartelijkheid, vrijgevigheid en bijzondere zorg voor wie - hoe dan ook - een helpende hand nodig heeft. Kortom: wij gaan verder op de weg van ons geloof in Christus, gefundeerd op het geloof van de apostelen en van de hele Kerk. Daarmee bouwen we voort op het werk van de voormalige pastores.

De Kerk is onze moeder. De heilige Cyprianus, bisschop van Carthago, in de 3^e eeuw, heeft eens gezegd: "Wie de Kerk niet heeft als moeder, kan God niet als vader hebben". Vanuit deze optiek gaan we vol goede moed een nieuwe fase in, waarbij we openstaan voor de actualiteit van Kerk en samenleving in de Zaanstreek en met behoud van de goede tradities en gewoontes die mensen hier met elkaar verbinden! Laten wij dus samen de Kerk als moeder lief te hebben, dan zal God als onze hemelse Vader zeker met ons zijn. Dank u wel.

Namens het pastoraalteam,
pastoor-deken George Paimpillil



Herstel Mijn Kerk - 2



Bij de beeltenis:

Franciscus kreeg de opdracht vanaf het kruis: 'herstel mijn kerk' – het vormen van een gemeenschap waar Jezus centraal staat en waar liefde woont – in één woord: verbondenheid;

Clara, -eerste steen en edel fundament van haar orde- reikt hem de stenen aan voor het bouwwerk van alle deugden, verankerd in het fundament van de nederigheid: door in wederzijds respect met elkaar te leven in liefde, nederigheid en onderlinge eensgezindheid. Zou Clara hier 'de mensheid als levende stenen' komen aanbevelen bij Franciscus?

Levende stenen:

We moeten eerlijk zijn, want het gaat niet alleen om het gebouw, zelfs niet op de eerste plaats; het gaat om de levende stenen, die samen een levende tempel vormen.

Die levende stenen zijn wij, die levende tempel is onze gemeenschap, wanneer wij samen komen en door het geloof en de liefde tot God worden beziel.

Het kerkgebouw is in feite niet meer of minder dan een concrete uiting, een zichtbaar teken van de levende tempel.

Vuur en bezieling:

Die levende tempel hangt wel af van de bezieling die er is, van een gemeenschap die gedreven wordt door het vuur van de heilige Geest.

Dit is dus ook om te bidden dat wij zo'n gemeenschap mogen zijn vol vuur en enthousiasme voor Jezus Christus en het evangelie en dat we de genade, de kracht mogen krijgen om dit vuur met anderen te kunnen delen, het aan te wakkeren in onze omgeving.

Ook daar mogen we voor bidden: dat de goede God de mens maakt tot een levende gemeenschap vol geloof, hoop en liefde, misschien verbinding zoekend, meer nog: samen met andere religies, want de tijden zijn nu anders geworden en altijd in het besef: uiteindelijk gaat het niet om een gebouw, maar om ons hart en onze geest, om onze ziel.

Laten we samen op weg gaan en nadenken over hoe wij in dit jubileumjaar van '800 jaar Kerststal van Greccio' de diverse kernmomenten kunnen leren begrijpen.

2e van 4 bijeenkomsten (zijn ook afzonderlijk te bezoeken)

Plaats:	RK Kerk H. Maria Magdalena, Kalf 162 Zaandam.
Wanneer:	zaterdag 24 juni 2023
Hoe laat:	10.00 - ca 12.00 u

1e thema: we denken na over de kern:

- Bezoek aan Greccio
- Mens-wording
- Kraamvisite van herders
- Kraamvisite van Wijzen

Koffie/thee pauze met 'franciscaanse amandelkoek'

2e thema: een licht op het pad:

- Herodes
- Ontmoeting in Bethlehem
- Johannes: Het Woord is vlees geworden
- Germaans Midwinterfeest

Afsluiting met franciscaanse traditie: soep!

Mag ik u hierbij van harte welkom heten?

Hen Holthuizen ofs.

Documentaire over Kerksluiting in Koog aan de Zaan

Kerksluitingen zijn de laatste jaren in Nederland aan de orde van de dag. Maar hoe gaat dat en wat betekent dit voor parochianen van wie de kerk gesloten wordt? Hoe kunnen en gaan zij verder?

Kerkweg TV is de naam van een project van Gemma Crijns, Jeroen Hoogenboom en Malijn Maat hebben gemaakt over de gemeenschap van de Martelaren van Gorcum en haar kerkgebouw.

Zij hebben gesprekken gevoerd met betrokken parochianen en pastores van de parochie van Koog-Zaandijk. Zij hebben vieringen bezocht en interviews gehouden. Marga Breed, Cees van Nugteren, Mia Olijkhoeck, Ko Schuurmans en Matthé Bruijns komen aan het woord.

De film begint met het tonen Weduwnaars, kerkloze torens. De torens staan er nog omgeven door een kerkhof. De weduwnaar vatten de makers op als symbool voor de kerksluitingen in Nederland. Op dit moment zijn er nog 5000 christelijke kerkgebouwen waaronder 1300 rooms-katholieke. Op indrukwekkende wijze wordt het verhaal verteld onderbouwd met muziek en beelden. U vindt de film op You Tube onder <https://www.youtube.com/watch?v=F-KMyUxdANQ>

of zoek op Google of iets dergelijks naar @kerkwegtv en dan komt de film ook tevoorschijn.

Parochiereis 2024

Het is al even geleden, 2018 om precies te zijn, dat er vanuit Krommenie voor het laatst een parochiereis vertrok. De bestemming was toen het Belgische Bouillon. Van daaruit hebben we mooie tochten gemaakt, gewandeld onder leiding van gidsen en vooral met elkaar genoten van al het moois en ook het lekkers dat her en der te koop was of bij de reis was ínbegrepen. Het volgende reisdoel was Polen met onder andere: Auschwitz, Krakau, de Zwarte Madonna van Czestochowa. Helaas haalde Corona een streep door dit plan. Voor een alternatief, een reis naar Sauerland was ondanks de terugtrekking van Corona te weinig animo. in de afgelopen periode hebben we met een enquête de belangstelling voor een nieuwe reis gepeild. Meerdere parochianen hebben de moeite genomen om deze enquête in te vullen. Naar aanleiding van de reacties hebben wij een nieuw doel gesteld voor het voorjaar, mei/juni, van 2024. De bestemming wordt Engeland. Niet direct een land waar iedereen zomaar even heen gaat. Maar wel een land dat tot ieders verbeelding spreekt en waar veel mensen naar toe zouden willen mits het geheel verzorgd is. Uiteraard gaan we niet meteen maar door het grote Engeland heen racen. We beginnen rustig, met het graafschap Kent. Het heuvelachtige prachtige landschap staat bekend als 'de tuin van Engeland' genoemd. Misschien kent u Kent al een beetje en weet u dat er veel kastelen, tuinen en andere bezienswaardigheden zijn. De kathedraal van Canterbury in Kent is een bekende bedevaartplaats. Het is Englands beroemdste kathedraal en de zetel van de aartsbisschop van

Canterbury, de primaat van de Anglicaanse Kerk. De geschiedenis van de kathedraal gaat terug tot het jaar 597. In 1170 werd aartsbisschop Thomas Becket hier vermoord, in opdracht van de toenmalige koning Hendrik 11, en vanaf die tijd groeide Canterbury uit tot een belangrijk bedevaartsoord. In de Canterbury Tales van Geoffrey Chaucer zijn pelgrims onderweg van Londen naar deze kathedraal. Kent lijkt ons een mooie bestemming voor het voorjaar van 2024. De precieze datum moet nog worden vastgesteld worden, dit is een vooraankondiging om de belangstelling te toetsen. Zoals bij al onze reizen, moet u beschikken over een redelijke conditie, er zal gewandeld worden en u dient ook zelfredzaam te zijn. Hoewel we met een luxe touringcar reizen, over water of door de tunnel, dat is nog niet bekend, komt er toch wel wat bij kijken onderweg. Heeft u interesse om met ons mee te gaan, laat het dan even weten. Ook deelnemers uit de andere Zaanse parochies zijn van harte welkom, vandaar dat deze vooraankondiging ook naar de zusterbladen gaat. In de maand september of oktober houden wij een informatieavond, waarin meer duidelijk wordt over de datum, de duur van de reis en de kosten. Ook weten we dan hoe we naar Engeland gaan en welke plaatsen wij gaan bezoeken. Even een mailtje naar het onderstaande mailadres, onder vermelding van uw naam/namen en telefoonnummer. pcs.smit@kpnmail.nl Namens de reiscommissie een mooie zomer gewenst.

Sietse Foeke

Maria: de paradijselijke Roos zonder doornen

door Clara Bruins

Gekomen is uw lieve mei, Maria, en op het veld de bloemensprei, Maria.

Bloemen die wij plukken gaan, nu ze rijk te bloeien staan.

Ave, Ave Maria, voor u, de vrouwe van de Mei, Maria!

Dit bekende Marialied zingen we in de meimaand. In die maand wordt Maria 'in de bloemetjes gezet'. In het bekende lied *God groet u zuiv're bloeme* wordt Maria met bloemen vergeleken. De woorden *O roosken zonder doren, o violette zoet, o bloemken blauw in 't koren, Maria lelie reine* hebben alle betekenis. De witte lelie staat symbool voor de zuiverheid van Maria. Het viooltje symboliseert haar deemoed en de blauwe korenbloem verwijst naar het hemelse koningschap van Maria. De roos is van oudsher een symbool voor liefde en schoonheid. Deze symboliek werd in de christelijke traditie op Maria betrokken. Zij werd geprezen als 'Roos zonder doornen', verwijzend naar haar schoonheid en zondeloosheid.



Maria in de Rozenhaag

Maria wordt vaak afgebeeld met een kroon van rozen of omgeven door rozen. In de late Middeleeuwen ontstond het motief 'Maria in de Rozenhaag', door Stefan Lochner prachtig verbeeld omstreeks 1440. Het schilderij is te zien in het Wallraf-Richartz-Museum te Keulen. We zien de maagd Maria, gekleed in een blauwe mantel, met het naakte Jezuskindje op schoot in een paradijselijke tuin. Zij zit op een kussen voor een zodenbank en een rozenhaag, waarin zich rode en witte rozen met witte lelies verstrengelen. Het groene tapijt aan haar voeten is rijkelijk begroeid met viooltjes, madeliefjes en aardbeien. De beeldschone maagd wordt omgeven door liefvallige kinderengelen die muziek maken of haar biddend vereren. Eén van de engelen plukt rozen. Maria is weergegeven als gekroonde hemelkoningin en tegelijkertijd als 'Madonna van de Nederigheid', zittend op de aarde. De tuin waarin zij zit is een *hortus conclusus* (gesloten

tuin), een symbool voor haar maagdelijkheid. In deze paradijstuin presenteert Maria, middelares tussen God en mens, de kinderlijke Verlosser. De appel in de hand van het Kind herinnert aan de Zondeval, waardoor het Christuskind als 'nieuwe Adam' te duiden is en zijn Moeder als 'nieuwe Eva'. Maria maakte herstel van de oorspronkelijke paradijstuin mogelijk, waarin volgens de kerkvaders de doornloze roos eens bloeide. Door de kunstenaar is dit poëtisch verbeeld. De beschouwer wordt een blik gegund in de prachtige hemelse tuin waar Maria als 'Roos zonder doornen' in al haar schoonheid bloeit.

Eén lichaam en één geest

Alle lezingen van Pinksteren belichten uiteraard de gave van de heilige Geest. De eerste lezing uit het boek Handelingen legt daarbij de nadruk op de Geest als bezielende kracht die maakt dat alleen Gods woord verstaan, het evangelie (Johannes 20,19-23) presenteert de Geest als een persoonlijke gave van Christus die de apostelen in staat stelt om hun zending te volbrengen. Paulus spreekt in de tweede lezing over de uitwerking van de heilige Geest in de geloofsgemeenschap.



Die uitwerking is op de eerste plaats de verbondenheid van elke gelovige met Christus: alleen in de kracht van de Geest kunnen mensen Jezus belijden als de Heer. Paulus maakt de verscheidenheid binnen de gemeenschap van gelovigen ondergeschikt aan de eenheid die in God is (waarbij dient opgemerkt te worden dat Paulus in de verzen 4-6 de drie goddelijke personen likt aan te duiden). Hij erkent dat er diverse gaven en charisma's zijn, maar die moeten ten dienst staan van het geheel; ieder moet wat hij ontvangen heeft ten goede laten komen aan allen. Om die gedachte kracht bij te zetten werkt Paulus haar uit in de bekende vergelijking van het lichaam en de ledematen: "Wij allen (...) zijn in de kracht van één en dezelfde Geest door de doop één lichaam geworden"(vers 13) en verderop (vers 27):"Gij zijt het lichaam van Christus en ieder van ons een lid van dat lichaam.

Dat de Kerk lichaam van Christus is heeft consequenties voor onze verhouding tot Christus enerzijds, die het hoofd van dat lichaam is, maar anderzijds ook voor de relatie met onze broeders en zusters in het geloof. Niemand kan bepaalde gaven van de Geest claimen, noch zich erop beroemen: 'Alles is het werk van één en dezelfde Geest, die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals Hij dat wil' (I Korinthe 12.11). Verschil moet er zijn, en dat verschil mag er niet leiden tot eigendunk of afgunst: alle taken en functies in de Kerk zijn belangrijk, omdat ze door God gewild zijn (1 Korinthe 12,28) en omdat ze bijdragen aan de zending van die Kerk: sommigen maakte Hij apostelen, anderen profeten, anderen evangelisten, weer anderen herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus" (Efeze 4,11-112). Zonder de heilige Geest is er geen dienstwerk in de Kerk mogelijk en zonder dienstwerk kan de Kerk niet groeien tot heilsgemeenschap die voor allen bestemd is.

Voor Paulus staat dus vast dat de Geest niet slechts voor de individuele gelovigen en hun persoonlijk heil bestemd is, maar voor de hele Kerk die erdoor wordt bijeengehouden en opgebouwd. Dat is ook de strekking van hij schrijft in Efeze 4,3-4: "Beijver u de eenheid des Geestes te behouden door de band van vrede: één lichaam en één Geest, zoals gij ook geroepen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat". Hoezeer eenheid Paulus er harte gaat blijkt bijvoorbeeld uit hetgeen hij met klem aan de Filippenzen schrijft: "als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid" (Filippenzen 2,1-2).

Die aansporing is in onze dagen minstens even actueel. Pinksteren mag ons meer bewust maken van onze verantwoordelijkheid en onze zending als Kerk in de wereld, maar zeker ook van onze opdracht om te streven naar eenheid, te beginnen als gelovigen onderling. Wellicht kunnen we er met extra vuur voor bidden, zoals wij vragen het derde canonebed: "Vervul ons van zijn heilige Geest, opdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest".

*N. van der Sluis pr.
Bron: Bisdomblad 's-Hertogenbosch*

Zeg me je naam

Ouders koesteren zonder uitzondering dromen en verwachtingen als hun een kind geboren wordt. Tegenwoordig doen mensen er dan vervolgens in de opvoeding zelf van alles aan om al die toekomstbeelden ook bewaarheid te doen worden; vroeger werd dat in geloof toch eerst en vooral in de hand van God gelegd. Dat blijkt ook uit de gang van zaken rond de geboorte van Johannes de Doper, die wij op de 24^e juni vieren.

Buiten Jezus en Maria is Johannes de Doper de enige heilige van wie de geboorte op de liturgische kalender voorkomt. Dat zegt al iets over het belang dat aan hem wordt toegekend. Johannes staat dan ook op de grens van het Oude en het Nieuwe Testament als laatste in de rij van grote profeten is hij tevens de voorloper van Jezus, die méér is dan een profeet. En hoe bijzonder Johannes is blijkt meteen al bij zijn geboorte. Die geboorte is immers aan Zacharias bij monde van Gabriël voorgezegd, op soortgelijke wijze als aan Maria. Van Gabriël krijgt Zacharias tevens de opdracht het kind, dat "reeds in de schoot van zijn moeder van de heilige Geest vervuld zal worden" (Lucas 1, 15b), Johannes te noemen - een naam die betekent 'God is barmhartig'. Trouwens ook Zacharias' eigen naam is betekenisvol: 'God heeft zich herinnerd'.

Aangezien Zacharias echter, vol twijfel en ongeloof, een teken vraagt aan Gabriël wordt hij met stomheid geslagen - hoe zou hij de lof van God kunnen bezingen als hij zelf zijn hoop en vertrouwen niet op Hem durft te stellen? Dat is de voorgeschiedenis van de evangelieperikoop die we op dit hoogfeest lezen.

Na de geboorte van het kind geven zijn ouders onafhankelijk van elkaar aan dat het die ongebruikelijke naam Johannes moet dragen. Zodra Zacharias het schriftelijk bevestigd heeft kan hij weer spreken en God danken. In de tussenliggende verzen 67 t/m 79 doet hij dat dan ook uitbundig; in de lofzang die als het 'Benedictus' in de lauden is opgenomen verheerlijkt Zacharias God die zijn belofte gestand doet en in vervulling doet gaan wat de profeten hebben voorgezegd: dat er een Redder zou komen voor het volk. Die Messias zal, op indringende wijze en met een klemmend beroep op zijn toehoorders, aangekondigd worden door Johannes. Van meet af aan lijdt het voor de mensen die hem zien geen twijfel dat Gods genade op hem rust: "De hand van de Heer was met hem. Het kind groeide op en de Geest beheerste hem meer en meer." in de kracht van die Geest zal Johannes (in de voetsporen van die andere grote profeet Elia) in de woestijn verblijven en er een doopsel van bekering prediken om zo de komst van de Christus voor te bereiden. Trouwens, ook Jezus zelf zal nadat Hij door Johannes gedoopt is door de Geest naar de woestijn gedreven worden om daar, als loutering, na veertig dagen vasten door de duivel op de proef te worden gesteld (Lucas. 4, 1 e.v.). Wij mensen hebben allen onze naam gekregen van onze ouders; een naam waar we het een leven lang mee moeten doen. Als gedoopten, kinderen van de Vader, worden we ook allen 'christen' genoemd, met de naam van de gene in Wie wij verlost zijn. Het gaat erom die naam waar te maken: wil die naam iets zeggen, heeft die naam werkelijk iets te betekenen? Maken wij Gods barmhartigheid en menslievendheid zichtbaar voor mensen in de woestijn van deze wereld? Daartoe moeten wij net als Johannes groeien in geloof en meer en meer beheerst worden door Gods Geest. In die Geest mogen we het Hem misschien wel vragen met de woorden van de dichteres Neeltje Maria Min: "Noem mij, bevestig mijn bestaan, laat mijn naam zijn als een keten. Noem mij, noem mij, spreek mij aan, o noem mij bij mijn diepste naam. Voor wie ik liefheb, wil ik heten".



N. van der Sluis pr. // Bron: Bisdomblad 's-Hertogenbosch

VOOR JONG EN VOOR OUD(ER)

De 'wijze koning Salomo

Salomo is nog maar een tiener als hij koning wordt. Hij heeft God lief en volgt alle goede raad van zijn vader David op. God is tevreden over Salomo en daarom zegt hij op een nacht in een droom tegen hem: 'Salomo, wat zou je nu graag van mij willen hebben?' Dan antwoordt Salomo: "mijn God, ik ben nog erg jong en ik weet niet hoe ik moet regeren. Geef mij daarom wijsheid om goed te regeren.' God is blij dat Salomo dit vraagt. Daarom zegt hij : 'Omdat je om wijsheid hebt gevraagd en niet om een lang leven of rijkdom, zal ik je meer wijsheid geven dan iemand ooit heeft gehad. Maar ik zal je ook geven waar je niet om hebt gevraagd: rijkdom en eer.' Korte tijd later komen er twee vrouwen bij Salomo met een groot probleem. 'Deze vrouw en ik wonen in hetzelfde huis', zegt de ene. 'Ik heb een zoontje gekregen en twee dagen later kreeg ook zij een zoontje. Op een nacht stierf haar baby. Maar terwijl ik sliep, legde zij haar dode kind bij mij en nam mijn baby weg. Toen ik wakker werd

en naar het dode kind keek, zag ik dat het niet mijn kind was.' Dan zegt de andere vrouw: 'Nee! Het levende kind is van mij en het dode is van haar!' De eerste vrouw antwoordt: 'Nee! Het dode kind is van jou en het levende is van mij !' Zo spreken de vrouwen elkaar tegen. Wat zal Salomo doen? Hij laat een zwaard halen en zegt dan: 'Snijd het levende kind in tweeën en geef ieder een helft.' 'Nee!' schreeuwt de echte moeder. 'Doe dat alstublieft niet. Geef het dan maar aan haar !' Dan zegt Salomo: 'Dood het kind niet! Geef het aan de eerste vrouw. Zij is de echte moeder.' Salomo weet dit omdat de echte moeder zoveel van de baby houdt dat zij bereid is hem aan de andere vrouw te geven om zijn leven te redden.

De oplossing van de rebus is een spreuk van Koning Salomo die wij nog steeds gebruiken als spreekwoord.

 -l	 -b	 +k	 +g +t	 +v	 -b r=n
 -h +er	 b=v +t	 -b -g	11 +z	 -k	

Oplissing:

.....

.....

Uit: Trefwoord Middenbouw 2010-2014/4



Vieringen in regio Zaanstreek

	St. Bonifatius <i>Oostzijde 12</i> <i>Zaandam</i>	H. Odulphus <i>Dorpsstraat 570</i> <i>Assendelft</i>	H. M. Magdalena <i>Kalf 162</i> <i>Zaandam</i>
Do 18 mei Hemelvaart	9.30 u Eucharistie G. Paimpillil	10.00 uur Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	Géén viering
Za 20 mei	Eucharistie N. Kerssens	Eucharistie G. Paimpillil	
Zo 21 mei 7 ^e zo v. Pasen	9.30 uur Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	10.00 uur Eucharistie N. Kerssens Schola Cantorum	11.00 uur Eucharistie N. Beemster
Za 27 mei	Eucharistie G Paimpillil	Eucharistie N. Kerssens	
Zo 28 mei Pinksteren	9.30 uur Eucharistie G Paimpillil Samenzang / KWD	10.00 uur Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	11.00 uur Eucharistie G. Paimpillil
Ma 29 mei 2 ^e Pinksterdag	9.30 uur Eucharistie G Paimpillil	10.00 uur Eucharistie N. Kerssens	
Za 3 juni	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 4 juni Drieëenheid	Eucharistie G. Paimpillil Koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens cantor	Gebedsdienst
Za.10 juni	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens
Zo 11 juni Sacramentsdag	Eucharistie, 1 ^e H.Communie N. Kerssens Samenzang / KWD	Eucharistie G. Paimpillil Sint Caeciliakoor	Eucharistie A. Overmars
Za 17 juni	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 18 juni 11 ^e zondag dhj	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Woord & Communie M. Bruijns Schola Cantorum	Gebedsdienst
Za 24 juni	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens
Zo 25 juni 12 ^e zondag dhj	Eucharistie G. Paimpillil Samenzang / KWD	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	Gebedsdienst
Za 1 juli	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 2 juli 13 ^e zondag dhj	Eucharistie N. Kerssens Koor Con Amore	Eucharistie G. Paimpillil Sint Caeciliakoor	Gebedsdienst
Za 8 juli	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens
Zo 9 juli 14 ^e zondag dhj	Eucharistie G. Paimpillil Samenzang / KWD	Eucharistie G. Bruggink Sint Caeciliakoor	Eucharistie N. Kerssens
Za 15 juli	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 16 juli 15 ^e zondag dhj	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	

Vanaf juni beginnen de vieringen in alle kerken op zondag om 10.00 uur en op zaterdag om 19.00 uur.
zondag dhj = zondag door het jaar / KWD = Kinder-Woord-Dienst



Vieringen in regio Zaanstreek

	St. Jozef <i>Veldbloemenweg 2, Zaandam</i>	HH Martelaren v G. <i>Pinkstraat 14, Koog a/d Zaan</i>	St. Petrus <i>Snuiverstraat 2, Krommenie</i>	H. M. Magdalena <i>Dorpsstraat 351, Wormer</i>
Do 18 mei Hemelvaart			Woord & Communie M. Bruijns inloopkoor	DOP Caeciliakoar
Zo 21 mei 7 ^e zo v. Pasen	Eucharistie G. Paimpillil Gemengd Koor	Woord & Communie T. Molenaar samenzang	Woord & Communie M. Bruijns St. Caecilia	Eucharistie N. Kerssens Caeciliakoar
Zo 28 mei Pinksteren	Woord & Communie J. Hoekstra Gemengd Koor	Woord & Communie K. Schuurmans Marbosko	Woord & Communie M. Bruijns Rotsvast / KWD	Oecumenisch J. v. Steen, C. Beumer Samenzang
Zo 4 juni H. Drieëenheid	Woord & Communie J. Hoekstra Gemengd Koor	Woord & Communie T. Molenaar samenzang	Woord & Communie M. Bruijns St. Caecilia	DOP M. Dijkstra Koor All Ages
Zo 11 juni Sacramentsdag	Woord & Communie W. Waardijk Con Brio	Woord & Communie M. Bruijns Marbosko	Woord & Communie T. Molenaar Rotsvast	Woord & Communie R. Casalod Caeciliakoar
Zo 18 juni 11 ^e zondag dhj	Woord & Communie R. Casalod Gemengd Koor	Eucharistie G. Paimpillil Marbosko	Eucharistie G. Noom St. Caecilia	Eucharistie N. Kerssens Koor All Ages
Zo 25 juni 12 ^e zondag dhj	DOP Gemengd Koor	Woord & Communie K. Schuurmans Marbosko	Woord & Communie M. Bruijns gastkoor / KWD	DOP Caeciliakoar
Zo 2 juli 13 ^e zondag dhj	Woord & Communie J. Hoekstra Con Brio	Woord & Communie R. Casalod samenzang	Woord & Communie T. Molenaar St. Caecilia	Woord & Communie M. Bruijns Koor All Ages
Zo 9 juli 14 ^e zondag dhj	Woord & Communie W. Waardijk Gemengd Koor	Eucharistie G. Noom Marbosko	Eucharistie N. Kerssens Rotsvast	Woord & Communie K. Kint Caeciliakoar
Zo 16 juli 15 ^e zondag dhj	Woord & Communie R. Casalod Gemengd Koor	Hofkerk Amsterdam Woord & Communie M. Bruijns	Eucharistie G. Noom St. Caecilia / KWD	Eucharistie G. Paimpillil Zomerkoor

Vanaf juni beginnen de vieringen in alle kerken op zondag om 10.00 uur en op zaterdag om 19.00 uur.
dhj = door het jaar / KWD = Kinder-Woord-Dienst / DOP = Dienst onder leiding van parochianen

Vieringen door de week (nieuw schema sinds 11 april)

	St. Bonifatius Zaandam	H. Odulphus Assendelft
Maandag	geen viering	09:00 H. Mis
Dinsdag	09:00 H. Mis	19:00 H. Mis
Woensdag	19:00 Rozenkrans + H. Mis	geen viering
Donderdag	geen viering	09:00 H. Mis
Vrijdag	09:00 H. Mis + 1 ^e vr 16:30 Aanbidding	19:00 H. Mis

Dat ding met veertjes...

Op de vrijmarkt op Koningsdag koop ik voor één euro een kunstboek. Er staat een prachtige afbeelding uit 1888 in van twee jonge boeren, zittend op de grond met een duif. De schilder is Jan Toorop (1858 - 1928). Thuisgekomen kijk ik lang naar de prent en schrijf dan:

'Jongens, vergeet het maar, boer worden zit er voor jullie niet meer in! Al dat stikstofgedoe draait ons bedrijf de nek om!' Na die mededeling van hun vader zitten de jongens aangeslagen en beduusd wel een uur lang tegen een muurtje achter de boerderij. Ze zijn er stil van. Maar dan opeens een duif, die zomaar bij ze neerstrijkt. Ze scharrelt wat rond, laat zich aaien en fladdert er na een paar minuten weer vandoor. Ze laat een veertje achter. Tom vraagt: 'Wat moeten we nu? Ik ga monteur worden! Rommelen met trekkers heb ik altijd leuk gevonden. En jij Kees?' 'Ik ga naar Denemarken om daar boer te worden.' Een tijdje later kom ik Tom tegen in mijn garage een dorp verderop, waar hij enthousiast staat te sleutelen. 'Leuk werk?', vraag ik. 'Machtig mooi!', zegt hij stralend. 'En je broer?' 'Die loopt stage bij een Deense bioboer.' 'Heeft hij het naar zijn zin?' Hij vindt het helemaal te gek!' Twee jongens, ze zagen het niet meer zitten en werken nu toch bezield aan hun toekomst.

Onzin? Gekigheid? Mogelijk, maar de vraag blijft: hoe komt het toch dat mensen ondanks tegenslag, tegenwerking een nieuwe start kunnen en durven maken? De filosofe Hannah Arendt spreekt in dat verband over de tweede nataliteit, de tweede geboorte wanneer wij mensen in staat zijn om na pech, ziekte, ontslag en nog veel meer ellende opnieuw te beginnen. Maar waar halen zulke mensen hun inspiratie vandaan? Welke goede geest bezielt hen, maakt



Jan Toorop: Jongens met duif - 1888

ze enthousiast en gedreven, vol nieuwe hoop en doet ze ervoor gaan?

Is inspiratie, ingeblazen worden door nieuwe kracht, iets van goddelijke aard zoals Griekse filosofen al leerden? Betekent het oorspronkelijk Griekse woord enthousiast niet letterlijk dat je God in je hebt? Zit de heilige Geest er soms achter, die na haar werk gedaan te hebben hier en daar een veertje achter laat? Want bij de Voedselbank zie ik mensen kratten met eten vullen voor wie te kort komt. Ik vind een veertje op de grond. In het verpleeghuis zie ik een dochter haar oude, demente vader liefdevol eten geven. Ze komt van ver en moest een vrije dag opnemen. Ik vind een veertje op de grond. Tussen de folder van Amnesty, die opkomt voor politieke gevangenen, vind ik een veertje. Iedere dag passeren zij ons huis: een vrouw, die liefdevol haar gehandicapte man zijn dagelijkse rondje in de buitenlucht helpt gaan. Als ze voorbij zijn vind ik een veertje op de grond. Vrijwilligers verzamelen afval uit de berm langs onze wegen. Als ze weg zijn vind ik veertjes. En vul zelf maar aan. Het zijn hoopvolle activiteiten van geïnspireerde mensen. Dichtregels van de Amerikaanse dichteres Emily Dickenson uit de neentiende eeuw zingen in mijn oren:

'Hoop is dat ding met veertjes, dat neerstrijkt in de ziel; het zingt een liedje zonder woorden, maar stoppen doet het niet – en nooit. Zacht klinkt het, ook in harde wind. En zelfs de stormen lukt het niet te laten zwijgen het vogeltje dat aan zo velen warmte biedt.'

Het vogeltje: is het een duif? Is het Gods goede, hoopgevende en vurige Geest? Die ons, als wij erin geloven, als wij blijven hopen, in staat stelt om bergen te verzetten, nieuwe wegen te kiezen en zo de wereld een beetje humaner te maken omwille van meer vrede en recht? Ben je gek als je daarin gelooft? Maar ik word er zelf enthousiast van en zing uit mijn Pinksterlied:

Wie geeft ons vele gaven?
Hoe enig is Zijn Geest!
Wie leert ons om te dienen?
Eén Heer is het geweest!
Wie zet ons aan tot werken?
Eén God brengt het tot stand
en openbaart Zijn geestdrift.
Wij leven uit Haar hand!

Ko Schuurmans, pastor



VAN DE PAROCHIERAAD

Met genoeg kijken wij terug op de wijze waarop afscheid is genomen van pastoor Floris Bunschoten na 15 jaar 'Odulphuspastoor' te zijn geweest in Assendelft. In woord, muziek en giften is op een waardige manier hem dank gegeven voor de afgelopen periode. De leden van de parochieraad danken pastoor Floris bijzonder voor de prettige wijze van vergaderen in de afgelopen jaren.

Op dit moment zijn we al een beetje gewend geraakt aan de pastoors Paimpillil en Kerssens die de vieringen verzorgen. Waarschijnlijk zal aan het einde van deze maand de verhuizingen van bovenvermelde priesters een feit zijn en zal pastoor Nico Kerssens neerstrijken in de pastorie van de Odulphus.

De renovatie van het priestergraf is voltooid. Binnenkort wordt een aanvang genomen om de straatzijde van de pastorie te voorzien van nieuwe zonwering. Beide projecten worden bekostigd door de opbrengst van de vorige Schapen- en Pinkenveiling. Wij wachten nog op goedkeuring van een bisschoppelijke machtiging die nodig is om de grote klus; reparatie, restauratie, onderhoud aan dak en toren van onze kerk, deze zomer uit te voeren. Mocht u vragen hebben over bovenstaande zaken of anderszins dan kunt u altijd de parochieraadsleden hierop aanspreken.

Namens de parochieraad, Martin Hijne

MENSEN MENSEN MENSEN



Doopsel

Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd? Neem contact op met het secretariaat en dan zal er contact met pastoor George of pastoor Nico worden gelegd.



Misdienaars

Heb je Eerste Communie gedaan en wil je helpen bij de H. Mis in de kerk? Aanmeldingen zijn van harte welkom via het secretariaat of de pastoor.



Vreugde

Viert u een verjaardag of een huwelijksjubileum? Van harte gefeliciteerd! Zo'n moment mag in dankbaarheid gevierd worden en wij wensen u alle goeds daarbij!

Huwelijksjubileum

Op 15 juni vieren Theo Rijkhoff en Nell Rijkhoff-de Wit hun 60 jarig huwelijksjubileum. Onze hartelijke felicitaties bij dit diamanten huwelijk! Een intentie uit dankbaarheid is hiervoor opgegeven op zondag 18 juni. Theo en Nell hebben jarenlang een banketbakkerszaak in Amsterdam gehad. Theo is nog zeer actief, maar helaas is Nell de laatste jaren aan het kwakkelen met haar gezondheid. We wensen het bruidspaar een hele fijne dag en natuurlijk zegen en alle goeds voor de toekomst!



Kerkmusicus

Op 1 juli a.s. is het 12,5 jaar geleden dat Jos Martens in dienst trad als zeer toegewijde kerkmusicus voor de Odulphus. Van harte gefeliciteerd met dit koperen jubileum. Wij hopen nog vele jaren te genieten van je muzikale kwaliteiten! Verder in deze Zaancirkel staat van Jos een terugblik op deze periode.

Verdriet



Bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziek zijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis, delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar.

Staat een operatie te wachten of een behandeling in het ziekenhuis? We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En weet dat we bidden om sterkte voor u. Een kaarsje kan dagelijks worden opgestoken in de kapel.



Koffiedrinken

Na elke Hoogmis op zondag wordt in de pastorie een kopje koffie geschonken. Doorde-
weeks is er op woensdag gelegenheid koffie te drinken in de keuken van 10 tot 11 uur 's
morgens. Het zijn momenten van ontmoeting en gezelligheid. Iedereen is altijd welkom in
de pastorie.



IN MEMORIAM

In memoriam Nic Neeft

*19 september 1941

†22 maart 2023

Op 22 maart overleed op 81-jarige leeftijd Nic – Nicolaas Jacobus – Neeft. In 1941 werd hij geboren in Krommenie. In 1966 trouwde hij met Ria van Assema. Ze werden de ouders van twee kinderen Ed en Ivonne.

Nic had een bijzondere band met de heilige Nicolaas. Als hij de gewaden van de goedheiligman aan deed, dan veranderde hij: Nic werd Nicolaas. Wie veel met Nicolaas bezig is, wordt als deze heilige. Zoals zijn naamheilige was Nic goedgeefs en waar kon hielp hij mee. Zo stond hij aan de basis van de personeelsvereniging van Seignette waar hij werkte. De deur van het huis stond voor iedereen open, je deed niet snel tevergeefs een beroep om hem.

Nic en Ria hebben veel zorg gegeven aan hun zoon Ed. In 2019 overleed Ria en ongeveer een half jaar gelden Ed. Net toen Nic het verdriet een plaats had gegeven overleed hij zelf onverwacht.

Op 28 maart was in de kerk de uitvaartplechtigheid, waarna hij is begraven bij zijn vrouw en zoon. Moge deze goedgeefse, zorgende en liefdevolle man rusten in vrede.

Pastoor Nico Kerssens

In memoriam Nel Berkhout-Noom

*9 april 1943

†23 maart 2023

Op donderdag 23 maart is Nel Berkhout-Noom overleden op haar leeftijd van bijna 80 jaar. Ze werd in 1943 geboren met haar tweelingbroer op de boerderij in Markenbinnen en groeide op in het grote gezin Noom. Na haar schooljaren ging ze werken in een bakkerij in Wormerveer. Ze leerde Kees Berkhout kennen en ze trouw-

den elkaar in 1966. Ze woonden in Assendelft aan de Eerste Heidestraat.

Twee zonen werden er geboren en ze was de trotse oma van een kleindochter. Kees werkte als autoverkoper, Nel deed het huishouden en had heel veel tijd om zich voor van alles in te zetten als vrijwilligster: het Katholiek Vrouwen Gilde, de gymclub, ze zong bij het kerkkoor in de Odulphus, er was de zorg voor ouders en voor haar kinderen. Toen die de deur uit waren, liep ze de nodige collectes. Later kwam er bridgen bij, de contacten met vele vriendinnen en vrienden en alle uitjes met familie. Het initiatief daarvoor lag vaak bij Nel. Nel en Kees hadden een intens sociaal leven. Samen hebben ze ook veel gereisd en gingen ze op wintersport. Er werd gewandeld in groepsverband en eindeloos gefietst. Nel had een duidelijke wil en mening: 'Ik wil me er niet mee bemoeien, maar als ik jou was ...'

Vijf jaar geleden werd Kees ziek en hij overleed in korte tijd. Groot was de verrassing en de vreugde toen ze vier jaar geleden weer oma werd, van een tweeling! In het najaar kreeg ze een herseninfarct, dat haar zelfstandigheid inperkte. Op de rouwkaart stond: 'Zo kun je alles en van het ene op het andere moment zijn van je volle en actieve bestaan alleen de herinneringen over. Dat maakte het tijd om te gaan. En net als in het leven, bepaalde ze ook daarin haar 'eigen koers'.

Het kon niet anders dan dat er een volle kerk was bij haar afscheidsdienst. Het lief- en leedkoor was in groten getale aanwezig. De volgende dag is haar lichaam naar het crematorium begeleid.

Matthé Bruins, pastor



AGENDA

dinsdag	16 mei	20.00 uur	Commissie van Beheer
dinsdag	16 mei	20.00 uur	Dagelijks Bestuur (online)
woensdag	17 mei	20.00 uur	Bijeenkomst redacties Katholiek Zaanstreek in Odulphus
dinsdag	23 mei	20.00 uur	Kerkbestuur in de pastorie St. Bonifatius
maandag	5 juni	10.00 uur	Bloemengroep
dinsdag	13 juni	20.00 uur	Parochieraad H. Odulphus
dinsdag	20 juni	20.00 uur	Dagelijks Bestuur (online)
dinsdag	27 juni	20.00 uur	Kerkbestuur in de pastorie van de Petrusparochie Krommenie
donderdag	6 juli	10.00 uur	Vergadering koffiezetters op woensdag

De tijden voor de doordeweekse H. Mis zijn gewijzigd (zie ook bij het vieringschema):

- elke maandag- en donderdagmorgen om 9.00 uur
- elke dinsdag- en vrijdagavond om 19.00 uur

U bent van harte welkom! Op de woensdagen is er geen H. Mis meer.

INFORMATIE VOOR DE PAROCHIE

Pastoor George op bezoek bij de agrariërs

Na zijn aanstelling als pastoor-deken van Katholiek Zaanstreek ging de belangstelling van pastoor George natuurlijk ook uit naar Assendelft en zijn parochianen, en al rijdend door het landschap met de toen nog omgekeerde vlaggen kwamen de moeilijkheden ter sprake waarin veel agrariërs verkeren. Om hierover meer te weten willen komen en de boeren een hart onder de riem te steken, bracht pastoor George onlangs samen met Cor Zuidervaart een bezoek bij een aantal agrariërs. Zijn betrokkenheid in deze sector wordt zeker op prijs gesteld. Zo ook te zien op bijgaande foto, gemaakt bij de familie Brakenhoff aan de Zeedijk te Assendelft, liet pastoor George zien een goede herder te willen zijn!



Samen kijken we uit naar de volgende Schapen- en Pinkenveiling, een jubileumeditie want op woensdag 4 oktober a.s. zal het de 75^e keer zijn dat deze georganiseerd wordt. Denkt U nog aan de vraag of er mensen zijn die foto's of leuke anekdotes van voorgaande jaren hebben welke we kunnen optekenen in een mooie verzameling van 75 jaar veiling. Wij kijken uit naar uw bijdrage en danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

Onze Odulphusparochie is rijk met een uniek veilingcomité die al zoveel heeft kunnen bijdragen aan onze kerk en geloofsgemeenschap – daar zijn we zeker trots op!

Een prachtige herinnering – Jubilarissen van het St. Caeciliakoor

Op zondag 19 maart hebben vier jubilarissen van het St. Caeciliakoor/Schola cantorum tijdens een zeer feestelijke Eucharistieviering een oorkonde en speldje mogen ontvangen wegens hun 40- respectievelijk 50-jarig koorjubileum. De jubilarissen Jan Schrama (40 jaar), Corrie Houweling-Winter (50 jaar), Martin Hijne (50 jaar) en Ruud van der Hoorn (50 jaar) zijn door onze nieuwe pastoor-deken George Paimpillil gehuldigd zoals te zien op bijgaande foto's:





Het was tevens een goede gelegenheid om nader kennis te maken met elkaar. De Missa Brevis van W.A. Mozart en enkele motetten zijn keurig ingestudeerd zodat de jubilarissen, maar ook de overige koorleden en kerkgangers kunnen terugkijken op een prachtig gebeuren. Tijdens het kooruitje, aansluitend aan de viering, is het feest bij de Admiraal voortgezet met een informeel samenzijn onder leiding van onze 'vaste ceremoniemeester' Dirk Kerssens. En natuurlijk werd er veel gezongen op bijzondere teksten voor de jubilarissen. Een dergelijk bijzonder feest is natuurlijk geslaagd als Dirk en Ruud (van der Hoorn) op de hun geëigende wijze een parodie opvoeren over de jubilarissen.

Een extra warm welkom was er ook die middag voor pastoor-deken George Paimpillil en pastoor Nico Kerssens. Zij werden toegesproken door ondergetekende en gefeliciteerd met hun benoemingen op zaterdag 18 maart jl. Een en ander gaf een extra feestelijk tintje op deze bijzondere dag. Ook zij werden zeker betrokken bij de gezongen teksten van Dirk en Ruud.



(Het bijna voltallig koor; er ontbreken Ben van der Laan en Marin Hijne)
Ed Houweling, vice-voorzitter

Jos Martens - 12,5 jaar in Uw midden

In september van het jaar 2010 werd ik uitgenodigd door (toen) kapelaan Floris Bunschoten en de toenmalige vicevoorzitter van het Sint Caeciliakoor Henk Petra (requiescat in pace) om op gesprek te komen in Assendelft. Mij werd meegedeeld dat dirigent-organist David Boos de H. Odulphusparochie zou gaan verlaten en dat er zodoende een positie vrijkwam met de vraag of ik deze positie zou willen invullen. Deze vraag kwam voor mij persoonlijk precies op het juiste moment en zonder enige aarzeling zei ik ja. Sinds 1 januari 2011 mag ik kerkmusicus van de Heilige Odulphusparochie in Assendelft zijn.



En sindsdien is er veel gebeurd. Ik kreeg de muzikale leiding over het Sint Caeciliakoor, de aanverwante gregoriaanse Schola en later ook het Lief- en Leedkoor. Ik werd de vaste bespeler van het prachtige in 2014-2015 gerestaureerde Vollebregt/Franssen-orgel. Alhoewel de nadruk ligt op de H. Missen op zaterdagavond en zondagochtend heb ik ook doopsels, eerste communies, huwelijken en uitvaarten muzikaal mogen verzorgen. Een waar voorrecht om in verschillende levensstadia van mensen op muzikale wijze van betekenis te mogen zijn. En daarnaast zijn natuurlijk de jaarlijks terugkerende Kerstnachtsmissen en de Hoogmissen op eerste Paasdag absolute hoogtepunten. In 2012 trad ik in het huwelijk met mijn lieve vrouw Jolanta waarbij o.a. het Sint Caeciliakoor de zang verzorgde. In hetzelfde jaar werden wij tot op

de dag van vandaag de bewoners van een deel van de pastorie. In 2014 werd op grootse wijze het 125-jarig bestaan van het kerkgebouw gevierd. Voor deze gelegenheid componeerde ik mijn 'Missa in honorem Sancti Odulphi', een mis die nog steeds met enige regelmaat in onze kerk klinkt. In 2015 werd ik vader van Xavier terwijl ik de avond voor zijn geboorte tijdens de nazit van de jaarvergadering van het Sint Caeciliakoor nog enige alcoholische versnaperingen tot mij nam (oeps). Op 11 juni 2017 mocht ik met het Sint Caeciliakoor de muziek verzorgen tijdens een door de KRO-NCRV op televisie uitgezonden H. Mis in Breda-Ginneken. Een bijzonder avontuur, maar wat kijk ik er met genoegen op terug.



Maar naast alle hoogtepunten zijn er natuurlijk ook momenten van verdriet, zorg en onzekerheden geweest zoals bijvoorbeeld het wegvallen van koorleden en andere dierbare parochianen, teruglopend kerkbezoek en als absoluut dieptepunt het Coronavirus wat ook onze parochie in de greep hield. Dat zorgde voor mij persoonlijk voor een heel andere wijze van het invullen van mijn functie. Naast de muziek hield ik mij bezig met het beheren van een YouTube-kanaal en de invulling van maatregelen en protocollen om een veilig 'coronaproof' kerkbezoek te garanderen.

Maar bovenal overheerst de dankbaarheid. Ik ben dankbaar dat ik sinds 2011 in uw aller midden vorm mag geven aan wat ik graag het dienstwerk noem. Dat is iets wat ik ook met enige regelmaat aan mijn koorleden meegeef. Het mogen verzorgen van de muziek in het Huis van God zie ik als een heilige plicht en dienstwerk. Het is zoveel meer dan alleen maar een optreden verzorgen. Ik ben dankbaar voor alle mensen die ik de afgelopen jaren heb mogen leren kennen. Ik ben dankbaar voor de fijne samenwerking met verschillende priesters, diakens en pastoraal werkers. Hierbij wil ik in het bijzonder mijn goede vriend pastoor-deken Floris Bunschoten noemen (we waren zo goed op elkaar ingespeeld), maar zeker ook het huidige pastorale team. Ik dank alle koorzangers, mijn goede vriendin Angélique-Broerse-van Hal die sinds de laatste jaren een muzikale aanwinst voor onze parochie is en natuurlijk mijn steun en toeverlaat Jolanta die te allen tijde aan mijn zijde staat. Maar bovenal dank ik de goede God die mij op de juiste weg heeft geleid.

Op zondag 2 juli om 10:00 uur hoop ik op muzikale wijze aandacht te besteden aan het feit dat ik 12,5 jaar in uw midden ben door tijdens de Hoogmis muziek te laten klinken die ik de afgelopen jaren gecomponeerd heb. En wellicht zal er ook wat nieuws klinken... Een muzikale bloemlezing dus. Aan deze viering zullen zowel het Sint Caeciliakoor als cantor Angélique Broerse-van Hal hun muzikale medewerking verlenen.

Wel moet me iets van het hart. Het is een landelijke trend, maar ook in ons mooie Assendelft is een duidelijke teruggang van het aantal kerkgangers zichtbaar. Natuurlijk zijn er verschillende redenen voor te bedenken om niet meer te komen, maar ik zou juist willen aanmoedigen: 'Kom naar de kerk!' Het is van wezenlijk belang elkaar te blijven treffen om in Woord en Sacrament de Heer te ontmoeten in eenheid met de Wereldkerk. Op mijn manier probeer ik steeds een steentje bij te dragen door muzikaal deze ontmoeting met de Heer op een zo mooi en waardig mogelijke wijze vorm te geven. Het is mij oprecht een waar genoegen om 12,5 jaar in uw aller midden muziek te mogen maken. Ik kijk dankbaar terug op de afgelopen jaren en hoop nog lang de lofzang in Assendelft gaande te houden.

Soli Deo Gloria.

Jos Martens, kerkmusicus

MOV NIEUWS Mei 2023



Vastenactie 2023

Het waterdicht maken van de nieuwe kerk in Wombong Ikui, Bamenda, Kameroen



De Vastenactie voor de kerk in Wombong Ikui is meer dan geslaagd! Voor het terugbetalen van de lening die Broeder Huub had afgesloten ivm het dichtmaken van het dak van de kerk was een bedrag van € 4.000 nodig. De opbrengst van de vastenactie was € 5.985,80! Dit kwam mede door een zeer royale gift van € 5.000 van een anonieme gever. Toen wij dit nieuws aan Br. Huub mailden, kwam per omgaande post een heel blij bericht met dank aan alle schenkers. In elke H. Mis in Wombong Ikui wordt gebeden en gedankt voor alle donateurs die de bouw van de kerk mogelijk maken.

Wereldwinkel en 3D kaarten

Mogelijk meer nieuws hierover in het volgende parochieblad.

Werkgroep M.O.V



Cor Zuidervaart samen met dochter Martine op de fiets naar Lourdes

Na de pelgrimszegen en de zegening van de beide fietsen door pastoor Floris vertrokken Cor en Martine op 2^e Paasdag voor drie weken met als reisdoel Lourdes. In Breda werden zij na een pittige 1^e fietsdag van ruim 130 km warm verwelkomd door pastoor Lars Peetam. De volgende dag heeft pastoor Lars met hen mee gefietst tot bij de Belgische grens en na de zegen uitgezwaaid. Het thuisfront werd op de hoogte gehouden via Instagram, waarop Martine verslag deed met foto's van hun tocht en ontmoetingen met andere pelgrims en mensen onderweg. Vele stempels rijker op de stempelkaart van de Jacobsroute ontmoetten zij Elza en Hannah op 28 april in Lourdes waar geproost werd op een prachtige pelgrimstocht.



In Lourdes zijn kaarsen opgestoken voor de meegebrachte intenties en werd op zondag de Mis bij de grot bijgewoond. Fijn dat jullie weer veilig thuis zijn! Volgend jaar wordt de fietstocht vervolgd naar Santiago de Compostella. Vanuit de parochie vinden wij dit grote klasse!

En dan het fietsverslag van Cor en Martine over hun Pelgrimstocht naar Lourdes

Tijdens de voorbereidingstijd speelde er van alles. Letterlijk in die ene vorstweek tot mijn nek door het ijs gezakt. Pijnlijke heup, zere rug, gevoelige schouder, kortom genoeg om de moed en het zelfvertrouwen te verliezen. Jan-Willem lapte mij een beetje op met therapie-krachttraining en acupunctuur. Toch gingen Martine (onze jongste dochter) en ik ervoor. In de week voor we vertrokken op woensdag de eerste stempel opgehaald in het 600 jarige St. Jacobshuis in Haarlem. Bij de brug hangt een bord, 2495 km naar Santiago staat erop. Goede vrijdag 7 april 2023 zegent pastoor Floris onze fietsen en onszelf en krijgen wij de stempel van St. Odulphus. Op tweede paasdag vertrekken we echt. Frank (onze ploegleider) en Martine haar man, Hannah (hun dochter) en Elza (mijn vrouw) rijden ons naar Haarlem en zwaaien ons uit. De eerste volle dag was begonnen en achteraf kunnen we zeggen het was meteen de zwaarste dag. Volop tegenwind. Heel veel regen, na 134 km kwamen we als twee verzopen katten bij pastoor Lars aan. De volgende morgen na de H. Mis vertrokken we naar Brussel. Lars fietste nog een stuk met ons mee naar de Jacobskapel in Galder. Zegende ons en daar gingen we weer. We genoten van de prachtige landelijke route. De grote kathedraal waar we als het ware omheen reden. Veel tegenwind en zijwind. Maar het bleef droog. Het plaatsje de Lier met zijn geometrische klok in de Gevel en de plaats Mechelen waren prachtig. Toen we in Brussel aankwamen hadden we 116 km afgelegd. Vandaar fietsen we 101 km naar Tournay. We komen door schitterende dorpjes, langs mooie beekjes en gaan heuveltje op en heuveltje af. Aan het eind van de dag een fikse regenbui waardoor er wel weer een prachtige regenboog aan de hemel komt staan. Vast omdat Elza en ik die dag 51 jaar zijn getrouwd. Ik denk dat wij met onze avonturen deze hele Zaancirkel wel kunnen vullen. Wat het mooiste en ook het meest indrukwekkende aan onze hele lange fietstocht van maar liefst 1694 km is geweest waren de ontmoetingen met mensen. Mensen waar we voor mochten bidden. Mensen die ons in vertrouwen namen. Zo namen we al die gedachten en gebeden mee naar Lourdes. Daar kwamen wij op 28 april aan en zaten Hannah en Elza al op ons te wachten bij het hotel. Geweldig weerzien. Zaterdag een dagje rust in Lourdes en Zondag naar de H. Mis met Kardinaal van Eijk. De terugweg kon beginnen. Maandag 1 mei om 16.30 uur weer terug bij de watertoren.

Cor Zuidervaart

"Zeg een keer dag. Dan tover je op mensen hun gezicht een lach".



Een bericht van ons KVG

Gelukkig konden we na alle coronaperikelen en ook afzeggingen van de te houden presentaties weer een normaal jaar gaan draaien waarin alles door kon gaan. Zo kwamen we als Gilde voor de eerste keer bijeen op dinsdagmiddag 13 september 2022 voor onze openingsviering in de H. Odulphuskerk, waarna we de middag vervolgden in het buurtcentrum A3. Daar mogen wij in het vervolg onze bijeenkomsten houden

na in goed overleg afscheid genomen te hebben van 'Restaurant Café de Delft'. We beginnen met een korte jaarvergadering.

Onze contributie is verhoogd naar € 30,00. Betaling loopt van januari t/m december. Van september t/m december betaalt u € 15,00. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij Asta Ooijevaar, Marskamp 48, telefoon 6874522, e-mail ooijsenaar@hetnet.nl. Asta zal de ledenadministratie verzorgen. Elly v.d Berg werd in het zonnetje gezet. Elly is nu al 25 jaar onze voorzitter. Zij ontving bloemen en een waardebon. De heer Dirk Plugboer kon ons deze middag bijzonder goed vermaken met een heel leuke presentatie over Hollandse Molens.

Op 11 oktober kwam de heer Jos Thomasse met een presentatie over de Nederlandse taal. Het was een gezellige hersengymnastiekmiddag. We hielden op 15 november een super gezellig St. Nicolaasfeest.

Tijdens de advent hebben wij € 260,40 kunnen geven aan de Blauwe Zusters.

Vanaf november gaat Tiny in goed overleg met Nel haar penningmeesterschap overnemen. Onze kerstmiddag op 13 december met medewerking van Hans Wagemaker en een voortreffelijk verzorgde lunch met dank aan Tiny en Ria was geweldig. Wat hebben wij op 20 december mooie en ook unieke kerststal- len bezichtigd in Zuidermeer. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst 10 januari 2023 kwam straatpastor Esther Jeunink ons vertellen over mensen die om verschillende redenen op de straat leven. Het was inzicht verhelderend.

Op deze bijeenkomst wenst Elly iedereen een gelukkig Nieuwjaar en bedankt Wil Glas-Tromp voor de 32 jaren dat zij het KVG heeft meebestuurd. Op de achtergrond zal ze ons bestuur nog steeds van goede tips voorzien. Ook Wil ontvangt bloemen en een cadeaubon. En natuurlijk leest mevr. Geuke ons een prachtige nieuwjaarswens voor. Dhr. Marius Thijssen neemt ons op 7 maart mee op reis door de Grand Cayon. Daarna krijgen we het droevige bericht dat onze Nel, ons trouwe bestuurslid en penningmeester op 23 maart 2023 is overleden. Met velen zijn we naar haar afscheid gekomen om haar de laatste eer te brengen.

11 april kwam het Westfries Collectief met hun perfect in elkaar gezet optreden. Zij mogen zichzelf be- slist professioneel noemen. Op 4 mei liepen wij mee met herdenkingsoptocht '40-'45. Op 10 mei hielden wij onze fietstocht c.q. excursie. En op 24 mei gaan wij naar Nibbixwoud voor de jaarlijkse Mariaviering. Zo leest U een kleine impressie over ons Katholieke Vrouwen Gilde.

Lijkt het U leuk om U bij ons aan te sluiten. U bent van harte welkom. Met vriendelijke groet,
Elza Zuidervaart, secretaris

MISINTENTIES 18 mei t/m 9 juli 2023

Hemelvaartsdag donderdag 18 mei

Antoon Boon en zoon Kees – Tinus van der Park – Jacques van der Veur – Theun Boersma – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Niek Jonker en familie – Mien Pieters-Teekman – Gerard Kerkhof – Klasina Nijman en Dirk Nijman.

zaterdag 20 mei en zondag 21 mei

John Imming – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar – Willy Bosland-Joosen – Mien Pieters-Teekman – ouders en familie Teekman-Reinders – vader en moeder Poel, zoon Piet en dochter Lida – Hetty Rijkhoff – Hendrikus Rijkhoff en Hendrika Rijkhoff-Snijder – Annie Snijder en ouders Snijder-Jak.

Pinksteren; zaterdag 27, zondag 28 en 29 mei

Ton Joosen – Jan Kemna – Cornelis Kroon, Theodora Kroon-Mulder en Kees – Piet Hilbers en Jaap Aafjes – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon Gerard – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Niek van der Park en Kitty van der Park-te Beek – Jan van Haastrecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Jacques van der Veur – Hein Kerssens en overleden familie – Niek Kramer en Gré Kramer-Out – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van Warmerdam – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Nicolaas Kroon en Gertruda Kroon-de Koning – Kees en Nel Berkhout – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Adrianus Lansbergen en Petronella Lansbergen-van der Beek – Martinus



Weel en overleden familie Weel-Rijkhoff – Margaretha Berkhout – Anneke van der Laan-Steen en familie – Bep Verdonk-Vestering – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Kees van Gelderen, Hannes en Truus van Gelderen – familie van der Steen – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Mien Pieters-Teekman – ouders en familie Pieters-Rosier.

zondag 4 juni

Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en overleden familie – Tinus van der Park – Theun Boersma – Hein Kerssens en overleden familie – Rie Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Herman, Tinus en Bertus Homberg – Willy Bosland-Joosen – Hendrikus Veenboer en Margaretha Veenboer-Vrouwe – Mien Pieters-Teekman – Gerard Kerkhof – Femie Dekker-Kamp, Jan Dekker en ome Theo.

zondag 11 juni

Jan Kemna – Jo Boon-van Wonderen en Martinus Boon – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Mien Pieters-Teekman.

zondag 18 juni

Linus Kuiper, Tiny Kuiper-Buisman, Sjaak Kuiper en familie – Niek van der Park en Kitty van der Park-te Beek – Antoon Boon en zoon Kees – Tinus van der Park – Jacques van der Veur – Theun Boersma – Anna Kramer-Bijvoet en Nicolaas Kramer – John Imming – Rie Rijkhoff – Corry en Mieke Verhaar – Willy Bosland-Joosen – Eis Fleeer – Niek Jonker en familie – Kees van Gelderen, Hannes en Truus van Gelderen – familie van der Steen – Carlijn Jantine Hijne-Bos – Mien Pieters-Teekman – ouders en familie Teekman-Reinders – vader en moeder Poel, zoon Piet en dochter Lida – Joop Brosens – Annie Rijkhoff-Noom en Jan Rijkhoff – Hetty Rijkhoff – Hendrikus Rijkhoff en Hendrika

Rijkhoff-Snijder – Annie Snijder en ouders Snijder-Jak – Klasina Nijman en Dirk Nijman – uit dankbaarheid b.g.v. het 60 jarig huwelijk van Theo Rijkhoff en Nell Rijkhoff-de Wit .

Zondag 25 juni

Jan Kemna – Gerrit Noom, Marie Noom-Kroon en zoon Gerard – Jan Poel, Wim Groot en Riet Stoop – Anneke Schavemaker-van 't Veer en familie – Jan van Haastrecht en Marie van Haastrecht-de Bruijn – Niek Kramer en Gré Kramer-Out – Antoon Poel, Hanny Poel-Pronk en Jan van Warmerdam – Joop Geuke – Cor en Miep Waij en zonen Willem en Cees – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Kees en NelBerkhout – Cor Poel en Dora Poel-Huijboom – Anneke van der Laan-Steen en familie – Bep Verdonk-Vestering – Engel Boon, Gerda Boon-Fatels en Yvonne Eboh-Boon – Mien Pieters-Teekman – ouders en familie Pieters-Rosier – Annie Rijkhoff-Noom en Jan Rijkhoff – Annie Nijman-Kuiper en Gerard Nijman.

zondag 2 juli

Aad van der Laan-van Rixel – Gré van Rixel-Morcus – Joop van der Laan – Pater Piet Hijnen en familie – Arie Ransijn en overleden familie – Niek van der Park en Kitty van der Park-te Beek – Hein Kerssens en overleden familie – Joop Geuke – Rie Rijkhoff – Trudy Roemer-Tromp – Herman, Tinus en Bertus Homberg – Willy Bosland-Joosen – Eis Fleeer en overleden familie Fleeer-Tambach – Kees van Gelderen, Hannes en Truus van Gelderen – familie van der Steen – Mien Pieters-Teekman – Gerard Kerkhof – Joop Brosens en overleden familie.

zondag 9 juli

Jaap Noom en Afra Noom-Rijkhoff – familie Kramer – Rie Rijkhoff – Willy Bosland-Joosen – Ineke Brakenhoff-Kerssens – Mien Pieters-Teekman.

Kopij voor de volgende Zaancirkel graag inleveren t/m maandag 26 juni 2023, indien mogelijk digitaal te versturen naar e-mailadres: desluis@katholiekzaanstreekzuid.nl

De lengte van de kopij mag maximaal één A4 zijn.

De redactie behoudt zich het recht voor aangeleverde stukken in te korten.

De volgende Zaancirkel komt uit in de week van 10 juli 2023. Deze loopt t/m 15 september 2023

Redactieleden: Mevr. G. Noom Genieweg 78 tel. 6874257

Dhr. E. Reinhold Gele Ring 48 tel. 6573499

Mevr. A. Jak Pastoor van Gervenstraat 17 tel. 6871267

Bezorging van de Zaancirkel: Mevr. J. Padberg S. de Beauvoirst. 4 tel. 6874635