



Samenklanken

juli – augustus - september 2023

12e jaargang nr 7



Zomer

H.H. Martelaren van Gorcum-parochie

*Kijk ook op de website
van uw parochie*

Pastoraal voorwoord



Aan het begin van het zomerseizoen zijn veel mensen druk bezig met de laatste voorbereidingen voor hun vakantie. Tegen deze achtergrond wil ik u begroeten met de woorden uit het boek Prediker: "Alles heeft z'n tijd". De afgelopen maanden waren spannende tijden voor de katholieken in de Zaanstreek. Op 18 maart hadden wij de installatieviering van het nieuwe pastorale team. Vanuit een uitstekende medewerking tussen alle zeven parochies ging het excellent. Van verschillende mensen hoorde ik dat het de eerste keer was dat er met alle parochianen uit de Zaanstreek sámen gevierd werd. Er was een koor samengesteld met zangers uit alle zeven parochies en dat was voor velen een prettige ervaring. De installatie van het pastorale team was het begin van een nieuw tijdperk in onze regio. En zo is er een beweging op gang gebracht in de parochies van regio.

Samen geloven

Het pastorale team wil aandacht besteden aan kwalitatief goede vieringen met meer tijd voor interactie tussen kerkgangers, vrijwilligers en pastores. Daarnaast is er diversiteit in vieringen met de thema's van deze tijd waarin verschillende accenten uit het leven van de gelovigen naar voren worden gebracht.

Het was, in het begin, even wennen maar nu al zegt bijna iedereen: 'het is goed om eens wat anders te doen dan anders'.

Deze geest van vernieuwing werd al ervaren door veel parochianen rond de Goede Week en Pinksteren. Als parochieverband Katholiek Zaanstreek proberen we ons in te zetten om gezinnen die gelovig in het leven willen staan met elkaar te verbinden. Het is echt niet nodig om als gelovigen helemaal 'alleen' in de samenleving te staan: laten we sámen geloven en elkaar daarin ondersteunen. We hopen dat het idee van familiebijeenkomsten en familievieringen in de toekomst een gezegende bezigheid zal zijn voor de hele Zaanstreek. Inmiddels hebben we de eerste

bijeenkomsten van redacties, secretariaatsmedewerkers en ledenadministratie uit de zeven parochies gehad. Iedereen heeft deze bijeenkomsten als zeer positief ervaren.

In de universele kerk zijn we nu bezig met vorm te geven aan een synodale kerk en dat betekent letterlijk: 'samenlopen'. In het synodale kerkmodel is er meer aandacht voor de mening van iedereen die de kerk van harte neemt en wil deelnemen aan de opbouw van de kerk waarbij voldoende kennis van zaken en de 'spirit' of het charisma van de kerk niet mogen ontbreken. Na de vakantiemaanden gaan we verder met het gekozen jaarthema: 'Ontmoeten'.

Ontmoeten

Ontmoeten maakt spontaan netwerken mogelijk en die netwerken fungeren als cement voor de opbouw van Katholiek Zaanstreek. Er zullen diverse programma's worden georganiseerd zoals: interessante lezingen, bijbelavonden, de alfa-cursus, sacramenten-catechese, samen vieren, de bedevaart dichterbij en ver weg, enzovoort. Als onderdeel van het 'Jaar van Ontmoeten' en 1950 jaar nadat de apostel Thomas het Evangelie naar India heeft gebracht, wordt er onder leiding van mijzelf in oktober/november een Sint Thomas-reis georganiseerd naar Kerala, India. In de geest van de synodaliteit wil ik bij het jaarthema 'Ontmoeten' ook jullie ideeën vragen en die zijn van harte welkom!

Ontspanning

Maar nu gaan wij eerst een beetje op adem komen in deze vakantietijd. Want na een lange periode van intensieve studie of hard werk kun je echt toe zijn aan vakantie. De caravan wordt van stal gehaald en reisplannen worden nader ingevuld. Er komt een tijd van ontspanning, die we invullen met een andere manier van inspanning. Velen onder ons kiezen daarbij

voor een verre bestemming. Dat kan spannend en ook inspannend zijn. Maar het reizen per auto, boot of vliegtuig kan ook iets zijn om van te genieten.

Wie zich op reis begeeft, moet er de tijd voor nemen. Alleen zo kunnen we de veelheid van indrukken in ons opnemen en ervaren we dat wij als mensen 'onderweg' zijn. Verstandig reizen heeft bovendien te maken met de veiligheid van onszelf en van anderen. En het zal ongetwijfeld druk worden op de wegen, op de vliegvelden en in de havens.

Gebed

Als gelovige mensen vertrouwen wij ons uitdrukkelijk aan God toe en we geven daar vaak biddend uiting aan. Graag wil ik u enkele reisgebeden aanbevelen:

*Heer onze God,
U hebt Abraham weggevoerd
uit zijn land
en hem ongedeerd bewaard
op al zijn wegen en omzwervingen.*



*Wij vragen U:
bescherm ons en wees ons, Heer,
in gevaar een bescherming,
op onze weg een metgezel en vertroosting,
in tegenspoed een steun,
zodat wij onder uw beschermende hand
voorspoedig het doel van onze reis bereiken
en tenslotte ongedeerd naar onze woning
terugkeren.*

Door Christus onze Heer.

God,

U hebt de kinderen van Israël veilig door de zee laten gaan.

Aan de drie Wijzen hebt U door een ster de weg gewezen om tot U te komen.

Geef ons een veilige reis

onder de bescherming van uw heilige engelen

Laat ons veilig weer thuis komen,

zodat wij U altijd kunnen danken voor uw goede gaven.

Door Christus onze Heer.

Reis

Hiermee kunnen ook degenen die thuisblijven en daar op hun eigen manier van elke dag genieten een 'geestelijke' reis maken.

Voor wie met God door het leven gaat, is alles een belevenis en een uitnodiging om met nieuwe ogen te kijken naar wat iedere dag ons brengt. Want het leven, veraf en dichtbij, onthult ons steeds diezelfde wonderlijke werkelijkheid, die verwijst naar de schoonheid en de goedheid van God. Neem voor uzelf de tijd om dat wonderlijke te zien. Dan zult u een fijne vakantie hebben en dat wens ik u van harte toe! Een goede reis met Gods zegen!

Met vriendelijke groeten,
pastoor-deken George Paimpillil

MIVA-kerkcollecte 2023:

Doorbreek armoede, maak onderwijs bereikbaar



Op 26 en 27 augustus 2023 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten.



Onderwijs op vier uur afstand

In de gortdroge provincie Isiolo in Kenia is het leven bikkelhard. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand.

Meedogenloos gebied

Het heeft al meer dan drie jaar niet geregend in dit meedogenloze gebied. Zuster Pauline: "Dit heeft onnoemelijk veel leed veroorzaakt. De meeste inwoners van de provincie zijn afhankelijk van het land. De pastoralisten (veehoudende nomaden, red.) zijn gedwongen om enorme afstanden af te leggen op zoek naar grasland en water. Mensen lijden honger. En vooral kinderen raken ondervoed of komen zelfs te overlijden."

Eigen vervoer nodig

Bijna dagelijks redt Pauline kinderen uit deze benarde situatie. De enorme afstanden en slechte infrastructuur maken haar werk extreem uitdagend. "Het wegennetwerk omvat zo'n 1000 kilometer, bijna volledig bestaand uit zand- of gravelwegen. Vervoer is cruciaal om iedereen te kunnen bereiken, alleen daarmee kunnen we onmiddellijk helpen waar dat nodig is." Alleen met hulp van Zuster Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Maar één auto is voor Zuster Pauline en haar collega's niet genoeg in dit enorme gebied. Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige auto's die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia, zodat nog meer kinderen naar school kunnen.

Over Stichting MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

Meer informatie en meteen steunen

Op www.miva.nl leest u meer over het werk van Zuster Pauline. Wilt u Zuster Pauline en haar collega-hulpverleners nu al steunen?



Scan dan onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank!

Helpt u Zuster Pauline en haar collega's op weg?

R.K. Parochieverband Zaanstreek

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) -
HH. Martelaren van Gorcum - H. Odolphus - H. Petrus

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com



Uit de bestuursvergadering van 23 mei jl.

Pastoraal

In het voorgangersrooster is uitgegaan van een meer gelijke verdeling van eucharistievieringen, de inzet van het pastoresteam over de hele regio en het aantal kerkgangers. Daarbij is het ontmoeten na afloop ook belangrijk.

In de Petrus is er een groepje jongeren uit de regio die voorbereid worden op het heilig vormsel. In de Bonifatiusparochie zullen op 11 juni zeventien communiekantjes de eerste heilige communie ontvangen.

Benoemingen

Voor een aantal bestuursleden zijn verlenging van de benoemingen aangevraagd. Martin Hijne, zal tot 31-1-2024 onze secretaris blijven. Ton Reijns stopt met zijn functie van penningmeester, hij wordt opgevolgd door Martijn Truijens. Corrie van Sijl blijft bestuurslid tot er een geschikte vervanger gevonden is. De functies van Marga Breed en Jeroen Hoekstra worden voor vier jaar verlengd. Er is een aspirant bestuurslid, te weten Eugene Leeman.

Financiën

Het nieuwe jaarthema voor werkjaar 2023-2024 is Ontmoeten. Het bestuur wil graag een budget hebben voor het organiseren van regionale ontmoetingen. Dit zal besproken worden in het penningmeestersoverleg.

Regionale samenwerking

Om tot betere samenwerking te komen worden verschillende vrijwilligersgroepen uitgenodigd voor regionale bijeenkomsten. Zo zijn de secretariaatsmedewerkers bijeengewees en ook de redacteurs van onze parochiebladen.

Veiligheid

Nog steeds zijn er tekort vrijwilligers die zich in willen zetten voor de veiligheid van de vrijwilligers en de veiligheid in en om onze

kerkgebouwen. Elke parochie zou hier een vast aanspreekpunt voor moeten hebben.

Martelarenparochie

De parochieraad van de H.H. Martelaren van Gorcumparochie heeft een verzoek ingediend aan het bestuur om nogmaals de bisschop te vragen voor verlenging van de mogelijkheid tot bijeenkomen in de Pinkzaal. De parochie wil meewerken aan een fusie maar ziet dit niet voor oktober gerealiseerd. Het bestuur heeft hier begrip voor. In samenwerking met betrokkenen wordt een brief opgesteld en verzonden. (Inmiddels is er verlening tot de zomer van 2024.)

Maria Magdalenaparochie Zaandam

De grote wijzigingen in de vieringtijden (van zondag naar zaterdag) heeft tot veel onrust geleid.

Onder bezielende leiding van Gary wordt gewerkt aan openstelling van het kerkgebouw. De kerk is nu op zaterdag- en zondagmiddag open voor bezoekers.

Jozefparochie

Het koor Con Brio vierde op 11 juni haar 40-jarig jubileum in een prachtige viering in de Jozefkerk. Begin september gaan de leden een weekendje weg om dit mooie jubileum onder elkaar te vieren. Op 3 september gedenken we in een speciale viering pastoor Jan Broersen. U bent van harte uitgenodigd. De startviering in de Jozef is op zondag 22 oktober. Omcirkel de datum vast in uw agenda!

Petrusparochie

Rond Pinksterzondag zijn er veel creatieve activiteiten in de kerken van Krommenie. Dit wordt in oecumenisch verband georganiseerd.

*Namens het bestuur,
Marga Breed*

Terugblik op afgelopen kerkelijk werkjaar

Eindelijk was er weer een redelijk normaal werkjaar na alle coronaperikelen. In het begin was het merkbaar dat sommige mensen nog terughoudend waren om elkaar op te zoeken. Daar had de kerkgang ook last van. Gelukkig keerde dat langzaam weer terug en na afloop van de viering zijn alle stoelen in de ontmoetingsruimte weer bezet. Halverwege dit werkjaar werd ik opgeschrikt door het bericht dat er op 1 maart een nieuwe pastoor zou komen. Een mens is vaak toch een wat traditioneel wezen. Je weet wat je hebt, je moet maar afwachten wat je krijgt. Gelukkig was die schrik niet nodig en mochten we in pastoor George Paimpillil een enthousiaste en opgewekte pastoor ontmoeten. Hij zet breed in op samenwerking over parochiegrenzen heen en gaat voor een verdeling van zijn voorgaan over alle Zaanse parochies. Er liggen diverse pastorale plannen klaar voor het komende jaar.

Voor de parochie van de Koog, die op eigen initiatief haar kerkgebouw heeft losgelaten om samen te komen en te vieren op een kleinere en goedkopere locatie, was het een spannend jaar, omdat het bisdom zeer terughoudend is in het geven van toestemming om te vieren in de Pinkzaal. Zij vinden dat deze gemeenschap zich moet aansluiten bij een andere parochie in de regio. De Martelaren is al een gemeenschap die gescheiden wordt door een spoorlijn, en snelwegen. De oudere mensen die nu met de rollator of de fiets komen, zullen de grotere afstand niet overbruggen en in het gunstigste geval de diensten op de televisie volgen. Maar juist de ontmoeting van mens tot mens in het samen vieren is zo wezenlijk gebleken. Onlangs kregen we het bericht dat we weer tot de zomer van het volgend jaar de Pinkzaal kunnen huren.

Met dankbaarheid zie ik terug op alle activiteiten die we hebben kunnen organiseren en met nog grotere

dankbaarheid aan alle mensen die dat mogelijk hebben gemaakt. Er doen heel wat verhalen de ronde over dat het allemaal minder wordt met kerken (en dat is ook zo), maar tegelijkertijd is er ook nog enorm veel vitaliteit en gemeenschapszin, en zijn er heel veel mensen die zeggen: daar wil ik van harte mijn bijdrage aan geven. Dus heel veel dank daarvoor.

En natuurlijk komt er weer een nieuw jaarthema. Na de coronathema's 'verlangen en hoop' en 'Blijf vertrouwen' gaan we na de vakantie verder met 'Ontmoeten'. Een woord dat uitnodigt om elkaar op verschillende wijze (opnieuw) te leren kennen. Maar ook dat we in geloof steeds opnieuw de aanwezigheid van God ontdekken. Vaak zo verborgen aanwezig in onze levens.

Maar eerst wordt het vakantie, een tijd waar mensen naar uitzien, een tijd waar mensen ook tegen opzien. Veel verenigingen en clubjes gaan in de zomerstand, familie en vrienden gaan op vakantie, en jij blijft thuis: een saaie en stille periode voor velen. Een moeilijke tijd ook wanneer er lieve mensen uit je leven zijn weggefallen en alles anders is geworden. Niet alleen in het afgelopen jaar, maar ook langer geleden, juist dan kan het gemis zo veel sterker worden.

Dank aan alle parochianen die op welke wijze dan ook aan ons kerk-zijn hebben bijgedragen. Waar we steeds op hebben kunnen rekenen.

Dank aan alle mensen die financiële steun hebben gegeven om kerk te kunnen zijn. We zijn daar rijk mee.

Een goede zomertijd toegewenst en u weet: de kerk gaat niet op vakantie.

Zij is iedere week open. Welkom.

Matthé Bruijns, pastor

Kerkenpad, Bedevaart, Dagje uit naar Schiedam



Midden in de zomer volgen we het slachtoffer van een ongelukkige valpartij op het ijs. Op 15-jarige leeftijd brak

Liedewij een rib waar zij nooit meer van hersteld is. Liduina bleef 38 jaar lang bedlegerig en overleed in 1433. Tijdens haar leven had zij visioenen en troostte vanaf haar ziekbed vele armen en noodlijdenden. Haar graf trok vele vereerders.

Maar Schiedam is meer. Een prachtige Oud-Hollandse stad met graanmolens die ver boven de bebouwing uitsteken, vele musea, vaarwegen en havens met statige panden en alles op loopafstand. Twee kerkgebouwen zullen we bezoeken. De Middeleeuwse St. Janskerk waar we worden ontvangen met koffie en wat lekkers en de Basiliek die toegewijd is aan Liduina van Schiedam. Een neogotische kerk waar iedere vierkante meter gedetailleerd is versierd.

Vormsel

Dit werkjaar is er een groep jongeren gestart met catecheseavonden. Aan het einde van deze serie komt er de vraag of je ook het sacrament van het vormsel zou willen ontvangen. Het zou dus best kunnen zijn dat het antwoord is dat iemand dat niet wil. Het vormende karakter van de avonden vinden we wat dat betreft belangrijk. We gaan op zoek naar de verschillende vindplaatsen en betekenissen van geloven. Verschillende onderwerpen zijn er ter sprake gekomen: Bijbel, beelden van God, de dagen rond Pasen, een ontdekkingstocht door de kerk, op wat voor terreinen zijn we in de parochies actief, wat vieren we met

En om ook aan het derde woord van deze dag alle waardering te geven gaan we ter afsluiting lekker eten.

We maken meerdere malen deze reis.

- Woensdag 5 juli Krommenie – Wormer.
- Dinsdag 18 juli Krommenie – Koog – Jozef.
- Donderdag 27 juli Krommenie – Assendelft.

Vertrek vanaf 8.30 uur, thuiskomst 21.00 uur.

Wij vragen een bijdrage in de onkosten van € 70.

Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met daarbij aangegeven de wijze van betalen.

We hopen er weer een 'ouderwetse' dag van te kunnen te maken.

Als u dit leest is de eerste reis al geweest. Er zijn veel aanmeldingen. Wilt u vragen of er nog een plekje vrij is? Stuur dan uw verzoek naar zaanskerkenpad@ziggo.nl.

Ko Schuurmans en Mattheé Bruijns



Pinksteren en dat ook zelf creatief vormgeven en een groepje is naar de Bavo kathedraal geweest voor een ontmoetingsdag met andere jongeren. Er komt nog een ontmoeting met parochianen en een bezoek aan de schuilkerk Ons' Lieve Heer op Solder.

Genoeg thema's om met elkaar te bespreken en te ontdekken. Ergens in dit najaar zal er een viering zijn, waarin het vormsel wordt toegediend.

Sint Thomas - reis naar Kerala, India

Een rondreis waarbij we genieten van het klimaat, de cultuur, de religies en de geest van India.

Van 29 oktober tot 10 november 2023



Kerala ligt in het zuid-westen van India

Het is u misschien bekend dat ongelovige Thomas (Apostel Thomas) de eerste missionaris in India was. Hij zei ooit tegen zijn vrienden: "Alleen als ik met mijn vingers de wonden van de nagels in zijn handen kan zien en voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven". De ongelovige Thomas werd een gelovige Thomas en hij ging naar verre landen om het evangelie te brengen. Thomas zou rond november in het jaar 52 in de eerste eeuw via het land van de Parthen (Iran) aan de westkust van India (Kodungallur), in Kerala zijn aangekomen. Hij kwam aan in de zeehaven Muziris, een antieke zeehaven in het westelijke kustgebied van Kerala. Het was een actief onderdeel van

een handelsroute vanaf 600 voor Christus. De naam 'Sint Thomas' is in heel Kerala bekend. De overlevering vertelt dat hij in Kerala zeven geloofsgemeenschappen heeft gesticht. Volgens de traditie werd Thomas in het jaar 72 in Mylapore, aan de oostkust van India vermoord en ter plekke begraven. Tijdens de Thomas-reis zullen we een paar van deze plaatsen waar hij kerken gesticht heeft bezoeken. Ook zullen wij de culturele variëteiten van India ervaren, de innerlijke geest van India voelen en nog veel meer dingen van dichtbij zien en genieten.

Reisschema:

Amsterdam - Qatar - Kochi Malayatoor - Kottakavu - Koduganallur - Kokkamangalam - Alappuzha - Niranam - Trivandrum - Thiruvankode - Kanyakumari - Kovalam - Kozhikode - Thamarassery - Wayanad Kozhikode - Qatar - Amsterdam

U bent van harte welkom om u bij deze groepsreis naar India aan te sluiten. Voor contact, meer informatie en het aanmeldingsformulier:

Reis-begeleider: Pastoor George Paimpillil
Email: geopallil@ziggo.nl
Mobeil/WhatsApp: 0650813862

Wereld Jongeren Dagen 2023

Share the joy (deel de vreugde)

Van 1 tot en met 6 augustus zijn in Lissabon de Wereld Jongeren Dagen (WJD). De grootste samenkomst van jongeren uit de wereld. Vanaf 1985 worden om de twee of drie jaar jongeren uit de hele wereld uitgenodigd om samen het geloof te vieren. Het zijn dagen van ontmoeting met elkaar, verdieping in het geloof, je onderdeel voelen van de Wereldkerk. Bij deze dagen is de paus aanwezig.



Uit Nederland zullen ongeveer 1000 jongeren en begeleiders naar Lissabon afreizen om deze dagen mee te maken.

In het volgende nummer van het parochieblad zal een verslag komen van de WJD-gangers uit de Zaanse parochies. Zij zullen met u de vreugde van de WJD delen.

Pastoor Nico Kerssens

Voor in de zon of in de schaduw

Wat kunnen we op koude, natte winterdagen soms verlangen naar de zomer. Korte mouwen, de zon op je gezicht, de natuur volop in bloei. Wat een genot! Tijd om lekker te genieten van de zon, van mensen die er ook op uitgaan en om te mijmeren over het bestaan.

Zeven Bijbelteksten over de zomer om even bij stil te staan.

Juist omdat de winter en de herfst bestaan, kunnen we zo genieten van de lente en de zomer. Het een kan niet zonder het ander. *Zolang de aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een einde aan.*

Genesis 8:22

De zomer is een periode van overvloed. De natuur is in volle gang, er kan geoogst worden en het fruit is heerlijk zoet. Het is alsof de velden, de bloemen en de bijen jubelen – en wij juichen mee.

Uit het boek van de Psalmen 65, 12-14:

U kroont het jaar met Uw goede gaven, waar Uw voeten gaan, druipt het van overvloed, de velden in de steppe druipen, de heuvels omgorden zich met gejubel, de weiden kleden zich met kudden, de dalen tooien zich met graan. Zij zingen en juichen elkaar toe.

De profeet Jeremia maakt nogal heftige tijden mee. Zijn leven dreigt nogal eens te verdorren onder de hitte van het bestaan.

Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet, steeds weer draagt hij vrucht.
Jeremia 17:7-8

Tegelijk ligt droogte ook altijd op de loer. Dat is niet alleen zo in de natuur, maar ook in ons eigen leven. God wil onze bron zijn. Waar ben jij geworteld? Naar wie ga jij toe als de droogte toeslaat in je leven? Een andere profeet Jesaja schrijft:

De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeiende tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.

Jesaja 58:11

Als je dan zo naar de zomer hebt uitgekeken, is het nu de uitgelezen tijd om met volle teugen te genieten. Kijk om je heen, luister naar de vogels, voel de stralen van de zon. God geeft je al deze dingen, pak ze met beide handen aan!

Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan. De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het koeren van de duif klinkt op het land.
Hooglied 2:11-12

Dus eet je brood met vreugde, drink met een vrolijk hart je wijn. God ziet alles wat je doet allang met welbehagen aan. Draag altijd vrolijke kleren, kies een feestelijke geur.
Prediker 9:7-8

Hopelijk kun je deze zomer ook gebruiken om even tot rust te komen. Of dat nu thuis is of op een vakantieadres, gun jezelf de tijd om even niets te moeten. Kom tot rust bij je HEER en herder.

De bekende psalm 23 zegt het zo:

De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water.

Matthé Bruijns, pastor

Snaaien en graaien

Mijmeringen van een parochiaan

Snaaien en graaien als levensdoel. Opgegroeid in de leer dat voor ons, 'verschoppelingen der aarde', de grote beloning was weggelegd in het hiernamaals, ligt het voor de hand dat wij ons nooit zo druk maakten over dit maatschappelijk fenomeen. Wie het laatst lacht, lacht immers het best. Het aardse tranendal zat nu eenmaal zo in elkaar, en eigenlijk was het hoe slechter hier hoe beter later. Gelukkig is langzamerhand bij iedereen het besef gegroeid dat je ook dat kleine tijdje tussen geboorte en dood op menselijke wijze mag beleven. Daar is niets mis mee, en is zelfs een plicht naar hen die afhankelijk van je zijn. De inspanningen voor een menselijk bestaan zijn (uitzonderingen daargelaten) de laatste decennia wonderwel geslaagd. De kwaliteit van het leven is hier en daar heel wat verbeterd. Langzamerhand begint echter de wijzer van de weegschaal tussen wat redelijk en onredelijk, rechtvaardig en onrechtvaardig is, uit te slaan naar de negatieve kant. Momenteel wordt voor velen snaaien en graaien het grote levensdoel. De rabarberfilosofie van mijn moeder viert nu hoogtij. Het nieuwe levensdoel neemt vormen aan waarvan je rustig kan zeggen, dat is ordinaire diefstal. Voor velen draait het leven alleen nog maar om het verzamelen van zoveel mogelijk euro's, dollars of hoe men alle verschillende vormen van Mammon ook wil noemen. Iedereen die niet meedoet wordt al gauw versleten voor een doetje en een dief van eigen portemonnee. Zorgen dat je rijk wordt. Vandaag rijker dan gister en morgen weer rijker dan vandaag. Waar leidt dit alles naartoe? Men loopt met dollartekens in de ogen. Men heeft geen tijd meer om te leven of gewoon gelukkig te zijn. Men maakt elkaar wijs dat men geen keus heeft, je moet met de stroom mee. Dat is echter helemaal niet zo, als mens heb je de mogelijkheid om te kiezen, daarin onderscheiden wij ons van de dieren. Een dier heeft geen keus, die volgt zijn instinct. Er zijn geen goede of slechte dieren, zij doen gewoon wat zij moeten doen. Natuurlijk zijn er weleens wat negatieve afwijkingen, b.v. bij honden,

maar die hebben een mens als baas. De mogelijkheid om keuzes te kunnen maken, maakt de mens tot de meest unieke levensvorm op aarde. De consequentie hiervan is dat tegelijkertijd de fenomenen Goed en Slecht, Recht en Onrecht, ontstaan. Daarom is kunnen kiezen een kostbare gave, bij het juiste gebruik hiervan zou dit een ideale maatschappij op kunnen leveren. Maar helaas, voorlopig lijkt het erop dat het dier met alleen zijn instinct het beste af is. De mens met het ontbreken van een instinct zorgt er steeds voor dat hij de verkeerde keuzes maakt en er altijd weer in stinkt, het scheelt maar een letter, maar wat een wereld van verschil. Wat is uiteindelijk het resultaat van al dat snaaien en graaien in die paar jaren die je gegeven zijn? De Russische schrijver Dostojewski verhaalt dit op indringende wijze. Een grootgrondbezitter ontmoette een arme berooide man, krijgt medelijden met hem en zegt: "Het is nog vroeg in de morgen, als je nu gaat lopen en je loopt door tot de avond, dan krijg je van mij zoveel land als de afstand die gelopen hebt." Rustig ging de man op pad, de dag was nog lang, dat kon een aardig stukje land opleveren. Tegen de middag liep hij toch wat sneller, want het resultaat viel hem nog wat tegen. Tegen het afgesproken uur liep hij letterlijk het vuur uit zijn sloffen om de afstand en daarmee zijn verdiende grond zo groot mogelijk te maken. Toen de afgesproken tijd verlopen was, had hij een respectabele afstand afgelegd. Helaas viel hij door overmatige inspanning dood neer. Zijn loon? Het stukje grond waarop hij was gevallen, 60 bij 180 cm. Een voorbeeld dichterbij huis, alweer even geleden, maar nog dagelijks in onze herinnering: 40-45. Onze Oosterburen voerden een verbitterde strijd om de allergrootste grootgrondbezitter van Europa te worden. Wij weten hoe dit is afgelopen. Miljoenen hebben toen het loon ontvangen dat Dostojewski hier beschrijft en dat alles door de hebzucht, de graaicultuur van een man.

Was getekend, Mijmeraar

Vind je geloof op straat?

In een drukke winkelstraat zingt een groepje jongeren begeleid door een gitaar: *Jezus is de Heer! Hij is onze redder!* Als je wordt staande gehouden om een pamflet aan te pakken, wat doe je dan? Ga je enthousiast meezingen? Of kijk je een beetje 'heidens' uit je ogen, mompelt je iets van "haast" en loop je snel door? Jullie hebben wel gelijk, denk je bij jezelf. Jezus is inderdaad onze Heer, maar zó en nu even niet. Maar... met Pinksteren krijgen de leerlingen van Jezus de Geest. Ze overwinnen hun angst en rennen gedreven door een stormwind naar buiten. Ze getuigen van hun enthousiasme en, gek genoeg, worden ze verstaan en begrepen door alle pelgrims die op dat moment in Jeruzalem zijn. Zijn die jongeren dan toch goed bezig? Moet je met je geloof de straat op? Vind je geloof op straat?

We gingen op vakantie naar Griekenland en kwamen aan op het vliegveld van Athene. Boven de deur naar buiten stond in grote letters in het Grieks te lezen *Exodos*. Bij *Exodos* of *Exodus* denk ik aan het tweede boek van de bijbel, maar in Griekenland bedoelen ze er gewoon de uitgang mee. Op de straatnaambordjes las ik *hodos* en dat betekent straat of weg en ik denk dan aan de weg van Jezus, die wij allen moeten gaan. In Griekenland duidt het echter gewoon op de Rozenstraat of de Kerkweg. Ik zag een auto rijden, waarop geschreven stond *phos kai echos* - licht en geluid. Ik denk dan meteen aan het goddelijk licht en het geluid van de stem van God. De auto was echter gewoon een bestelwagen van een winkel in lampen en radio's. Bij het woord eucharistie denken wij aan een eucharistieviering, die dienst vol dankzegging. Maar in Griekenland strijk je neer op een terrasje, de ober brengt twee koffie en je zegt *efcharisto!* - bedankt! Bij liturgische uren denken wij aan de tijden van de kerkdiensten. Maar bij een museum lees ik op het bord bij de ingang dat de *ores leitourgias* - de liturgische uren van 10 tot 5 zijn oftewel de openingsuren.

Wat wil je: liturgie betekent allereerst gewoon *werk ván* of *vóór het volk*. Wij zingen *Kyrie eleison!* Heer ontferm U!, en roepen daarmee God of Jezus aan. *Kyrios* betekent in Griekenland echter gewoon mijnheer. Dus *kalimera kyrios!* - goedemorgen mijnheer!, zei de serveerster wanneer je 's morgens de ontbijtzaal binnenkwam. En zo ging dat maar door.

Wat leer je dus in Griekenland? Dat het geloof op straat ligt! De kerkdeuren moeten open en we moeten naar buiten. We moeten onze angst en lamlendigheid achter ons laten en werk gaan maken van het leven zoals Jezus ons dat heeft voorgeleefd.

Met Pinksteren werden we in de kerk ook gewezen op alle talenten die we samen hebben. De een is wijs, de ander een groot gelovige, een derde is goed in het nabij zijn van zieken. Een vierde doet wonderen en er is er een, nou, dat is een echte profeet! Weer een ander heeft dóór wat goed of slecht is en er is er een, die moeilijke dingen goed kan uitleggen. Zo gaat het maar door. Rondkijkend in onze parochies zijn al die talenten ruim aanwezig, maar worden ze wel herkend en erkend? Krijgen ze de ruimte? Pinksteren schreeuwt erom! Vervolgens gaan we aan de slag om de wereld waar we wonen een beetje leefbaarder te maken. Ons geloof moet de straat op, ondanks dat onze kerk van gisteren lijkt te zijn. Juist nu moeten de mensen merken dat wij van Jezus zijn. Dat zijn geest, de geest van God ons aanvuurt om te werken aan een wereld waar het goed is om te leven voor iedereen, de minsten vooral! Heel bescheiden, nauwelijks opvallend maar toch. "Waar hebben jullie dat geleerd?", vragen ze ons misschien. In Griekenland? Welnee, gewoon met Pinksteren op straat toen we door de apostelen aangevuurd werden om zo goed als God te zijn. En je gitaar? Die mag je meenemen of thuislaten!

Ko Schuurmans, pastor

Voor Jong en voor oud(er) Waar is God?

'Mam, de juf op school heeft verteld dat God overal is. Is hij ook in de kamer?'

Anja's moeder heeft haar net naar bed gebracht en dan praten ze altijd nog even over wat er die dag gebeurd is op school.

'Wat een moeilijke vraag', zegt moeder. 'God is altijd bij je, dat wel. Hij houdt zoveel van je, dat hij je hele leven met je meegaat.'

'Ja maar, ik zie God niet. Waar is hij dan? Zit hij in mijn prullenmand of zit hij net als jij op mijn bed?' Moeder denkt na. 'Raak mijn armen eens aan?', vraagt ze. Anja doet het. 'En nu mijn borst en mijn neus.' Dat vindt Anja wel een leuk spelletje. 'Nu je wang en je been', bedenkt Anja. Moeder lacht. Anja's vader komt kijken wat ze aan het doen zijn. 'We doen aanrakertje', zegt Anja. 'Kijk zo! Zeg het dan mam.' 'Je moet mijn haar aanraken', zegt

moeder. Vader schudt zijn hoofd. 'Ik ga de koffiepot aanraken', zegt hij. Hij geeft Anja een nachtzoen en gaat naar beneden.

'En nu moet je mijn liefde aanraken', zegt moeder. Anja aarzelt. Ze raakt de armen en borst van moeder aan. 'Dat heb je al gedaan', zegt moeder. 'Je moet mijn liefde aanraken.' Anja schudt haar hoofd. 'Liefde kan je niet aanraken', zegt ze. 'Dat is er gewoon.'

Moeder glimlacht. 'Ik denk dat het met God ook zo is', zegt ze. 'God is er gewoon.'

'Altijd?'

'Altijd!', zegt moeder, 'ook als je zo meteen slaapt.' Ze geeft Anja een kus en doet het licht uit.

'Slaap lekker', zegt ze zacht en ze sluit de deur.





Vieringen in Regio Zaanstreek

St. Bonifatius Oostzijde 12 Zaandam	H. Odulphus Dorpsstraat 572 Assendelft	H. M. Magdalena Kalf 162 't Kalf Zaandam
--	---	---

Za 15 juli	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 16 juli 15 ^e zo dhj	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	
Za 22 juli	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens
Zo 23 juli 16 ^e zo dhj	Eucharistie N. Kerssens	Eucharistie G. Paimpillil Sint Caeciliakoor	
Za 29 juli	Eucharistie G. Bruggink		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 30 juli 17 ^e zo dhj	Eucharistie G Paimpillil Koor Con Amore	Woord & Communie M. Bruijns Samenzang	
Za 5 aug	Eucharistie G. Bruggink		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 6 aug 18 ^e zo dhj	Eucharistie G. Paimpillil Koor Con Amore	Woord & Communie K. Schuurmans Samenzang	
Za 12 aug	Eucharistie G. Paimpillil		
Zo 13 aug Maria Hemelvaart	Eucharistie N. Kerssens	Eucharistie A. Overmars Cantor A. Broerse-vHal	Eucharistie G. Bruggink
Za 19 aug	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 20 aug 20 ^e zo dhj	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	
Za 26 aug	Eucharistie G. Bruggink		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 27 aug 21 ^e zo dhj	Eucharistie G. Paimpillil	Woord & Communie J. Hoekstra Sint Caeciliakoor	
Za. 2 sept	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens
Zo 3 sept 22 ^e zo dhj	Eucharistie G. Paimpillil Koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Cantor A. Broerse-vHal	
Za.9 sept	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 10 sept 23 ^e zo dhj	Eucharistie G. Bruggink	Eucharistie N. Kerssens	Eucharistie G. Paimpillil



Vieringen in Regio Zaanstreek

	HH. Martelaren v G. Pinkstraat 14 Koog a/d Zaan	H. Petrus Snuiverstraat 2 Krommenie	H.M. Magdalena Dorpsstraat 351 Wormer	H. Jozef Veldbloemenweg Zaandam
Zo 16 juli 15 ^e zo dhj	Naar de Hofkerk in Amsterdam Woord&Communie M. Bruijns	Eucharistie G. Noom koor St. Caecilia	Eucharistie G. Paimpillil Zomerkoor	Woord&Communie R. Casalod Gemengd Koor
Zo 23 juli 16 ^e zo dhj	Woord&Communie T. Molenaar Koor Marbosko	Woord&Communie M. Bruijns koor Rotsvast	Woord&Communie R. Casalod Zomerkoor	Woord&Communie J. Hoekstra Gemengd Koor
Zo 30 juli 17 ^e zo dhj	Woord&Communie K. Schuurmans samenzang	Eucharistie G. Timmermans inloopkoor	DOP T. van Overbeek Zomerkoor	DOP M. Niekus en I. de Lange Gemengd Koor
Zo 6 aug 18 ^e zo dhj	DOP Samenzang	Woord&Communie M. Bruijns koor St. Caecilia	Eucharistie G. Timmermans Zomerkoor	Woord&Communie W. Waardijk Gemengd Koor
Zo 13 aug Maria Hemelvaart	Woord&Communie T. Molenaar koor Marbosko	Eucharistie G. Paimpillil koor Rotsvast	Woord&Communie K. Kint Zomerkoor	Woord&Communie J. Hoekstra Gemengd Koor
Zo 20 aug 20 ^e zo dhj	Naar de Jozefkerk	DOP koor St. Caecilia	Woord&Communie K. Kint Zomerkoor	Eucharistie G. Paimpillil Gemengd Koor
Zo 27 aug 21 ^e zo dhj	Woord&Communie K. Schuurmans koor Marbosko	Woord&Communie R. Casalod koor Rotsvast	Woord&Communie T. Molenaar Zomerkoor	DOP M. Niekus en I. de Lange Gemengd Koor
Zo 3 sept 22 ^e zo dhj	Woord&Communie T. Molenaar samenzang	Eucharistie G. Noom koor St. Caecilia	DOP B. Commandeur Zomerkoor	Woord&Communie W. Waardijk Gemengd Koor
zo 10 sept 23 ^e zo dhj	Startviering Woord&Communie M. Bruijns koor Marbosko	DOP koor Rotsvast	Startviering Woord&Communie K. Kint koren AA CC MM	Woord&Communie Nog niet bekend Gemengd Koor

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen

Vieringen door de week

	St. Bonifatius	H. Odulphus	H. Petrus
Maandag		09.00 uur Eucharistie	
Dinsdag	09.00 uur Eucharistie	19.00 uur Eucharistie	
Woensdag	19.00 uur Rozenkrans + Eucharistie		1 ^e en 3 ^e woensdag 9.15 uur Eucharistie
Donderdag		09.00 uur Eucharistie	
Vrijdag	09.00 uur Eucharistie	19.00 uur Eucharistie	

In Memoriam

In Memoriam: Jo Beier-Glandorf † 6 juni 2023

Op 6 juni is Jo Beier- Glandorf overleden in Nieuw Groenland, waar ze de laatste fase van haar leven is verzorgd. Ze is 94 jaar geworden.

Ze trouwde in 1952 met Henk Beier en gingen wonen aan de Guisweg. Later werd dat de Prunuslaan en de Veenboerstraat in Zaandijk. Twee dochters en één zoon werden er geboren. Tot groot verdriet overleed de oudste dochter Mirjam in 1986 op 32-jarige leeftijd aan kanker.

Haar man Henk was dol op auto rijden en al heel snel had hij een Volkswagen Kever die hen door de omtrek en tot ver in Europa

bracht. Samen fietsten ze graag door de omgeving.

Met het klimmen der jaren nam de gezondheid af. Ze moesten gelijkvloers gaan wonen aan de Dizzy Gillispiestraat in Zaandijk. Opeens in het voorjaar van 2010 overleed Henk. Jo heeft de laatste jaren van haar leven in verzorgingshuis Nieuw Groenland gewoond.

Uit de advertentie in de krant maakten we op dat Jo nog het Sacrament van de Zieken heeft ontvangen. Haar lichaam is gecremeerd. We hebben een kruisje gemaakt om deze trouwe parochiaan te herinneren in haar parochiegemeenschap.

Misintenties H.H. Martelaren van Gorcum

16 juli 2023

Jo Beier-Glandorf
Maudy Menick
Piet van Leeuwen

23 juli 2023

Bram Hen
Arnold van der Wardt
Marja van der Horst

30 juli 2023

Irma Zoila Velarde Aparicio
Rie van Sante
Maria Bergervoet

6 augustus 2023

James Baly
Familie Brugman-Bogaard
Jan en Libuse Nederveen-Neumann

13 augustus 2023

Yvonne Ingeline van Driel-van Soest



Marijke en Martien Kat-Molkenboer
Bep en Wim Miltenburg-van Breemen

20 augustus 2023

Maudy Menick
Joop en Annie Beijer-Willemse
Loek Zonneveld

27 augustus 2023

Jessica Arends
Piet van Leeuwen
Nico Hoogenhoud

3 september 2023

Melanie Veltmaat-Soons
Truus Bakkum-Welboren
Wil Groeneveld-Metze

10 september 2023

Yvonne Ingeline van Driel-van Soest
James Baly
Clasien Blank-Koning



Parochie H.H. Martelaren van Gorcum

Pinkstraat 14, 1541 HD Koog a/d Zaan - 06-12182931

www.goedespoor.nl - Martelaren@outlook.com

NL95 INGB 0000 423946

Van de Parochieraad.

Pinkzaal en fusie

Samen met pastor George heeft de parochieraad in mei een nieuwe brief naar bisschop Hendriks gestuurd met het verzoek tot verlenging van ons verblijf in de Pinkzaal. We hebben in de brief aangegeven dat wij bereid zijn om mee te werken aan een fusie, maar zo'n fusie heeft aardig wat voeten in de aarde. We gaan aan de slag, maar we zijn daar nog lang niet klaar voor.

Op 14 juni ontvingen we een bericht van Vicaris Generaal B. Putter met de volgende mededeling: *Gezien de situatie zoals door u geschetst en omdat sinds kort een nieuwe pastoor bij u is aangetreden kan het bisdom echter toestemming geven om de vieringen in de huidige situatie in Koog a/d Zaan nog doorgang te laten vinden tot 1 juli 2024.* Uiteraard sprongen we een gat in de lucht en klonk er applaus in de Pinkzaal toen ik het op 18 juni voor de viering aan de aanwezige kerkgangers kon vertellen. We blijven voorlopig samenkomen in de Pinkzaal en houden goede moed voor de toekomst.

Reis

Laten we het even anders doen. Wat meer naar elkaar kijken. Samen andere dingen uitpakken.

De wind horen fluisteren: "Ga reizen door een andere tijd, op zoek naar rust."

Maak ruimte in je hoofd. De zon kun je ook anders zien. Het werk kan wel even wachten. Je huis blijft wel. Kijk eens in een andere spiegel.

Ledenadministratie

Er zijn na controle nog zo'n 850 adressen van parochianen die wel ingeschreven staan in de parochieadministratie maar al lang geen parochieblad ontvangen. Slappende leden dus. Deze leden zullen aangeschreven worden, want mogelijk weten veel mensen helemaal niet dat ze bij ons ingeschreven staan. Wordt vervolgd dus.

Activiteiten

Op zondag 16 juli gaan we met de bus naar de Hofkerk in Amsterdam. Er is dan geen viering in de Pinkzaal. Zie verder elders in dit blad.

Voorafgaande aan de startviering gaan we zaterdag 9 september barbecueën op het plein bij de Pinkzaal. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om te komen, maar meldt u wel aan bij Ineke Arends of een van de andere leden van de parochieraad.

Namens de Parochieraad,
Marga Breed

Zet de dagelijkse werkelijkheid op losse schroeven. Ga op weg, de rugzakken vol verwachting. Verberg je niet achter bergen.

Wees niet bang. Kijk maar om. God is de schaduw aan je rechterhand. De zon zal je niet steken.

En 's nachts zal de maan je geen kwaad doen. Pak je glimlach op en geef het door."

Aad van der Klauw

Uitstapje naar Amsterdam 16 juli



Op 16 juli gaan we met de bus naar Amsterdam, daar bezoeken we de Martelaren van Gorcum-parochie te Amsterdam, beter bekend als de Hofkerk. We gaan niet alleen vieren, we maken er een leuk uitstapje van.

Programma

9.30 uur Vertrek vanaf de Pinkzaal.

10.30 uur Viering in de Hofkerk

11.30 uur koffie met wat lekkers gevolgd door een broodje.

13.30 tot 15.30 uur Rondvaart.

16.15 uur terug bij de Pinkzaal

Hebt u zich nog niet aangemeld? Mogelijk kan u nog mee. Meld u aan via de mail Martelaren@outlook.com of Ineke.boon@upcmail.nl, of per WhatsApp of telefonisch naar 06 - 5554 3942.

Namens de Parochieraad

Ineke Boon

Barbecue 9 september



Op zaterdag 9 september willen wij weer een gezellige barbecue houden bij de kerk. De BBQ zal rond 17.00 uur beginnen.

Als u het lekker en leuk vindt om hieraan deel te nemen, raden wij aan om deze middag in uw agenda vast te leggen. Hopelijk hebben

we heel mooi weer, evt. gaan we naar binnen want in de Pinkzaal kunnen we ook heel gezellig zitten.

O ja, de kosten voor u... die zijn er niet...

Iedereen is welkom. En als u vegetariër bent, of een ander dieet hebt, geef dit dan aan ons door. Dan houden wij daar zoveel mogelijk rekening mee.

U kunt zich aanmelden via de mail van de kerk (martelaren@outlook.com) of via het intekenformulier dat we in de Pinkzaal zullen leggen.

Namens de parochieraad,

Ineke Boon