



Samenklanken

september – oktober 2023

13e jaargang nr 1



ontmoeten

Start

St. Jozef-parochie

Abonneer u ook op
de nieuwsbrief

Pastoraal voorwoord

“De scholen zijn weer begonnen”



“De scholen zijn weer begonnen”.

U zult deze tekst zeker wel ergens op een spandoek hebben gelezen. Het gewone leven heeft z'n gang weer hervonden nu de kinderen weer vele uren van de dag in het schoolgebouw te vinden zijn. De groep allerjongsten heeft de spannende ervaring opgedaan om een hele dag op school te zijn. Zo zijn de kinderen van groep acht nu gestart met een eerste dag in het voortgezet onderwijs. Vaders en moeders kijken met trots en met zorg naar de verrichtingen van hun kinderen.

Het brengt onze gedachten bij de verantwoordelijkheid, die wij, ouders en vele anderen, dragen voor de opvoeding en de vorming van kinderen en jongeren. Een kind heeft meer in het leven nodig dan alleen kennis en de vaardigheden van lezen, schrijven en rekenen. Ouders, leerkrachten, sportleiders en ook de Kerk staan samen voor de taak om jonge mensen zó te vormen dat zij ook goede sociale vaardigheden ontwikkelen en tot gewetensvolle en gelovige mensen worden.

Als christenen zien wij bij deze mooie en tegelijk ook moeilijke taak naar Christus. Over Hem staat geschreven: “Jezus ging met zijn ouders mee naar Nazareth en was aan hen onderdanig. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevallen bij God en bij de mensen”. Hierin zijn enkele opmerkelijke zaken, die ons kunnen helpen bij de opvoeding en vorming van jonge mensen. Jezus was onderdanig aan z'n ouders. Jonge mensen hebben het nodig om te leren omgaan met gezag. Gezag nu is iets anders dan autoritair optreden. Gezag is verbonden met wijsheid, respect en een gevoel voor verantwoordelijkheid. Kinderen en jongeren zoeken als vanzelf naar gezagvolle mensen. Ze hebben dat goede voorbeeld nodig om later zelf op

een goede manier gezag uit te kunnen oefenen en verantwoordelijkheid te kunnen dragen in hun werk en hun gezin.

Als we mogen vaststellen dat kinderen en jongeren net zoals Jezus “groeien in wijsheid en in welgevallen bij God en bij de mensen” dan zijn we op de goede weg. Daarbij is het nodig dat een kind naast de catechese op school en een goede sfeer in huis ook in aanraking komt met de aanwezigheid van God in de kerk en in de geloofsgemeenschap. Voor een goede en evenwichtige katholieke vorming van jonge mensen kan en mag de ervaring niet ontbreken van het samenkomen in de Kerk. Ook hierbij gaat het voorbeeld van gezagvolle mensen vooraf aan hun woorden. Alleen zo kan een kind een echte innerlijke groei doormaken.

Dat Gods zegen het goede werk van ouders en opvoeders mag begeleiden in dit nieuwe schooljaar. Wees er zeker van: er is voor iedereen een plekje in onze kerk om daar samen voor te bidden vooral op zaterdag of op zondag. Tot slot besluit ik met alle goeds te wensen voor het schooljaar 2023- 2024.

Met hartelijke groet,

Pastoor- deken dr. George Paimpillil



Jaarthema 2023-2024

Door de coronatijd hebben we ervaren hoe wezenlijk ontmoetingen zijn voor ons welbevinden. We zijn als mensen in en in sociale wezens. We noemen onze parochies geloofsgemeenschappen. Gemeenschappen bestaan omdat er ontmoeting is en er verbondenheid wordt ervaren. Maar parochies ervaren ook dat ze krimpen, samenwerking wordt steeds meer noodzaak.

Ontmoeten over parochiegrenzen heen wordt een voorwaarde om gemeenschappelijk verder te gaan. Wanneer je de ander niet kent, elkaar nooit ontmoet, nooit samen iets onderneemt dan blijft 'onbekend blijft onbemind'.

De installatie van het pastorale team was voor mij zo'n onverwachte ontmoeting waar de Katholieke Zaanstreek elkaar weer tegenkwam op een zaterdagmiddag. De kerk gonsde van al die mensen die elkaar weer ontmoetten. Maar dat is best wel bijzonder, want in onze samenleving neemt de individualisering toe, er is zelfs een 'Week tegen de eenzaamheid'.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je niet alléén gaat op je levensweg, maar dat je op die weg andere mensen tegenkomt. Maar ontmoeten, echt 'ontmoeten' is niet zo vanzelfsprekend.

In de supermarkt lopen vele mensen, maar slechts een enkele keer ontmoet ik daar echt iemand. Een ontmoeting is soms gepland (een 'date' heet dat tegenwoordig), maar ook vaak toevallig.

Een ontmoeting kan vluchtig zijn, maar ook diepgaand. Want soms, ineens, kan een ontmoeting uitgroeien tot een wonderlijk en ingrijpend gebeuren. Dat kan alleen maar als je die ander, die je ontmoet, ook werkelijk ziet en het aandurft naar hem/haar te luisteren

en proberen te ontdekken wat er nu echt in die ander leeft.



ontmoeten

Een echte ontmoeting vraagt tijd en rust; vraagt aan mij de moed om even af te zien van alles waar ik mee bezig ben, mijn ego even opzij te zetten, niet uit te gaan van mijn eigen vooroordelen, angsten, overtuigingen en verlangens. Een echte ontmoeting is er als wij elkaar aankijken 'van aangezicht tot aangezicht'.

In de Bijbelse verhalen is het één en al ontmoeting tussen God en mensen en lezen we de voortdurende uitnodiging om elkaar te zien staan, naar elkaar te luisteren en mensen naar beeld en gelijkenis van de Eeuwige te worden.

Kortom genoeg invalshoeken om het komende werkjaar met Ontmoeten aan de slag te gaan.

Matthé Bruijns

Zichtbaarheid pastores

Pastores willen zichtbaar zijn in elke gemeenschap!

Paulus schrijft: *“Zo is het ook met jullie. Jullie vormen samen één kerk, ieder van jullie hoort erbij. Want jullie horen allemaal bij Christus. En in de kerk geeft God de mensen allerlei functies en bijzondere krachten. Er zijn apostelen, profeten en leraren.”*

In de installatieviering werd dat ook benadrukt: Alle pastores zijn nu benoemd voor alle parochies in ons samenwerkingsverband. Dat is een bewuste en belangrijke keuze: ieder van ons pastores heeft andere kwaliteiten en samen willen wij die inzetten voor alle parochies en alle parochianen.

Elke pastor zichtbaar in elke gemeenschap
Het zal nog wat moeten groeien, maar u kunt elk van ons dus ontmoeten op elke plek. En dat geldt niet alleen slechts voor het voorgaan in de vieringen, maar vooral ook voor de breedte van het pastorale werk. Zo kunt u ondergetekende ontmoeten in de Bonifatius voor een doopgesprek en doopviering. Pastoraal werker Matthé ging al voor in Assendelft.

U trof pastoor George op de koffie in Wormer en kwam u pastoor Nico tegen in de Jozefkerk.

In het nieuwe werkjaar zullen we deze werkwijze, waarbij alle pastores zichtbaar en aanspreekbaar zijn in elke geloofsgemeenschap, verder vormgeven. Tegelijk nodigen we u ook uit om over de grenzen van de eigen parochie heen te kijken. Niet voor niets is als jaarthema gekozen: Ontmoeting.

Ontmoeting: ook u wordt uitgenodigd
Niet alleen de pastores zullen in elke gemeenschap proberen activiteiten te ontplooiën. Ook u als parochiaan wordt uitgenodigd om zich welkom te voelen bij bijeenkomsten die wij organiseren in de andere parochies. Meer en meer zullen we activiteiten organiseren en u uitnodigen om daar aan deel te nemen, ook als het niet wordt georganiseerd in de eigen parochie. Zo maken we samen werk van het jaarthema ‘ontmoeten’. Zo vormen we samen één kerk in de Zaanstreek waar ieder bij hoort!

Namens het pastoresteam,
Diaken Jeroen Hoekstra

Vanuit het secretariaat Katholiek Zaanstreek

Pastoor/deken George heeft samenwerking en eenheid in verscheidenheid hoog in het vaandel staan en inmiddels hebben we al kennis gemaakt met veel andere vrijwilligers van de parochies in de gehele Zaanstreek en dat sluit mooi aan bij ons nieuwe jaarthema: ontmoeten.

Voor de komende periode staan er diverse bijeenkomsten voor heel Katholiek Zaanstreek op de agenda:

Dinsdag 12 september, 20.00 uur, bijeenkomst koster – locatie pastorie Odulphus
Woensdag 20 september, 20.00 uur, bijeenkomst voorgangers in de regio- Bonifatius
Woensdag 4 oktober, 10.00 uur, 75e schapen en pinkenveiling – Odulphuskerk

Voor het secretariaat van Odulphus en secretariaat Katholiek Zaanstreek is het nieuwe e-mailadres gemaakt: odulphus@katholiek-zaanstreek.nl

Wellicht komt de mail vanaf dit nieuwe adres bij u in de ongewenste mailbox. Indien u dit mailadres dan aanmerkt als ‘gewenste’ mail dan moet het een volgende keer goed gaan. In september willen we starten met een algemene nieuwsbrief. Deze wordt geplaatst op de website www.katholiekzaanstreek.nl en ook verspreid via het secretariaat van de eigen parochies. Voor degene die geen internet hebben; er zullen ook een aantal exemplaren achter in de kerk verkrijgbaar zijn.

Voorgangers bedankt

In de parochie waar ik opgroeide, waren er in de 70'er jaren vier pastores actief, een deken, een kapelaan, een moderator en een pater. Eénmaal in de vier weken hadden ze een preekbeurt die ze dan wel vijfmaal moesten houden op zaterdagavond en zondag om 8.30, 10, 11.30 en 18 uur.

Op dit moment zijn er in de Zaanstreek drie en halve pastor voor zeven parochies werkzaam. Het beleid is nog steeds dat we proberen op al die kerkplaatsen om 10 uur een viering aan te bieden. Dit wordt als de meest ideale aanvangstijd gezien ook in relatie tot de koffie en de ontmoeting daarna.

Gelukkig kunnen we gebruik maken van vele pastores die bereid zijn om na hun pensioen door te functioneren en parochianen die dat al vele jaren doen. En het blijkt zelfs dat je daar ook heel vitaal ouder mee kunt worden. Als kerkgemeenschappen zijn we daar blij en dankbaar om. Twee van hen Annemarie Dijkers-Glandorf en Stan Baars hebben aangegeven hun voorgaan te beëindigen. Helaas spelen persoonlijke omstandigheden daarbij een rol.

Vele jaren zijn zij zeer geziene en gewaardeerde voorgangers geweest in verschillende Zaanse parochiegemeenschappen. Op deze plaats in alle Zaanse parochiebladen willen we als pastoresteam hen bedanken voor hun inzet en betrokkenheid door al die jaren heen.

Annemarie Dijkers is vele jaren nauw betrokken geweest bij de Martelaren van Gorcum. Op zondag 10 september houden we daar de startviering rond het nieuwe jaarthema 'Ontmoeten' en zullen we hier aandacht aangeven.

Stan Baars deed zijn pastorale stage aan het begin van deze eeuw in de Petrusparochie en we zullen daar bij de startviering op 24 september bij stil staan. Hij maakte daar ook het Schotse vissersschip dat in de ontmoetingsruimte hangt.

Dank aan Stan en Annemarie en al die andere voorgangers waar we steeds op mogen rekenen.

Namens het Pastoresteam,
Matthé Bruijns

60-jarig Jubileum

Gefeliciteerd met het 60-jarig jubileum van onze St. Jozef kerk!

Laten we samen terugkijken op de vele jaren van geloof, gemeenschap en toewijding. Moge dit jubileum een tijd van dankbaarheid en hoop zijn voor ons allemaal.

Het Pastoresteam en het parochiebestuur wensen de parochianen van de St. Jozefkerk te Zaandam van harte gelukwensen met dit 60-jarig jubileum.

Met hartelijke groet,

Pastoor- deken George Paimpillil



God ontmoeten op je smart-/Iphone?

Wie of wat is God? We gaan op zoek. Maar de Duitse mysticus Meister Eckhart (1260-1328) schreef: Je hoeft God niet hier noch daar te zoeken, hij is niet verder dan de deur van je hart. Daar staat hij maar te wachten en te wachten, tot hij iemand bereid vindt hem open te doen en binnen te laten. Dus doen we de deur open van het boek vol verhalen over God met zijn mensen: de bijbel. We beginnen bij het begin. Het eerste woord van het eerste Bijbelboek Genesis luidt in het Hebreeuws berésjiet. Dat wil zeggen: In het begin, of nog mooier: Om te beginnen. De eerste letter van dat woord is een "béth", een b. Beth betekent huis. Die letter schrijf je in het Hebreeuws zo: ב. Naar drie kanten is deze letter gesloten en open naar wat komt, want in het Hebreeuws lees je van rechts naar links. Maar waarom begint de Bijbel met de letter béth of b?, met huis?, vroeg men zich af. Omdat, zo zegt men: God draagt ons, vangt ons op als wij vallen, is een steun in onze rug en behoedt ons als een veilig dak boven ons hoofd. Zij / Hij geeft ons een thuis. En door de open voorkant van ons huis kunnen de inspirerende en toekomstgerichte Woorden van God bij ons binnenkomen. Om zo elkaar te ontmoeten en te leven in vrede, liefde en gerechtigheid met velen, de minsten voorop.

Even verder in het scheppingsverhaal lezen wij hoe wij mensen geschapen worden naar Gods beeld en gelijkenis. Blijkbaar worden wij opgeroepen als God te doen en dus een huis, een thuis te zijn voor elkaar en voor allen, die we ontmoeten op onze levensweg.

Veel mensen om je heen noemen zich ietsisten. Omdat ze er geen jota van snappen als grote gelovigen het zelfverzekerd over God dit en God dat hebben? Ze kunnen gerust zijn, want het ietsisme is misschien zo gek nog niet. De Romeinen beschouwden de joden en christenen al als atheïsten, omdat ze geen godenbeelden hadden, maar slechts een paar letters, een woord, een verhaal over hun God. En die jota, die wat kleine Griekse

letter i of j? In het Hebreeuws ziet hij er onbeduidend uit – zeg maar een komma ך – en heet hij jod. Jod nu komt van jad. Oftewel hand. Je weet wel: je mag niet jatten, je mag niet pakken met je handen wat niet van jou is. Heel verrassend zie je in joodse gebedsteksten in plaats van de Godsnaam JHWH, hetgeen wel verstaan wordt als "Ik zal er zijn - voor jullie!", dikwijls slechts twee komma's staan, twee keer jod ך ך oftewel twee handen. Bijvoorbeeld in de zegen uit Numeri 6, 24 - 26, waarbij de handen tijdens het uitspreken worden uitgestrekt. De vertaling luidt:

De Levende zegene je en behoede je.

De Levende doe zijn aangezicht over je lichten en zij je genadig.

De Levende verheffe zijn aangezicht over jou en geve je vrede!

Is God, de Levende, als iemand die je draagt, steunt, behoedt, streelt, liefheeft, je hand pakt? Geschapen naar zijn / haar beeld en gelijkenis worden wij mensen dus geroepen om zo handen voor elkaar te zijn.



Maar dan. Op je smartphone, I-phone, tablet, laptop ontdek je – een app, getiteld Hangouts. Het symbool is een groen rondje met twee keer een jod, twee handen dus. Een Godsgeschenk?

En waar is die app voor? Ik lees: Google Hangouts is een platform voor instant messaging, IP-telefonie en video-conferencing. Het zal wel. Maar wat is een hangout? Dat is – heel alledaags – een verblijf, stamcafé, schuilplaats, hangplek. Zeg maar je thuis. Moeten wij niet geschapen naar Gods beeld en gelijkenis voor elkaar een hangout zijn? Om zo God bij ons binnen te laten en te ontmoeten? Om daardoor elkaar te ontmoeten en zo goed als God voor elkaar te zijn?

Ko Schuurmans, pastor

Van het parochiebestuur

R.K. Parochieverband Zaanstreek

St. Bonifatius - St. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) -
HH. Martelaren van Gorkum - H. Odulphus - St. Petrus

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft

E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com



Uit de bestuursvergadering van juni

Pastoraal

Het pastorale team komt elke maand bijeen. Alle zeven parochies zijn door pastoor George bezocht en het team zal nu de aandacht hierover ook verdelen. Verwachtingen van parochianen zullen soms wat bijgesteld en aangepast moeten worden nu de vieringen in alle parochies op zondag om 10.00 uur zijn en de eucharistie in 't Kalf op de zaterdagavond. In het kader van het nieuwe jaarthema 'ontmoeten' zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd.

Jaarthema Ontmoeten

Er is een logo ontworpen door Dick Amesz dat mooi past bij Ontmoeten. Alle parochies gaan zelf met dit thema aan de slag.

We houden het thema Ontmoeten anderhalf jaar, totdat in 2025 het heilig jaar begint.

Financiën

Het bestuur wilde graag een budget hebben voor het organiseren van regionale ontmoetingen. Dit wordt door de penningmeester afgeraden. Indien er regio-breed kosten worden gemaakt voor bijv. het jaarthema zullen deze eerst door de Odulphusparochie worden voorgeschoten waarna verdeling en verrekening met de overige parochies zal plaatsvinden.

Regionale samenwerking

De redacties uit de regio zijn samengekomen met als doel om gelijke verschijningsdata te hebben. Er is gekozen voor zes vaste data én één optionele datum. Parochies die dat willen kunnen een extra zevende uitgave van het parochieblad maken

voor Allerzielen met daarin alle bijzonderheden rondom onze dierbare overledenen.

Om tot meer eenheid te komen willen de redacties ook een nieuwe algemene naam van het parochieblad. Hiervoor is een prijsvraag bedacht, u leest hierover in een apart artikel in dit blad.

Fusie

Vanuit het bisdom wordt aangedrongen op een fusie van de Martelarenparochie met de Petrusparochie. Mogelijk wordt dit in een breder verband opgepakt. Er zal door het bestuur een stappenplan opgezet worden voor een fusie in gefaseerd tempo.

Maria Magdalenaparochie Wormer

De vrijwilligers dag had een leuk programma en was zeer geslaagd. Er wordt druk gewerkt aan de voorbereiding van het nieuwe jaarthema.

Bonifatius

De aannemer heeft toegezegd dat de verbouwing in de bovenwoning voor 1 aug. a.s. klaar zal zijn.

Odulphus

Op zondag 2 juli heeft kerkmusicus Jos Martens zijn 12,5-jarig jubileum gevierd waarbij pastoor Floris samen met pastoor George zijn voorgaan. Groot onderhoud aan o.a. het dak van de kerk zal binnenkort gestart worden. Van de opbrengst van de schapen- en pinkenveiling is onlangs nieuwe zonwering/schermen bij de pastorie aangebracht.

Namens het bestuur Marga Breed

Verslagen

Kerkenpad en bedevaart naar St. Liduina van Schiedam

We beleefden de 23e editie maar nog nooit waren de dagen zo verschillend.

Woensdag 5 juli gingen we voor de eerste maal op Kerkenpad in het voetspoor van Liduina.

Het weerbericht van dinsdag: ‘veel regen en harde windstoten, met in de middag opklaringen vanuit het zuiden’, werd een zomerstorm die zijn gelijke niet kende. Nadat we met de bus in Wormer waren geweest kwam rond 9 uur het bericht dat we van de weg moesten. In de Petruskerk werd snel koffiegezet. De gebruikelijke woensdag eucharistieviering hebben we toen in de kerk gehouden rond de persoon van Liduina van Schiedam. Daarna maar weer koffiedronken en net toen we dachten dat het niets meer zou worden kwam rond het middaguur het bericht dat we toch op weg konden gaan. De Zaanstreek was bezaaid met zware takken en bomen, maar in Schiedam lagen slechts wat losse bladeren en scheen om 13.30 uur de zon. Een rondvaart en bezoek aan twee kerken maakten het toch tot een bijzondere dag. Tijdens de thuisreis zagen we de verwoestingen van de storm Poly.

De tweede dag was zoals wij die voor ogen hadden. Een voorspoedige reis met Kogers en Zaandammers, een hartelijke ontvangst met koffie en appelgebak. Rondleidingen door de Grote St. Janskerk met haar bewogen geschiedenis, de rondvaartboot met prachtige gezichten op het oude en industriële Schiedam.



In de Liduina basiliek zagen we het verhaal van Liduina, die na op jonge leeftijd ongelukkig op het ijs gevallen te zijn haar verdere leven ziek op bed lag, maar ondanks haar lijden ook haar aandacht behield voor anderen.

De derde dag stond in het teken van Pluvius, de god van de regen (waarin wij niet geloven), maar die zijn dauw wel in grote hoeveelheden liet vallen. Gezien de weersverwachting waren er een groot aantal poncho's ingekocht die met graagte in gebruik werden genomen.

De Schiedammers die vanachter hun natte ramen naar buiten keken zullen gedacht hebben: wie gaan er met dit weer nu varen in een open boot? Maar dat doen bedevaartgangers in het voetspoor van Liduina, die immers 33 jaar aan allerlei ernstige ziekten heeft geleden. Liduina vertrouwde dat zij met haar lijden de hemel kon verdienen. Deze in regenjassen gehulde mensen dachten daar niet aan: Maar we zijn er én kom ik hier ooit terug voordat ik naar de hemel ga (hoewel je dat laatste natuurlijk altijd moet afwachten).

Het middagprogramma is omgezet, dus geen Stedelijk-, Jenever- en Coöpmuseum maar na de viering in de Liduinabasiliek een rondtoer met de bus door de binnenstad van Rotterdam gemaakt, waar oude en nieuwe architectuur bewonderd of verafschuwde werd.

Drie verschillende dagen hebben we dus beleefd. Van tevoren konden we het niet uitkiezen. Zoals Liduina ook niet kon kiezen wat haar is overkomen.

Ze is trouwens wel patrones van de schaatser geworden.

De redacties zijn streng, artikelen mogen niet te lang zijn. Daarom wie meer wil weten over Liduina, lees elders verder. En volgend jaar is er gewoon weer een Kerkenpad – Bedevaart. Wie corona en dit heeft overleefd, kan ook 2024 aan.

Matthé Bruijns en Ko Schuurmans

Wereld Jongeren Dagen

Op woensdag 26 juli vertrokken twee bussen vanaf station Amsterdam–Sloterdijk richting Lissabon voor de Wereld Jongeren Dagen. Aan boord 95 jongeren en begeleiders, die de komende twee weken samen op pad gingen, voor mooie en intensieve dagen.



De jongeren in de bus zijn een afspiegeling van de hedendaagse katholieke jongeren in ons bisdom: ieder met een eigen achtergrond en beleving van het geloof. De een gaat het liefst dagelijks naar de kerk en ander is al een tijdje niet geweest. De een is wat traditioneler, de ander wat moderner. Wat opvalt is dat velen hun geloofsvoeding zoeken bij 'nieuwe bewegingen' in de kerk, zoals het Neo-Catechumenaat, het Opus Dei, de Charismatische Vernieuwing of in het klooster van Heiloo.

De eerste overnachting was in Parijs, naast de Sacré Coeur. Het klooster biedt in de nacht toegang tot de basiliek om deel te nemen aan de nachtelijke aanbidding. De volgende dag ging de reis verder, via Tours (St. Martinus) naar de geboorteplaats van St. Vincentius de Paul. Oorspronkelijk heette deze plaats Pouy, maar is in 1828 naar Saint-Vincent-de-Paul vernoemd.

Na de overnachting ging de reis verder naar Spanje, waar een klein stuk van Caminio werd geloven door de heuvels van Baskenland. In de middag werd gerust bij een klooster met het oudste en nog werkende orgel van Baskenland. Nadat een echtpaar een getuigenis had gegeven over hoe het geloof hen hielp bij de keuze voor elkaar, ging de reis weer verder.

Die avond kwamen we aan in Caleruega, ten zuiden van Burgos. Hier werd in 1170 de heilige Dominicus geboren. In het gastenhuis van het dominicanenklooster zouden we twee nachten overnachten.

Op zaterdag 29 juli werd een bezoek gebracht aan Burgos met de indrukwekkende kathedraal en het seminarie van het Neo-Catechumenaat. 's Avonds was de Avond van Barmhartigheid, een moment van gebed in de kerk en biechtgelegenheid.

Zondag werd de H. Mis gevierd bij de zusters dominicanessen en werd de reis vervolgd naar Portugal. Fatima, waar Maria in 1917 is verschenen, was de volgende halteplaats. Voor veel groepen jongeren op weg naar Lissabon is Fatima een tussenstop. Bij de kaarsprocessie in de avond en de internationale H. Mis waren veel vlaggen uit allerlei landen te zien.



Vervolgens werd op maandag de reis voortgezet naar Lissabon. Onderweg zag je steeds meer bussen jongeren rijden naar de Portugese hoofdstad. Een schoolgebouw was voor de komende dagen de thuisplek: slapen in de klaslokalen of de kantine, gebruik maken van de koude douches van de gymzaal.

Op dinsdag 1 augustus begonnen de Wereld Jongeren Dagen officieel, met de openingsviering en het welkom in het Parque Eduardo VII. Op dinsdag, woensdag en donderdag kwamen alle Nederlandse jongeren samen bij een kerk voor catechese door een van de bisschoppen, om vervolgens het thema met elkaar te bespreken. De bisschoppen spraken over ecologie, vriendschap en barmhartigheid.

In de middag en avond was gelegenheid om de stad te bezoeken. De school was op ongeveer 20 minuten reizen met de metro van het centrum

In de stad waren podia met optredens, kerken waren open voor stilte en gebed of voor ontmoetingen. Verschillende kerkelijke bewegingen en religieuze gemeenschappen presenteerden zich. Toen iedereen terugkeerde bij de school werden ervaringen uitgewisseld.

Zaterdag 5 augustus stond in het teken van de wandeltocht naar het Parque Tejo voor de avondwake met de paus en de H. Mis op zondag. Volgens de berichten verzamelden zich 1,5 miljoen op het terrein. Overal waar je keek zag je jongeren en vlaggen; het ging er gemoedelijk aan toe.

Tijdens de avondwake ging de paus in op het thema van de wereldjongerendagen: "Maria stond op en ging met spoed op weg" (naar Elisabeth). Hij sprak over hoe Maria met spoed opstond om goed nieuws te brengen. Het is belangrijk om de vreugde van het geloof met elkaar te delen. Hierna volgde een moment van aanbidding van het H. Sacrament en werd het heel stil...



Nadat de paus de zegen had gegeven en was vertrokken, volgden enkele optredens. Toen die voorbij waren, was het tijd om te slapen, of om tot diep in de nacht muziek te maken. De volgende morgen, zondag, gingen de meeste priesters rond 6:00 naar het priester-vak bij het hoofdpodium voor de concelebratie. Naar schatting waren er 10.000 priesters aanwezig.

Om 9:00 droeg de patriarch van Lissabon de H. Mis op, paus Franciscus preekte aan de

hand van het evangelie van de Gedaanteverandering over wat dit voor de kerk van vandaag betekent: het stralen, het luisteren naar de stem uit de hemel en vooral: niet bang zijn. Dit laatste herhaalde hij een paar keer. Aan het einde van de H. Mis werd aangekondigd dat tijdens het jubeljaar 2025 in Rome een ontmoeting voor jongeren zal zijn. De volgende Wereld Jongeren Dagen zijn in 2027 in Zuid Korea. Hiermee werden de Wereld Jongeren Dagen officieel afgesloten en begon de uittocht van het veld.

Begin van de avond stonden de bussen klaar om ons via Lourdes naar Nederland te brengen.

De Wereld Jongeren Dagen zijn dagen waarop je de vreugde van het geloof ervaart. Je ziet de kerk anders dan je van huis uit gewend bent. Je hoort andere muziek en zang, er is ruimte voor stilte. Tijdens deze dagen voel en zie je dat je niet alleen bent in de kerk. Je ervaart ook dat ieder een eigen weg in het geloof gaat, er is ruimte om ervaringen te delen en om vragen te stellen. Voor de meesten is het een onvergetelijke ervaring, die het leven kan veranderen. Nieuwe vriendschappen worden gevonden, levenskeuzes worden gemaakt.

"Todos, todos, todos", zei de paus op donderdag tijdens de preek. De Kerk is de plaats waar iedereen welkom is. Het diverse reisgezelschap van het bisdom Haarlem-Amsterdam was daar een mooi voorbeeld van: samen zijn we onderweg geweest om iets moois mee te maken.

Voor foto's van deze dagen, verwijst ik u naar de website van het bisdom.

De foto's bij dit artikel zijn gemaakt door Ramon Mangold.

Pastoor Nico Kerssens



Activiteiten

Kerknet-Academie: Spirituele meesters



Tijd over deze zomer? Verdiep je in het leven met 6 spirituele meesters!

Kerknet-academie biedt een gratis online cursus aan. Schrijf je in en maak kennis met Benedictus van Nursia, Hildegard van Bingen, Nicolaas van Cusa en andere christelijke klassesiekers.

Je hebt wel eens gehoord van Johannes van het Kruis, Ignatius van Loyola, Edith Stein en andere christelijke meesters. Maar waar staan ze precies voor? Wat maakt hun spiritualiteit bijzonder? Hoe kwamen ze erop? Kunnen we er ook vandaag nog iets mee? Dat kom je te weten in deze onlinecursus.

Hoe werkt het?

- * 6 topdocenten delen hun inzichten over leven, spiritualiteit en actualiteit van de meesters

- * Ga zelf aan de slag met hun teksten

- * Laat je prikkelen door actualiseringsvragen en citaten

- * Ben je geboeid? Volg dan de verwijzingen naar websites, boeken en cursussen

Inhoud van de reeks

- * Ignatius van Loyola:

Nikolaas Sintobin sj, Internetpastor

- * Hildegard van Bingen:

Prof. John Arblaster, Universiteit Antwerpen en KU Leuven

- * Johannes van het Kruis:

Dirk Boone, Beleidsmedewerker

- * Edith Stein:

Dr. Ilse Kerremans ocds, Kinderchirurg em.

- * Benedictus van Nursia:

Prof. Dr. Thomas Quartier osb, Radboud Universiteit Nijmegen en KU Leuven

- * Nicolaas van Cusa:

Prof. Inigo Bocken, Titus Brandsma Instituut

Inschrijven: <https://kloostermagazine.nl/kerknet-academie-spirituele-meesters/>

Je krijgt dan binnen enkele minuten een e-mail met een link naar de hele cursus.

Je volgt de cursus op je eigen tempo. Je hebt ongeveer 30 à 60 minuten nodig per les.

Deze cursus wordt je aangeboden door CCV en Kerknet.

overgenomen van Kloostermagazine.nl

Bijbelavonden Katholiek Zaanstreek

Uitnodiging bijbelavonden rond Johannes in Katholiek Zaanstreek

Binnen Katholiek Zaanstreek organiseren we dit najaar, voor allen die dat willen, vier avonden waarbij we uit het Johannesevangelie gaan lezen. Er lopen fraaie lijnen door dat evangelie die zelden wordt benoemd. Tegelijk zijn enkele verhalen in het evangelie heel geschikt om helder te krijgen hoe de gewijde schrijvers hun getuigenissen over Jezus en de mensen om Hem heen componeren, meenemend wat het Eerste Testament meegeeft.

De avonden worden geleid door Zr. Yosé Höhne-Sparborth, na een studie theologie in Utrecht enige jaren verbonden geweest aan de Dekenale Toerustingscursus. Haar opzet is, niet alleen te vertellen wat een tekst bedoelt, maar u helpen zelf te ontdekken wat de tekst doet. Het

worden dus geen avonden met een preek of meditatie, maar gezamenlijke zoektochten. In de hoop, dat u zelf die leeswijzen kunt gebruiken ook voor andere teksten.

De bijbelavonden zijn:

woensdag 4 oktober 2023 vanaf 19.30 u.

woensdag 25 oktober 2023 vanaf 19.30 u.

woensdag 15 november 2023 vanaf 19.30 u.

woensdag 29 november 2023 vanaf 19.30 u.

BELANGRIJK: breng allemaal een Bijbel mee!

Locatie: H. Bonifatiuskerk, Oostzijde 12, 1502 BG Zaandam



Iedereen is van harte welkom! Als u wil deel nemen graag aanmelden via email of telefoon

nummer van het secretariaat Katholiek Zaanstreek: Ingrid van Lieshout-Dekker, (telefonisch bereikbaar en

aanwezig op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen vanaf 9.00 – 14.00 uur
telefoonnummer: 075 6871206 of per e-mail: dekenaatzaanstreekijmond@gmail.com
Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet

Deken Dr. George Paimpillil

Muzikaal rozenkransgebed

Op zondag 8 oktober, een dag ná de feestdag van de Heilige maagd Maria van de Rozenkrans, wordt in de H. Odulphuskerk het Rozenkransgebed gebeden, maar dan wel op bijzondere wijze.

Delen van het gebed zullen gezongen worden. Zo zullen er verschillende toonzettingen van het Wees gegroet, Maria/Ave Maria klinken, andere onderdelen van het gebed zoals het Credo en het Pater noster zullen gezongen worden en uiteraard zijn er momenten van samenzang waarbij iedereen uit volle borst kan meezingen.

Mezzosopraan Angelique Broerse-van Hal en cantor-organist Jos Martens dragen zorg voor de muzikale invulling van het muzikale Rozenkransgebed. Pastoor Nico Kerssens zal ons voorgaan in het gebed.

De toegang is vrij. Wel is er na afloop een deurcollecte. De opbrengst zal worden aangewend om volgend jaar een orgelconcertreeks in de H. Odulphuskerk te realiseren.

Muzikaal Rozenkransgebed - zondag 8 oktober 15:00 uur

Gebedsleider: pastoor Nico Kerssens

Zang: Angelique Broerse-van Hal

cantor-organist: Jos Martens

Locatie: H. Odulphuskerk, Dorpsstraat 572, Assendelft

Van harte welkom!

Jos Martens



Herhaalde oproep voor helpende handen in De Sluis

Bij DSG De Sluis zijn we nog steeds op zoek naar vrijwilligers voor de verschillende projecten binnen de muren van JCZ, maar ook daarbuiten.

Eén van de activiteiten met en door vrijwilligers van De Sluis in het JCZ is de kledinguitgifte voor gedetineerde wekelijks op maandag van 12.45 - 13.45 uur. Daar wordt de laatste tijd veel gebruik van gemaakt. Om de druk te verlichten bij de huidige vrijwilligers maar ook met het oog op mogelijke plannen voor het uitbreiden van momenten waarop kledinguitgifte plaatsvindt, zijn we op zoek

naar vrijwilligers die hier bij ingezet kunnen worden.

Wilt u er meer over weten dan kunt u uiteraard ook contact met mij opnemen.



Cora van der Meulen

projectmedewerker DSG de Sluis

tel. 06 – 1481 1257

cora@dsgdesluis.nl www.dsgdesluis.nl

Werkdagen: maandag, woensdag

Ontmoeten

Het jaarthema van de katholieke kerken van de Zaanstreek

Mooi natuurlijk, maar..... in hoeverre ontmoeten we elkaar echt, afgezien van het al dan niet een wekelijks bezoek aan een kerk? Meestal is het contact met de ander via het plegen van telefoontjes, appen, twitteren, facebooken of andere manieren die tegenwoordig allemaal mogelijk zijn met een mobieltje.

Mij valt het op dat degene, die dan gebogen op een beeldscherm zit te staren of snel een berichtje verstuurd, in een bubbel zit. De omgeving en eventueel aanwezigen worden zo dan buitengesloten.

Oké, de zich razendsnel ontwikkelende techniek maakt dat nu eenmaal mogelijk en waarom zou je daar niet gebruik van maken? Het heeft toch ook zijn nut bewezen en laten we wel wezen: gemak dient toch de mens? Maar vervlakken we niet een beetje met het staren op een beeldscherm?

Als ik de krant lees of het journaal beluister, dan kan ik niet aan het idee ontkomen dat er nogal wat mensen, en met name jongeren zijn, die de toekomst nu niet bepaald rooskleurig tegemoet zien.



Waar kunnen we nog heen met onze vragen die iets verder gaan dan "Wat eten we vanavond?",
"Ga je nog ergens naar toe dit weekend?",

"Heb je al verkering?" of "Hoe is het?" Iedereen heeft toch zo zijn of haar vragen die verder gaan dan dat, lijkt mij.

Worden deze vragen nog weleens geuit of worden die terzijde geschoven door het snelle en drukke leven dat we leiden?

Moeten we de antwoorden op die vragen maar halen van internet of uit de vele, over het algemeen goedbedoelde, doe-het-zelf-hulpboeken die we voorgeschoteld krijgen?

Is het niet veel leuker om elkaar gewoon echt te ontmoeten. Met elkaar in gesprek te gaan om zo te ontdekken hoe anderen tegen dingen aankijken waar je zelf je vraagtekens bij hebt?

Niet dat ik nu de wijsheid in pacht heb, maar ben wel reuze benieuwd in hoeverre, vooral jongeren, hier mee omgaan. Dus ben ik op zoek naar jongeren (zeg van 15 jaar en ouder) die het leuk vinden om één keer per maand bij elkaar te komen, om elkaar te ontmoeten en nader te leren kennen.

Iedereen is welkom, ongeacht ras, geslacht, geardeheid, geloof of geen geloof en als het je wat lijkt dan kan je misschien ook nog een vriendin of vriend meenemen, want met een bekende aan je zijde is het nemen van zo'n stap toch altijd wat relaxter dan maar alleen.

Lijkt het je wat, stuur dan een mailtje naar franshofstra@gmail.com

Mijn plan is om ongeveer een maand na het begin van de schoolvakantie (dus dat wordt wel oktober) een start te maken om één keer per maand bijeen te komen.

Plaats: "het Achterschip" van de Maria Magdalenakerk te Wormer.

Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur.

Ik hoop wat enthousiastelingen te mogen ontmoeten.

Vriendelijke groet,
Frans Hofstra

Wereldmissiedag

Met brandend hart (Lucas 24,32)

Op 22 oktober is het Missiezondag. De christenen in Libanon hebben een hart dat brandt van naastenliefde en van de missie daar te zijn waar mensen in moeilijkheden zijn. Zij verlaten het land niet, zij blijven, om een bron van hoop te zijn.

Het land van de ceders

Libanon is de laatste jaren in een ongekende crisis beland. De Libanese munteenheid heeft 98 procent van haar waarde verloren. Een groot deel van de middenklasse kwam onder de armoedegrens terecht. De staat is nog slechts een façade, overal is corruptie. Dagelijks verlaten mensen het land. Libanon vangt veel Syrische vluchtelingen op. De explosie in de haven van Beiroet in 2020 was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen.

Drama's en wonderen

Na de enorme explosie waarbij meer dan 200 mensen omkwamen, wilden de parochianen van de parochie St. Maron helpen. Van de overheid is niets te verwachten. De pastoor van de parochie, Richard Abi Saleh, kwam met het initiatief 'dramas et miracles' (drama's en wonderen): "We gaan op bezoek bij de mensen, luisteren naar hun angsten. We zijn er. We bidden met hen. We huilen en lachen met hen."

De 63-jarige Danielle Aramouni is een van de vrijwillige helpers en coördinatoren van het initiatief. Sinds drie jaar bezoeken de vrouwen elke week mensen in hun wijk, ze hebben met 180 families contact. Vijf dagen per week brengen zij warm eten en medicijnen.

"Ik organiseer momenteel een kookwerkplek", vertelt ze. "Zo willen we werk voor families verschaffen en tegelijkertijd inkomsten waarmee we 'drama's en wonderen' kunnen ondersteunen. We hebben al een werkplaats waar we zeep en textiel produceren."



Vrijwilligers zorgen voor eten en voedselpakketten

Danielle Aramouni zegt het kernachtig: "Voor mij is mijn werk geen baan, het is een missie. Als je mensen ziet die hulp nodig hebben, ga je naar ze toe en helpt."

MISSIO ondersteunt het pastorale werk in Libanon. Help mee!

Geef aan Missio Pauselijke Missiewerken in de collecte op Missiezondag 22 oktober of stort uw bijdrage op NL65 INGB 0000 0015 66, t.n.v. Missio Wereldmissiemaand.

Meer informatie: www.missio.nl

missio

Vredesweek 2023

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Daarom organiseert PAX al meer dan 50 jaar met duizenden mensen de vredesweek. Ook dit jaar zullen van 16 t/m 24 september 2023 honderden lokale activiteiten samenkomen met een gemeenschappelijk doel: vrede.

PAX werkt aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.

Werken aan vrede

In veel landen drijft oorlog mensen in het nauw, belemmert geweld het dagelijks leven en sluiten bevolkingsgroepen elkaar uit door onopgeloste conflicten. In het werk van PAX staan daarom drie doelen centraal: het beschermen van burgers tegen oorlogsgeweld, het beëindigen van gewapend conflicten het bijdragen aan vreedzame, inclusieve samenlevingen.



In conflictgebieden zien we burgers die bruggen slaan tussen conflicterende groepen, onderling begrip kweken en verstoorde relaties verbeteren. Die lokale vredesinitiatieven onder-

steunen wij. Hand in hand hiermee gaat het bevorderen van dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen.

Een vreedzame samenleving kan alleen stand houden wanneer iedereen kan meepraten en -beslissen, waarbij uitsluiting en polarisatie wordt tegengegaan.

Ook in Nederland werken we aan een solidaire samenleving, dat doen we samen met betrokken burgers door het hele land. Bij PAX werken experts, activisten en bruggenbouwers. Allemaal met hetzelfde doel: een menswaardig leven voor iedereen in een inclusieve samenleving.

Steun het werk van PAX bij de collecte of via: NL03 TRIO 0390 5150 00 voor meer info <https://paxvoorvrede.nl/>

Ontdek de Vrede

Zet 20 september maar in uw agenda. Dan is er een bijzonder evenement in de Vredesweek in Zaanstad, namelijk een ontdekkingsocht op het Hembrugterrein, waar u in groepjes onder leiding van een gids langs diverse locaties loopt. Waar u tot ontmoeten, nadenken, bezinning en creativiteit kunt komen.

In samenwerking met het Museum of Humanity, Bind op het Hembrugterrein en de Stichting Samenbindende Projecten Zaanstreek zijn we tot deze bijzondere wandeling gekomen.

Het evenement vindt plaats tussen 16:00 en 21:00 uur, kosten 6 euro voor volwassenen en 1 euro voor kinderen.

Wilt u helpen? Of wilt er meer over horen? Laat het weten aan Marja Geldof of stuur een e-mail naar vredesweeksspz@gmail.com



Voor jong en voor oud(er) Ontmoeten

Een nieuw schooljaar, een nieuw werkjaar voor de kerken! Ieder jaar is er een thema. Dat betekent dat we aan dat onderwerp veel aandacht geven.

Dit jaar is het thema "ONTMOETEN". Elkaar zien, samenwerken, leuke dingen doen samen, de feesten van de kerk vieren samen, je verjaardag met je vrienden en familie vieren en op school in je groep!

In de vakantie heb je misschien leuke mensen ontmoet, misschien heb je op een camping staan tafeltennissen met kinderen die je nog nooit had gezien (en waarvan je de taal niet sprak). Toch hadden jullie samen plezier.

Ontmoeten is ook vragen hoe het met iemand gaat, troosten, helpen en getroost worden, hulp vragen. Steek je kop niet in het zand maar kijk naar de mensen om je heen!



Hé, jij daar!
Ja, ik kijk jou aan.
Niet je buurman of je buurvrouw,
Niet je tante of je nicht,
Niet je cavia of goudvis,
Nee, ik kijk naar jouw gezicht.

Heb je deze week gelachen, hard gewerkt, of juist gekeet?
Heb je zachtjes meegezongen?
Net gedaan of je niks weet?
Heb je tranen weggeslikt of een ruzie niet gepikt?
Al een compliment gekregen of een uurtje stil gezwegen?
Voelt de klas alweer vertrouwd of moet je nog even wennen?
Heb je al meteen gezien wie je beter wil gaan kennen?
Kriebelt je nieuwsgierigheid of steek jij, uit angst misschien, eerst je kop diep in het zand?
Wil je liever nog niks zien?

Toe, kom op, vertel het maar
laat me toch niet verder gissen!
Pak je hoofdgedachten uit.
Dan hoeft niemand iets te missen!

Vieringen door de week in Regio Zaanstreek

	St. Bonifatius <i>Oostzijde 12</i> <i>Zaandam</i>	H. Odulphus <i>Dorpstraat 572</i> <i>Assendelft</i>	St. Petrus <i>Snuiverstraat 2</i> <i>Krommenie</i>	M. Magdalena <i>Dorpstraat 351</i> <i>Wormer</i>
maandag		09.00 uur Eucharistie		
dinsdag	09.00 uur Eucharistie	19.00 uur Eucharistie		
woensdag	19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistie		1 ^e en 3 ^e woensdag 9.15 uur Eucharistie	
donderdag		09.00 uur Eucharistie		m.i.v. 21 sept.: 1 ^e en 3 ^e donderdag 19.00 uur Eucharistie
vrijdag	09.00 uur Eucharistie (niet op de 1 ^e vrij- dag v.d. maand) 1 ^e vrijdag 16.30 uur Aanbid- ding, aansluitend Eucharistie	19.00 uur Eucharistie. Op de 1e vrijdag v.d. maand Eucharistie en Aanbidding		



Kerkdiensten samen met mensen met een Verstandelijke Beperking

Het rooster voor de kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking voor het komend kalenderjaar.

22 oktober 2023	PKN Krommenie	Kerkplein 1	Krommenie	10.00 uur
5 november 2023	Jozefparochie	Veldbloemweg 2	Zaandam	10.00 uur
17 december 2023	Petrusparochie	Snuiverstraat 2	Krommenie	10.00 uur

De donderdagavond voorafgaande aan de zondagse dienst wordt altijd de voorbereiding voor de dienst samen met de groep gedaan bij de kerk en met de voorganger van de zondagse dienst.

Sandra Renaud

Vieringen in Regio Zaanstreek



	St. Bonifatius Oostzijde 12 Zaandam	H. Odulphus Dorpsstraat 572 Assendelft	H. M. Magdalena Kalf 162 't Kalf Zaandam
Za 2 sept	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens Zang: H. en K. Hinfelaar
Zo 3 sept 22 ^e zondag	Eucharistie G. Paimpillil koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Cantor	
Za 9 sept	Eucharistie N. Kerssens		<i>Geen viering</i>
Zo 10 sept 23 ^e zondag	Eucharistie G. Bruggink koor Cantare Jubilo	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoор	Eucharistie G. Paimpillil
Za 16 sept	Vervalt i.v.m. Dam tot Damloop		Eucharistie N. Kerssens Zang: H. en K. Hinfelaar
Zo 17 sept 24 ^e zondag	Vervalt i.v.m. Dam tot Damloop	Eucharistie N. Kerssens Schola Cantorum	
Za 23sept	Eucharistie G. Bruggink		Familieviering Eucharistie Pastoraalteam: J.H. M.B. N.K. G.P. Liturgie- en St. Caeciliakoор
Zo 24 sept 25 ^e zondag	Eucharistie G. Paimpillil + bisschop Remigius In- chananiyil uit India koor Cantare Jubilo	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoор	
Za 30 sept	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil Zang: H. en K. Hinfelaar
Zo 1 okt 26 ^e zondag	Eucharistie N. Kerssens koor Con Amore	Eucharistie G. Paimpillil Cantor	Gebedsdienst
Za 7 okt	Eucharistie G. Paimpillil		<i>Geen viering</i>
Zo 8 okt 27 ^e zondag	Eucharistie G. Bruggink samenzang	Woord en Communie K. Schuurmans Sint Caeciliakoор	Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoор
Za 14 okt.	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil Zang: H. en K. Hinfelaar
Zo 15 okt 28 ^e zondag	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Schola Cantorum	Gebedsdienst
Za 21 okt	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoор
Zo 22 okt 29 ^e zondag	Eucharistie N. Kerssens samenzang	Woord en Communie R. Casalod samenzang	<i>Geen viering</i> (<i>Jubileum viering in Jozef</i>)

Aanvangstijden op zondagen 10.00 uur en op zaterdagavond 19.00 uur tenzij anders aangegeven.
d.h.j. = door het jaar

DOP = Dienst onder leiding van parochianen

Vieringen in Regio Zaanstreek



**HH. Martelaren
van Gorkum.**
Pinkstraat 14 Ka/dZ

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

H.M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

Za 9 sept				
Zo 10 sept 23e zo dhj	Startviering Woord&Communie M. Bruijns koor Marbosko	DOP koor Rotsvast	Startviering Woord&Communie K. Kint koren AA CC MM	Woord&Communie H. Holthuisen Gemengd Koor
Za 16 sept				
Zo 17 sept 24e zo dhj	Eucharistie G. Noom samenzang	10:30 uur Woord&Gebeds- dienst in Aga- thepark Raad van kerken M. Bruijns/G. Paim- pillil	Oecumene Geen viering in MM Maar welkom in Jisp	Woord&Communie R. Casalod Gemengd Koor
Za 23sept				
Zo 24 sept 25e zo dhj	Woord&Communie T Molenaar koor Marbosko	Startviering Woord&Communie M. Bruijns Leden diverse ko- ren	Woord&Communie R. Casalod Caeciliaoor	Woord&Communie K. Schuurmans Gemengd Koor
Za. 30 sept				
Zo 1 okt 26e zo dhj	Woord&Communie M. Bruijns samenzang	Woord&Communie T. Molenaar St. Caeciliaoor	DOP P. Kramer koor All Ages	Startviering Woord&Communie J. Hoekstra beide koren
Za 7 okt				
Zo. 8 okt 27e zo dhj	Eucharistie G. Noom koor Marbosko	Eucharistie G. Paimpillil koor Rotsvast	Woord&Communie M. Bruijns Caeciliaoor	Woord&Communie W. Waardijk Gemengd Koor
Za 14 okt.				
Zo. 15 okt 28e zo dhj	Woord&Communie T. Molenaar samenzang	Woord&Communie M. Bruijns St. Caeciliaoor	Eucharistie G. Paimpillil koor All Ages	Woord&Communie J. Hoekstra Gemengd Koor
Za 21 okt				
Zo 22 okt 29e zo dhj	<i>Geen viering (Jubileum viering in Jozef)</i>	Eucharistie G. Noom koor Rotsvast	Woord&Communie K. Kint Caeciliaoor	60 Jr Jozef Eucharistie G. Paimpillil J. Hoekstra W. Waardijk beide koren

Aanvangstijden op zondagen 10.00 uur en op zaterdagavond 19.00 uur tenzij anders aangegeven.

d.h.j. = door het jaar

DOP = Dienst onder leiding van parochianen

Intenties

bij vieringen in de Jozefparochie

Zondag 10 september

Wim Duijvelshoff

Hans van Baar

Jan van Geilswijk

Zondag 24 september

Lies Grimbergen

Henny van Gessel

Yanti Purwantara

Zondag 1 oktober

Wim de Lange

Henk van den Berg

Zondag 8 oktober

Wim Duijvelshoff

Jan van Geilswijk

Zondag 15 oktober

Hans van Baar

Zondag 22 oktober

Yanti Purwantara



Aanvragen van intenties

Weet u dat de intenties ook digitaal aangevraagd kunnen worden?

Stuur een e-mail met de intentie en gewenste datum naar

intentiejozefzaandam@gmail.com.

Sluitingsdatum voor vermelding in het eerstvolgend blad is **2 oktober**.

De gevraagde bijdrage (richtbedrag € 10,00 per intentie) kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur Jozef-parochie o.v.v. intenties.

Herinnering aan Marica Simunovic

Het is alweer 3 maanden geleden (01-04-2023) dat ze ons heeft moeten verlaten. In haar 61^{ste} jaar nog maar, als gevolg van een vreselijke ziekte.

Het is nog steeds niet te bevatten dat iemand die nota bene bijna tot de laatste dagen van haar leven zo levendig, energiek en vrolijk was; die zo'n fijne vrouw was, onze moeder en de beste oma van de wereld is geweest, dat die ons heeft moeten verlaten...

Onze moeder stond altijd klaar, niet alleen voor ons maar voor alle mensen om haar heen. Mama heeft een bewogen leven gehad, van vluchten met kinderen uit Joegoslavië voor een burgeroorlog, tot een

zieke man moeten verzorgen en daarnaast bleef zij werken bij Winbust de laatste jaren. En weet je, hoe het ook was, zij was positief en optimistisch. "Kom op nou, wat moet dat moet!" was haar motto in het leven.

Mama ging echt overal met de kleinkinderen naar toe in de weekenden. De zomers brachten we samen door, we hadden nooit genoeg van elkaar!! Door de weeks aten we vast om de dag bij elkaar, gezellig ondanks dat we allemaal een druk leven leidden. We waakten en pasten op elkaar..... Rust in vrede ALLERLIEFSTE MAMA/OMA

Diana

In Memoriam

In memoriam: Yanti Purwantara * Soerabaja, 14 mei 1961, --- † Den Haag 18 juni 2023



Warme woorden spraken haar vriendin, haar tante en haar zoon bij haar uitvaart. Het was duidelijk dat ze een steun was voor de mensen om haar heen en vriendschap hoog in het vaandel had staan. Het zal haar vriendin, hartsvriendin, heel zwaar zijn gevallen om Yanti te moeten laten gaan. Voor haar was ze een èchte hartsvriendin. Het is ook moeilijk om precies te zeggen wat zij samen hadden. Vriendschap en liefde waren zo verweven met elkaar. Ze was een steun, en haar vriendinnen hebben haar tot steun kunnen zijn.

Gelovig als ze was, hoeven we er niet aan te twifelen dat Jezus haar zal binnenleiden in het land van vrede en de vriendinnen hopen dat ze een plaatsje vrijmaakt en dat ze dan hun vriendschap zullen hernieuwen.

Ook tante Thea vond het moeilijk om een samenvatting te geven van haar leven. Zoveel herinneringen heeft Yanti immers achtergelaten. En toen ze zelf de laatste keer bij haar was, had ze niet de gedachte dat het de laatste keer zou zijn.

Yanti hield heel veel van koken, haar catering was een enorm succes. Het was haar hobby en ze kon ook genieten van de vele complimentjes die ze kreeg over het eten. Ze kwam, wanneer ze op visite kwam, nooit met lege handen. Ze had er moeite mee om het

leven los te laten. Maar ze wist: de strijd is gestreden, het hoeft niet langer meer.

Tot het laatste heeft ze gevochten tegen de kanker die steeds overheersender werd. Het was een moeilijk gevecht. Hoe mooi is het dan dat ze in haar eigen omgeving, te midden van haar liefste mensen, haar leven kon eindigen. Yanti hield van wandelen, heerlijk uitwaaien, noemde ze dat. Als het kon, ging ze nog even op vakantie en kwam heel moe, maar heel tevreden terug.

Yanti wilde graag net zo'n uitvaart hebben als haar moeder Babs had gehad in de Jozef, die ik had gedaan... Vandaar dat ze, hoewel ze in Den Haag woonde, vanuit de Jozef is uitgeleide gedaan.

Samen met haar kinderen en kleinkind, familie, vrienden en vriendinnen hebben we haar leven gevierd.

Haar laatste reis is nu begonnen maar ieder, die haar lief is, had duidelijk maar één wens, waar ik me van harte bij wil aansluiten: laat het een prachtige en rustige reis zijn en dat je mag worden ontvangen en in vrede mag zijn bij je schepper en Heer, bij jouw Jezus. En we mogen er volledig op vertrouwen dat die wens in vervulling zal zijn gegaan.

Wil Waardijk, pastor

Benieuwd hoe de Jozef er in 2023 financieel bij staat?



Met de startviering in het verschieft blik ik even met u terug op de eerste zeven maanden van 2023. Hoe staat de Jozef er voor? Ik moet u eerlijk zeggen: **“Ik maak me zorgen!”**



In vergelijking tot de eerste 7 maanden van 2022 zijn de gezinsbijdragen ruim € 1700,-- lager! Als ik kijk naar de bankrekening inzake de gezinsbijdragen zie ik nog steeds bedragen van periodieke overschrijvingen, die nog stammen uit de tijd van de gulden. Dat is al ruim twintig jaar geleden. Bijvoorbeeld € 7,94 of € 5,67. Giften, die niet meer passen in deze tijd. Onze Jozefparochie is geen ‘Goed Doel’ en krijgt ook geen geld uit de Postcodeloterij! Wij zijn een gemeenschap, die we met z’n allen in leven moeten houden.

Opbrengsten uit collecten en misintenties zijn dit jaar licht gestegen. Dat is positief! De grootste kostenpost is de personeelskosten van alle pastores, priesters, diaken en pastoraal werker. Die worden door de zes parochies betaald op basis van financiële draagkracht. De sterkste schouders dragen de meeste lasten.

Noodgedwongen zoek ik dan ook naar opbrengsten uit de verhuur van Kerk, pastorie en Bovenzaal/Werkplaats. Het totaal van deze opbrengsten is al hoger dan de opbrengsten uit de gezinsbijdragen.

Als penningmeester heb ik als individu wel invloed op de hoogte van deze opbrengsten door deze bedragen periodiek te verhogen.

Bij de opbrengst uit de gezinsbijdragen heb ik u nodig! Kijk nog eens (bijv. 1x per jaar) naar uw bijdrage aan de Jozef.

Wanneer heeft u uw bijdrage voor het laatst aangepast?

Een handvat voor u:

Gemiddeld was de gezinsbijdrage in 2022 € 198,- per jaar!

36 parochianen betalen per jaar meer dan dit gemiddelde.

Een kleine 100 parochianen betalen onder het gemiddelde!

Behalve proberen de inkomsten te verhogen, moeten we ook besparen.

De vrijwilligers vragen geen vergoeding, zij doen hun werk gratis!

Daar ben ik al heel erg blij mee.

De personeelskosten heb ik hierboven al beschreven. Dan is er de afdracht aan het Bisdome, die naar draagkracht van de parochie moet worden betaald.

Vervolgens noem ik nog even de energiekosten. Met die hoge kosten hebben we allemaal te maken, maar een slecht geïsoleerd groot kerkgebouw betaalbaar verwarmen is bijna niet mogelijk. Doordat wij de afgelopen winterperiode onze zondagvieringen in de Bovenzaal hebben gehouden, hebben wij bijna wel 900 m³ gasverbruik uitgespaard!

Toch wordt voor onze financiële situatie code geel al bijna code oranje. Zó staan we er financieel voor.



Ik heb aangegeven, dat de penningmeester het niet alleen kan en heel dringend uw financiële hulp hierbij nodig heeft. Overweeg bij uzelf of u dat kan. Ik reken op u en ik houd u op de hoogte. Voor vragen kunt u mij na de zondagviering altijd even aanschieten.

Wim Niekus

Om over na te denken



Wat me het meest verbaast
bij de westerse mens is
dat hij zijn gezondheid opoffert
om veel geld te verdienen.
Vervolgens offert hij veel geld weer op
om zijn gezondheid te herstellen.

En dan is hij weer zo bezorgd over zijn
toekomst,
dat hij niet geniet van het heden,
met als gevolg dat hij niet in het heden,
maar ook niet in de toekomst leeft.



Hij leeft alsof hij nooit zal sterven
en sterft terwijl hij nooit heeft geleefd.

Dalai Lama

“Sta op Sterling”

Mijmering van een parochiaan

Ik ben opgegroeid met ijzersterke slogans,
die het leven zekerheid en inhoud gaven.
Kernwaarheden zoals *Het is geen man die
niet roken kan, Een tevreden roker is geen
onruststoker*. Korte formuleringen waar je
wat aan had, en die voorschreven wat je
moest doen voor een gezond leven. De
reclameacties *Sta op Sterling, Mascotte rolt,
plakt en rolt beter*, staan mij nog helder voor
de geest. Iedereen die zich hierin niet kon
vinden was kortzichtig. Zelfs als niet-roker
begreep ik dat er niets zo heilzaam was als
roken, ik was soms echt bang dat ik als niet-
roker het niet lang zou maken.

In die cultuur was het niet gemakkelijk om
nicotinevrij door het leven te gaan. Talloze
aanbiedingen om te roken, onder het mom
van *Wordt nu toch eens een kerel*, heb ik
moeten afslaan en bij elke weigering had ik
het gevoel dat ik euthanasie aan het plegen
was.

Ik heb altijd weerstand kunnen bieden, niet
omdat ik zo'n sterk karakter had, maar omdat
ik als 11-jarige al een stevig lesje had geleerd.
Op een mooie Zondagmiddag ging ik met
twee gepikte sigaren de straat op. Ik had ze
mij wederrechtelijk toegeëigend uit vaders
kistje. Een voor mijzelf, een voor mijn
kameraad, ik hield van eerlijk delen.

Samen op de fiets naar Enkhuizen, sigaartje
in de brand, twee rokende heertjes. Ik heb de
stadspoort van de Haringstad (Koepoort) niet
gehaald en kan mij ook niet herinneren hoe
ik thuis gekomen ben. De dokter was er snel,
die kwam toen nog aan huis. Twee dagen
was ik zwaar ziek. Woensdags mocht ik er
weer even uit. Eenmaal beter mocht ik niet
veel begrip ontvangen, wel leedvermaak.
Bovendien moest ik van mijn zakgeld twee
sigaren terug betalen. Het is een leerzame les
geweest.

Tientallen jaren heb ik echter passief
meegerookt, in de pauzecabines en bij
honderden vergaderingen. De rookterreur
was nog in volle gang. Jarenlang heb ik me op
een gematigde manier ingezet om het roken
te beperken. Gelyocht ben ik niet in 1978 bij
mijn voorstel om het gratis roken tijdens
O.R.-bijeenkomsten af te schaffen, ik had me
wel buiten de wet geplaatst. Het heeft
daarna nog 15 jaar geduurd voordat vanuit
de leiding het verzoek kwam het roken te
matigen, een der O.R.-leden had een
longaandoening. Het besef dat roken niet zo
gezond was brak langzamerhand door, ook al
lieten de stoere avonturiers en cowboys van
Marlboro ons nog lang het tegendeel
geloven. Daarna ging de ontwikkeling zeer

snel, te snel dacht ik en niet volgens de regels van wederzijds begrip. Op vele plaatsen mag je zelfs buiten niet meer roken, dat is de wereld op zijn kop zetten. De rookterreur maakt plaats voor niet-rokersterreur. Ik vond en vind het nog steeds zo'n mooie sticker: *Kunt u niet buiten roken, rook dan buiten*. Als dat niet meer kan zijn we onvolwassen bezig. Intussen ben ik blij dat die twee rottige sigaartjes van nu 78 jaar geleden mij al die tijd verre van het roken hebben gehouden. Het besef dat ik de familie de weg om miljonair te worden via schadeclaims heb ontnomen, zullen ze op de koop toe moeten nemen

Het is duidelijk dat Nederland de wereld niet is. Nog steeds is het op een redelijk grote globe een bijna onzichtbaar vlekje, alleen te vinden als men eerst de grotere landen daaromheen opzoekt. Het ligt dus voor de hand dat het rookprobleem, aangepakt zoals bij ons, geen graadmeter behoeft te zijn voor de rest van de wereld. Integendeel. Van regeringswege wordt b.v. in Indonesië het rookgedrag gestimuleerd en gepromoot.

80%% van de rijksplot wordt daar gevuld door accijns op rookwaren. Ik heb mij laten vertellen dat daders van vandalisme vaak vrijuit gaan als ze maar flink roken tijdens hun arrestatie, als het niet zo is, lieg ik in commissie.

Nee, dan is het in Nederland wel anders. In Zaandam kennen de z.g. Vandaliseroute, zo ongeveer vanaf de Dam richting Oostzaan. Na het vakkundig inkorten van een twintigtal autoantennes en het onreglementair verwijderen van enige ruiten uit bushaltes werden er twee daders aangehouden. Na een stevige reprimande tot de Jeugdige vanden, 'n aai over de bol en een vriendelijk verzoek om zoiets niet meer te doen haalden de boefjes opgelucht adem, blij dat ze er zo genadig afkwamen.

Maar nee, te vroeg gejuicht. Tijdens hun aanhouding was gebleken dat zij alle twee rookten en hun peukjes snel in de berm hadden gegooid. Een behoorlijk zware boete was hun deel. Ja, de Nederlandse overheid laat niet met zich spotten

Was getekend, Mijmeraar



Agenda Jozefparochie

Woensdag	6 september	9.00 uur	Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal)
woensdag	13 september	19.30 uur	Parochievergadering (Bovenzaal)
maandag	25 september	09.00 uur	Schoonmaak (Bovenzaal)
zondag	1 oktober	10.00 uur	Startviering (kerk)
		14.00 uur	Eucharistieviering Irakezen met aansluitend bijeenkomst (Bovenzaal)
zaterdag	14 oktober	13.00 uur	Feestje gemengd koor (Bovenzaal)
Woensdag	18 oktober	9.00 uur	Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal)
Zondag	22 oktober	10.00 uur	Jubileumviering 60 jaar jozef + feestelijke koffie in Bovenzaal + om 14.00 uur feestmaaltijd in De Prins in Westzaan

Overige activiteiten

- Repetitie Con Brio elke maandag van 19.30 – 22.00 uur in de Bovenzaal.
- Repetitie Gemengd koor elke donderdag van 14.15 – 16.15 uur in de Bovenzaal.
- Bijeenkomst Pinkstergemeente Stad van Sion elke zaterdagmiddag, en de 2^e, 3^e, 4^e en 5^e zondagmiddag van de maand in de Bovenzaal.
- Check voor de laatste informatie de website <https://katholiekzaanstreek.nl/gemeenschappen/jozef>

Jozefkerk in beweging

Open parochieavond 13 september

Op woensdag 13 september (om 19.30 uur in de bovenzaal) nodigen wij alle vrijwilligers en parochianen uit voor de open parochieavond.

Het parochieteam zal u op deze avond bijpraten over onze Jozefkerk. Duidelijk is dat er een tijd van veranderingen naar ons onderweg is.

Het kerkgebouw staat in de belangstelling. De gemeenschap wordt kleiner en veel taken komen op de schouders van een kleine groep mensen.

Het kerkbestuur heeft een visie op de toekomst waarin samenwerking met de burens een steeds grotere rol gaat spelen. En de financiën baren al lange tijd zorgen.

De toekomst van de Jozef kunnen we nu nog samen vormgeven, maar daar hebben we u, onze parochianen, wel bij nodig.

Wij hopen daarom op een goede opkomst op 13 september!

Namens het parochieteam,

Diaken Jeroen Hoekstra



Om over na te denken

De droom

In een droom liep ik een winkel binnen;
Achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: Wat verkoopt u hier?
Ik wil graag vrede op aarde.
Geen honger en geen armoede meer,
Gezondheid en onderdak,
Vrijheid en respect voor iedereen.



Wacht even, zei de engel.
U begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar de zaden, die kunt u zelf zaaien.

Hanneke Oomen

In: Woorden en Verhalen die ons raken

Annemiek Wijnker – Hoedjes, Kees Maas SVD



60 jaar Jozef

Feestdag op zondag 22 oktober

Inspirerende viering – feestelijke koffie – heerlijke maaltijd



Op 22 oktober vieren we 60 jaar Jozef. Dat willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. We nodigen alle Jozefparochianen uit voor een prachtige dag waarin we samen willen vieren dat het bij de Jozef om mensen gaat.

We beginnen met een **inspirerende eucharistieviering** waarin voorgaan pastoor George, diaken Jeroen en pastor Wil. De muzikale invulling wordt verzorgd door zowel het Gemengd Koor als door Con Brio onder leiding van Inga Kruma en Ruud Luttikhuisen.

Aansluitend is er een **feestelijke koffie met wat lekkers in de bovenzaal** waar we het feest van 60 jaar ontmoeting en met elkaar meeleven verder willen vieren.

Niet lang daarna vertrekken we naar **restaurant De Prins in Westzaan** (14.00 uur) alwaar wij samen gaan genieten van een fijn samenzijn, en een heerlijke maaltijd om deze mooie feestdag samen afsluiten.

Opgeven voor het restaurant

Enige tijd geleden ontving de Jozef een donatie van een gulle geveer onder de voorwaarde dat het bedrag gebruikt zou worden een gezamenlijk etentje met vrijwilligers en parochianen. Het parochieteam vindt ons 60-jarige jubileum het uitgelezen moment om dat samen te gaan doen. Daarnaast hebben onze vrijwilligers ook gespaard om het samen eten mogelijk te maken. Het beschikbare bedrag dekt niet de totale kosten, dus vragen we iedereen die met ons meegaat om tenminste vijf

euro bij te dragen. Liever meer als u het kunt missen. Wat eventueel overblijft komt ten goede aan de al niet zo rooskleurige financiële positie van de Jozef. En laten we met elkaar dankbaar zijn, dat wij ons gezamenlijke jubileum op deze prachtige wijze kunnen vieren!

Om praktische redenen vragen wij u om u op te geven als u meegaat vieren en eten in restaurant De Prins in Westzaan.

Dat kan door een email te sturen naar ons nieuwe emailadres:

jozef@katholiekzaanstreek.nl.

- ❖ Vermeld in de mail het aantal personen inclusief voor- en achternaam.
- ❖ Uw inschrijving is definitief als u uw bijdrage heeft overgemaakt op: bankrek. NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur Jozefparochie.
- ❖ Als u wilt meerijden met iemand omdat u geen eigen vervoer heeft, probeer dat dan eerst onderling met andere parochianen te regelen. Als dit echt niet lukt, horen we dat graag, dan kijken wij waar er nog een plekje is in de auto.

Namens het parochieteam,

Diaken Jeroen Hoekstra

