



Samenklanken

december – januari – februari 2023/2024

13e jaargang nr. 3



Kerstmis

St. Jozef-parochie

Abonneer u ook op
de nieuwsbrief

Pastoraal voorwoord

Omdat het om mensen gaat

Is de kerk nog wel relevant anno 2023?

Mede door corona zijn er nu minder mensen in onze kerken dan 5 jaar geleden. En tegelijk zijn er in onze samenleving steeds minder mensen die een thuis vinden bij een kerk. Heeft de profeet Jeremia opnieuw gelijk? *‘Waarom ligt het verlaten als een woestijn waar niemand meer door trekt? Jahwe zei: Omdat ze zich van de wet die ik hun gaf niets hebben aangetrokken ././ Ze gaan hardnekkig hun eigen weg.’ (Jeremia 9:12-13)*

Lopen de mensen achter hun eigen goden aan en zijn ze de Heer en alles wat Hij geeft vergeten? Wie zal het zeggen? De kerk echter gaat al zo lang mee, dat we niet meer bij elk teken van onheil hoeven te schrikken.

Toch kunnen we onszelf de vraag stellen: Zijn wij als kerk nog wel relevant? Vinden we genoeg in onze boodschap dat vandaag de dag ook nog uiterst relevant is? Zo belangrijk dat het toch ook een boodschap is voor de mensen om ons heen. Een waarde die opnieuw laat zien: Onze boodschap doet ertoe en voegt iets toe aan de samenleving?

Deze vraag kunnen we beantwoorden vanuit ons standpunt; vanuit de kerk: vanuit geloof, troost, licht, vergeving en eeuwig leven. Maar beter is het te zoeken naar waar de samenleving behoefte aan heeft. Wat missen we in de vele schandalen van vandaag? Denk aan de toeslagenaffaire. Of aan de afhandeling van schade in Groningen; de ondersteuning van zorgpersoneel dat nu gebukt gaat onder

longcovid, of aan de pechgeneratie, de studenten zonder basisbeurs die én moesten lenen én nu moeten terugbetalen met hoge rente. Wat mist er in al deze gevallen? Het zijn allemaal situaties waarin wij als samenleving vergeten dat het *om mensen gaat*. Iets dat in de grote conflicten van vandaag ook telkens wordt genegeerd: *dat het om mensen gaat*.

En is dat niet onze kernwaarde?

Bij Jezus gaat het immers altijd om mensen, ongeacht sociale status, gezondheid, uiterlijk en gedrag. Jezus heeft altijd oog voor de mens en voor iedere mens. En dat is wat Jezus ons steeds opnieuw leert: kijk niet weg (niet voor niets het thema van de diaconale vieringen), maar zie om naar de ander. Sluit je ogen niet voor onrecht; sta op voor rechtvaardigheid. Vergeet niemand, maar vergeef en omarm. Heb de ander lief gelijk uzelf! Dit is onze boodschap voor de samenleving en deze is actueler dan ooit: Omdat het om mensen gaat! Als we deze waarde steeds opnieuw, op allerlei mogelijke manieren voorleven en doorgeven aan ieder om ons heen, dan mogen we erop vertrouwen dat de toekomst met ons is. Dat mensen opnieuw ontdekken: die boodschap is van waarde, ook anno 2023 en ook in onze moderne samenleving. Omdat het om mensen gaat!

Diaken Jeroen Hoekstra



Kerst 2023

Kerstgedachten

Beste Parochianen,

De adventstijd met de periode van vier weken voorbereiding op het Kerstfeest valt altijd samen met de drukke decembermaand. Deze weken hebben een eigen sfeer zowel in het kerkelijke leven als in het leven van elke dag. De duisternis van de lange avonden wordt getemperd door een feestelijke sfeerverlichting. De kerstdagen zijn dan ook voor iedereen, gelovig en niet-gelovig, de climax waarin 'licht en warmte' het winnen van de duisternis.

Wie zich als christen op het Kerstfeest voorbereidt, mag de adventstijd ervaren als een opgaan naar het feest van het goddelijk licht. Met haar liturgie reikt de Kerk ons de hand om onze diepste vragen en verlangens te duiden. De lezingen uit de Heilige Schrift, de kerkelijke rituelen met haar symboliek, maar ook de noden van onze grote wereld wachten erop om in het licht geplaatst te worden. De adventstijd is een tijd van verwachting, van hoop en van 'goede wensen en goede gedachten'. En als het Kerstfeest dan is aangebroken, dan worden we geraakt door de prachtige liturgie van de Kerk. Het geboortefeest van Jezus als onze Verlosser maakt het beste in ons 'los'. We voelen ons aangesproken door en bevestigd in het geloof dat God de wereld liefheeft en ons zijn eniggeboren Zoon heeft gezonden. Het spreekt dan ook vanzelf, dat de dagen van het Kerstfeest niet alleen een religieuze lading hebben, maar

ook dagen zijn van vriendschap, van geboortigheid, dagen waarop we bijzonder met anderen meeleven.

De tijd na het kerstfeest heeft voor veel mensen iets van een teleurstelling. Binnen enkele dagen lijkt het gevoel van vrede tegelijk met de kerstverlichting en de overige sfeervolle attributen te worden opgeborgen. Het 'gewone leven' gaat weer zijn gang. Nu is dat niet zo vreemd. Ook in het Evangelie volgt op het kerstfeest de vlucht van de Heilige Familie naar Egypte. Hemelse vrede en wereldse onvrede volgen elkaar nog steeds op. Onze paus vraagt steeds aandacht voor de nood van miljoenen daklozen in onze moderne wereld. Het bijzonder hoge aantal daklozen en vluchtelingen vraagt om niet alleen na te denken over goede oplossingen, maar ook om stil te staan bij het ontstaan van deze problemen.

Het kerstfeest en de vlucht naar Egypte van de Heilige Familie laten ons zien dat sinds de komst van Jezus Christus de wereld niet meer kan worden opgedeeld in 'voor' en 'tegen', in 'arm en rijk'. God heeft in Christus alle mensen lief. Als de geboorte van Jezus staat voor vrede, dan staat de vlucht naar Egypte voor solidariteit met hen die geen thuis hebben of die op de vlucht zijn voor zichzelf of voor anderen. Van harte wens ik u een Zalig kerstfeest met de vrede van het Goddelijk Kind, waardoor allen één worden. Ik wens u allen een gezegend-nieuwjaar.

Pastoor George Paimpillil



Kerstmis en hoe zit het met de vrede op aarde ?

Mijn vroegste herinneringen dat de wereld niet zo mooi is als we ons zouden wensen is het halfstok hangen van de Nederlandse vlag in het voorjaar van 1968.

Dat een vlag ook halfstok kon hangen daar had ik toen trouwens nog geen idee van. 'Papa, waarom hangt daar een vlag?' Martin Luther King was vermoord.

Ik herinner mij beelden van de hongersnood in Biafra. Uitgeteerde kinderen in zwart-wit op onze televisie. Ik ervaarde het gevoel van machteloosheid en moest denken aan wat mijn vader zei wanneer wij iets niet 'lusten': "arme kinderen, die snakken ernaar." Hij bedoelde te zeggen: 'wees dankbaar met wat wij hebben.'

Uit diezelfde periode herinner ik mij jongeren met protestborden bij de ingang van de kerk bij de nachtmis met teksten tegen de oorlog in Vietnam. Wat die kerstnachtgangers met die oorlog te maken hadden weet ik nog steeds niet, maar wel voelbaar werd de frictie tussen het zingen en bidden over vrede op aarde en de realiteit op onze wereldbol. En bij de kerstmaaltijd na afloop werd verteld dat de pastoor die demonstranten had weggestuurd. Of had hij ze een kop koffie moeten geven, uitnodigen om binnen te komen om samen met die (toen nog wel 1500) andere mensen verhalen te horen tegen oorlog en uitbuiting en voor vrede en gerechtigheid. Want dat is wat mensen die proberen te geloven toch al eeuwen doen om tegen de stroom in dat verhaal over vrede levend te houden. Je kunt het een droom noemen, maar 'dromen kunnen bedrog zijn' zegt de volkswijsheid.

In de Bijbel noemen we het een visioen, een vergezicht. De werkelijkheid waar je naar op weg bent. Het visioen van in den beginne zoals de Bijbel vertelt waar God zag dat het zeer goed was. En een bladzijde verder slaan de kinderen van de eerste mensen elkaar al de hersenen in.

Het geloofsverhaal zegt dat God toch trouw gebleven is aan zijn project. Het meest bijzondere is daarbij dat Lucas zijn kerstverhaal

situeert op een plaats waar het pasgeboren kind in een voerbak wordt gelegd midden in een gewelddadige Romeinse bezetting.

De zo geheten Pax Romana was een opgelegde vrede die met harde hand in stand werd gehouden. Er was geen plaats voor Hem, zelfs niet in een herberg, geen dak boven het hoofd, ontheemd te midden van mensen die als uitermate onbetrouwbaar werden gezien: de herders. Wanneer God zijn verhaal schrijft dan is dat als één van die miljoenen ontheemden op de vlucht. In ons rijke en weldoorvoede landje laat men een kabinet vallen vanwege enkele duizenden ontheemde mensen.

Het geboorteverhaal van Jezus zegt mij: God laat geen mens vallen. Het is de unieke en ongekende beweging dat God afdaalt, een kwetsbare mens wordt en uiteindelijk ook het mensenlot van een gewelddadige dood ondergaat, dat dan toch niet het einde lijkt te zijn.



Een visioen van leven:

Een jongen ging een winkel in waar een engel achter de toonbank stond. Hij vroeg: 'Wat verkoopt u, mijnheer?' De engel antwoordde: 'Alles wat je maar wilt.'

'Wel', zei de jongen: 'Ik zou graag willen: het einde van de oorlog in heel de wereld, voedsel voor iedereen, meer bereidwilligheid om met elkaar te overleggen, aandacht voor kleine en zwakke mensen ...'

De engel onderbrak hem en zei: 'Sorry, jonge man, we verkopen geen vruchten, we verkopen hier alleen zaadjes.'

Kerstmis en de vrede? Wij kunnen allemaal zo'n zaadje vrede planten.

Matthé Bruijns, pastor

De kindermoord, in Bethlehem?

Het is Advent. We gaan op weg naar Kerstmis, feest van de komst van de vredesvorst in ons midden. In de bijbel lezen we over straatarme herders en wijzen, magiërs uit verre landen, die de pasgeboren Jezus en zijn ouders in Bethlehem als eersten hulde komen brengen. Is het alleen maar een ontroerend en blij verhaal over de geboorte van een nieuwe koning? Vergis je niet. Herodes, de heersende koning in die dagen, voelt zich bedonderd door de wijzen die hem tegen de afspraak in niet komen vertellen waar de nieuwe koning te vinden is. Een engel had hen gewaarschuwd om dat vooral niet te doen. Hoe reageert de koning? De evangelist Mattheus vertelt ons: 'Toen Herodes zag dat hij door de magiërs misleid was, werd hij woedend. Hij liet in Bethlehem en heel de omgeving alle jongetjes van twee jaar en jonger ombrengen, overeenkomstig de tijd die hij van de magiërs had gehoord. Toen werd vervuld wat bij monde van de profeet Jeremia gezegd is: 'In Rama werd een stem gehoord, een hevig geklammer en geklaag. Rachel jammert om haar kinderen, en ze wil niet getroost worden, want ze zijn er niet meer.'

Maar heeft de kindermoord wel echt plaatsgevonden? Er is geen bewijs voor gevonden en toch is het echt gebeurd. Door onze hele mensengeschiedenis heen zijn onschuldige kinderen het slachtoffer van oorlogen, begonnen door machtswellustige potentaten. Niet alleen toen maar ook nu. En niet eens zo ver van Bethlehem. Bij de overval begin oktober op joodse dorpen door de terroristen van Hamas werden ook kleine kinderen vermoord. Hun moeder Rachel schreeuwt van verdriet. Bij de bombardementen in de Gazastrook door het Israëliëse leger worden heel veel kleine kinderen vermoord. Hun moeder Fatima schreeuwt van verdriet. Na Kerstmis, op 28 december, op Onnozele oftewel Onschuldige kinderen worden de slachtoffers van de kindermoord in Bethlehem altijd herdacht. Zullen we er dit jaar

extra bij stilstaan omwille van al die vermoorde kinderen in Israël en Gaza en waar niet?

Met Kerstmis vieren we de komst van Jezus, onze vredesvorst. Overal waar hij tijdens zijn korte leven binnenkwam groette hij iedereen met 'sjalom! vrede!' Maar als je om je heen kijkt, geloof je dan nog wel in vrede, de oorlog voorbij en eten voor iedereen? Ik dacht van niet, mompelt nu menigeen. Maar rabbijn en vredesactivist Abraham Soetendorp ontving jarenlang schoolkinderen in de synagoge in Den Haag waar hij werkte. In zijn boekje *Levenslessen van een rabbijn* schrijft hij: 'Een paar jaar geleden ontving ik een mail van een van deze kinderen. Tijdens haar bezoek als elfjarige lang geleden had ik mij tot haar klas gewend met de vraag: 'Wie gelooft dat wij eens in een wereld zullen leven zonder oorlog en honger?' 'Niemand stak een vinger op,' schreef ze. 'En toen heb ik het maar gedaan, want ik vond het zo zielig voor u. De hand die ik toen omhoog hield heeft sindsdien mijn levensweg bepaald.' Zullen wij in navolging van deze vrouw ondanks onze twijfel toch maar blijven ijveren voor vrede en recht? Want je kunt niet leven zonder hoop en liefde. We moeten wel, want kerstkind Jezus roept ons ertoe op. En is de geboorte van een kind niet een fluistering van Gods hoop en liefde voor ons allemaal?



Daarom zing ik met Kerstmis:

*'Bid dat wie groot is, machtig, sterk,
durft knielen voor dit kind.
De aarde als Gods liefdeswerk
door Hem opnieuw bemind.'*

In Gaza, Israël, Oekraïne, waar niet?

Pastor Ko Schuurmans

Vorbereitung Erste Communie

In het voorjaar van 2024 starten we weer een project ter voorbereiding op de Eerste Communie. Er zal een project gestart worden in Zaanstreek-Noord en Zaanstreek-Zuid.

Om te weten wie er geïnteresseerd is in de voorbereiding kunt u een berichtje sturen naar petrusvis@planet.nl

De voorwaarden om deel te nemen aan de voorbereiding van de eerste communie is dat kinderen in groep 4 zitten van de basisschool en dat zij een redelijk leesniveau hebben. Het is lang geleden dat de Eerste Communievoorbereiding op scholen plaats vond.

De aantallen kinderen zijn inmiddels zo klein geworden dat we net als andere jaren de voorbereiding met diverse parochies samentendoen.



Interesse?

De bijeenkomsten vinden op een doorde-weekse middag plaats. Van ouders wordt verwacht dat zij ook deelnemen aan de uitvoering van de activiteiten.

*Namens het pastoraal team
Matthé Bruijns*

Vormsel

Vormsel op zondag 3 december om 10.00 uur.

In de beginjaren van de christelijke beweging was het volgen van Jezus zijn een levensgevaarlijke keuze. Nogal wat christenen werden vervolgd, vaak volgde er een gruwelijke dood op. Er werden vooral volwassenen gedoopt. Later in de tijd ging men op zoek naar een antwoord op de vraag hoe het komt dat mensen, ondanks hun goede voornemens toch telkenmale zondigen. Het antwoord was: het is met ons mens-zijn gegeven. De kerkvader Augustinus bracht in de vierde eeuw de gedachte in dat dit te maken heeft met de zonde die de eerste mensen ooit hebben begaan en die doorgegeven wordt aan kinderen. In de theologie zei men: met de doop wordt die erfzonde weggenomen. De doop werd zo ook voorwaarde om na de dood een kans te hebben om in de hemel te komen. En aangezien kindersterfte veelvuldig voorkwam ontstond de kinderdoop. De eigen zelfstandige en weloverwogen keuze verdween daarmee. Ouders waren immers degene die om de doop vroegen. De doopsgezinde christenen wijzen de kinderdoop af: 'Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, daden gaan

woorden te boven'. In de katholieke kerk groeide het Vormsel tot sacrament als een bevestiging voor waar ouders eens hadden gekozen. 'Wil jij verder gaan in de richting die je ouders jou hebben gewezen?', is de vraag die gesteld wordt.

Het afgelopen jaar zijn we met een groep jongeren op het pad van geloven gegaan. De bijbel is opengegaan, wat is geloven, wat gebeurt er in een kerk, we spraken over God, Jezus en de Heilige Geest. Op de laatste avond komt dan pas de vraag of jij ook gevormd wil worden. Je krijgt dan handen oplegd en wordt gezalfd met heilige olie als teken van versterking en komen van Gods Geest.

Op zondag 3 december om 10.00 uur zal de viering zijn waarin het vormsel zal worden toegediend door deken G. Paimpillil in de Petruskerk te Krommenie aan jongeren uit diverse Zaanse parochies.

*Namens het pastoraal team,
Matthé Bruijns en Angélique Kerkhoff*

Van het parochiebestuur

R.K. Parochieverband Zaanstreek

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W) -
HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - H. Petrus

Contactadres: Dorpsstraat 570 1566 BZ Assendelft
E-mail: kerkbestuur.pvz@gmail.com



Uit de bestuursvergadering van 11 oktober jl.

Pastoraal

Op 3 december zal in de Petrusparochie een groep jongeren vanuit de gehele regio worden gevormd.

De eerste van de reeks bijbelavonden heeft 35 aanmeldingen opgeleverd.

Veiligheid

Met betrekking tot de veiligheid is door het Bisdom een lijst opgesteld welke door alle parochies ingevuld dient te worden. Een samenvatting hiervan zou gemeenschappelijk besproken en gedeeld kunnen worden.

Bij medische calamiteiten is het handig om een actielijst bij de hand te hebben. Een actielijst uit de Petrusparochie kan voor andere parochies een leidraad zijn.

Samenwerking regio breed

Op 19 oktober was de redactievergadering waarin het bespreken van een gemeenschappelijk parochieblad en de nieuwe naam op de agenda stond.

Website en digitale zaken

Oude websites zijn waar mogelijk opgeheven. De nieuwe nieuwsbrief is goed ontvangen, op het email adres info@katholiekzaanstreek.nl komen geregeld berichten voor plaatsing binnen.

Financiën

Er is een brief van het bisdom over activiteiten rond de actie kerkbalans naar de betreffende personen doorgestuurd. Het bisdom heeft nieuwe regels opgesteld betreffende de verkoopprocedure van kerkgebouwen.

Fusie

Een eerste beleidsvisie en stappenplan moet goed en zorgvuldig worden voorbereid en daarbij wil het bestuur positief blijven in de wil om de kerken toekomstbestendig open te houden. De vergrijzing van de vrijwilligers speelt hierbij een grote rol.

Odulphusparochie

De Schapen- en Pinkenveiling is goed verlopen. Het resultaat is een prachtige opbrengst van ruim € 30.000 voor de restauratie van de kerktoeren. Heel mooi was dat de veiling kopers uit heel Assendelft verenigt.

Jozefparochie

Op 22 oktober hier een bijzondere viering i.v.m. het 60-jarig bestaan van de parochie. Aansluitend kan dankzij een gift het feest met een maaltijd afgesloten worden. Na de parochieavond is voor de parochianen meer duidelijkheid over de moeilijke situatie van de parochie, een nieuwe commissie Toekomst is opgericht.

Petrusparochie

Op 10 december is er kerstmarkt in Krommenie en tegelijk een tentoonstelling van kerststallen in de Petruskerk. De werkgroep Jonge Ouders is actief met een programma dat een grote groep gezinnen bereikt.

Namens het bestuur Marga Breed

Zaans Parochieblad – De Verbinding

Een nieuwe naam op de kaft van uw parochieblad

In het septembernummer van de parochiebladen stond een uitnodiging om mee te denken over één nieuwe naam voor alle Zaanse Parochiebladen. Maar liefst 47 inzendingen kwamen erbinnen. Dank aan de vele inzenders voor hun creatieve ideeën. Uiteindelijk is er gekozen om twee inzendingen met elkaar te verbinden: Zaans Parochieblad en De Verbinding.

Er wordt nu gewerkt aan één herkenbare gemeenschappelijke kop op het voorblad van alle parochiebladen. In de ruimte daaronder blijft de vertrouwde afbeelding staan voor de herkenbaarheid van de eigen parochie.

In samenwerking met de afzonderlijke redacties zal de kernredactie het Algemeen Deel samenstellen. De afzonderlijke redacties blijven het parochie-deel maken. Deze samenwerking wordt zichtbaar gemaakt met de gemeenschappelijke kop op het voorblad: 'Zaans Parochieblad – De Verbinding'.

Omdat er twee inzendingen voor de nieuwe naam zijn samengevoegd zijn er ook meerdere winnaars.

Marga Breed van de Martelaren van Gorcum bracht 'Zaans Parochieblad' in, en De Verbinding had zelfs twee inzenders te weten: Will Cox van de Bonifatiusparochie en een anonieme inzending.

Will Cox schrijft als motivatie. "Goed idee om naar een nieuwe uitstraling en naamgeving van de gezamenlijke parochiebladen over te gaan. De vele parochies gaan nu ook echt één geheel vormen. Dat geeft kracht in onze wereldlijke gemeenschap en mag voor velen aanleiding zijn om zich daarbij aan te sluiten. Ook zullen we gezamenlijk ons geloof richting God de Vader, Jezus Christus en de Heilige Geest verder versterken.

Mijn suggestie voor de nieuwe naamgeving werkt horizontaal, binnen een hechte parochie en verticaal, voor zegen van bovenaf voor slagen van de samenwerking. Mijn suggestie is dan ook De Verbinding."

De bedenkers worden beloond met een pakketje Zaanse producten.

Matthé Bruijns

Francis loopt stage in Katholiek Zaanstreek

Even voorstellen

Francis Ugochukwu Ashamole loopt inmiddels al enige weken stage binnen Katholiek Zaanstreek. Hij volgt de zesjarige priesteropleiding in het Bisdomeum Amsterdam-Haarlem bij het Grootseminarie St. Willibrord in Heiloo.

Francis: 'Ik kom uit Nigeria en ik ben 34 jaar oud. Ik zit nu tussen het 5e en 6e jaar van de priesteropleiding. Stagelopen in de regio Katholiek Zaanstreek is een zegen.'



Als stagiair houdt Francis zich bezig met inleidingen bij vieringen en voorbereidingen voor de doop, ook het afleggen van huisbezoeken en het ontmoeten van jongeren vallen onder zijn taken. Verder is hij aanwezig bij vergaderingen van het kerkbestuur. Daarnaast zal hij artikelen gaan schrijven voor het parochieblad.

De redactie

Activiteiten in de regio

Advent en kerstbezinning

Het volk dat ronddwaalt in het donker ziet een helder licht. Over hen die wonen in een land vol duisternis gaat een stralend licht op (Jes 9,1).

Advent is de tijd van verlangen, van afwachten, van geloven en hopen. Dat heeft ten diepste ook te maken met overgave en het besef dat wij niet alles in handen hebben, dat wij maar gedeeltelijk onze eigen toekomst kunnen bewerkstelligen. Het is toeleven naar dat prachtige moment dat Jezus geboren wordt, naar kerstavond: Hij die is licht van de wereld; licht van kerstmis dat ook in onze duisternis schijnt.



Pastoor George en diaken Jeroen nodigen u namens het pastoresteam uit voor een avond waarin wij elkaar ontmoeten en ons bezinnen op de mooie periode van de Advent. De avond is op dinsdag **28 november** en begint om 20:00u. in de Jozefkerk aan de Veldbloemenweg in Zaandam. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar diakenjeroen@kpnmail.nl.

Kerststallentoonstelling

zondagmiddag 10 december zijn er kerststallen te zien in de St. Petruskerk.

Er is kerstmarkt in Krommenie en vanaf 13:00 uur tot 15:30 uur zullen de koren Rotsvast en St. Caecilia en het Saens Harmonie Orkest kerstmuziek ten gehore brengen.

Maandagavond 11 december om 20 uur is er in de Petruskerk een avond rond kerststallen wereldwijd.

Voor meer informatie zie verder in dit blad.

Kerstconcert HCT

Kerstconcert Harmoniecorps Tuindorp, vrijdag **15 december**, Maria Magdalenakerk, Kalf 162, Zaandam. Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. Toegang gratis. Vooraf en in de pauze wordt koffie en thee verkocht.

www.harmoniecorps.nl

Volkskerstzang 2023

Muzikale medewerking wordt verleend door Het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor uit Zaandam, De swingende Amsterdam Westband en de Zaanse trompettisten Anne-Roel de Boer en Jelle Haansta.

De kersttoespraak wordt verzorgd door Mark Veurink met als thema: 'Licht in de nacht' Toegang is gratis. In de Oostzijderkerk, Zuiddijk 1 te Zaandam op zaterdag **16 december** aanvang 20:00 uur. De zaal is geopend vanaf 19:30 uur.

Kerstsamenzang

in Assendelft en Zaandam

Kerstmis, het feest van de geboorte van Jezus, is nu het einde van het jaar nadert alweer in zicht. En daarom zal om alvast in de kerststemming te komen in de Heilige Odulphuskerk te Assendelft en de Sint-Bonifatiuskerk te Zaandam een Kerstsamenzang plaatsvinden. Onder de muzikale leiding van kerkmusicus Jos Martens zullen verschillende bekende kerstliederen de revue passeren. Daarnaast mag uiteraard het kerstverhaal niet ontbreken en zullen er ook wat mooie muzikale intermezzo's klinken.

U bent van harte uitgenodigd om uit volle borst mee te zingen. Zet dus gerust de onderstaande data in uw agenda:

Zondag **17 december** 20:00 uur - Heilige

Odulphuskerk, Dorpsstraat 572, Assendelft

Zaterdag **23 december** 15:00 uur - Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 14, Zaandam

De toegang is vrij. Wel is er na afloop een deurcollecte.

Van harte welkom!

Lichtjesticht in Jagersveld

Zaterdag **23 december** is er een lichtjesticht in het jagersveld van 17:00 tot 21:00.

Start van de tocht is Kuilpad 1.

Kerststallentoonstelling

In MM kerk 't Kalf vanaf **26 december**.

Rondom de kribbe

van Greccio

Kerstgroepjes uit verschillende landen en culturen in de Sint-Bonifatiuskerk te bezichtigen: op de zaterdagen **25 november en 2, 9 en 16 december**, steeds van 13:00 uur tot 16:30 uur. Ook na de zondagsvieringen in deze periode.

Tegelijk zal op voornoemde data en tijden weer 'Het kerstverhaal uitgestald', staan. De gehele opbrengst uit de verkoop van kerst- én religieuze artikelen komt ten goede aan de verdere restauratie van het mooie kerkgebouw.

Kerststallententoonstelling



In het jaar 1223 bouwde Franciscus van Assisie een levende kerststal. 'Ik wil dit jaar in

Greccio Kerstmis vieren. Ga jij voor mij uit en doe precies wat ik je nu zeg. Ik wil namelijk de geboorte van het kind van Bethlehem zo gestalte geven, dat wij met onze eigen ogen kunnen zien in welke pijnlijke en behoeftige omstandigheden hij ter wereld gekomen is, ik wil zien hoe hij daar lag in een kribbe op stro, tussen een os en een ezel.'

Het revolutionaire was dat Franciscus Jezus liet afbeelden als een gewoon kindje, liggend tussen echte dieren in een omgeving die de onze zou kunnen zijn.

In die dagen werd Christus afgebeeld als de overwinnaar van de dood die zetelend op de

portalen van de kathedralen scheiding maakte tussen bokken en schapen, de hemel of de hel. God was ver weg in een hoge hemel en onbereikbaar voor gewone mensen. Franciscus bracht de menswording van God dichterbij. God is mens zoals jij.

De Franciscanen verspreidden de kerststal over de hele wereld. En na een dip eind 20^e eeuw zijn de kerststallen weer helemaal terug. En dit jaar is het dus 800 jaar geleden dat de eerste kerststal werd ingericht.

Monique van Santen, Peter en Nelleke Smit, Marianne de Beurs en Margreet Dekker hebben enorme verzamelingen kerststallen die vanaf **zondagmiddag 10 december** te zien zijn in de St. Petruskerk.

Deze zondag is er ook Kerstmarkt in Krommenie en vanaf 13:00 uur tot 15:30 uur zullen de koren Rotsvast en St. Caecilia en het Saens Harmonie Orkest kerstmuziek ten gehore brengen. Natuurlijk worden ook bekende kerstliederen samen gezongen en is er chocolademelk en glühwein.

Maandagavond 11 december om 20 uur is er in de Petruskerk een avond rond kerststallen wereldwijd. Pastor Matthé Bruijns neemt u mee naar de geboorteverhalen over Jezus en hoe deze een plaats hebben gekregen in de Kerststal.

Natuurlijk zullen we ook kerststallen uit de hele wereld bekijken en zien hoe de menswording van God vorm heeft gekregen in de eigen cultuur.

Van harte welkom.



Projectkoor regionale Kerstnachtmis

Herhaalde oproep

In een eerdere editie van de Zaancirkel en de nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel heeft u kunnen lezen over het samen stellen Projectkoor voor de regionale Kerstnachtmis in de Sint-Bonifatiuskerk te Zaandam. Alhoewel er al verschillende aanmeldingen zijn is er nog voldoende plek voor potentiële (koor)zangers om bij dit Projectkoor aan te

sluiten. U bent dus van harte welkom om mee te zingen.

Er zullen vooral bekende kerstliederen gezongen worden en uiteraard ook verschillende liturgische gezangen. De drempel wordt niet te hoog gelegd zodat ook minder ervaren zangers met plezier kunnen meedoen.

vervolg z.o.z.

Het projectkoor staat onder leiding van dirigent Jos Martens. De orgelbegeleiding wordt verzorgd door Ernst Jacob Bakker.

Hieronder de data om te noteren in de agenda:

1^e repetitie - zaterdag 9 december 14:00-15:30 uur

2^e repetitie - zaterdag 16 december 14:00-15:30 uur

Regionale Kerstnachtmis - zondag 24 december 22:00 uur (21:30 uur aanwezig)

Locatie: Sint-Bonifatiuskerk, Oostzijde 14, Zaandam

Als u wilt meezingen kunt u zich opgeven bij Jos Martens door een mail te sturen naar jos-martens@live.nl. Ook als u vragen heeft kunt u deze stellen via dit mailadres.

Namens het pastorale team

Jos Martens en Ernst Jacob Bakker

We vieren eucharistie

Boek

Al bijna twee jaar schrijft pastoor Eric van Teijlingen in het bisdomblad *Samen Kerk* over de Eucharistieviering. In begrijpelijke taal wordt uitleg gegeven over het hoe en waarom van het vieren.

Deze artikelen zijn nu in boekvorm verschenen, op 7 november werd het boek gepresenteerd.

Op zijn website schrijft mgr. Hendriks: “‘We vieren Eucharistie’ biedt een begrijpelijke, toegankelijke toelichting op de Eucharistieviering en beantwoordt allerlei vragen: wanneer ga je zitten, staan of knielen? Waarom gebruiken we bepaalde vaste Eucharistische gebeden? Wat betekent de opbouw van de Liturgie van het Woord? En er is een uitleg



van alle onderdelen van de viering. Het boek ziet er ook nog fraai uit.”

Het boek is te bestellen bij uitgeverij Adveniat (adveniat.nl/product/we-vieren-eucharistie) voor 24,95.

Mariale Route

Pelgrimage

Door de Stichting Onze Lieve Vrouwe kerk wordt in samenwerking met Christoffel Reizen een Mariale Route georganiseerd van 26 april tot en met 5 mei 2024.

Een unieke pelgrimage naar vier prachtige en historische Maria heiligdommen, t.w. Lour-

des, Torreciudad Zaragoza (El Pinar), Montserrat, en ook nog een bezoek aan de Sagrada Familia in Barcelona.

Voor meer informatie over deze reis of aanmelden:

Marja en Paul van Gils, 06-11236932, of per email:

mariareis2024olvk@gmail.com

Voor jong en oud(er)

Drie meneertjes in de winter

Half november is Sint Nicolaas in ons land met de stoomboot aangekomen en begon de tijd van "vol verwachting klopt ons hart" – maar liefst drie weken voor zijn verjaardag!



En voor Kerstmis, de verjaardag van Jezus hebben wij zelfs vier weken van verwachting: de Advent. Maria was nog veel langer 'in verwachting', of zoals we meestal zeggen: zij was zwanger.

Eigenlijk vieren we dus het feest al wekenlang vooraf. Waarom vinden we dat fijn? Daarover gaat het volgende adventsverhaal: Drie meneertjes in de winter

Er waren eens drie meneertjes. De eerste heette Subiet. De tweede heette Vanplan. De derde heette Advent. Ze woonden naast elkaar in een gezellige straat. Meneer Subiet was buschauffeur, meneer Vanplan was verzekeringsagent en meneer Advent was tuinman. 's Morgens, als ze naar hun werk gingen, groetten ze elkaar. 's Avonds dronken ze een kopje thee om de beurt bij een van hen thuis.

Op een koude avond zei meneer Subiet: "De mensen in de bus waren zo somber vandaag. Volgens mij voelen ze dat de winter eraan komt."

"Gouden tijden voor mij!" zei meneer Vanplan handenwrijvend. "Ik verkoop de laatste tijd extra veel verzekeringen. Mensen dekken zich in tegen vorst en kou, inbraak en ziekte." "In mijn vak is het opruimtijd," zei meneer Advent. "Ik veeg bladeren, haal dode planten weg en ik stop bollen onder de grond. Dan klagen de mensen over hun kale tuin." "Maar wij zijn toch niet somber?" zeiden ze. "Nee, wij niet. Wij komen samen gezellig de winter door." Ze namen nog een koekje.

Ineens zei meneer Subiet: "Laten we een feest houden. Een winterfeest voor alle mensen tegen de somberheid!" Dat was een prachtidée.

Meneer Subiet stelde voor posters op te hangen met: "Komt Allen naar het Winterfeest Aanstaaende Zaterdag om 8 uur in het Busstation. Iedereen Welkom!"

"En hoe wou je dat dan voor elkaar krijgen, Subiet?" zei meneer Vanplan. "Je moet toch eten en drinken kopen, versiering aanbrengen, muziek regelen voor de jongeren en vervoer voor de ouderen en niet te vergeten een verzekering tegen brand en ongeluk zo'n feest moet je plannen, dat kan op zijn vroegst vólgend jaar." De meneertjes werden ineens zelf somber. Zo lang wachten.

Toen zei meneer Advent: "Vrienden, wat helpt tegen de somberheid? Niet zomaar een feest, maar de voorpret, de verwachting.

Ik zeg: het feest is over vier weken. Iedereen moet meehelpen!" En zo gebeurde het. Meneer Subiet maakte posters. Meneer Vanplan ging mensen regelen die mee wilden helpen. En meneer Advent? Die maakte een grote groene krans met vier kaarsen. Voor elke week een.



(Marjet de Jong – www.geloventhuis.nl)



De vieringen in Regio Zaanstreek

	H. Bonifatius Oostzijde 12 Zaandam	H. Odolphus Dorpsstraat 572 Assendelft	H. M. Magdalena Kalf 162 Zaandam
Za 2 dec	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens Liturgiekoor
Zo 3 dec 1^e Advent	Eucharistie N. Kerssens koor Con Amore	Woord&Communie R. Casalod Cantor	
Za 9 dec	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 10 dec 2^e Advent	Eucharistie G. Bruggink koor Cantare Jubilo	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	Eucharistie A. Overmars St. Caeciliakoor
Za 16 dec	G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens H. en K. Hinfelaar
Zo 17 dec 3^e Advent	Eucharistie F. Schouten koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Schola Cantorum	
Za 23 dec	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil H. en K. Hinfelaar
Zo 24 dec 4^e Advent	Eucharistie G. Paimpillil koor Cantare Jubilo	Eucharistie N. Kerssens samenzang	
Zo 24 dec Kerstavond 	17.00 uur Herdertjesviering G. Paimpillil / M. Bruijns 19.00 uur Indiase viering 22.00 uur Eucharistie G. Paimpillil projectkoor	19.30 uur Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	19.00 uur Eucharistie G. Bruggink
Ma 25 dec 1^e Kerstdag	Eucharistie G. Paimpillil koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens samenzang	Eucharistie G. Bruggink H. en K. Hinfelaar
Di 26 dec 2^e Kerstdag	Eucharistie G. Paimpillil	Eucharistie N. Kerssens Cantor	
Za 30 dec	Eucharistie G. Paimpillil		
Zo 31 dec Oudjaar	Eucharistie N. Kerssens koor Con Amore	Eucharistie G. Bruggink Sint Caeciliakoor	Eucharistie G. Paimpillil St. Caeciliakoor
Ma 1 jan nieuwjaar	10.00 uur Eucharistie G. Paimpillil	10.00 uur Eucharistie N. Kerssens Cantor	
Za 6 jan	Eucharistie H. Fonck		



De vieringen in Regio Zaanstreek

HH. Martelaren v G.
Pinkstraat 14
Koog a/d Zaan

H. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

H.M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

H. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

	HH. Martelaren v G.	H. Petrus	H.M. Magdalena	H. Jozef
Za 2 dec				
Zo 3 dec 1^e Advent	Woord&Communie T. Molenaar samenzang	Eucharistie + Vormsel G. Paimpillil M. Bruijns	Oecumene In De Wijngaard	Woord&Communie W. Waardijk koor Con Brion
Za 9 dec				
Zo 10 dec 2^e Advent	Woord&Communie M. Bruijns koor Marbosko	Eucharistie G. Noom koor Rotsvast	DOP koor All Ages	Eucharistie G. Paimpillil Gemengd Koor
Za 16 dec				
Zo 17 dec 3^e Advent	Woord&Communie K. Schuurmans samenzang	Woord&Communie M. Bruijns koor St. Caecilia	Eucharistie G. Paimpillil Caeciliakoor	DOP M. Niekus & M. Monsma Gemengd Koor
Za 23 dec				
Zo 24 dec 4^e Advent	Geen viering om 10.00 uur			
Zo 24 dec Kerstavond	 19.00 uur Eucharistie G. Paimpillil M. Bruijns koor Marbosko 21.00 uur Woord&Communie K. Schuurmans koor Marbosko	19.30 uur Eucharistie G. Noom koor St. Caecilia 21.15 uur Woord&Communie M. Bruijns koor Rotsvast	19.00 uur Familieviering DOP 22.00 uur Woord&Communie K. Kint koor All Ages	21.30 uur Woord&Communie J. Hoekstra koor Con Brio
Ma 25 dec 1^e Kerstdag	 10.00 uur Woord&Communie T. Molenaar koor Marbosko	8.30 uur Herdertjes M. Bruijns 10.00 uur Eucharistie G. Noom koor St. Caecilia	10.00 uur Woord&Communie R. Casalod Caeciliakoor 15.00 uur Kindje Wiegen	10.00 uur Woord&Communie W. Waardijk Gemengd Koor
Di 26 dec 2^e Kerstdag		Eucharistie G. Noom koor Rotsvast		
Za 30 dec				
Zo 31 dec Oudjaar	Woord&Communie M. Bruijns koor Marbosko	n.b. 17.00 uur Oudjaar viering M. Bruijns koor St. Caecilia	Woord&Communie K. Kint koor All Ages	Woord&Communie J. Hoekstra Gemengd Koor
Ma 1 jan Nieuwjaar		Woord&Communie M. Bruijns koor Rotsvast		
Za 6 jan				



H. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

H. Odulphus
Dorpsstraat 572
Assendelft

H. M. Magdalena
Kalf 162
Zaandam

Zo 7 jan <i>Driekoningen</i>	Eucharistie H. Fonck koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Cantor	Eucharistie A. Overmars Liturgiekoor
Za. 13 jan	Eucharistie A. Jaakke		Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor
Zo 14 jan 2 ^e zo dh jaar	Eucharistie A. Jaakke koor Cantare Jubilo	Woord&Communie M. Bruijns Sint Caeciliakoor	
Za 20 jan	Eucharistie H. Fonck		
Zo 21 jan 3 ^e zondag	Eucharistie F. Schouten koor Con Amore	Eucharistie H. Fonck Schola Cantorum	Eucharistie N. Kerssens H. en K. Hinfelaar
Za 27 jan	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor
Zo 28 jan 4 ^e zondag	Eucharistie G. Paimpillil koor Cantare Jubilo	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	
Za 3 feb	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 4 feb 5 ^e zondag	Eucharistie N. Kerssens	Eucharistie G. Paimpillil Cantors	Eucharistie G. Bruggink Liturgiekoor

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen

Vieringen door de week in Regio Zaanstreek

	St. Bonifatius Oostzijde 12 Zaandam	H. Odulphus Dorpstraat 572 Assendelft	St. Petrus Snuiverstraat 2 Krommenie	M. Magdalena Dorpstraat 351 Wormer
maandag		09.00 uur Eucharistie		
dinsdag	09.00 uur Eucharistie	19.00 uur Eucharistie		
woensdag	19.00 uur Rozenkransgebed en Eucharistie		1 ^e en 3 ^e woensdag 9.15 uur Eucharistie	
donderdag		09.00 uur Eucharistie		1 ^e en 3 ^e donderdag 19.00 uur Eucharistie
vrijdag	09.00 uur Eucharistie Behalve op de 1 ^e vrijdag, dan om 16.30 uur Aanbidding, aansluitend Eucharistie	19.00 uur Eucharistie. Op de 1e vrijdag v.d. maand Eucharistie en Aanbidding		



	HH. Martelaren v G. Pinkstraat 14 Koog a/d Zaan	H. Petrus Snuiverstraat 2 Krommenie	H.M. Magdalena Dorpsstraat 351 Wormer	H. Jozef Veldbloemenweg 2 Zaandam
Zo 7 jan Driekoningen	Woord&Communie K. Schuurmans samenzang	Woord&Communie M. Bruijns koor St. Caecilia	Woord&Communie R. Casalod koor All Ages	DOP M. Niekus & I. de Lange Gemengd Koor
Za 13 jan				
Zo 14 jan 2 ^e zo dhj	Woord&Communie T. Molenaar koor Marbosko	Eucharistie G. Noom koor Rotsvast	Eucharistie N. Kerssens Caeciliakoor	Woord&Communie R. Casalod Gemengd Koor
Za 20 jan				
Zo 21 jan 3 ^e zo dhj	Eucharistie G. Noom samenzang	oecumene M. Bruijns	DOP Caeciliakoor	Woord&Communie W. Waardijk Gemengd Koor
Za 27 jan				
Zo 28 jan 4 ^e zo dhj	Woord&Communie M. Bruijns koor Marbosko	Woord&Communie T. Molenaar koor Rotsvast	Oecumene In de Nieuwe Kerk	Nog onbekend koor Con Brio
Za 3 feb				
Zo 4 feb 5 ^e zo dhj	DOP samenzang	Woord&Communie R. Casalod koor St. Caecilia	Woord&Communie M. Bruijns koor All Ages	Nog onbekend Gemengd Koor

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven. zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen

In Memoriam



In memoriam: Nel Bruin - Dijkstra * Amsterdam, 5 juli 1934, --- † Zaandam, 2 november 2023

Op 2 november (Allerzielen) overleed in de Lishof te Oostzaan Nel Bruin – Dijkstra op 89-jarige leeftijd.

Nel werd op 5 juli 1934 in Amsterdam Oost geboren. Bij het doopsel kreeg ze de namen Petronella Maria mee.

Tijdens een reis van de parochie naar Rome leerde ze Jan Bruin kennen. Na eerst in Osdorp te hebben gewoond, ging het gezin in Zaandam Kogerveld wonen.

Nel zorgde goed voor het gezin, altijd bezig voor haar drie kinderen. Ze zorgde voor de huiselijkheid en een veilig gevoel.

Nel en Jan voelden zich thuis in de St. Jozefkerk, waar Jan op het koor zong en Nel onder andere voor de kerkwas zorgde. Toen hun kinderen een eigen leven

hadden opgebouwd, verhuisden ze naar Wormer. Toch bleven Jan en Nel de St. Jozefkerk trouw. Beiden genoten van het leven en waren vitaal.

Terwijl werd uitgezien naar het vieren van het 50-jarig huwelijksfeest, kreeg Nel een hersenbloeding. Na het overlijden van Jan in 2015, kon ze niet meer zelfstandig wonen. In de Lishof van Oostzaan werd ze goed verzorgd.

Nadat ze 's middags de ziekenzalving had ontvangen, overleed ze in de avond van 2 november.

Op donderdag 9 november was de uitvaartplechtigheid op de begraafplaats St. Barbara in Amsterdam.

pastoor Nico Kerssens

Intenties

bij vieringen in de Jozefparochie



Zondag 3 december

Wim de Lange
Henk van den Berg
Pastor Jan Broersen
Frans Rudolf Jansen en Catrien Josina Toisuta
Henk Mooijer

Zondag 10 december

Wim Duijvelshoff
Jan van Geilswijk
Pastor Jan Broersen
Henk Mooijer

Zondag 17 december

Pastor Jan Broersen

Zaterdag/Zondag 24/25 december

Lies Grimbergen
Hans van Baar
Tonnie en Hans Reuser
Henk van den Berg
Yanti Purwantara
Pastor Jan Broersen
Ed de Saegher
Frans Rudolf Jansen en Catrien Josina Toisuta

Zondag 31 december

Henny van Gessel
Henk van den Berg
Pastor Jan Broersen
Piet en Wil Olie -Meulenkamp

2024

Zondag 7 januari

Pastor Jan Broersen

Zondag 14 januari

Wim Duijvelshoff
Jan van Geilswijk
Pastor Jan Broersen
Ed de Saegher

Zondag 21 januari

Tonnie Reuser
Pastor Jan Broersen
Piet en Wil Olie -Meulenkamp

Zondag 28 januari

Lies Grimbergen
Yanti Purwantara
Pastor Jan Broersen

Zondag 4 februari

Pastor Jan Broersen
Piet en Wil Olie -Meulenkamp



Aanvragen van intenties

Weet u dat de intenties ook digitaal aangevraagd kunnen worden? Stuur een e-mail met de intentie en gewenste datum naar intentiejozefzaandam@gmail.com.

Sluitingsdatum voor vermelding in het eerstvolgend blad is **15 januari**

De gevraagde bijdrage (richtbedrag € 10,00 per intentie) kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur Jozef-parochie o.v.v. intenties.

Agenda Jozefparochie

Woensdag	29 november	9.00 uur	Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal)
Zondag	3 december	14.00 uur	Eucharistieviering Irakezen met aansluitend bijeenkomst (Bovenzaal)
Vrijdag	8 december	19.00 uur	Vorbereiding kerstmarkt (kerk)
Zaterdag	9 december	10.00 uur	Bloemengroep kerststukjes (werkplaats)
		13.00 uur	Kerstboom plaatsen, voorbereiding kerstmarkt (kerk)
Zondag	10 december	11.00 uur	Kerstmarkt Kotor Varos (kerk)
Vrijdag	15 december	10.00 uur	Kerstlunch KBO (Bovenzaal)
Maandag	18 december	9.00 uur	Schoonmaak (kerk)
Zondag	24 december	18.00 uur	Kerstviering Irakezen (kerk)
2024	2024	2024	2024
Zondag	7 januari	14.00 uur	Eucharistieviering Irakezen met aansluitend bijeenkomst (Bovenzaal)
Maandag	15 januari	9.00 uur	Schoonmaken (kerk)
Woensdag	31 januari	9.00 uur	Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal)

Overige activiteiten

- Repetitie Con Brio elke maandag van 19.30 – 22.00 uur in de Bovenzaal.
- Repetitie Gemengd koor elke donderdag van 14.15 – 16.15 uur in de Bovenzaal.
- Bijeenkomst Pinkstergemeente Stad van Sion elke zaterdagmiddag, en de 2^e, 3^e, 4^e en 5^e zondagmiddag van de maand in de Bovenzaal.
- Check voor de laatste informatie de website <https://katholiekzaanstreek.nl/gemeenschappen/jozef>

Kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking

Zondag 17 december in de Petrusparochie, Snuiverstraat 2, Krommenie, om 10.00 uur

Kleurrijke samenleving



Alle kleuren van de regenboog schijnen als iemand je zegt: "Je mag zijn wie je bent. Voor mij moet je geen masker opzetten. Ik ken je zo goed en ik zie je graag met al je gaven en ook met al je gebreken erbij. Je moet je niet verbergen achter valse kleuren, verberg je angsten en je zwakheden voor mij maar niet, maar laten we samen naar een oplossing zoeken. In goede en kwade dagen kan je op mij rekenen, ik laat je niet in de steek. Ik ken je!"

Als iemand je dat kan zeggen, dan is geen tegenslag machtig genoeg om de vele kleuren van de regenboog te doen verbleken.

Zoiets zegt God ons. "Verberg je zwakheden niet, want ook van je onmacht en je zwakheden hou ik. Ik ken je trouwens, tot in alle vezels van je bestaan. Samen kunnen we vooruit, samen zijn we sterk.

Ik heb je naam in mijn handpalm geschreven. Ik vergeet je niet en voor mij ben je goed.

Ik heb geen volmaakte mensen gemaakt, je moet dus niet doen alsof. Zoals je bent, ben je goed. Laten we het samen doen.

"Voor mij mag je zijn zoals je bent, met je échte kleuren. Zoek mij! Vind mij in elke vreemde die vriend wordt. En zie om naar elkaar".

Onbekend

Overweging bij 60 jaar Jozefkerk

Laudate omnes gentes; Laudate Dominum. Looft de Heer, alle volken, looft de Heer. Ik wilde beginnen met een paar Latijnse woorden, want onze kerk en kerkgemeenschap stamt uit de tijd dat de mis nog geheel in het Latijn was. Ja, onze geliefde Jozefkerk is gebouwd in een bijzondere tijd. In november 1962 ging de eerste paal de grond in... terwijl in Rome het Tweede Vaticaans Concilie bezig was. Het concilie zou de kerk herscheppen. Veel zou anders worden; de kerk weer dicht bij de mensen. En hier, in het Kogerveld, in deze toen nog nieuwe wijk, zou deze nieuwe kerk graag handen en voeten geven aan moderne en nieuwe vormen van kerkzijn.

De Jozefkerk zoals wij de kennen en liefhebben zou niet op deze manier mogelijk zijn geweest zonder het Tweede Vaticaans Concilie. Doordat de oorsprong van onze kerk ongeveer samenvalt met de grote omwenteling in wereldkerk, kon hier gaan groeien en bloeien waar men in Rome in die dagen van droomde. Een kerk die niet alleen dicht bij de mensen staat, maar die om mensen draait. Zoals het ook bij Jezus immer om mensen draait.

En dat nemen we hier op deze plaats heel letterlijk en serieus. Omdat het om mensen gaat. Het motto van onze helaas overleden pastor Jan Broersen, die als geen ander zijn onuitwisbare stempel heeft gedrukt op deze kerk en op deze gemeenschap. Dankbaarheid is vandaag ons thema. Dankbaar zijn we voor onze eigen Herder die zo vele jaren met ons op weg ging en ons leerde hoe we kerk kunnen zijn voor elkaar. Dankbaar ben ik dat wij met hem nog ons 55-jarige bestaan hebben mogen vieren. Een herinnering die ik nog bij mij draag, als was het de dag van gisteren.

Toch is het al meer dan 20 jaar geleden dat ik voor het eerst voet zette in deze kerk, niet wetende dat ik vele jaren later deel zou worden van deze gemeenschap. Ik kwam toen met deken Henny Post naar de Veldbloemenweg voor de geheime

dekensvergadering. Een vergadering waarin de plannen van de bisschop kritisch werden besproken en waarin een gezamenlijk tegengeluid werd opgesteld onder de bezielende leiding van deken Jan Broersen.

De tijd van geheime vergaderingen en gezamenlijke stellingname tegen de bisschop is lang voorbij. De tijden zijn veranderd. Het bisdom en de bisschop zijn dicht bij de pastores, besturen en parochianen komen te staan. En zij gaan tegenwoordig liever met ons in gesprek dan van over ons. En dat geldt ook voor de tegenstellingen in de Zaanstreek. Noord en Zuid waren twee werelden die elkaar maar weinig begrepen en waardeerden. Die tijd ligt ook achter ons. Meer en meer zijn wij parochies één in Christus en thuis bij elkaar. En leren we van elkaar, want de volle rijkdom van Christus ontsluit zich alleen als we ieders manieren en vormen van kerkzijn waarderen en omarmen. Geen van de gemeenschappen heeft immers het grote gelijk of de juiste manier van doen. We zijn immers allemaal een beetje de farizeeër en tegelijk ook de tollenaar. Vaak te veel overtuigd van ons eigen gelijk, maar soms ook te nederig, maar wel gerechtvaardigd. Maar, alle parochies doen wat ze doen in de naam van Jezus de Heer, zo fluistert Paulus ons toe. Laat ons dus ook dankbaar zijn voor de vele geluiden die klinken in de Zaanstreek. En moge we met elkaar ervoor waken al deze stemmen te behouden en te koesteren.

Ik ben inmiddels zo'n acht jaar hier in het samenwerkingsverband. Ik kwam in een voor de Jozef donkere en duistere tijd. Ik kwam niet om te troosten, daarvoor was het verdriet te groot. Ik kwam niet om te helen, want de breuklijnen zijn voor sommigen onomkeerbaar. Ik kwam om licht te brengen. Dat is immers de taak van de diaken, het licht binnendragen, de blijde boodschap verkondigen. Het feit dat we nu 60 jaar Jozef zijn en we dat vieren in een eucharistie met beide koren, maakt ons ook daarom trots en dankbaar.

Het blijft niet bij dankbaarheid alleen. Bij ons 55-jarige jubileum waren er al zorgen; de splitsing was nog vers en zouden we sterk genoeg zijn om samen te overleven? Zorgen zijn er nu ook weer: waar ligt onze toekomst na 60 jaar?

Mede door corona zijn er nu minder mensen dan 5 jaar geleden. En tegelijk zijn er in onze samenleving steeds minder mensen die een thuis vinden bij een kerk. Heeft de profeet Jeremia opnieuw gelijk? Lopen de mensen achter hun eigen goden aan en zijn ze de Heer en alles wat Hij geeft vergeten? Wie zal het zeggen. Wel is helaas duidelijk dat hoeveel huizen er ook om de Jozef heen zullen herrijzen, er maar weinig nieuwe bewoners ook onder dit dak een thuis zullen vinden.

Maar, als je 60 wordt, kun je in wijsheid terugkijken en schrik je niet meer bij elk teken van onheil. Als wij als Jozefgemeenschap terugkijken, vinden we dan iets dat ook vandaag de dag nog uiterst relevant is? Zo relevant en belangrijk dat het toch ook een boodschap is voor de mensen om ons heen. Een waarde die opnieuw laat zien: wij zijn de

Jozefkerk en onze boodschap heeft betekenis en waarde voor de mensen van onze tijd? En ik denk dat onze kernwaarde, *Omdat het om mensen gaat*, inderdaad die kracht heeft. Want is dat niet waar in onze tijd zoveel behoefte aan is? Omdat het steeds weer vergeten wordt: in de toeslagenaffaire... De afhandeling van schade in Groningen... De ondersteuning van zorgpersoneel dat nu gebukt gaat onder longcovid. Allemaal momenten waarop de samenleving vergeet dat het *om mensen gaat*. Dus zijn wij met onze kernwaarde actueler dan ooit. Als we deze waarde steeds opnieuw, op allerlei mogelijke manieren voorleven en doorgeven aan ieder om ons heen, dan mogen we erop vertrouwen dat de toekomst met ons is. Dat er steeds weer mensen opstaan om in onze voetstappen door te gaan.

Lieve Jozefparochianen, gefeliciteerd en op naar de 65! Met een vrolijk gemoed, trouw aan onszelf en in het voetspoor van de opgestane Heer. Omdat het om ons gaat! Omdat het om mensen gaat. Amen.

Pastor Jeroen Hoekstra

Zestig jaren vieren

Slotlied bij jubileumviering (*Land of hope and glory*)

Zestig jaren vieren in St. Jozef huis,
bij verdriet en vreugde werd dit hier een thuis.
Konden stenen spreken, doen zij hun verhaal, Lief en leed
wordt tastbaar, neergelegd in taal. (2x)

Banken worden leger, velen gingen heen,
Wat blijft er nog over: niets dan kille steen?
Worden stenen mensen, blaast de Geest ons aan?
Woorden worden daden, geestdrift doet ons gaan! (2x)

God, geef ons de ruimte, waar dan ook en hoe, laat ons
niet verslappen, ingedut en moe.
Geef ons nieuwe woorden, zet ons aan tot daad, vlees en
bloed geworden zonder grens en maat. (2x)

God, blijf in ons midden, doe ons samen zijn, laat Uw
Woord hier klinken, geef ons brood en wijn.
Dat wij leven delen, Jezus' weg gaan doen.
Recht en vrede zichtbaar, tastbaar visioen! (2x)



22 oktober 2023 De Jozefkerk 60 jaar



En dat het een feestelijke dag was, zag je al meteen toen je aan kwam lopen; de vlag hing uit. Binnen waren op en bij het altaar mooie bloemstukken te zien en op de achterwand bij het altaar maakte het getal 60 wel duidelijk dat het een jubileum betrof.



Pastoor George, diaken Jeroen en pastor Wil gingen gezamenlijk voor, waardoor de viering ook extra feestelijk werd.



Het Gemengd Koor zong samen met koor Con Brio en ze werden muzikaal ondersteund door Inga op de piano, Ruud op piano en orgel en door vader en dochters Luiten op koperen blaasinstrumenten.



Mieke, Wim, Yvonne en Jolanda werden aan het eind van de viering in het zonnetje gezet voor hun inzet en vele verdiensten voor de parochie.



En Stien, vanaf de inwijding van de kerk lid van het Gemengd Koor, kreeg door Nic een gouden speld met '60' erop opgespeld voor haar zestigjarig lidmaatschap.





In de bovenzaal was het na de viering gezellig druk, en werd iedereen verwend met koffie en een taartje. Er werden vele herinneringen opgehaald uit de afgelopen zestig jaar.

En 's middags waren er zo'n zeventig mensen bijeen gekomen in hotel De Prins in Westzaan om de onderlinge band tussen de parochianen te verstevigen door samen te gaan eten.



In de mooi aangeklede feestzaal vonden allen een plekje aan een van de tafels, en nadat het bedienend personeel iedereen van een drankje had voorzien, bracht Jeroen een toast uit op de Jozef en ons aller welzijn.



Hotel Restaurant De Prins deed zijn naam alle eer aan, want we hebben 'prinsheerlijk' gegeten.

Complimenten voor, en een woord van dank aan de medeparochianen die deze maaltijd georganiseerd en gesponsord hebben.

Paul Groenewegen

Kerstverhaal

Mijmering van een parochiaan

“Joseph, wil jij nog even gauw naar de 'Super' geld en lijstje liggen op tafel.” Joseph zucht eens, want hij zit lekker te puzzelen bij de kachel, maar zoekt toch zijn fiets op. “F29.50 mijnheer”, zegt de caissière, een nieuwe zucht van Joseph, dat wordt een aanslag op zijn zakgeld, want op tafel lag maar F25,-. Het bedrag danst Joseph voor zijn ogen. F29,50, het is alsof de tijd teruggedraaid wordt. Plotseling is het weer december 1939, enkele dagen voor kerstmis. Joseph kwam uit een gezin van 12 kinderen, de 3 of 4 miskramen niet meegerekend. Hij heeft nog nooit meegemaakt dat alle kinderen gelijktijdig in de eetzaal (keuken) aanwezig waren. De geschiedenis van de gezinskraamkamer strekte zich over een hele generatie (30 jaar) uit, de eersten waren het nest al ontgroeid toen de laatste geboren werd. Joseph's oudste zus is nu 73 jaar en zijn jongste broer 50, maar zover was het toen nog niet. Joseph was die ochtend vroeg uit bed, de avond tevoren was hij droger naar bed gegaan, dan dat hij was bij het ontwaken. Dat werd door zijn 3 broers met wie hij het bed deelde, niet genomen, dus eruit jij.

Moeder was al uit bed, de salamander snorde al lekker, want de luiers, de enige kledingstukken die ruimschoots aanwezig waren, hingen in lange rijen in de kamer te drogen. Moeder mopperde nooit, dus 5 minuten later zat Joseph met een afgedankte luier om lekker bij de kachel en hielp moeder het vuur brandend te houden door af en toe een gedroogde bloemkoolstronk of een eierkool in de kachel te werpen. Zijn ondergoed, na een haastig sopje, lag te drogen op de kop van de kachel (O, brandgevaar). Joseph ging die dag een uurtje later naar school (2e klas kleuters), want zijn enige onderbroek moest toch droog zijn. Het vroom behoorlijk en je kon toch niet krakend in de schoolbank gaan zitten. Dat uurtje later was zijn geluk. Al om negen uur die ochtend zomaar deftig bezoek. Een tweetal dames van de St. Vincentius-vereniging (RK

Armenzorg). Moeder had zenuwachtig stoelen vrijgemaakt van de stapels luiers, en wachtte nieuwsgierig op de boodschap. In de parochie was het al een aantal jaren traditie om met de kerst een kinderrijk gezin uit te zoeken, dat het financieel niet breed had, en een der kinderen te verheffen tot kerstkind (animator Pastoor Ratte). Dat betekende veel nieuwe kleren, speelgoed, eetwaren, snoepgoed, etc., etc. Een kerstkind werd in de watten gelegd. Voor dit jaar was de keuze gevallen op de familie Mol. Bij Joseph thuis was de keuze snel gemaakt, dat is ons kerstkind, zeiden de dames, en wezen naar Joseph bij de kachel en zijn afgezakte luier. Dezelfde avond zou het gebeuren, 's middags nog even naar de kapper, dat had je gedacht, toen begon de ellende. Moeders portemonnee zoek, met vaders volle weekloon er nog in. 29 Guldentjes en 50 cent. Paniek in de tent, grote verslagenheid alom. Kasten overhoop, stapels schone en ongeschoonde luiers doorgespit, maar niksniemendal. Toch was voor vijven op F 1,- na al het geld terug. Joseph's broer (4 jaar) had de beurs gevonden, mee naar school genomen en daar de muntjes uitgedeeld. In partjes van 2 of 3 gulden kwamen de centjes via de ouders weer terug. Het begrip Mijn en Dijn was juist door de armoe nog niet zo geërodeerd als thans. Door het verlies van deze ene gulden zat Joseph en zijn op dat moment 6 broers en zussen wel enige tijd zonder de wekelijkse 1 cent zakgeld. Het kerstkind Joseph werd met zijn ouders 's avonds om 23.00 uur afgehaald. De club van St. Vincentius was reeds present, ook de pastoor was pontificaal aanwezig, na vele plechtigheden werd Joseph door moeder poedelnaakt uitgekleeft en in schitterende spulletjes van Jansen en Tilanus gestoken, een prachtig nieuw pakje werd hem aangetrokken, stapels andere kleding gingen hierbij, speelgoed, eetwaren, het was voor Joseph een onvergetelijke ervaring. Het geheel werd afgerond met een prachtige kerststal. De kerst in 1939 was er bij de

familie van Joseph Mol voor het eerst kerstbrood op tafel en ook de allereerste kerststal. 20 Jaar lang heeft die kerststal het kerstgebeuren luister bijgezet, toen pas hebben de tand des tijds en de houtworm de strijd gewonnen, toen was er echter ook geld voor een nieuwe.

Het kerstkind van 1939 viel 1 jaar later door de mand, een diefstal van 4 suikerklontjes besmette zijn reine kinderziel. Twee klontjes gingen bij Joseph direct door de broodmolen, de anderen werden verstoppt achter het glas van de hangklok. Dit werden 's avonds door zijn tante (waar hij logeerde, want moeder

was weer tegen de ooievaar aangelopen) gevonden. Joseph gaf de kat de schuld, maar weet nu wel zeker dat het niet geloofd werd. Eens in de 5 a 6 weken bezoekt Joseph zijn 85-jarige moeder (veel te weinig, Joseph weet het), moeders ogen lichten dan op en zij zegt soms, dat jaar 1939 was mijn mooiste kerst, en kerstkind of suikerdief, je bent mij even lief. Joseph schrikt en hoort de cassiere ongeduldig roepen F29,50 mijnheer, ik heb haast, want voor mij is het ook kerst. Prettige kerstdagen,

Mijmeraar

Denkt u aan de Kerstmarkt in de Jozefkerk?

op zondag 10 december ten bate van Kotor Varoș

Mensen zijn mensen
Dóór andere mensen
Laten wij die mensen zijn
Dichtbij én voor de mensen
In onze partnerparochie in Kotor Varos.

Een HERINNERING om het LICHT van KERSTMIS te delen.
Wij nodigen u graag uit om op Zondag 10 december de eucharistieviering bij te wonen in de kerk waarin voorgaat Pastoor George Paimpillil.
Aansluitend is er de kerstmarkt waar u weer mooie kerststukjes en allerlei handgemaakte

Kerstartikelen kunt kopen waarvan de opbrengst bestemd is voor mensen in onze partner-parochie in Kotor Varoș.
Wees Welkom...maar mocht u niet kunnen komen op de kerstmarkt en u wilt het licht van Kerstmis delen, dan is uw financiële bijdrage wenselijk op:
Bankrekening NL79TRIO 0198 1074 39, t.n.v. IPCI Zaanstreek, onder vermelding van KOTOR VAROȘ.
Namens Werkgroep Kotor Varoș,

Trees Hoogland

Alvast: Vastenactie 2024

Kerstmis staat nog voor de deur en toch wil ik het met u al over de vastenactie hebben. In 2024 gaan we geld inzamelen voor een mooi doel (welk is nog niet bekend). Vorig jaar hadden we iedere zondag van de Vastentijd taart bij de koffie. Aankomend jaar zal er iedere zondag van de vastentijd óók een boekenmarkt zijn.



Wilt u eens langs de boeken in uw boekenkast lopen en kijken welke boeken naar een nieuwe eigenaar kunnen? Vanaf 11 februari (de zondag vóór Aswoensdag) kunt u de boeken inleveren bij de kerk. We rekenen op u!

Maurien Momsma

Tijd om de balans op te maken

Kerkbijdragen

Het einde van het jaar komt al aardig dichtbij. Een blik werpend op de financiële administratie zie ik, dat er nog een hele uitdaging ligt om het streefbedrag voor 2023 van de kerkbijdragen, zijnde € 23.000,- te halen. Op dit moment (eind oktober) is het totaal bedrag van de kerkbijdragen € 18.000,-. Kijk maar op de financiële barometer.



Overige inkomsten

De opbrengsten uit collectes en kaarsenverkoop liggen ook onder het begrote bedrag voor dit jaar. De verhuur van de pastorie loopt goed. Onlangs is de huur met een trendmatige verhoging aangepast. De Bovenzaal en de Werkplaats worden regelmatig gebruikt door de Pinkstergemeente, Irakese gemeenschap, KBO en Gemeente Zaanstad. En het totaalbedrag van de overige inkomsten ligt op dit moment zelfs hoger dan het totaalbedrag van de kerkbijdragen.

Energie

Het energiecontract dat wij hebben met Greenchoice, loopt vanaf 1 januari 2023. Wat de financiële effecten zullen zijn voor 2024 valt nog niet duidelijk te berekenen. Daarom zijn de vieringen weer vanaf 12 november 2023 in de Bovenzaal. (De afgelopen winterperiode heeft dat een besparing van ruim 900 m³ gas opgeleverd)

Het orgel

Begin oktober kreeg ik een bericht dat er geen geluid meer uit het orgel kwam. En dat zo vlak voor het 60 jarig jubileum van de Jozef.

Goede raad is duur, want dat betekent dan orgelbouwer Flentrop, (gelukkig in Zaanadam) inschakelen!

Het eerste wat Flentrop voorstelde was om de elektriciteitsvoorziening te controleren. Hoe doe je dat zo snel? Pastor Matthé Bruins bellen, want die heeft 'mannelijkes'!

De volgende dag was Matthé er met zijn 'mannelijke' voor het elektra.

Alles doorgemeten. Gelukkig was alles goed, wat het elektra betreft.

Weer Flentrop gebeld en de situatie van ons naderende jubileum uitgelegd. Op 10 oktober kwam de monteur van Flentrop.

Pijpen eraf.

Het schotje achter de pijpen zit vast met een schroef aan de achterliggende tengel.



Naast de blaasbalg zit een kastje. In dat kastje zit een rolgordijn, dat de luchttoevoer regelt naar de pijpen: dat wordt boven het kastje bediend door een latje aan een touwtje naar boven en twee nylon draden naar beneden naar het rolgordijntje. Een van deze nylon draden was gebroken.



Het rolgordijn kastje moest worden uitgebouwd voor reparatie van het nylondraadje.

Vervolgens weer het kastje ingebouwd. Schotje weer vastgeschroefd. Pijpen weer terug. Met recht was dit een houtje touwtje constructie. Een schril contrast met de tegenwoordige elektronica.

Vervolgens heb ik samen met de Flentropman het orgel gestemd. Hij achter de pijpen en ik achter het klavier. Toch handig, dat je op het koor zit, dan weet je iets van noten en octaven. Al met al bijna een hele dag werk. Het was wel een mannetje met liefde voor z'n vak.

Met het geweldig muzikaal elan van Ruud schalde het 'Looft den Heer' uit de orgelpijpen in de feestelijke viering op 22 oktober.



En gelukkig was er die dag een royale collecteopbrengst, zodat ik daarmee de rekening van Flentrop kon betalen.

Als u in uw huiskamerstoel dit parochieblad heeft gelezen, hoop ik op een klein momentje aandacht voor de Jozef, wanneer u met uw bankzaken voor het oude jaar nog even bezig gaat.

Fijne Kerstdagen

Wim Niekus



Kerstwens

De redactie van Samenklanken wenst u
fijne en hartverwarmende kerstdagen
en een mooi en gezond 2024

Marga, Corine, Maurien & Paul



U kunt dit blad ook digitaal lezen op laptop of Ipad. Dan zijn de foto's te zien in kleur.
En als u het blad downloadt, kunt u het vieringenrooster altijd raadplegen in uw downloadmap.
Meld u voor toezending aan bij redactiemjm@gmail.com