

### Pastoraal team:

Pastoor-deken dr. George Paimpillil: [geopallil@ziggo.nl](mailto:geopallil@ziggo.nl)  
 Pastoor Nico Kerssens: [ncjkerssens@yahoo.com](mailto:ncjkerssens@yahoo.com)  
 Diaken Jeroen Hoekstra: [diakenjeroen@kpnmail.com](mailto:diakenjeroen@kpnmail.com)  
 Pastoraal werker Matthé Bruijns: [petrusvis@planet.nl](mailto:petrusvis@planet.nl)

### Ziekenzalving of spoed:

Pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38  
 Pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62

### Secretariaat pastoraal team:

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft  
**Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur**  
 Telefoon: 075 687 12 06  
 E-mail: [pastoraalteam@katholiekzaanstreek.nl](mailto:pastoraalteam@katholiekzaanstreek.nl)  
 Website: [www.katholiekzaanstreek.nl](http://www.katholiekzaanstreek.nl)

## 1<sup>e</sup> zondag van de Veertigdagentijd; Mc. 1, 12-15

*“Hij werd door de Satan op de proef gesteld en de engelen bewezen Hem hun diensten”.*

### Vieringen in Katholiek Zaanstreek 19 februari – 25 februari 2024

Ma.	19	09.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Di.	20	09.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
		19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Woe.	21	09.15	Eucharistieviering	St. Petrus, Krommenie
		19.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
Do.	22	09.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Vr.	23	09.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
		19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Za.	24	19.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
		19.00	Eucharistieviering	H. Maria Magdalena, Zaandam 't Kalf
Zo.	25	10.00	Eucharistieviering – kinderwoorddienst	St. Bonifatius, Zaandam
		10.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
		10.00	<b>geen eucharistieviering</b>	H. Maria Magdalena, Zaandam 't Kalf
		10.00	Viering	H. Martelaren v G., Koog a/d Zaan
		10.00	Viering	St. Petrus, Krommenie
		10.00	Viering	H. Jozef, Zaandam
		10.00	Viering – DOP	H. Maria Magdalena, Wormer

### Mededelingen en Activiteiten in Katholiek Zaanstreek

Voor het abonneren op deze nieuwsbrief of het aanleveren van nieuwsitems kunt u een mail sturen naar: [odulphus@katholiekzaanstreek.nl](mailto:odulphus@katholiekzaanstreek.nl).

## Boodschap Paus - Veertigdagentijd



Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid.' Met deze woorden opende paus Franciscus zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14 februari is begonnen. De paus maakt een vergelijking met het volk Israël, dat in het Bijbelboek Exodus door God als volgt wordt toegesproken: "Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis" (Ex. 20, 2). Ook vandaag de dag bereikt de kreet van zoveel onderdrukte broeders en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: bereikt die kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?' zegt de paus.

Lees verder op [www.RKKERK.NL](http://www.RKKERK.NL) of in de digitale versie: klik [hier](#)

## Kruisweg gebeden

In de Odulphuskerk wordt tijdens de 40 dagentijd elke zondagmiddag om 15.00 uur de kruisweg gebeden. We beginnen a.s. zondag 18 februari t/m zondag 24 maart.

In de St.Bonifatiuskerk bidden we de kruisweg elke vrijdagmiddag om 16.00 uur. Iedereen is welkom om de kruisweg (in de kerk uitgebeeld in staties) mee te bidden.

## Vastenactie, Leven in een veranderende wereld

### VASTENACTIE

In het zuiden van Zimbabwe bedreigen lange droge periodes en overstromingen door hevige regens de voedselzekerheid. Omdat Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger, zetten zij zich in de vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare boeren in dit gebied. Samen met de lokale bevolking worden gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten aangelegd. Meer informatie vindt u in uw parochieblad of op de website [www.vastenactie.nl](http://www.vastenactie.nl) Helpt u mee?

## Stille Omgang in Amsterdam – aanmelden voor 12 maart



Ieder jaar lopen duizenden christenen in zwijgende verbondenheid de Stille Omgang. Deze nachtelijke stille pelgrimstocht voert je door het centrum van Amsterdam langs de route die de pastoor van de Oude Kerk op 15 maart 1345 liep. Hij was toen getuige van een Eucharistisch wonder in het huis van een zieke man aan de Kalverstraat en droeg het Heilig Sacrament (de hostie) terug naar de Oude Kerk, waarna het op miraculeuze wijze terugkeerde naar het huis van de zieke man. Vanaf het kerkplein van de Bonifatiuskerk vertrekt op 16 maart de bus naar Amsterdam, waar je kunt meelopen met deze stille

omgang. Deelnemers wordt gevraagd te lopen 'als pelgrims van hoop biddend voor vrede, iedereen is welkom om aan deze processie deel te nemen jong en oud. Je kunt je aanmelden voor 12 maart, via mev. M. van der Wardt tel. 06 40 51 12 10 of via het aanmeldformulier in het parochieblad van de Bonifatius (blz 21) Tijd vertrek: 21.00 uur. Kosten: € 15,-- per persoon.

## Tienerweekend BreakThrough



Van 1 t/m 3 maart is er een tienerweekend in Heiloo voor jongeren van 12 t/m 18 jaar. Kom jij je ook verdiepen in de kleine profeten en het Oude Testament. En doe je mee aan het feest van sport en spel, een voetbalwedstrijd, creativiteit en verschillende vormen van gebed.

Dit is de laatste week om je aan te melden via [www.jongekerk.nl](http://www.jongekerk.nl) of in de digitale versie: [Jong Bisdom Haarlem- Amsterdam :: BreakThrough 1-3 maart](#)

## Op de agenda

20 februari - Avond lotgenoten en ontmoeting – pastorie Odulphuskerk Assendelft - 20.00 u

23 februari - Avond van de Martelaren, St.Nicolaas Basiliek Amsterdam – 19.00 u

27 februari - The Chosen, Odulphuskerk 10.15 u - info: Vera Schneijderberg [vschn@hotmail.com](mailto:vschn@hotmail.com)

6 maart - Ontmoeting MOV leden-organisatoren Vastenactie, pastorie Odulphus 20.00 u

11 maart - Ontmoeting afgevaardigden zangkoren 7 Zaanse kerken. pastorie Odulphus 20.00 u

16 maart - Grote Boeken- en Platenmarkt, St Petruskerk Krommenie, 10:00 - 16:00 u