



HET KEITJE

18 en 25 februari 2024

Uitgave van de St.Petrusparochie

www.st-petrusparochie.nl

www.katholiekzaanstreek.nl

e-mail: petrusvis@planet.nl

[facebook: St.Petrusparochie](https://www.facebook.com/St.Petrusparochie)

Dit Keitje is voor 2 weken in verband met de voorjaarsvakantie
Volgende week zondag 25 februari is er vanwege de vakantie geen
Kinderwoorddienst.

Er zijn te veel mensen van de begeleiding weg.

Woensdag 21 februari is er om 9.15 uur een eucharistieviering in de
ontmoetingsruimte
en vanaf 10 uur koffie drinken én in de kerk aan het Noordeinde. om 10 uur

Woensdagmorgen 28 februari is er om 10 uur is er koffiedrinken in de Leliekerk en in
de kerk aan het Noordeinde. om 10 uur

Achter in de kerk liggen nog 40 dagen kalenders om mee te nemen.
Je kunt ook iedere dag een tekst ontvangen van de orde van de Jezuiten.
Geef je op via <https://www.jezuiten.org/nieuws/40-dagenretraite-2024/>

Symbolische Bloemschikking

In de verleiding

Het verbond van God met Noach is een volstrekt eenzijdige verbintenis van God
die zich er toe verbindt het leven op aarde niet te verwoesten.

Het is Gods onvoorwaardelijke 'Ja' tegen de wereld en tegen de mensen.

Van die verbintenis, van dat verbond zal Jezus de getuige zijn.

De verleidingen van de duivel kunnen Hem niet afbrengen van Gods bedoelingen en
Gods wil.



De kracht om de verleiding te weerstaan, omstaande te blijven wordt gesymboliseerd door de rechtstaande takken van de wilgenkatjes.

De woestijn zien we in de opgestapelde stenen, het zand en de woestijnrozen.



Er zijn vele vormen om de Veertigdagentijd inhoud te geven.



Woensdagavond zijn de Veertigdagentijd binnengegaan met het verbanden van onze oude palmtakjes.

Een oud ritueel dat we vroeger zelfs binnen in de kerk deden.

Maar toen wisten we nog niet zoveel over fijnstof waarschijnlijk.

Het was zo goed als droog en de wind vuurde goed aan.

Uit stof ben je genomen tot stof zal je terugkeren én Bekeert u en geloof het evangelie zijn woorden die kunnen klinken bij het opleggen van de as.

We zijn kwetsbare mensen, maar ons is wel de levensadem door God ingeblazen.

Mensen hebben de mogelijkheden tot ommekeer en verandering.

De veertigdagen naar Pasen nodigen uit om zo naar ons eigen leven te kijken.

Foto Jos Noordeloos





Donderdagavond is Wim Neeft overleden op 80 jarige leeftijd.
Hij woonde met zijn vrouw aan de Uranuslaan.
Zijn uitvaartdienst is donderdag 22 februari om 11 uur in de Petruskerk.
Na afloop is er gelegenheid tot het condoleren van de familie en samenzijn in de ontmoetingsruimte.

En dan er weer heel wat **Activiteiten voor de Vastenactie 2024**

1 ^{ste} zondag	taartverkoop	18 februari	informatie project
2 ^e zondag	taartverkoop	25 februari	
3 ^e zondag	taartverkoop	3 maart	Klaverjassen
Woensdag		6 maart	Vastenmaaltijd Lijdensmeditatie
4 ^e zondag	taartverkoop	10 maart	Bridgen
Donderdag		14 maart	Soup take away
Zaterdag		16 maart	Boekenmarkt
5 ^e zondag	taartverkoop	17 maart	
Donderdag		21 maart	Soup take away
6 ^e zondag	taartverkoop	24 maart	Actiedag
Maandag		25 maart	Vastenmaaltijd
1 ^{ste} paasdag	taartverkoop	31 maart	

Tijdens de Vastenactie wordt ook weer de alom bekende violenactie gehouden.
Op zondagen wordt taart bij de koffie verkocht voor de Vastenactie.

Vastenmaaltijd

Woensdag 6 maart en maandag 25 maart is er om 18.00 uur een gemeenschappelijke vastenmaaltijd.

Er wordt tevens informatie gegeven over het vastenactieproject.

Naam Ik/wij kom(en) met perso(o)n(en) naar de maaltijd op

woensdag 6 maart*

maandag 25 maart*

*graag aankruisen welke datum

Klaverjassen

Ook dit jaar is er weer een klaverjasmiddag voor de Vastenactie en wel op zondag 3 maart om 13.30 uur in de Ontmoetingsruimte, entree € 5,00
Tijdens de middag wordt ook een tombola gehouden.

Opgeven door middel van een briefje in de brievenbus van de pastorie, of een mailtje naar petrusvis@planet.nl of op de website www.st-petrusparochie.nl

Bridgen

De bridgemiddag is op zondag 10 maart om 13.30 uur in de Ontmoetingsruimte..
Er is ook een loterij! Entreprijs: € 15,00 per paar inclusief: koffie en iets lekkers.
Natuurlijk is de opbrengst bestemd voor het Vastenactieproject,
Opgeven: bij Piet Neeft, z.s.m. maar vóór 4 maart, tel.nr. 06-12699784. Vol is vol.

Taartenbakkers gevraagd

Bakt u graag, maar krijgt u thuis zo'n hele taart niet op? Dan is dit uw kans:
Bak een taart voor de Vastenactie!
Na de viering op zondag wordt de taart verkocht.
De opbrengst is voor de Vastenactie.
Bij de keuken in de Ontmoetingsruimte hangt een lijst waarop u zich kunt aanmelden om iets te bakken.

Boekenmarkt 16 maart en Actiedag 24 maart

Voor de boekenmarkt zoeken we nog langspeelplaten en complete puzzels

Voor de verschillende activiteiten (loterijen bij klaverjassen en bridgen, rad van avontuur enz.) zoeken we **prijsjes**.

U heeft misschien **mooie** en nieuwe spullen in de kast waar u eigenlijk niets mee doet.
Daarmee werkt u mee om een mooi bedrag voor de Vastenactie bijeen te brengen.

Helpt u ons a.u.b. Alvast dank u wel!

Opgave voor de activiteiten via een briefje in de brievenbus van de pastorie of een mailtje naar petrusvis@planet.nl of via de website www.st-petrusparochie.nl

Uit de Vastenkalender

Wat ga je loslaten?

Wat is een slechte gewoonte?

Hoe ga je de veertigdagentijd invullen?

Ga je vasten op voeding?

Koffie? Alcohol? Internet? Werk?

Facebook? Koek? Snacks?

Ga je sparen om anderen te helpen?

Doe bewust boodschappen.

Koop zo weinig mogelijk artikelen in verpakking.

*Stuur een kaart naar iemand die wat aandacht kan gebruiken.
Kijk eens in de kast; wat kun je missen? Geef het weg.
Lukt het je om iets goed te maken met iemand.
Kun je vandaag je kopje koffie laten staan?
Wandel een stukje met aandacht. Neem je mobiel niet op.
Wees voor je ontbijt twee minuten stil. Begin de dag met aandacht.
Pak in plaats van de auto de fiets.
Neem tijd iets leuks te doen met een dierbare.
Denk voor je gaat slapen aan drie dingen
waar je dankbaar voor bent.
Is er een vastenmaaltijd in de parochie? Neem er eens aan deel.
Maak tijd voor een bezoek waar het nooit van komt.
Wees voor het eten even samen stil. Eet met aandacht.
Plan deze week minder in. Houd tijd over voor stilte.
Durf je het aan om je geweten te onderzoeken?
Eet deze week bewust minder dan normaal.
Bel iemand op en neem de tijd voor een gesprek.
Dank God voor alle lieve mensen om je heen*

Ter overweging: Hier ben ik

Hier ben Ik.
Zie me staan,
noem mijn naam,
beroer mijn bestaan,
ook al ben Ik arm
en leef Ik ver van jou.

Hier ben Ik
en Ik ben er voor jou.
Op Mij kan je rekenen.
Zo is mijn naam,
een naam om te doen,
zegt de Heer.

En ik weet: Hij is te doen.
Zijn naam is een vraag
die blijft klinken tot ik zeg:
hier ben ik.

40 dagen die ongekende Andere,
de Heer en ik samen
voor een andere wereld,
voor meer en beter leven.



Kathleen Boedt

VASTENACTIE

Start Vastenactie zondag 18 februari



SING-IN GROTE KERK in WESTZAAN.

De activiteitencommissie van de Grote Kerk in Westzaan organiseert op woensdag 28 februari 2024 een sing-in in de grote kerk in Westzaan

in samenwerking met het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

Verder werkt mee aan dit concert de organist pianist Arjan Wouters die niet alleen het koor begeleidt maar zeker een aantal improvisaties van eigen hand ten gehore zal brengen op het prachtige orgel in deze kerk.

Het belooft een geweldige avond te worden en we rekenen op een volle kerk. Zet de datum vast in Uw agenda.

De kerk is open om 19.30 uur en concert begint om 20.00 uur de toegang is gratis, er is wel een collecte voor bestrijding van de onkosten en om ook in de toekomst zulke avonden te kunnen blijven organiseren.

De activiteitencommissie.