



# Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

## Zondag 3 maart

Vandaag is het de derde halteplaats in onze gezamenlijke pelgrimstocht op weg naar Pasen, de jaarlijkse Vastentijd. Daarom luisteren wij naar verhalen, die daarbij horen. Is het de goede richting?

Komende zondag lezen we over de tien wegwijzers, die wij hebben gekregen om in de voetsporen van Jezus te gaan.

Jezus, die de tempel schoonveegt door handelaren en geldwisselaars weg te sturen, omdat er chaos heerst in de tempel.

Mieke en Ineke hebben deze viering voorbereid, de viering wordt opgeleurd door het Gemengd Koor onder begeleiding van Inga.

We zien u allen graag zondag 3 maart in de Bovenzaal van de Jozefkerk.

Mieke en Ineke.



## Belangrijk data:

- **Zondag 10 maart**  
Spelletjesmiddag vanaf 13.00 uur in de Bvenzaal
- **Woensdag 20 maart**  
Vergaren en nieten parochieblad
- **Zaterdag 23 maart**  
10.00 – 11.30 uur  
Palmpasenstokken maken in de Bovenzaal
- **Zondag 24 maart**  
Samen met de parochianen van de Martelaren van Gorcum, vieren we Palmzondag in de kerk.

184e nieuwsbrief maart 2024

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

## Heeft u nog een kruisje thuis?

Heeft u nog kruisjes liggen van de Goede Vrijdag viering? We willen ze graag hergebruiken. Neemt u de kruisjes mee, als u naar de viering komt? U kunt ze afgeven aan de koster.

Graag voor zondag 24 maart a.s.



## Wij zijn op zoek naar sleutels!

Heeft u nog een sleutel van onze Jozefkerk, die u niet meer gebruikt? Wilt u dan die sleutel inleveren in een envelop en in de brievenbus van de Jozef deponeren.



De brievenbus van Veldbloemenweg 2 en niet in de bus van Veldbloemenweg 4. Dat is de pastorie en die is verhuurd.

Onze voorraad is op en sleutels zijn duur. Afgeven bij een van de leden van het parochieteam is ook goed. Alvast bedankt.

## VASTENACTIE

De Vastenactie is binnen de Jozefparochie officieel begonnen. Terry en Petra waren vorige week zondag bij ons in de Bovenzaal aanwezig om ons te vertellen over hun projekt Stichting KuvaMurima van Chamleon Resources in Rwanda. Tijdens hun verhaal lieten zij diverse foto's zien zodat wij konden zien waar de opbrengst voor gebruikt zal gaan worden. Ook het kinderspeelgoed, gemaakt door de lokale bevolking in Rwanda, werden goed gekocht door u allen.

Wat kunt u verder nog verwachten tijdens de Vastenactie?

- **Zondag 3 maart** begint de verkoop van de Paaskaarsloten. U kunt de loten à €3,— kopen bij Ine. Zij zal tijdens het koffiedrinken in de Bovenzaal aanwezig zijn.
- **Zondag 10 maart** is na de viering de spelletjesmiddag. U kunt zich inschrijven op het formulier dat in de Bovenzaal hangt. Er zijn leuke prijzen te winnen!

- **Zondag 24 maart** zal de Winnaar van de Paaskaars bekend worden gemaakt.
- En natuurlijk elke zondag, tijdens de Vastentijd, koffie met gebak!

Zondag 24 maart zullen Terry en Petra ook weer aanwezig zijn. U kunt dan wederom kinderspeelgoed kopen, gemaakt door de mensen in Rwanda, met behulp van Chameleon Resources. En hopelijk kunnen wij dan bekend maken welk bedrag wij aan hen kunnen overhandigen om hun werk in Rwanda voort te zetten.



## **Gezocht: parochianen die roulerend de kerkbestuursvergadering willen bijwonen**

Sinds 1 januari is er geen afvaardiging meer in het kerkbestuur vanuit de Jozefgemeenschap. Ik was jarenlang vicevoorzitter, maar inmiddels is er een vrijwilliger die deze taak heeft overgenomen. Mijn deelname tot het kerkbestuur beperkt zich nu tot auditor en ik ben ook niet meer bij elke vergadering aanwezig.

Nu is het lastig om een vaste vertegenwoordiger te vinden. De parochieraad van Wormer zit met hetzelfde probleem. Zij hebben dat opgelost door elke vergadering één parochiaan af te vaardigen uit een poule van vier à vijf die namens de parochie toehoorder is bij de vergadering en ook vragen en nieuwtjes meeneemt vanuit de parochie.

De parochieraad van de Jozef wil deze oplossing ook voor de Jozefgemeenschap gaan proberen. Wij zoeken dus een paar parochianen die afwisselend de vergadering van het kerkbestuur bezoeken. Er volgt geen officiële benoeming en je zit dus ook nergens aan vast.

De belangrijkste taken zijn:

- het hebben van een luisterend oor: Waarover spreekt het kerkbestuur? En wat betekent dat voor de Jozefgemeenschap?
- het stellen van vragen namens de parochieraad van de Jozefgemeenschap.
- het brengen van nieuwtjes vanuit de Jozefgemeenschap.

De parochieraad zal input geven voor deze laatste twee taken. Deelnemers zijn van harte welkom om voor en/of na de kerkbestuursvergadering ook de parochieraadsvergadering van de Jozef te bezoeken. Dit is echter geen verplichting. Afgevaardigden hebben geen stemrecht in het bestuur. Besluitvorming kan teruggelegd worden naar de parochieraad.





Het kerkbestuur vergadert op woensdagavond (20.00-22.00u) en wel op de volgende data:  
3 april, 26 juni en 4 september.

Vanuit een kleine poule willen we dus bij elke vergadering één afgevaardigde sturen. In het kerkbestuur zit ook een andere parochiaan van de Jozef: Mady Thiele. Zij vertegenwoordigt niet de Jozef, maar beheert als bestuurslid de portefeuille 'PR en Communicatie'.

Het is van essentieel belang dat wij een deelnemer hebben vanuit onze gemeenschap bij elke bestuursvergadering. We hopen dat er parochianen opstaan om één of twee keer per jaar roulerend namens de Jozef de vergadering te bezoeken en te laten zien dat wij mee willen praten bij alle ontwikkelingen.

Heeft u interesse of wilt u meer weten? Mail mij op: [diakenjeroen@kpnmail.nl](mailto:diakenjeroen@kpnmail.nl)

Namens de parochieraad,  
Diaken Jeroen Hoekstra

## **Commissie Toekomst is begonnen**

Op 19 februari is de Commissie Toekomst begonnen. De commissie denkt na over de toekomst van de Jozefgemeenschap. Kernvraag is hoe wij als gemeenschap verder kunnen als ons kerkgebouw op een bepaald moment verkocht zal worden. Kort gezegd bekijkt de commissie drie scenario's:

- Het kerkgebouw wordt verkocht, maar de koper bouwt nieuwe zalen in het gebouw. Misschien kunnen we dan zo'n zaal bouwen.
- Het kerkgebouw wordt verkocht, maar de pastorie blijft in ons bezit. Wat zijn dan de mogelijkheden in de pastorie?
- Het kerkgebouw wordt verkocht. Kunnen we dan een nieuwe plek vinden om als gemeenschap bijeen te blijven. Dit is vergelijkbaar met wat de Martelaren van Gorcum op dit moment doen?

De commissie heeft alle op- en aanmerkingen van parochianen, die de afgelopen maanden bij de parochieraad zijn binnengekomen meegekregen en gebruikt deze input.



Er zijn op dit moment genoeg deelnemers aan de commissie. Mocht u input hebben, dan kunt u die mailen aan ondergetekende. Ik zal die dan delen met de commissie.

Hoe staat het dan met de interesse voor ons kerkgebouw? Er is op dit moment geen nieuws. De gemeente heeft wel diverse onderzoeken gedaan, maar er is nog geen concreet voorstel gekomen. Zodra dat wel het geval is of als er andere ontwikkelingen zijn, brengt de parochieraad u op de hoogte.

Tot slot: de Commissie Toekomst zal binnenkort een eerste verslag doen van haar bevindingen.

Diaken Jeroen Hoekstra



## Zincafé Kogerkerk, vrijdagavond 8 maart

**Thema** op 8 maart: Asiel en migratie, wat maakt asiel zo'n gevoelig onderwerp?

**Spreker:** Professor Leo Lucassen, hoogleraar arbeids- en migratiegeschiedenis en directeur van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Asiel en migratie speelden een belangrijke rol in de afgelopen verkiezingen. De voorstellen in verkiezingsprogramma's om te bereiken dat er minder asielzoekers komen, buitelen over elkaar heen. De meesten daarvan blijken in de praktijk óf juridisch niet houdbaar, óf niet realistisch te zijn. Toch is het aantal asielzoekers aanzienlijk kleiner dan het aantal arbeidsmigranten. Professor Lucassen zal hier op ingaan en op de omstandigheden waarin asielzoekers en migranten verblijven en welke mogelijkheden voor verbetering er zijn.

Na zijn inleiding is er gelegenheid voor vragen en gesprek.

**Plaats:** Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan.

**Aanvang:** 20.00 uur, café open vanaf 19.30 uur.

Toegang vrij, collecte na afloop.