



# NIEUWSBRIEF

10 maart 2024

[www.katholiekzaanstreek.nl](http://www.katholiekzaanstreek.nl)

Vrijdag 8 maart hebben 15 parochianen in de Pinkzaal de zalving met de olie van de zieken ontvangen in een intieme viering.

De leden van het koor Marbosko begeleidde de gezangen en na afloop was er koffie met wat lekkers en heerlijke broodjes. Alleen daarvoor zou je al een sacrament willen ontvangen.

Pastoor George sprak over de olie die door de bisschop in de Goede Week in de kathedraal wordt gewijd.

Hij noemde het 'wonderolie', omdat zijn ernstige zieke moeder, waarvan men verwachtte dat zij zou sterven,

deze winter na de zalving met deze olie na enkele dagen wonderbaarlijk weer opknapte en weer bijgetekend heeft in het levensboek.

Ook pastor Matthé had een 'sterk' verhaal over een ziekenzegen van een stervende vader te midden van zijn gezin,

die hen bedankte voor al wat zij voor elkaar betekend hadden.

Toen hij de volgende dag in het 'sterfhuis' aankwam zat de vader weer recht op in zijn stoel.

Hij dankte zijn genezing aan de ziekenzegen.

Achteraf bleek dat hij door de vele medicatie een medicijnvergiftiging had opgelopen.

Maar het zijn en blijven wonderlijke ervaringen.

oftewel God handelt op wonderlijke wijze.



Dank aan allen die zich hebben ingezet voor de organisatie en uitvoering van deze viering.

Symbolische Bloemschikking

In dat licht

Jezus is het licht dat in de wereld komt.

In Hem is geen leugen, alleen maar waarheid.

De komst van Jezus stelt ons voor de keuze,

kiezen wij voor de duisternis of willen wij in het licht gaan staan.

Willen we de waarheid doen of de leugen.

Het licht van de kaars is het symbool van Jezus die in de wereld komt.

In dat licht willen we staan.

### **Het ingezamelde geld wordt door de Vastenactie ook gebruikt voor naaigroepen**

Om kwetsbare vrouwen en jongeren te ondersteunen bij het verwerven van extra inkomsten

worden 20 groepen voorzien van een naaimachine en startmaterialen

zodat ze kleding kunnen maken en verkopen, waaronder schooluniformen.

In totaal zullen 1360 vrouwen en meisjes en 500 mannen en jongens bij het project worden betrokken.

Indirect zullen naar schatting 5.600 mensen van het project profiteren: 3280 vrouwen en 2320 mannen.

#### **Hoe kunnen we helpen?**

Landbouw training p.p.	€ 15
Naai-opleiding voor twee personen	€ 35
Startset om kleding te naaien	€ 45
Afrastering moestuinen	€ 65
Waterleidingen en kranen	€ 85
Naaimachine	€ 340
Watertank van 5000 liter	€ 550
Waterpomp op zonnepanelen	€ 3.500

Eet mee met de Iftar

Vanaf 11 maart houden onze Moslim zusters en broeders weer hun jaarlijkse vastenmaand de Ramadan.

Overdag wordt er dan niets gegeten en gedronken totdat de zon ondergaat.

Dit om rein en vrij voor God/Allah te worden.

Bovendien wordt er veel aan liefdadigheid gedaan in deze maand.

Als de zon ondergaat wordt een feestelijke Iftar maaltijd gehouden.

Daarbij worden zoveel mogelijk vrienden, kennissen en andere mensen uitgenodigd.

Dit jaar valt die Ramadan grotendeels samen met de vastenperiode / veertigdagentijd vooraf aan Pasen.

Hoe fijn is het om elkaar te ontmoeten in deze gezamenlijke periode van voorbereiding en verdieping. Samen de maaltijd delen is dan een feest.

Weet u daarom van harte welkom bij deze maaltijd in Krommenie.

En wel op zondagavond 24 maart (Palmzondag) om 18.00 uur in de Doopsgezinde Vermaning aan de Noorderhoofdstraat 46.

De leden van de Hismetbeweging (binnen de Islam) hopen u te begroeten en bieden u deze maaltijd gratis aan!

Inloop vanaf 17.30 uur

Zij verzorgen ook de muzikale onderbreking tijdens de gangen.

De eigenlijke maaltijd begint rond 19.30 uur die avond.

Weet u al dat u komt, meldt u dit dan bij Kok Klever [camklever@gmail.com](mailto:camklever@gmail.com)

Voor onaangekondigde gasten is altijd plek.



Taizéviering in de Noorderkerk

Zondag 10 maart om 16.30 uur is de volgende Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam.

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte.

Die Stilte staat net als in Taizé centraal.

In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten.

Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.

Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw.