



# Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

## Zondag 21 april: Eucharistieviering in de Jozefkerk

*Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer,  
Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij.  
(Johannes 14, 14)*

Het evangelie van deze zondag vertelt over de Goede Herder die alles over heeft voor zijn schapen. Wat een mooie boodschap: Jezus heeft ieder van ons intens lief en ons 'op handen draagt', zoals een herder heel behoedzaam zijn schaap kan dragen.

Van harte welkom in deze eucharistieviering waarin pater Noom voorgaat en Inge Reijn op piano en orgel het Gemengd Koor begeleidt.

Na afloop van de viering drinken we samen een kopje koffie en thee in de Bovenzaal.

Van harte welkom!



### Belangrijk data:

- **Woensdag 15 mei**  
nieten parochieblad

191e nieuwsbrief april 2024

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

## Engels verhaal over psalm 23

Er was eens een acteur die befaamd was voor het brengen van klassiekers en veel roem had vergaard met zijn voorstellingen van Shakespeare. Op het einde van zijn one-man-shows besloot hij altijd de voorstelling met het voordragen van psalm 23.

'De Heer is mijn herder. Het zal mij aan niets ontbreken...' debiteerde hij op indrukwekkende wijze. Het publiek zat telkens muisstil en gaf een donderend applaus wanneer de psalm ten einde was.

Maar op een avond, net voor hij aan psalm 23 wilde beginnen, sprong een jongeman in het publiek op en vroeg of hij die avond psalm 23 mocht voordragen. Verbaasd over dit ongewone verzoek, nodigde de acteur de jongeman uit op het podium. Met zachte stem begon de jongeman de psalm te bidden. Toen hij dat gedaan had, was er geen applaus. Er was geen staande ovatie zoals op andere avonden.

Maar mensen waren zo geroerd door de jongeman dat sommigen tranen in de ogen hadden.

Verbaasd over wat hij gehoord en gezien had, vroeg de acteur aan de jongeman: 'Ik heb jaren ervaring in het brengen van psalm 23. Ik versta de kunst van het voordragen en toch heb ik nog nooit een publiek zo weten te raken als jij vanavond. Wat is je geheim?'

'Wel, mijnheer', antwoordde de jongeman, 'u kent de psalm maar ik ken de Herder.'

*(Uit Alle dagen van ons leven, Kok, Kampen 2000)*

