

Pastoraal team:

Pastoor-deken dr. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl
 Pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com
 Diaken Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.com
 Pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl

Ziekenzalving of spoed:

Pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38
 Pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62

Secretariaat pastoraal team:

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur
 Telefoon: 075 687 12 06
 E-mail: pastoraalteam@katholiekzaanstreek.nl
 Website: www.katholiekzaanstreek.nl

Vijfde zondag van Pasen; Joh., 15, 1-8

“Wie in Mij blijft terwijl ik blijf in hem, die draagt veel vrucht”.

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 29 april – 5 mei 2024

Ma. 29	09.00	Eucharistieviering	H.. Odulphus, Assendelft
Di. 30	09.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
	19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Woe. 1	09.15	Eucharistieviering	St. Petrusparochie
	19.00	Eucharistieviering - rozenkrans	St. Bonifatius, Zaandam
Do. 2	09.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Vr. 3	16.30	Aanbidding en eucharistieviering	St. Bonifatius
	19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Za 4 mei		Geen eucharistievieringen	dodenherdenking
Zo. 5	10.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
	10.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
	10.00	Eucharistieviering	H. Maria Magdalena, Zaandam 't Kalf
	10.00	Viering	H. Martelaren v G., Koog a/d Zaan
	10.00	Viering	St. Petrus, Krommenie
	10.00	Viering	H. Jozef, Zaandam
	10.00	Viering DOP	H. Maria Magdalena, Wormer

Voor het abonneren op deze nieuwsbrief of het aanleveren van nieuwsitems kunt u een mail sturen naar: odulphus@katholiekzaanstreek.nl.

Op zaterdag 4 mei, de Dag van Dodenherdenking, zijn er geen eucharistievieringen.

Eerste Communie Zaanstreek – Noord

Op zondag 28 april was er de Eerste Communie voor 19 kinderen uit de Zaanstreek.



De Petruskerk was tot de laatste plaats bezet en feestelijk versiert met alle kleuren van de regenboog. Aan het einde van de viering sprak pastor Matthé Bruijns de wens uit dat dit niet de laatste Communie zou zijn, maar dat er ook een tweede, derde ... Communie zou volgen. Hij vroeg aan pastoor George Paimpillil hoe vaak hij de Communie had ontvangen. Zijn antwoord: 'Misschien wel 10.000 maal, de eerste 11 jaar op het seminarie ging je iedere dag naar de kerk en ontving je dus ook elke dag de communie'. Al met al was deze viering in de Petrus een heel mooi moment.

Wat vieren we met Hemelvaart?



Hemelvaart is dit jaar op 9 mei. Maar wat vieren we eigenlijk met Hemelvaart? Dit christelijke feest is lang niet meer algemeen bekend en voor velen betekent het niet veel meer dan een paar vrije dagen in mei. Met Hemelvaart vieren wij dat Christus is opgenomen in de goddelijke werkelijkheid: de Hemel. Het is voor gelovigen een feest van grote vreugde! Doordat Christus, het hoofd van de Kerk, plaatsneemt in de Hemel aan de rechterhand van God, zijn ook alle leden van de Kerk verheven en met de Hemel verbonden. Meer lees je op [Welkom op Vier.nu](http://Welkom.opVier.nu), de site over christelijke hoogfeesten

Week van het Gezin



In de week van zaterdag 11 mei tot en met vrijdag 17 mei vindt in Nederland voor de tweede keer de Week van het Gezin plaats. Thema dit jaar is Goed gezi(e)n: wordt het gezin wel voldoende gezien en gesteund door overheid en samenleving? Mgr. Mutsaerts, voor de Nederlandse Bisschoppenconferentie contactpersoon voor Huwelijk en Gezin, beveelt aandacht voor het gezin van harte aan. 'Het

is nodig dat er zo'n week is. Het gezin staat onder druk. Eenheid in het gezin vertaalt zich in nationale stabiliteit, zo leert de geschiedenis, en het uiteenvallen van het gezin tot instabiliteit'.

Meer informatie op [Bisdom Haarlem-Amsterdam - Nieuws](http://Bisdom.Haarlem-Amsterdam-Nieuws)

Tentoonstelling De schepping van de wetenschap



Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. De twee hebben innig samengewerkt maar kunnen ook keihard botsen. Ga mee op reis door het verleden en ontdek hoe de duizelingwekkende ontwikkeling van de moderne natuurwetenschappen is verweven met de geschiedenis van religie.

22 feb - 2 jun 2024 in het Museum Catharijne Convent Utrecht

Meer informatie op www.Catharijneconvent.nl of klik [hier](#)

Nieuwe website Raad van Kerken Krommenie Assendelft



Een berichtje vanuit de Raad van Kerken Krommenie Assendelft over de nieuwe website: De oude website was aan vervanging toe. Bij het maken van deze website hebben we gekeken naar de website van de landelijke Raad van Kerken. We zijn heel blij met het resultaat die op deze wijze onze verbondenheid en samenwerking als kerkgemeenschappen laat zien. We nodigen u van harte uit om de website te bezoeken via HOME - Raad van Kerken Krommenie Assendelft

(rvkkrommenieassendelft.nl)

Op de agenda:

2 juni Familiezondag in de Bonifatius, 10.00 u