

Pastoraal team:

Pastoor-deken dr. George Paimpillil: geopallil@ziggo.nl
Pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com
Diaken Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.com
Pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl

Ziekenzalving of spoed:

Pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38
Pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62

Secretariaat pastoraal team:

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur
Telefoon: 075 687 12 06
E-mail: pastoraalteam@katholiekzaanstreek.nl
Website: www.katholiekzaanstreek.nl

Zevende zondag van Pasen; Joh., 11, 11b-19

“Dat zij één mogen zijn zoals Wij”.

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 13 mei – 20 mei 2024

Ma. 13	09.00	Eucharistieviering	H.. Odulphus, Assendelft
Di. 14	09.00	Rozenkrans	St. Bonifatius, Zaandam
	19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Woe.15	09.15	Eucharistieviering	St. Petrus, Krommenie
	19.00	Eucharistieviering - rozenkrans	St. Bonifatius, Zaandam
Do. 16	09.00	Eucharistieviering	H.. Odulphus, Assendelft
Vr. 17	09.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius
	19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Za 18	19.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius
Zo. 19	10.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
	10.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
	10.00	Eucharistieviering	H. Maria Magdalena, Zaandam 'Kalf
	10.00	Viering	H. Martelaren v G., Koog a/d Zaan
	10.00	Eucharistieviering	St. Petrus, Krommenie
	10.00	Viering	H. Jozef, Zaandam
	10.00	Oecumene	H. Maria Magdalena, Wormer
Ma. 20	10.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
	10.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft

Voor het abonneren op deze nieuwsbrief of het aanleveren van nieuwsitems kunt u een mail sturen naar: odulphus@katholiekzaanstreek.nl.

Lokah Samasta Sukhino Bhavantu (Sanskrit),

Vertaling: "Moge iedereen, in de hele wereld, gelukkig zijn" Mogen alle wezens, overall, vrij en gelukkig zijn, en mogen de gedachten, woorden en acties in mijn eigen leven op enige manier bijdragen aan dat geluk en die vrijheid voor allen.

Het belang van vrede



bron: Canon van Nederland

Na 4 mei Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag gaan we weer over tot de orde van de dag. Toch is het goed nog even stil te staan bij het belang van vrede. Een tekst ter overdenking en inspiratie van Erasmus. Ruim vijf eeuwen geleden genoteerd, maar nog steeds zo actueel. Desiderius Erasmus, één van de grootste geleerden van de Renaissance en een fervent pleitbezorger voor vrede, schreef uitgebreid over het belang van vrede en de absurditeit van oorlog. Zijn ideeën over vrede zijn diep geworteld in zijn filosofie van het humanisme. Erasmus bekritiseert in zijn werken de irrationaliteit en de immoraliteit van oorlog, en pleit voor vrede als een essentiële basis voor het welzijn van de mensheid. Hij ziet oorlog als een barbaarij die voortkomt uit hebzucht en machtswellust, vaak aangewakkerd door de ambities van prinses en monarchen, en niet zozeer door legitieme redenen. Erasmus argumenteert dat oorlog tegen de leer van Christus ingaat, en dat ware christenen zich zouden moeten inzetten voor vrede. Erasmus pleit voor dialoog, begrip, en onderwijs als middelen om conflicten op te lossen en vrede te bevorderen. Hij stelt dat ware vrede en veiligheid alleen bereikt kunnen worden door gerechtigheid en respect voor de menselijke waardigheid.

Wist u dat we als Katholiek Zaanstreek ook op Facebook berichten delen?



Op het Facebook account Katholiek Zaanstreek plaatsen we regelmatig nieuws. Dus volg ons om de laatste updates te krijgen en om meer mensen te kunnen bereiken.

Klik hier: [Facebook](#)

Bisdom Maandjournaal, Mei 2024



In het bisdom maandjournaal van mei wordt teruggeblikt op de initiatieven rondom het worden van een missionaire kerk. In april was de conferentie Missionaire Parochie in Veenendaal, maar was ook de inspiratiedag voor vrijwilligers in het opbouwwerk in Bisdom Haarlem-Amsterdam. En vergeet ook de synode niet, die haar tweede diocesane ronde beleefde. Verder aandacht voor de priesterwijding van twee

seminaristen op zaterdag 25 mei.

Ook wordt stilgestaan bij het oorlogsgeweld; dit jaar met meerdere brandhaarden in de wereld. Hoe ging dat tijdens de Tweede Wereldoorlog in ons bisdom? Historicus en auteur Gerard van Veen vertelt over heldhaftige kapelaans, die met hun parochianen meegingen naar Duitsland. Dit en meer op www.kathedraaltv.nl of [Bisdom Maandjournaal, Mei 2024 \(youtube.com\)](https://www.youtube.com)

Space for Grace



Op zaterdag 25 mei is er een bijzondere dag vol inspiratie, ontmoeting en kleurrijk geloven in de Sint Bavokerk in Rotterdam Zuid! Heb je zin om in jouw kerk meer levendigheid te brengen? Dan is Space for Grace er voor jou. Samen met anderen ga je op weg om meer energie te brengen in jouw gemeenschap. Het is van 10:00 uur tot 16:00 uur. Zie ook het

filmpje op: <https://youtu.be/wYawBNs0LoU>

Op de agenda

2 juni Gezinsviering in de St. Bonifatius Zaandam, aanvang 10.00 u.