



Zaans parochieblad De Verbinding

Editie: H. Maria Magdalena, Kalf

mei, juni, juli 2024



Katholiek Zaanstreek

St.-Bonifatius – St. Jozef – H. Maria Magdalena (Zd)
H. Maria Magdalena (W) – H.H. Martelaren van Gorcum
H. Odulphus – St. Petrus

Jaargang 1

nummer 3

'Een vogel hoort niet in een kooi'

In een etalage zag ik een opgezette witte duif met een palmtakje in haar snavel. Ze zat in een afgesloten vogelkooi met het opschrift: 'Openen in geval van oorlog'.

Ik vind dat een mooie vondst met die tekst erbij, want wanneer het oorlog is dan ben je al te laat. Vrede en de daarbij horende gerechtigheid moeten iedere dag gedaan worden. Wanneer deze ontbreken dan weet je zeker dat het oorlog wordt.

De duif is in christelijke beeldtaal symbool voor de heilige Geest, voor Gods aanwezigheid.

Bij catechese met kinderen zeg ik altijd: wanneer er een duif verschijnt dan moet je opletten, dan is God in de buurt. In het verhaal van Noach komt er een duif die een takje groen meebrengt na de alles vernietigende overstroming. Wanneer de duif later niet meer terugkeert is dat het teken dat leven weer mogelijk is en vertoont zich de regenboog als een verbond dat God met de mensen sluit. Wanneer Jezus wordt gedoopt opent de hemel zich, verschijnt een duif en klinkt een stem die spreekt over mijn veelgeliefde.

Op vele plaatsen binnen kerkgebouwen komen we een duif tegen. Soms hoog in het plafond als teken dat de Geest van God bij zijn gemeenschap is. De duif symboliseert de vrijheid van God, de hele gemeenschap mag de gaven van God ontvangen.

Weer even terug naar die kooi met de opgezette duif. Hoe vaak gebeurt het dat de Geest opgesloten wordt. Met een uitbraak van vogelgriep worden de eigenaren verplicht duiven 'op te hokken'. Dat betekent dat alle vogels binnen moeten blijven met de deur op slot.



Met Pinksteren vertelt het Bijbelverhaal dat er een talenwonder plaats vindt. Mensen konden elkaar verstaan die elkaars taal niet spraken. Het was een hoopvol begin van wat



zou uitgroeien tot een wereldwijde gemeenschap van mensen die vertrouwen op God die naar mensen omziet.

Pinksteren is voor mij het feest dat het 'hok' opengaat. De gesloten deuren werden open geblazen en eindelijk hadden die vrienden van Jezus voldoende geloof verzameld om anderen te ontmoeten. Er werd gemeenschap gevormd. Ze kwamen bij elkaar, deelden wat ze hadden ieder naar zijn behoefte en waren eensgezind in gebed. Hun nieuwe leven was zo enthousiasmerend dat hun aantal zich uitbreidde.

In het verleden tot op vandaag wordt door allerlei kerkelijke instanties de Geest van God achter het slot gezet. De Geest zou wel via de kerkelijke voorgangers spreken. Maar gelukkig ontsnapt de Geest ook en vliegt vrij rond, maar vaak ging het hok weer op slot. Onze paus heeft een proces van synodaliteit in gang gezet waar alle leden van de kerk mede verantwoordelijk zijn in hun deelname van het hele volk van God aan het leven en de zending van de Kerk. Dat is een hoopvol proces want wij zitten in een tijd dat het aantal gelovigen krimpt. Ouders ervaren dat hun kinderen en kleinkinderen weinig meer met kerkelijk geloven van doen hebben. Het gevaar is dat we ons dreigen terug te trekken. In ons hok gaan de deur en de ramen dicht met een bordje op de deur: zondag van 10.00 tot 11.00 uur geopend.

Pinksteren en de Geest van God zijn niet van de bordjes. Ga er op uit, laat de Geest vrij. Zet de deur van je hart open en laat in de ontmoeting met anderen voelen wat de Geest van God met jou doet.

Matthé Buijns, pastoraal werker

Sacramentsdag

Beste parochianen,

Op de tweede donderdag na het pinksterfeest vieren we in onze katholieke Kerk het feest van **Sacramentsdag**. Meestal wordt het feest op zondag gevierd. Voor de één roept dit een veelvoud aan herinneringen op uit de tijd, dat dit in parochies groots werd gevierd. Bij anderen – en niet alleen bij jongeren – klinkt eerder de vraag: "Sacramentsdag, wat is dat?"

Voordat we daarop ingaan, is het goed eerst nog een vraag te stellen. "Wat is eigenlijk een sacrament"? Wie dit gemakkelijk wil verstaan, hoeft maar om zich heen te kijken. We zien hoe in onze wereld steeds meer zaken in eenvoudige symbolen en tekenen worden aangegeven. In het verkeer, in de reclamewereld, bij de communicatie-middelen, overal vinden we het terug. In één oogopslag wordt door een teken de boodschap duidelijk. Maar deze symbolen en tekenen kunnen ook isolerend werken. Ze kunnen een wereldje apart worden waar anderen – bewust of onbewust – buitengesloten worden. Zo hebben ouderen vaak het gevoel dat ze de taal en de leefwereld van de jongeren niet kunnen verstaan en ook omgekeerd is dat zo. Bij een toenemend aantal mensen ontbreekt vandaag de dag de gevoeligheid om de tekenen te verstaan, die verwijzen naar het religieuze. Toch draagt elke mens in zich de openheid voor het onnoembare, voor het bovennatuurlijke. Geloven begint wanneer je alles om je heen en ook jezelf leert verstaan als een verwijzing.

Vanuit de ontmoeting met Jezus Christus heeft onze Kerk Hem verstaan als hét grote teken van God aan alle mensen. Nu is een sacrament een teken dat verwijst naar die grote werkelijkheid van het Heilige, naar God. Het is een teken dat gemakkelijk en eenvoudig door iedereen verstaan kan worden. We kennen zeven van deze bijzondere tekenen. Het zijn het doopsel, de Eucharistie (brood en wijn als teken), het vormsel, boete en verzoening (biecht), het huwelijk, het priesterschap en de ziekenzalving.

Op Sacramentsdag is er bijzondere aandacht voor het sacrament van de Eucharistie. Brood en wijn

zijn het teken van één van onze primaire levensbehoeften namelijk eten en drinken. Maar ze zijn meer. Ze verwijzen ook naar samenzijn, naar het delen van het leven met anderen. De Eucharistie is voor ons het sacrament bij uitstek. Hier mogen we Jezus Christus in geloof ontmoeten. We ontvangen Hem in de zichtbare elementen van brood en wijn, die door de kracht van zijn woord worden omgevormd tot zijn eigen Persoon, zijn Lichaam en Bloed. Het teken wordt werkelijkheid uit kracht van de liefde, die God is.



Die liefde dieper te beantwoorden, dat is het eigene van Sacramentsdag. En die liefde die op God gericht wordt tot aanbidding, tot een gelovige hulde aan Hem, die groter is dan ons hart. Sinds de 13e eeuw heeft dit vorm gekregen in het feest van Sacramentsdag. Bijzondere aandacht dus voor wat eigenlijk de basis is van heel ons christen-zijn. Het is niet zonder reden dat we op zondag de Eucharistie vieren. Het is het hoogtepunt en de bron van heel ons geloofsleven.

Hoe nauw Eucharistie en christen-zijn bij elkaar horen, ervaren zeer velen bij een huwelijksviering of een uitvaart. Dat dit positieve gevoel verder mag groeien naar een regelmatige deelname op zaterdagavond of op de zondag, is voor ieder gelovige en voor onze parochie van wezenlijk belang. Voor de uitgroei van een evenwichtig christelijk geloofsleven mogen we geen gelegenheid voorbij laten gaan. Gelukkig horen wij nog tot de parochies, waar ook door de week de mogelijkheid bestaat om de Eucharistie mee te vieren.

Nu de zomermaanden komen, wil ik dit graag onder uw aandacht brengen. Tijd vrij maken om de tekenen van God te verstaan, om samen in rust en stilte te vieren, dat maakt je tot een ander mens. Zo kunnen we zelf tot een teken worden van Hem, die ons liefheeft in alle eeuwigheid.

Met hartelijke groet,
George Paimpillil, pastoor-deken

▪ Uit de bestuursvergadering van 3 april 2024

De Goede week en de Paasvieringen zijn geëvalueerd, overal zijn inspirerende vieringen geweest. Bijzonder was het in de Petruskerk in Krommenie waar 45 kinderen en Zaandam Bonifatiuskerk: 35 kinderen met palmpaasstocken meeliepen in de optocht, daar werd die dag tevens de actiedag voor vastenactie gehouden. In Wormer werd op Palmzondag het 50 jarig huwelijk gevierd van een echtpaar dat beiden in het koor van All Ages zingt. In de Bonifatiuskerk werd op Witte Donderdag de voetenwassing gehouden. In de Odulphus waren paasmorgen eieren verstopt in de tuin van de pastorie.

Op 2 juni a.s. organiseert pastoor George een regionale gezinsviering waarbij het jongerenkoor Trinity uit Haarlem de zang zal verzorgen.

Op 30 juni zal in Heiloo 's middags een familieviering zijn voor het gehele dekenaat.

Onlangs zijn een aantal afgevaardigden van alle zeven Zaanse kerkkoren bijeen gekomen waarbij de wens is uitgesproken om een gezamenlijke parochiedag te organiseren.

Financiële zaken

Met de benoeming van de nieuwe penningmeester, Martijn Truijens, moeten de autorisaties van de bankpassen aangepast en registraties bijgewerkt worden. Dit is nu in de eindfase, bijna klaar dus. Voor 2024 is er nog geen compleet overzicht van de parochietarieven betreffende o.a. uitvaarten. De penningmeester vraagt alle parochies de eigen tarieven aan te leveren voor een overzicht. Richting het jaar 2025 is het dan misschien mogelijk om wat meer gelijkheid hierin te vinden.

Bouwzaken

Er lopen op dit moment meerdere belangrijke onderzoeken waar Pedro Smit (bestuurslid bouwzaken) mee bezig is.



- De staat van de fundering van de MM-kerk in 't Kalf
- Er zal binnenkort een funderingsonderzoek plaatsvinden om inzicht te krijgen of het fundament goed genoeg is om de mankementen boven de grond aan te kunnen pakken.
- Het lekkende 70 jaar oude dak van de Petruskerk en het loszittende kruis van de toren van de Petruskerk. Het materiaal waar het dak uit bestaat is min of meer poreus. Momenteel wordt een plan van aanpak bepaald.
- Met een makelaar wordt gesproken over de mogelijke verkoop van een perceel grond in Assendelft wat in eigendom is van de Odulphuskerk te Assendelft.
- Naar de diverse pastorieën wordt gekeken welke mate van onderhoud noodzakelijk is om deze in de huidige markt te kunnen verhuren. Het bestuur neemt per pastorie een beslissing over de bestemming.

Communicatie, website en digitale zaken

Mady Thiele en Agnieszka van der Schaaf hebben overleg gehad met Jeroen Hoekstra over de afspraken rondom communicatie. Betreffende de digitale zaken is nog niet alles overgedragen. De ANBI en fiscale (RSIN) nummers van alle parochies staan inmiddels vermeldt op de website onder kopje Algemeen.

Ingrid van Lieshout van het secretariaat vraagt of elke parochiegemeenschap alle teksten op de website goed wil nakijken, mogelijk is her en der wat gewijzigd. De teksten kunnen door Ingrid aangepast worden.

Aanleveren aanpassingen graag via:
odulphus@katholiekzaanstreek.nl

Pinksteren

Plant je boom
bij levend water
waar de geest inspireert
onze prachtige vruchten
laat dragen
en hij ons steeds meer leert
in liefde te wandelen.

Een vriendelijk woord
te geven
met geduld te handelen
in blijdschap te leven
de vrede te bewaren.

Zijn goedheid te ervaren
samen met velen
te mogen groeien
in genade en geloof
steeds mooier bloeien
in het water van Geest.

Leo Heuvelman

▪ Even voorstellen

○ Mady Thiele, lid kerkbestuur Katholiek Zaanstreek



Mijn naam is Mady Thiele, ik ben getrouwd met Paul. Samen hebben we een zoon Stephan en een dochter Liselotte. Onze zoon woont met zijn gezin bij ons in de buurt en onze dochter woont bij ons thuis, zij doet al een tijd

vrijwilligerswerk voor de Jozefparochie.

Zelf ben ik bij verschillende werkgevers werkzaam geweest, o.a. bij ING Amsterdam, ROC van Amsterdam. Bij het Regio College in Zaandam als assistent-docent Nederlands. Daarna bij gemeente Zaanstad bij de Raadsgriffie, de afdeling die de gemeenteraad ondersteunt en adviseert. De rode draad in mijn loopbaan is dat ik communicatie als aandachtsgebied heb. Met veel plezier en voldoening heb ik daar altijd in kunnen werken. Mijn liefde gaat uit naar muziek en dans, specifiek flamencodans. In de Spaanse – Katholieke – ‘Misa Flamenca’ komt deze passie mooi samen met geloofsbeleving.

○ Eugene Leeman, secretaris kerkbestuur Katholiek Zaanstreek

Mijn naam is Eugene Leeman, ik ben 63 jaar en woon op loopafstand van de Odulphuskerk. Ben getrouwd met Annemie, ons gezin bestaat verder uit dochter Lisa (26) en zoon Max (24).

Mijn loopbaan begon in de scheepvaart als stuurman en ik heb een jaar of 15 over de wereld gezwoven. Daar ben ik in 1998 mee gestopt en kwam toen in dienst van Schiphol waar ik nog steeds werk. Eerst 13 jaar als airside operations manager en daarna op kantoor.

Andere omgevingen blijven trekken, wat onder andere heeft geleid tot twee jaar detachering in Parijs en meer recent vijf jaar in Brussel. Vanaf 2023 weer retour Schiphol, maar ik ben ook nog regelmatig in Brussel te vinden.

Al eerder zat ik in het kerkbestuur, dat was eigenlijk maar van korte duur vanwege mijn werk bij de zuiderburen. Nu is er weer beroep op mij gedaan omdat Martin Hijne afgelost moest worden, na vele jaren trouwe dienst en kandidaten blijkbaar niet voor het oprapen liggen. Gezien mijn immer drukke agenda is mijn beschikbare tijd een uitdaging en dat zal nog wel even zo blijven. Het kan

Het christelijk geloof is een belangrijk onderdeel in mijn leven, ik ben katholiek opgevoed. Ben actief betrokken bij de Jozefparochie o.a. een tijd als lectrice en in het verleden als redacteur bij het parochieblad deze parochie.

Na een prettige kennismaking met pastoor George in de bovenzaal van de Jozefkerk waar ik de vraag heb gesteld hoe we jongeren meer kunnen betrekken en bereiken in de kerk, kwamen we in gesprek met elkaar. Hier kwam uit voort dat ik deel ben gaan nemen aan de groep organiseren jongeren en familieviering in samenwerking met de verschillende Zaanse parochies. En nu zit ik in het kerkbestuur met als aandachtsgebied Communicatie. Onderdeel daarvan is dat ik in de redactie zit van de wekelijkse nieuwsbrief Katholiek Zaanstreek Actueel met pastoor George en Ingrid van Lieshout, op de achtergrond werken Paul en Liselotte daar ook aan mee. Ik vind het mooi het katholieke geloof door te kunnen geven, onder andere aan onze kleinkinderen.

dus soms even duren voordat ik reageer of iets op kan pakken waarvoor bij voorbaat excuus.

Men zegt dat ik organisatorisch en praktisch ingesteld ben, en daarin ligt denk ik mijn meerwaarde. Verder probeer ik de focus op de hoofdzaken te houden en te bewaken dat er geen belangrijke zaken tussen wal en schip vallen. Er zal ook vast wel eens wat misgaan, maar daar probeer ik weer van te leren en het de volgende keer beter te doen.

Als bestuur hebben we een grotendeels nieuwe ploeg, dus moeten we nog een beetje ‘inslingeren’ zoals we dat in de scheepvaart omschrijven. Belangrijkste is dat we goed samenwerken en het gezamenlijk belang voorop zetten. Daar hoop ik mijn steentje aan te kunnen bijdragen.

U kunt mij bereiken via:

✉ secretaris@katholiekzaanstreek.nl





Katholiek Zaanstreek

Haarlems Koor
TRINITY
zingt!

Gezins viering



SACRAMENTS DAG
ZONDAG
2 JUNI
om 10u.

St. Bonifatius
Oostzijde 12 - Zaandam

Aansluitend aan de viering
zijn er tot 13.00 u.
activiteiten voor jong & oud.

*Jedereen
is van harte
welkom!*

▪ Vastenactie 2024

Hartelijk dank voor uw gift!



Er vonden verschillende projecten plaats voor de vastenactie, landelijk maar ook specifiek binnen de parochies.

Onder andere Evelyn, Beatrice, Patrick en tienduizenden andere mensen kregen een duwtje in de rug zodat ze een beter bestaan kunnen opbouwen. Dankzij uw hulp kunnen nog veel meer mensen gesteund worden!

Door de parochies zijn nog enkele acties apart gehouden. Als dat zo is wordt daar in het parochiedeel van dit blad melding gemaakt.

▪ Actie Kerkbalans

Beste medeparochianen,

Allereerst wil ik u dank zeggen voor uw bijdragen die u gedaan heeft voor de actie Kerkbalans. Dankzij u kunnen wij de parochies draaiende houden en kunnen we plannen maken voor de toekomst. Mocht u nog geen bijdrage overgemaakt hebben, dan kunt u dit alsnog doen op het rekeningnummer van uw parochie.

De parochies hebben een bijzondere plaats in de samenleving en in de harten van de mensen. Het is daarom van belang dat we als kerk kunnen blijven voortbestaan. Met uw kerkbijdragen steunt u het werk van de parochie. Zo u dat wil dan kunt u de parochie ook opnemen in uw testament, in de vorm van een legaat of door een erfstelling. Eventueel zou u kunnen vastleggen aan welk aspect van het parochiewerk uw nalatenschap moet worden besteed.



Op het moment van schrijven heeft het bestuur van vier parochies de jaarrekeningen bij het bisdom ingediend. De andere parochies zijn op dit moment bezig om er de laatste hand aan te leggen. Het zou mooi zijn als we de laatste jaarrekeningen voor de zomer ingediend kunnen hebben bij het bisdom.

Door te géven, kan de kerk blijven doen waar ze voor staat. Laten we samen bouwen aan de kerk van de toekomst.

Martijn Truijens, penningmeester

Berichten & Activiteiten Katholiek Zaanstreek

▪ 50 jaar Zaanstad / Fietstocht /Kerkproeverij



In het kader van '50 jaar Zaanstad' wordt, in het weekend van 25/26 mei, onder de vlag van Hart voor Zaanstad, een fietsroute en 'Kerkproeverij' aangeboden langs en in de diverse kerkgebouwen in de Zaanstreek o.a. de Sint-Bonifatiuskerk en H. Maria Magdalenakerk beide in Zaandam en de H.Odulphuskerk in Assendelft.

De aangemelde kerkgebouwen (houdt hierover de lokale media in de gaten!), langs de fietsroute op **zaterdag 25 mei**, zullen openstaan voor bezichtiging, stil gebed en bijvoorbeeld het aansteken van een kaarsje. De meeste kerkgebouwen zijn dan open van 13.00 tot 16.30 uur.

Op **zondag 26 mei** kunnen mensen proeven van de vieringen/diensten een soort 'Kerkproeverij' dus. Een Kerkproeverij, ons geloof laten proeven aan onze naasten die niet (meer) in de kerk komt.

De kerk proeven, kan dat? Dat is misschien uw eerste gedachte bij het woord Kerkproeverij.



Bij proeverij denk je aan eten en drinken, maar aan de kerk?

Toch is dat de gedachte achter deze uitnodiging om als parochiaan mensen mee te vragen om op zondag 26 mei over de drempel van de kerk te stappen en mee te gaan naar deze

plek die voor u belangrijk is.

- Een plek waar u luistert naar oude woorden, geniet van de zang en het zelf meezingen, geniet van de rust.
- Een plek waar u inspiratie op doet, en waar u andere mensen ontmoet.

Die ervaring willen we graag delen

▪ Gezinszondag

- 2 juni - Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam

Op **zondag 2 juni a.s.** wordt er in de Bonifatiuskerk voor de eerste keer een gezinszondag georganiseerd!

Deze dag is voor iedereen die wil deelnemen aan het geloofsleven en de viering van de Eucharistie.

Jij bent er toch ook bij?

Met gezinszondagen bouwen we samen aan onze geloofsgemeenschap en iedereen is van harte welkom!

Nodig ook vooral mensen in je omgeving uit om mee te gaan!

De **Eucharistie** is het thema van deze eerste gezinszondag.

Deze zondag is het namelijk Sacramentsdag, dus een mooie gelegenheid om hier dieper op in te gaan!

De dag begint om 10.00 uur met een gezinsviering in de kerk. Aansluitend, tot 13.00 uur is er een speciaal programma met ontmoeting, catechese,

▪ Oratorium 'De Doper'

Op zondag 2 juni om 20.00 uur heeft in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 364 te Assendelft de première plaats van oratorium 'De Doper' geschreven door componist/musicus Jos Martens op teksten van Bart Vijfvinkel, predikant te Wormer.

Eerder schreven Martens en Vijfvinkel 'Micha. Een Zangstuk', een werk over de Joodse profeet Micha en zijn schreeuw om gerechtigheid en vrede. De afgelopen jaren hebben zij gewerkt aan 'De Doper'.

Centraal in dit stuk staat Johannes de Doper, een prediker en profeet. Hij roept op tot 'omkeer,

met anderen.

Met mensen die onbekend zijn met onze vieringen. Of het niet [meer] gewend zijn.

Daarom vragen we u familie, vrienden, burens en of collega's uit te nodigen om hen hiermee een unieke kans te bieden de sfeer van een viering in onze kerken te proeven!

▪ **Geloof in een gastvrije kerk!**

▪ **Laat zien wat u gelooft!**

▪ **Neem een bekende mee naar je kerk!**

Wij hopen dat veel mensen, juist van buitenaf, op zondag 26 mei gebruik zullen maken van deze gelegenheid en willen hen dan ook gastvrij welkom heten in onze kerken.

spelletjes/knutselen voor de kinderen en als afsluiting een gezellige lunch.

Voor de lunch kunt u, als u wilt, iets lekkers mee nemen om met elkaar te delen.

Het programma bestaat uit activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen:

- ✓ crèche voor kinderen van 0-4 jaar
- ✓ activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar
- ✓ activiteiten voor tieners / jongeren en volwassenen

Wij hopen elkaar te mogen ontmoeten op deze speciale gezinszondag!

Voor aanmelden en/of vragen: Stuur een berichtje naar wjk.bonifatiusparochie@live.nl



nieuw leven` en wijst – net als de oudtestamentische profeten – op een andere werkelijkheid.

Johannes wijst daarbij van zich af op Jezus in wie die andere werkelijkheid – dat nieuwe leven – aan de dag treedt.

Jezus' doop door Johannes markeert niet alleen het begin van zijn optreden, maar staat ook voor 'doortocht' en voor uittocht uit onmenselijke verhoudingen naar een hernieuwd bestaan.

Het verhaal van Johannes wordt door de vier evangelisten op een verschillende manier verteld.

In 'De Doper' zijn de verschillende teksten over hem naast elkaar geplaatst en worden ze door het koor becommentarieerd. Het stuk begint met de vraag wat deze zonderling/profeet gehoord en gezien heeft... een vreemde stem, een mens van liefde en trouw, een levend woord sterker dan duister en dood.

Oratorium 'De Doper', muziek Jos Martens, tekst Bart Vijfvinkel

Projectkoor 'De Doper' o.l.v. Jos Martens
M.m.v. Ike Wolters, piano; Henriëtte
Bout, fluit; Lezingen: Annelieke Wiegman
Toegang vrij / vrije gift bij uitgang.



Uitvoeringen:

- Zondag 2 juni 2024, 20.00 uur, Protestantse Kerk, Dorpsstraat 364, Assendelft (Première)
- Zondag 23 juni 2024, rond de naamdag van Johannes de Doper, 20.00 uur, RK Petruskerk, Snuiverstraat 2, Krommenie
- Zondag 15 september 2024, 14.30 uur, Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan

Projectkoor De Doper is een ad hoc koor van mensen – kerkelijk en niet kerkelijk – uit de hele Zaanstreek. Mocht u dit bijzondere en verbindende project financieel willen ondersteunen dan is uw gift welkom op NL17 INGB 0006 1816 21 t.n.v. Protestantse Gemeente Wormerveer onder vermelding van 'De Doper'.



▪ Stappen zetten in het geloof

Oproep aan jongeren (en hun ouders) en jong volwassenen

We hebben een vraag aan ouders en via hen aan alle jonge mensen die met vallen en opstaan op weg zijn naar volwassenheid. We willen hen vragen of ze mee willen doen aan de voorbereiding op het sacrament van het Vormsel.

➤ **Stappen**

Kind(eren) zijn gedoopt om hen daarmee op de weg van Jezus te zetten, dat was de eerste stap in het geloofsleven. De volgende stap was de Eerste Communie.

Het sacrament van het Vormsel is ook zo'n stap, welke kinderen/jongeren op latere leeftijd ontvangen om geïnspireerd en gesteund door de Geest van God keuzes te kunnen maken en

daarmee hun eigen weg te gaan.

➤ **Sámen stappen zetten**

Het klinkt allemaal misschien wellicht wat moeilijk en daarom is er voorbereiding nodig. Samen met andere jongeren willen we een aantal avonden bij elkaar komen. Op deze avonden komen diverse onderwerpen aan de orde die te maken hebben met volwassen worden en geloof.

➤ **Informatie-stap**

Kom naar de informatieavond het komende najaar (medio oktober, datum volgt), meld je daarvoor nu aan via onderstaand e-mailadres.

Op deze informatieavond leggen we uit wat de bedoeling is, wanneer de bijeenkomsten zijn, wat er van jongeren (en ouders) wordt verwacht en meer. De voorbereidingen zelf zullen na de komende feestdagen van start gaan.

Jongeren kunnen zichzelf aanmelden of door hun ouders worden aangemeld.

➤ **Eerste stappen op een rijtje**

- jongeren en ouders overleggen met elkaar
- aanmelden zo snel mogelijk via:

info@katholiekzaanstreek.nl

geef daarbij op: je naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer en of je gedoopt bent en vermeld in de mail bij onderwerp toevoegen": aanmelden Vormsel

- data voorbereidende avonden worden bekend op de informatieavond
- datum toedienen Vormsel:

zondag 11 mei 2025

- locatie toedienen Vormsel: Sint-Bonifatiuskerk, Zaandam-Centrum

(Nog) niet gedoopt? Geen probleem! Voor jou is er een traject waarin je via verschillende stappen katholiek kunt worden. Meld je aan via eerder genoemd e-mailadres. Vermeld dan in de e-mail, bij onderwerp toevoegen: 'katholiek worden'.

▪ **Wat is een eucharistieviering?**

een uitleg voor jongeren

Een eucharistieviering is een samenkomst (zo'n samenkomst noem je een viering) om het leven en de verrijzenis van Jezus te gedenken onder leiding van een priester.

Zo'n viering bestaat uit vier delen:

1. Om te beginnen: zeg maar de opening met een welkom, een moment van bezinning om stil te staan bij je fouten, een gebed tot God en Jezus om alle nood van deze wereld weg te nemen en dikwijls ook een loflied tot God "Een soort groot dank U wel!".

2. De Dienst van het Woord: er worden twee of drie stukken uit de bijbel gelezen. Het laatste stuk komt altijd uit één van de levensverhalen van Jezus (de vier evangelies). Dan volgt een uitleg van die teksten, waarin deze actueel worden gemaakt. Dat noem je de preek, de verkondiging of de overweging. Vervolgens bidt of zing je op zon- en feestdagen een geloofsbelijdenis, dat wil zeggen: samen zeg je wat je allemaal gelooft. Ter afsluiting van deze Dienst van het Woord worden er zogeheten "voorbeden" gebeden, waarin je tot God bidt voor de nood in deze wereld veraf en dichtbij.

3. De Dienst van de Tafel of de Eucharistie (eucharistie betekent dankzegging). In dit onderdeel denk je de laatste maaltijd die Jezus hield met zijn volgelingen vlak voor zijn sterven. In deze maaltijd nam Jezus brood en wijn (het alledaagse voedsel in die tijd) en zei tegen zijn leerlingen voordat hij het hen uitdeelde: Dit brood: dat ben ik! Het is mijn Lichaam! Deze wijn: dat ben ik! Het is mijn Bloed! Neem ervan! Eet en drink! De "H.Communie".

Jezus bedoelde daarmee te zeggen: als je dit brood eet en deze wijn drinkt, dan word je als ik ben, dan geef je je ook weg en ga je doen wat ik je heb voorgedaan. Wat had Jezus gedaan? Hij had zich ingezet voor mensen, die moesten lijden, ziek waren, gehandicapt enzovoorts.

4. Tenslotte: Er wordt een kort gebed gebeden en de priester vraagt aan God om allen te zegenen. Daarna spreekt hij de zegen uit..

Vervolgens gaat iedereen op weg om dát te gaan doen in het leven van alledag, op school, op je werk en thuis. Zeg maar: je gaat nu proberen te doen zoals Jezus ons heeft voorgedaan.

Wie eucharistie viert, gelooft en hoopt, dat hij of zij net als Jezus niet klein te krijgen is.

Ko Schuurmans



▪ Onze stagiair aan het woord

Mijn ervaring als stagiair in de Zaanse Parochies

Ik ben enthousiast om mijn ervaringen in de geweldige parochiekerken van de Zaanstreek te delen. Vanaf het moment dat ik het podium betrad in de Zaanstreek, zorgden de open armen en oprechte glimlach van pastoor George en de andere parochianen ervoor dat ik me meteen thuis voelde.

Ik heb gemerkt dat verschillende kerken in de Zaanstreek weliswaar verschillende werkwijzen hebben, maar wat hen onderscheidt is het onwrikbare respect voor iedereen, ongeacht hun achtergrond en omstandigheden. Het is echt bemoedigend om te zien dat deze kerk gemeenschap in de Zaanstreek diversiteit omarmt.

Als onderdeel van mijn stageactiviteiten heb ik een aantal bestuursvergaderingen van verschillende

kerken bijgewoond en ik kan met zekerheid zeggen dat zij samen met de pastoor met volle inzet en hard werken achter de schermen ervoor zorgen dat alles soepel en efficiënt verloopt in de parochies. De inzet van het bestuur om de gemeenschap te dienen en de missie van de kerk te ondersteunen is werkelijk lovenswaardig.

Maandag 15 april hadden wij het genoegen om in de pastorie van de Odulphuskerk in Assendelft te beginnen met de Alpha-cursus, het was werkelijk een onvergetelijke ervaring. De sfeer op deze dag was gevuld met opwinding en verwachting toen we rond de tafel zaten om te genieten van een heerlijke maaltijd samen met pastoor George die het openingsgebed leidde.

Francis Ashamole (stagiair / priesterstudent bisdom Haarlem-Amsterdam)

▪ Eerste Communie Zaanstreek – Noord

Op zondag 28 april was er de Eerste Communie voor 19 kinderen uit de Zaanstreek.



De Petruskerk was tot de laatste plaats bezet en feestelijk versiert. Aan het einde van de viering sprak Matthé Bruijns de wens uit dat dit niet de laatste Communie zou zijn, maar dat er ook een tweede, derde ... Communie zou volgen.

Hij vroeg aan pastoor George hoe vaak hij de Communie had ontvangen. Zijn antwoord: 'Misschien wel 1.000 maal, 11 jaar lang ging ik op het seminarie bijna iedere dag naar de kerk en ontving ik dus ook elke dag de heilige Communie. Al met al was deze viering in de Petruskerk een heel mooi moment. Wij wensen alle kinderen zegen en geluk in verdere leven.

▪ Kinder- en jongerenactiviteiten

Regio Katholiek Zaanstreek



- ✓ **Wilt u uw kinderen een gelovige opvoeding meegeven?**
- ✓ **Vind u het belangrijk dat kinderen en jongeren begeleid worden in het geloofsleven?**
- ✓ **Bent u bereidt daar tijd en energie in te steken?**
- ✓ **Dan richten wij ons tot u!**

Op dinsdag 25 juni a.s. wordt er een avond gehouden voor iedereen, die zich op wat voor manier dan ook, betrokken voelt bij kinderen, jongeren en geloof.

De avond wordt begeleid door Marion van Ham, die veel ervaring heeft met dit onderwerp en wil meewerken cq. opzetten van de diverse kinder- en jongeren activiteiten in onze regio.

Kom naar deze avond en ontmoet anderen die net als u met vragen zitten, meer willen weten over, of graag willen meehelpen e.e.a. vorm te geven op het gebied van geloof in de regio Zaanstreek.

- ✓ datum: 25 juni
- ✓ tijd: 19.30 uur
- ✓ locatie: pastorie H. Odulphuskerk, Dorpstraat 572, 1566 BZ Assendelft
- ✓ aanmelden: ✉ odulphus@katholiekzaanstreek.nl



De laatste maanden zijn verschillende jonge mensen die aangeven hebben geïnteresseerd te zijn in katholiek geloven, er meer van te willen weten en zelfs gedoopt te willen worden.

Vanuit Dekenaat & Regio

▪ Open dag St. Bonifatius-instituut

Op **zaterdag 8 juni 2024** organiseert het Bonifatius-instituut de jaarlijkse Open Dag. Maak kennis met de verschillende studie- en cursusmogelijkheden!

De locatie is De Tiltenberg, Zilkerduinweg 375 in Vogelenzang. Contactpersoon: Diederik Wienen, ☎ 06 83 25 79 25 ✉ dwienen@tiltenberg.org

▪ Familiebedevaart Heiloo

Op **zondag 30 juni** wordt er van 14.00 tot 19.00 uur een familiebedevaart gehouden. Een dag van ontmoeting voor kinderen, jongeren en ouders. Deze bedevaart wordt georganiseerd vanuit de dekenaten Haarlem en Zaanstreek-IJmond in het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood,

Kapellaan 114, Heiloo. Om 17.00 uur zal mgr. Jan Hendriks voor gaan in een eucharistieviering geassisteerd door pastores en misdienaars uit voornoemde dekenaten, waarna een gezamenlijke maaltijd zal plaatsvinden. Aanmelden: acommandeur@rkhaarlem

▪ Verslag tweede fase synode over synodaliteit - dekenaat Zaanstreek IJmond

Bijeenkomst op 9 april in de Mariakerk in Heemskerk
Naar een meer synodale en missionaire kerk

Drie jaar geleden is paus Franciscus de 'synode over synodaliteit' gestart. Na de eerste fase zijn op 9 april ca. 25 deelnemers en 10 begeleiders van het synodale proces, bijeengekomen in de Mariakerk te Heemskerk. Deze avond is er over vier thema's gesproken, onder leiding van de deken, om de synodaliteit onder gelovigen te bevorderen.

De avond is gestart met het aansteken van de kaars door de jongste deelnemer als teken van het belang dat zij de toekomst van de kerk zijn. Bij de inleiding is benadrukt dat paus Franciscus ons met dit *synodale proces over synodaliteit* herinnert aan een Kerk op basis van het doopsel. Vanuit het doopsel zijn alle gelovigen gelijkwaardig. Synode betekent 'samen op weg gaan' en een Synode over synodaliteit zou je kunnen vertalen met 'samen op weg gaan' over 'hoe we samen op weg gaan'.



Om het synodale proces goed vorm te geven zijn drie uitgangspunten benadrukt. Namelijk: 1) het belang van luisteren naar elkaar, om zo via de ander te kunnen ontdekken, wat de heilige Geest ons in deze tijd te zeggen heeft. 2) We staan met deze synode in de traditie van de Kerk van de eerste christenen en mogen daar anno 2024 een eigen bijdrage aan leveren, waar toekomstige generaties ook mee verder kunnen. 3) Ten derde is stilgestaan bij de roeping die elke gedoopte heeft. Namelijk om in

het eigen leven de blijde boodschap te verkondigen door woord en daad, gebruikmakend van de eigen talenten en gaven.

De aanwezigen zijn in vijf groepen uiteengegaan, waarbij de deelnemers zelf hebben kunnen kiezen uit de volgende thema's.

- 1. Ons doopsel als basis van ons kerk-zijn
- 2. Het verspreiden van hoop in een synodale en missionaire kerk
- 3. Deelname aan een verwelkomende kerk
- 4. Vrouwen en mannen in het leven en de zending van de kerk

Hoewel er vijf groepen waren die in dezelfde ruimte de diverse thema's met elkaar deelden, stoorden ze elkaar niet. Het waren rustige en serene gesprekken, waarin aandachtig naar elkaar geluisterd werd. Een deelnemer zei: 'het was fijn dat ik gewoon kon uitspreken en dat anderen alleen maar luisterden'. Iemand anders zei: 'zo fijn om naar de verhalen van anderen te mogen luisteren en ze daarin te kunnen ontmoeten'.

Tussendoor werd het lied 'Behoed Gij mij, God, ik vertrouw op U, Gij wijst mij de weg ten leven; bij U is vreugde, eeuwige vreugde', gezongen.

De opbrengsten van het 'luisteren naar de Geest' zijn vervolgens plenair besproken. Daarbij is onderscheid gemaakt in: 1) wat geeft hoop?; en 2) wat verdient meer aandacht?

Wat geeft hoop?

Er waren een paar jongere mensen aanwezig. Een jongere gaf aan dat zij de ervaring heeft dat jongeren de kerk opzoeken en dat zij op school ook regelmatig vragen heeft gekregen over haar geloof. Deze zoektocht onder jongeren naar zingeving en geloof is door meerdere deelnemers bevestigd. En ook het feit dat we tegen de stroom in moeten blijven vertellen over wat ons verbind en vreugde en hoop geeft in dit leven.

Daarnaast is ook het vertrouwen uitgesproken in de toekomst van de kerk, vanwege het feit dat er

nog steeds dopelingen, communicantjes en vormelingen zijn. En iemand vertelde over een kerk die helemaal vol was met mensen die de rozenkrans aan het bidden waren.

Ook de biecht is benoemd als een teken van hoop. Een biecht die niet opgelegd wordt, maar die gezocht wordt om vergeving te zoeken. Vergeving als hoop om verder te gaan op onze weg van gedoopte. Tevens werd de synodale weg als een teken van hoop benoemd.

Wat verdient aandacht?

Het gebrek aan jongeren in sommige kerken is niet een uitdaging van een individuele kerk, maar een uitdaging die ons allen aangaat. Kerken die meer moeite hebben om deze aansluiting te vinden, zouden geholpen willen worden.

De rol van de vrouw in de kerk is benoemd, waarbij er grofweg twee verschillende visies zijn. 1) De visie dat de vrouw onvoldoende ruimte krijgt in de hiërarchie van de Kerk en 2) vrouwen die dit niet zo zien en die deze discussie als onaangenaam ervaren.

Er is opgeroepen om meer aandacht aan *de lerende kerk* te geven in plaats van alleen een *vie rende* en *dienende* kerk.

Aandacht verdient ook de toegang tot de biecht op meer plaatsen, op gezette tijden en goed gecommuniceerd. Een ander aspect dat bij deze tijd hoort, zijn de gelovigen die vaak alleen staan in hun relatie, gezin en directe omgeving betreffende hun geloof. Zij zouden graag meer begeleiding en vorming willen hebben, zodat ze hier goed mee kunnen omgaan.

Een punt van aandacht betreft ook het contact met katholieke scholen.

En tenslotte is het belang van deze synodale weg aangegeven en de opmerking dat deze weg niet afhankelijk moet zijn van de initiatieven van paus Franciscus. Het laatste punt van aandacht is dat we ons moeten blijven herinneren dat Jezus de weg is.

De deelnemers hebben uitgesproken hoe fijn het is deze weg van synodaliteit te gaan en vooral ook om daarmee door te gaan.

De avond is afgesloten met een gebed.



DEKENATEN
Haarlem & Zaanstreek-IJmond



FAMILIE *Onze Lieve Vrouw ter Nood
in Heiloo*
BEDEVAART

ZONDAG 30 JUNI 2024
van 14.00 - 19.00 u.

ONTMOETING EN ACTIVITEITEN
voor kinderen, jongeren en ouders
uit de DEKENATEN Haarlem & Zaanstreek-IJmond

Om 17.00 u. is er een eucharistieviering met bisschop mgr. J. Hendriks,
de pastores en alle misdienaars uit de dekenaten.
We sluiten de dag af met een gezamenlijke maaltijd.

Locatie: Onze Lieve Vrouw ter Nood | Kapellaan 144 | Heiloo
Aanmelden: acommandeur@rkhaarlem.nl

In vuur en vlam

De apostelen staan in vuur en vlam! Nu de heilige Geest over hen is uitgestort, vertellen ze druk over Jezus en zijn Blijde Boodschap. We zeggen wel eens dat iemand ergens helemaal 'vol' van is. En dat waar het hart vol van is, de mond van overloopt: de apostelen kunnen gewoon niet stil zijn, ze kunnen alleen maar vertellen en nog meer vertellen: zó 'vol' zijn ze van de Blijde Boodschap.

Maar er gebeurt nog iets heel bijzonders: zonder dat ze er voor geleerd hebben, vertellen ze hun verhaal ineens in andere talen. De mensen die luisteren, snappen het niet goed. Waarom doen de apostelen zo raar, zijn ze misschien een beetje dronken? Maar dan hoort iedereen, of-ie nu vreemdeling is of niet, het de Blijde Boodschap ineens in zijn of haar eigen taal. Des te makkelijker is deze te begrijpen!

Tekening: Michiel van Hout



Vragen bij deze tekening

- Wat bedoelen we als we zeggen dat iemand in vuur en vlam staat, of 'begeesterd' is?
- Waar zou jij van 'in vuur en vlam' kunnen staan?
- Ben je wel eens ergens geweest waar de mensen allemaal een andere taal spraken?
- Hoe was het toen voor je om, bijvoorbeeld met je ouders, af en toe 'gewoon' Nederlands te kunnen spreken?
- Hoe zou het voor bijvoorbeeld een vluchteling zijn om altijd in onze 'vreemde' taal te moeten praten?

Gebed

Goede God,
Wij danken U voor uw Geest,
die werd uitgestort over de apostelen,
zodat iedereen hen kon begrijpen.
Wij willen U vragen
of ook wij de heilige Geest mogen ontvangen,
zodat wij uw Woord steeds beter begrijpen.
Ook bidden wij speciaal voor alle mensen
die een vreemdeling zijn
en hun eigen taal niet kunnen spreken;
dat zij zich niet eenzaam en onbegrepen voelen,
maar mensen tegenkomen die hen begrijpen.
Door Christus, onze Heer. Amen.

De lofzang van Maria: het Magnificat

door Clara Bruins

**“Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder:
hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares.
Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen,
ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam.”**

(Lucas 1:46-49)

Dit zijn de eerste strofen van de lofzang van Maria, bekend als het *Magnificat*. De tekst is nauw verbonden met het feest van *Maria Visitatie* op 31 mei, de laatste dag van de Mariamaand. Dan wordt herdacht dat Maria, kort na de aankondiging van Jezus' geboorte, haar nicht Elisabeth bezoekt (Lucas 1: 39-56). Elisabeth is in verwachting van Johannes de Doper. Bij de begroeting van Maria voelt zij het kind opspringen in haar schoot en door Gods Geest geïnspireerd roept zij uit: *Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt?* Voor Maria is dit de bevestiging van haar zwangerschap. Zij uit haar vreugde in het loflied dat in het Latijn met het woord *Magnificat* begint.

de verbeelding van Maria's lofzang: het bezoek van Maria aan Elisabeth

Het bezoek van Maria aan Elisabeth (*Visitatie*) vormt een van de scènes op het Middellijns altaarstuk (ca. 1410) in Museum Catharijne-convent te Utrecht. De ontmoeting van de zwangere vrouwen is ontroerend weergegeven. Terwijl zij elkaar tender aanraken begroeten ook de ongeborn kindjes



elkaar; de kleine Jezus en Johannes zijn zichtbaar in de buik van hun moeders. Boven Maria en Elisabeth zweeft de duif van de Heilige Geest en rond de vrouwen zijn twee banderollen afgebeeld. Op de banderol bij Maria (links) staat de aanhef van haar lofzang in het Latijn:

Magnificat, anima mea Dominum et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo (Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder). Het is Maria's juichende antwoord op de woorden van Elisabeth.

Maria's lofprijzing van Gods barmhartigheid

In het danklied van Maria wordt God geprezen om zijn barmhartigheid. Hij nam het op voor zijn volk Israël, stoot machtigen en rijken van hun troon, ontfermt zich over kleinen en zwakken en geeft hongerigen rijkelijk te eten. Maria's *Magnificat* is door de eeuwen heen doorgegeven als vast onderdeel van het getijdengebed en het is door veel componisten getoonzet. Dit danklied zal nooit verstommen. Samen met Maria zingen we nog steeds: *Mijn ziel prijst en looft de Heer!*

Bronvermelding

Désirée Krikhaar, *Geen dag zonder Maria*, Zwolle/Utrecht 2017, afbeelding bij 31 mei. Bijbelcitataten uit de *Nieuwe Bijbelvertaling*, 's-Hertogenbosch/Leuven 2004.



Vieringen Regio Zaanstreek

St. Bonifatius
Oostzijde 12
Zaandam

H. Odulphus
Dorpstraat 572
Assendelft

H. M. Magdalena
Kalf 162
Zaandam

	St. Bonifatius	H. Odulphus	H. M. Magdalena
Za 18 mei	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 19 mei Pinksteren	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Eucharistie G. Paimpillil St. Caeciliakoor	Eucharistie N. Kerssens H. Hinfelaar/K. Muller
Ma 20 mei 2 ^e Pinksterdag	Eucharistie G. Paimpillil Zanggroep Cantare Jubilato	Eucharistie N. Kerssens Samenzang	
Za 25 mei	Eucharistie N. Eyyalil		A. Overmars
Zo 26 mei H. Drieëenheid	Eucharistie G. Bruggink Zanggroep Cantare Jubilato	Eucharistie A. Overmars Schola Cantorum	
Za 1 juni	Eucharistie G Paimpillil		
Zo 2 juni Sacramentsdag	Eucharistie /familieviering G. Paimpillil Koor Trinity - Haarlem	Eucharistie H. Fonck Cantor	Eucharistie G. Bruggink
Za 8 juni	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 9 Juni 10 ^e zo dhj	Eucharistie N. Kerssens Zanggroep Cantare Jubilato	Woord & Communie M. Bruijns Samenzang	
Za 15 juni	Eucharistie G. Paimpillil		
Zo 16 juni 11 ^e zo dhj	Eucharistie G. Paimpillil Koor Con Amore	Eucharistie Odulphusfeest N. Kerssens Sint Caeciliakoor	Eucharistie N. Eyyalil
Za 22 juni	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor
Zo 23 juni 12 ^e zo dhj	Eucharistie E H.Communie N. Kerssens Zanggroep Cantare Jubilato	Eucharistie N. Eyyalil Schola Cantorum	
Za 29 juni	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens St. Caeciliakoor
Zo 30 juni 13 ^e zo dhj	Eucharistie F. Schouten 40 jaar priester G. Paimpillil Koor Con Amore	Eucharistie G. Bruggink Sint Caeciliakoor	
Za 6 juli	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil
Zo 7 juli 14 ^e zo dhj	Eucharistie G. Bruggink Koor Con Amore	Eucharistie H. Fonck Cantor	Eucharistie N. Kerssens H. Hinfelaar/K. Muller
Za 13 juli	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens
Zo 14 juli 15 ^e zo dhj	Eucharistie G. Paimpillil Zanggroep Cantare Jubilato	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	

Aanvangstijden op de zondagen is 10.00 uur en op zaterdagavond om 19.00 uur tenzij anders aangegeven.



Vieringen Regio Zaanstreek

HH. Martelaren v G.
Pinkstraat 14
Koog a/d Zaan

St. Petrus
Snuiverstraat 2
Krommenie

H.M. Magdalena
Dorpsstraat 351
Wormer

St. Jozef
Veldbloemenweg 2
Zaandam

Za 18 mei				
Zo 19 mei Pinksteren	Woord & Communie M. Bruijns Marbosko	Eucharistie G. Noom St. Caeciliakoor	Oecumenische Viering in de Jisperkerk	Woord & Communie J. Hoekstra Koor Con Brio
Ma 20 mei 2 ^e Pinksterdag				
Za 25 mei				
Zo 26 mei H. Drieëenheid	Eucharistie G. Paimpillil Marbosko	DOP Rotsvast	Woord & Communie R. Casalod Caeciliakoor	Woord & Communie K. Schuurmans
Za 1 juni				
Zo 2 juni Sacramentsdag	Woord & Communie T. Molenaar Samenzang	Eucharistie N. Kerssens St. Caecilia	Woord & Communie M. Bruijns Koor All Ages	Woord & Communie W. Waardijk/ R. Casa- lod/J. Hoekstra
Za 8 juni				
Zo 9 Juni 10 ^e zo dhj	DOP Marbosko	Eucharistie G. Noom Rotsvast	Woord & Communie K. Kint Caeciliakoor	Eucharistie G. Paimpillil
Za 15 juni				
Zo 16 juni 11 ^e zo dhj	Woord & Communie T. Molenaar Marbosko	Woord & Communie M Bruijns St. Caecilia	DOP Lentekoor	Woord & Communie H. Holthuisen
Za 22 juni				
Zo 23 juni 12 ^e zo dhj	Woord & Communie K. Schuurmans Marbosko	Dop Rotsvast	Woord & Communie K. Kint Koor All Ages	Woord & Communie M. Bruijns
Za 29 juni				
Zo 30 juni 13 ^e zo dhj	Woord & Communie T. Molenaar Marbosko	Woord & Communie M. Bruijns Koor uit Bussum	Eucharistie N. Kerssens Caeciliakoor	Woord & Communie J. Hoekstra
Za 6 juli				
Zo 7 juli 14 ^e zo dhj	Martelaren v Gorcum Woord & Communie M. Bruijns / Marbosko	Eucharistie G. Noom St. Caecilia	Woord & Communie K. Kint Koor All Ages	Eucharistie G. Paimpillil
Za 13 juli				
Zo 14 juli 15 ^e zo dhj	Eucharistie G. Noom Marbosko	Woord & Communie K. Schuurmans Rotsvast	DOP Zomerkoor	DOP

zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen.

▪ Vooraankondiging Zaans Kerkenpad

Wanneer gaan we op Kerkenpad is de vraag die al rond de Kerst werd gesteld.

En u kreeg en krijgt er geen ander antwoord op dan: deze zomer.

Waar gaan we heen? Dat weten we wel Renkum en Oosterbeek.

In Oosterbeek ligt één van de oudste kerken van Nederland toepasselijk getiteld als 'Oude Kerk'. Aan de stuwwal uit de laatste IJstijd heeft de Rijn een steile helling gesleten.

We duiken in de historie van deze oude bewoningsplek. In het nabijgelegen Renkum bevindt zich een oude Maria bedevaartsplaats die we bezoeken.

In deze landschappelijk mooie streek bevinden zich diverse kastelen en landgoederen. En op de terugweg gaan we een lekker hapje eten zodat de

benaming Kerkenpad, Bedevaart, Dagje uit eer wordt gedaan.

Bent U geïnteresseerd meldt u dan aan via: zaanskerkenpad@ziggo.nl of stuur een briefje naar Matthé Bruijns, Snuiverstraat 2 1561 HD Krommenie.

We verwachten half mei het programma met data en opstaptijden definitief te maken en u krijgt dan als eerste een uitnodiging om zich in te schrijven.

Matthé Bruijns en Ko Schuurmans

▪ Dringend Vakantiegezinnen gezocht in Noord-Holland !!!

Stichting Europa Kinderhulp zoekt vakantiegezinnen voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 12 jaar.

Waar?

Europa Kinderhulp organiseert reizen voor kwetsbare kinderen uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, België en Nederland, zodat zij de kans krijgen om op vakantie te gaan bij een gezin in Nederland. Een reis duurt 10 dagen tot twee weken (het verschilt per reis).

Hoe werkt het?

De contactpersonen in de uitzendende landen selecteren de kinderen die het nodig hebben om even uit de lastige

omstandigheden van hun dagelijkse leven gehaald te worden. In de zomervakantie reizen de kinderen en hun reisbegeleiders per bus, trein of vliegtuig naar Nederland. Een vakantiegezin ontmoet hun vakantiekind op een centrale plek in de regio.



Tijdens het verblijf van het kind gaat het niet om dure uitjes, maar juist om aandacht en geborgenheid bieden. Bovendien krijgt elk vakantiegezin een contactpersoon, die waar nodig hulp kan bieden. Aan het einde ontmoeten we elkaar op de afgesproken plek en reizen de kinderen in groepsverband weer naar hun woonplaats. 60 Jaar Europa Kinderhulp heeft laten zien dat de kinderen opleven tijdens het verblijf bij de vakantiegezinnen en weer even onbezorgd kind kunnen zijn.

Kies zelf een reis!

We zijn nog op zoek naar nieuwe vakantiegezinnen voor aankomende zomer, zodat zo veel mogelijk kinderen een plekje hebben om hier vakantie te vieren. In elke regio bieden we verschillende reizen aan, je kunt zelf kiezen welke reis jouw voorkeur heeft. Het maakt overigens niet uit of je alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.

Aanmelden kan via:

✉ www.europakinderhulp.nl, hier kun je ook een informatiepakket aanvragen.



INTENTIES

18-19 mei

Adriaan Baars, Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Ben Klaverweide, Henk en Martha Meester-Bosma, Paul van Oerle, Paul Stook, Dirk en Marie de Boer-Blank, Johan Finke, Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen en hun werk, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan, Tiny Doodeman-Hooreman, Dirk-Jan Baars, overl. familie Scheffer-Binken, Mia Koeman-Vredenburg en Cynthia de Mie-Koeman, Gra Kamp-Grammer, Nico Mandjes.

25-26 mei

Ria Derks-de Korte, Jan Huijsman, Hennie Kuipers, overl. families Steemers en Spillekom, Anneke van de Ven-van Leeuwen, Nico Mandjes, Dirk-Jan Baars, Theo Verheijde en Martha Verheijde – van der Hoort.

1-2 juni

Bruno Bessone, fam. Kuijt-Schotvanger, Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Henk Elzenga, Paul van Oerle, Arie en Stina Stuijt-van de Wetering, overl. ouders Cees en Carolien Tuijp-Houttuin en dochter Astrid, Paul Stook, Dirk en Marie de Boer-Blank, Tiny Doodeman-Hooreman, Anne Marie Holthuizen-Kuipers, Nico Mandjes.

8-9 juni

Hans Cordes, Karlijn en Marlou Koole, Toon Pelk, Theo Peersman, Anneke van de Ven-van Leeuwen, Paul Stook, Piet en Mien Mandjes-Goudriaan.

15-16 juni

Hans Cordes, Ria Derks-de Korte, Wim Duijn en zegen over de gezinnen, Hennie Kuipers, overl. ouders Balt en Afra van Luit-van der Wardt, overl. ouders Cees en Carolien Tuijp-Houttuin en dochter Astrid, Johan Finke, Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen en hun werk, Nico Mandjes, Wen de Jong, fam. de Jong en fam. Nibbering.

22-23 juni

Jan Huijsman, Ben Klaverweide, Henk en Martha Meester-Bosma, overl. ouders Cees en Lyda Waij-Gordijn, Nico Mandjes, John Robinson, overl. familie Scheffer-Binken.

29-30 juni

Jan de Saegher, overl. families Steemers en Spillekom.

6-7 juli

Cilia, Rie en Henk Duijn, overl. ouders Duijn-van Diepen, Henk Elzenga, Jan de Saegher, Arie en Stina Stuijt-van de Wetering, Paul Stook, Bart Meulenkamp en zegen over de gezinnen en hun werk, uit dankbaarheid tgv een verjaardag, Wen de Jong en familie Nibbering.

13-14 juli

Bruno Bessone, Hans Cordes, Harry Duijn en zegen over ons gezin, Hennie Kuipers, Theo Peersman, Anneke van de Ven-van Leeuwen.





VANUIT DE PAROCHIE

Beste mensen,

Als ik nu naar buiten kijk, is het weer eens aan het regenen. Voor de rest van de week is het ongeveer hetzelfde weer, dus houd uw regenjas maar klaar. Volgens de weerkalender moet het volgende week beter weer gaan worden: warmer en droger.

De parochie komt ook uit de winterslaap. Niet alleen is het nu een uurtje later, we zijn ook op weg naar het Pinksterfeest. De kindernevendienst is weer terug van weggeweest. Er is in alle vieringen in de regio maar één viering met een kindernevendienst en dat is op onze eucharistievieringen op zondag en de tweede en vierde zondag in de H. Bonifatiusparochie. De apostelen vatten tijdens Pinksteren 'vlam', de kinderen én hun ouders worden bij de kindernevenviering op Pinksteren uitgenodigd voor het pinkstervuur.

De mistijden blijven ongewijzigd en dat is fijn. Met name voor de zaterdagavond, want het is een viering in daglicht geworden. Daarmee is een belangrijk obstakel weggenomen om naar de kerk te komen. Mocht u dus een viering op zaterdagavond willen meemaken, bent u van harte uitgenodigd.

Het dak van de kerk is nog in behandeling. Wel zijn de leien recht gelegd, het grote werk is nog niet gedaan. Los van dit vraagstuk moet worden geschreven dat we kleiner aan het worden zijn, maar we zijn wel stabiel. Veel oudere parochianen zijn naar de hemel verhuisd; de huidige parochianen blijven Kalvers. Toch is deze afkalving een zorg. Met name voor de toekomst van onze parochie en haar vrijwilligers, die vele dankbare taken oppakken. Iets waar kerkbestuurders naar kijken. Laten we hopen dat het tij keert.

Zoals eerder geschreven: de parochieraad staat voor de toekomst van deze parochie, met u en voor u. Want een parochie bestaat niet een steen kerk, maar uit mensen, de menselijke stenen. Wij gaan voor een toekomstbestendige parochie en dat is op dit moment een uitdaging.

Inhakend hierop wil ik een stukje van het parochieel tafelkleed oplichten: houdt u begin oktober een beetje vrij. Er wordt één en ander op stapel gezet. Omdat het nog in de organisatiefase is, kan ik het niet helemaal toelichten.

Met het oog op het Pinksterfeest wil ik u allen, mede namens de parochieraad, een zalig Pinksteren toewensen.

Maarten Vermeulen, secretaris



Eucharistievieringen door de week in Katholiek Zaanstreek

St.-Bonifatius	Oostzijde 12 Zaandam dinsdag en vrijdag 09.00 u, woensdag 19.00 u met Rozenkransgebed, 1 ^e woensdag v.d. maand 18.30 u Aanbedding, aansluitend Eucharistie (± 19.15 u)
H. Odulphus	Dorpsstraat 572 Assendelft maandag 09.00 u, dinsdag 19.00 u, donderdag 09.00 u, vrijdag 19.00 u 1 ^e vrijdag v.d. maand met Aanbedding
St. Petrus	Snuiverstraat 2 Krommenie 1 ^e en 3 ^e woensdag v.d. maand 9.15 u

IN MEMORIAM



In memoriam Dirk-Jan Baars

De denker, de doener, de doorzetter

Ondanks alle tegenwind, steeds zichzelf gebleven.

Ondernemend, slim, voluit levend binnen grenzen, altijd alle zeilen bij.

In een zeer drukbezochte dankdienst hebben wij op 9 april jl., vanuit de Kalverkerk waaruit ook zijn leven begon, afscheid genomen van Dirk-Jan. Veel troostrijke woorden mochten daarin hun weg vinden.

In een ingekorte versie van het in memoriam, uitgesproken door zus Jolanda, geeft zij een inkijkje in zijn korte doch onstuimige leven.

Dirk-Jan Baars, een kanjer van een broer.

Dirk-Jan is geboren op vrijdagavond 28 januari 1972 rond half 8 op de Noorderweg 87 in de Wijdewormer.

Op zaterdag 5 februari 1972 is Dirk-Jan gedoopt in H. Maria Magdalena Kerk op 't Kalf te Zaandam. Het was een koude dag en de kerk werd niet voor Dirk-Jan verwarmd. Mijn broertje is gedoopt in de pastorie.

In dezelfde kerk zou hij later de eerste Heilige Communie en Vormsel ontvangen. Hij heeft ook een aantal jaren in de redactie van het kerkblad gezeten.

Dirk-Jan is bijna 6 jaar jonger dan ik. We groeiden op in hetzelfde gezin, maar beiden als een soort enigst kind. Naarmate we ouder werden groeiden we meer naar elkaar toe.

Samen carnaval vieren in het zuiden;

Samen dansen op de Noord Hollandse kermissen;

Samen uitgaan in Antwerpen;

Samen in de carnaval optocht lopen;

Samen in een vliegtuig boven de provincie Zeeland.

Dirk-Jan was een sportman.

Voetbal was zijn grote passie.

Op doel staan bij PSCK, maar ook op doel staan bij rolstoel hockey.

Volleybal spelen op Neck.

Naar thuiswedstrijden van FC Volendam en dan voluit het clublied zingen.

Ook ging hij graag op fietsvakantie. Ongetraind.



Wanneer het gebeurd is weet ik niet meer maar toen Dirk-Jan op een bepaald moment groter was dan ik was het leeftijdsverschil niet meer bepalend.

Dirk-Jan besloot dat hij grote broer was en ik zijn kleine zussie.

Wij zijn beiden opgegroeid op een agrarisch bedrijf. Lekker veel ruimte en een groot erf. Ruimte voor zijn eigen hond Phylax. Maar ook ruimte voor fietsen en voetballen.

Onze ouders vonden het normaal dat hun kinderen meehielpen op het bedrijf met de dieren en op het land. Tractor rijden en koeien melken kon Dirk-Jan ook, maar leuk heeft hij het agrarische werk niet gevonden.

Na afstuderen van de HEAO in Alkmaar ging Dirk-Jan werken. Eerst op kantoor ergens in de haven in Amsterdam, maar later heeft hij vele jaren gewerkt in Weesp. Alwaar hij een eigen huis had gekocht.

Helaas is Dirk-Jan in 2008 gediagnosticeerd met MS.

Werken werd steeds moeilijker en begin 40 jaar oud kwam Dirk-Jan werkeloos thuis te zitten.

Vreselijk vond hij dat.



Dirk-Jan hield van muziek.
In zijn woning was altijd de radio aan.
Hij hield van stevige muziek op de Noord Hollandse kermissen.
Genoot van Pink Pop en Zwarte Cross.
Ging naar een concert van Nickelback.
En heeft de muren van onze ouderlijke woning voordat er werd
behangen vol geschreven met de naam van zijn favoriete band
namelijk U2.

Dirk-Jan liet zich niet weerhouden om door te leven ook al was
hij inmiddels afhankelijk van vele
technische apparatuur.
Hij ging op vakantie naar Canada, blowkarten op het strand en
muziek concerten bijwonen.



Helaas is Dirk-Jan op de leeftijd van 52 jaar in het Zaans Medisch Centrum gestorven op 4-4-24 aan een ernstige
longontsteking in combinatie met MS.

Dirk-Jan was niet zielig omdat hij MS had.
Dirk-Jan was niet zielig omdat hij in een rolstoel zat.
Mijn broer was dapper en sterk!
Hij was een persoon; een mens zoals jij en ik!

Namens de familie wil ik iedereen die iets betekent heeft voor mijn kanjer van een broer heel,
heel hartelijk bedanken.

Jolanda Baars
April 2024

*Nickelback: How you remind me.....
Ik ben ziek van een uitzicht zonder enig gevoel
en daardoor herinner jij mij eraan wie ik werkelijk ben....*

In gelovig vertrouwen dat Dirk-Jan nu voor altijd geborgen mag zijn in de handen van onze God, tezamen met zijn
vader Adriaan, hebben wij hem uitgeleide gedaan, waarna zijn lichaam is overgebracht naar het Crematorium te
Zaandam.

Wij wensen Nel en Jolanda Baars en haar gezin heel veel sterkte in het moeilijkste verwerkingsproces.

Hen Holthuisen ofs.

NIEUWS MISSIONAIRE PAROCHIE: MARIA MAGDALENA 1887

De prachtige Maria Magdalena kerk ('Kalverkerk') heeft weer elke zondag
haar deuren geopend van 12.00 - 16.00 uur voor geïnteresseerde bezoek-
kers.

Zou u het leuk vinden om mee te helpen bij de wekelijkse openstelling op
zondag in de Kalverkerk?
Meld u dan graag aan via cultuurkalverkerk@gmail.com.





Verjaardag

Bent u de afgelopen tijd jarig geweest of viert u binnenkort uw geboortedag? Van harte proficiat. Een nieuw levensjaar mag in dankbaarheid uit Gods hand ontvangen en geleefd worden!



Huwelijksverjaardag

Staat u komende tijd stil bij uw trouwdag, of is deze kortgeleden herdacht, dan wensen we u alle goeds toe in verbondenheid met uw echtgeno(o)t(e).



Doopsel

Stil gestaan bij uw eigen doopdag? Vier deze elk jaar als een cadeau en de levensbron van uw onderdompeling in de genade van Christus zal nooit opdrogen.

Wilt u uw kind het katholiek Doopsel laten ontvangen of bent u zelf hierin geïnteresseerd? Neem contact op!



Geboorte en verwachting

Soms ontvangen we een geboortekaartje of krijgen we een blij bericht dat jonge mensen vader en moeder gaan worden. Veel zegen bij deze belangrijke verrijking van jullie leven!



Verdriet

Maar ook bij verdrietige gebeurtenissen, zoals ziekzijn, zorgen, overlijden, verlies en gemis, delen wij dit als geloofsgemeenschap met elkaar. We leven met elkaar mee en dragen samen de pijn waar je doorheen moet. En weet dat we bidden om sterkte voor u.



Verhuisd

Ben je op een andere plek komen te wonen: veel woongenoeien in je nieuwe optrekje. Heel belangrijk om je thuis ook echt thuis te voelen!



Ziek

Hen die ziek vergeten we niet. Ze zijn elke dag in onze gedachten en gebeden, en dat blijft ook zo. We wensen u, als het u betreft, maar ook onze vriendinnen/vrienden met een lichamelijke handicap, veel sterkte toe voor de komende zomer.



Huwelijk vieren

Zegen wensen we toe alle stellen die, na zich verloofd te hebben, zich nu voorbereiden op hun jawoord voor Gods altaar. Heb je plannen of gedachten in die richting maar nog geen contact gezocht met de priester, aarzel niet en maak een afspraak. Bevindt je huwelijksleven in zwaar weer? Praat eens met een vertrouwenspersoon, bijvoorbeeld je priester, of een ervaren en praktiserend gelovig echtpaar. Vaak helpt het je weer op weg. Neem je toevlucht tot gebed (thuis samen) en verwaarloos de Sacramenten niet.

Bij een gezond en echt gelukkig huwelijk komt veel kijken!



Volgende uitgave: Zomer

Sluitingsdatum kopij voor het volgende nummer: 20 juni 2024

Publicatiedatum volgende blad: 8 juli 2024

Email voor insturen kopij: zaancirkel@gmail.com