



NIEUWSBRIEF

2 juni 2024

www.katholiekzaanstreek.nl

Dinsdagmorgen is het alweer de eerste dinsdag van de maand om 10 uur is er koffiedrinken in de Pinkzaal

Afgelopen maandag keerde een groep van 52 reizigers gezond en wel terug van de parochiereis naar het Engelse Kent.

We hebben daar Engels/Nederlands weer gehad, maar de laatste 5 dagen zon met een wolk.

Op de facebook pagina van de St. Petrusparochie vindt u een verslag van dag tot dag. Vele kerken, kathedralen, kastelen, hun tuinen en dorpen en steden zijn bezocht.

Bij een wandeling op de eerste middag in 'ons' dorp kwamen we bij een eeuwenoude kerk, maar helaas gesloten.

Bij de tegenovergelegen pub zat een man aan een groot glas bier.

Ik vroeg hem waar de sleutel te verkrijgen was.

Hij liet zijn grote bier in de steek en kwam even later met een man in bezit van de sleutel.

Rooms-katholieken willen dan graag een kaarsje opsteken.

In veel Anglicaanse kerken is dat niet mogelijk, maar je vindt er wel kale boomtakken waar gebeden en intenties geschreven op papiertjes in de vorm van een boomblad in worden opgehangen.

Deze gebeden worden genoemd bij de voorbede.

Op de laatste (zon)dag maakten we een viering mee in de eeuwenoude St. Petruskerk in Hever.

De voorganger bleek een volunteeer-priest te zijn.

Een vrijwilliger-priester. In het dagelijks leven was hij accountant.

In de Anglicaanse kerk is een aantal jaren geleden naast het gehuwde priesterschap ook de wijding voor vrouwen mogelijk geworden.

Een aantal getrouwde priesterheren die het daar niet mee eens waren zijn toen overgegaan naar de Rooms-katholieke kerk

die door alle voorwaarden voor het ambt helaas een groot tekort aan priesters heeft.

Hij stelde dat ook aan mij voor: wordt anglicaan, laat je priester wijden en zeg dan dat je terug wilt keren naar de 'ware' kerk en je kunt als getrouwde priester voorgaan.

Ik weet niet of onze bisschop daar ook zo over denkt.

Eerst maar 40 jaar pastoraal werker vol maken.

Houdt in dit verband zondagmiddag 29 september vrij voor de musical 'Katholieken in

de Zaanstreek’.



Kerkenpad naar Renkum, Doorwerth en Oosterbeek.

Renkum is sinds 1380 bedevaartsoord rond de beeltenis van Maria van Renkum
Rond de kerk bevindt zich een bedevaart park met 20 iconen rond de geheimen van de
Rozenkrans.

Na de zelf mee gebrachte lunch vertrekken we naar kasteel Doorwerth aan de oever
van de Nederrijn.



In dit prachtige gebouw zijn een jacht-,
bosbouwmuseum en Museum Veluwezoom
ondergebracht.

Entree is niet bij de prijs inbegrepen (€ 14,50 /
museumkaart gratis)

In de omgeving kan prachtig gewandeld worden en er
is een restaurant.

Het tweede deel van de middag rijden we naar het vlakbij gelegen Oosterbeek waar in
1000 een stenen kerk werd gebouwd
op een plaats waar Germanen al een heiligdom hadden.
Deze kerk kreeg een bijzondere betekenis doordat de geallieerden vanaf deze plaats de
Rijn overstaken bij hun terugtocht na de Slag om Arnhem.
De kerk werd daarbij grotendeels verwoest.
Op deze plaats zullen we ook gaan vieren.

Op de terugweg doen we Woudenberg aan waar we gebruik maken van een koud en warm buffet.

We maken meerdere malen deze reis met de volgende opstap plaatsen:

Donderdag 4 juli Krommenie – Wormer vertrek vanaf 8.30 uur thuiskomst 21 uur.

Woensdag 10 juli Krommenie – Assendelft.

Dinsdag 23 juli Krommenie – Koog - Jozefkerk

Wij vragen een bijdrage in de onkosten van € 75

Iedere deelnemer krijgt een schriftelijke bevestiging van de aanmelding met daarbij aangegeven de wijze van betalen.

We hopen er weer een inspirerende dag van te maken.

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns

Naam : ...

Adres ...

Telefoonnummer

gaat mee op donderdag 4 juli, woensdag 10 juli of dinsdag 23 juli

Doorhalen wat niet van toepassing is.

Stuur een email naar zaanskerkenpad@ziggo.nl

of een briefje naar Kerkenpad, Blok 1, 1561 TA Krommenie

Bericht uit het pastoresteam

Diaken Jeroen Hoekstra zal per 1 september de regio Zaansteek gaan verlaten.

Hij heeft een benoeming aanvaard voor de regio Amstelveen.

Diaken Jeroen begon in 2016 in de Jozefkerk; kort na de afsplitsing van een grote groep parochianen.

Vrij snel na zijn benoeming in de Jozef volgde een benoeming voor de hele Zaanstreek.

Diaken Jeroen neemt afscheid op zondag 15 september in de startviering in de Jozefkerk.

Wij wensen hem alvast veel zegen toe voor zijn nieuwe werkplek.

Gezinszondag

Op zondag 2 juni a.s. wordt er in de Bonifatiuskerk voor de eerste keer een gezinszondag georganiseerd!

Deze dag is voor iedereen die wil deelnemen aan het geloofsleven en de viering van de Eucharistie.

Jij bent er toch ook bij?

Met gezinszondagen bouwen we samen aan onze geloofsgemeenschap en iedereen is van harte welkom!

De Eucharistie is het thema van deze eerste gezinszondag.

Deze zondag is het namelijk Sacramentsdag, dus een mooie gelegenheid om hier dieper op in te gaan!

De dag begint om 10.00 uur met een gezinsviering in de kerk.

Aansluitend, tot 13.00

uur is er een speciaal programma met ontmoeting, catechese, spelletjes/knutselen voor de kinderen en als afsluiting een gezellige lunch.

Voor de lunch kunt u, als u wilt, iets lekkers mee nemen om met elkaar te delen.

Het programma bestaat uit activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen:

crèche voor kinderen van 0-4 jaar

activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar

activiteiten voor tieners / jongeren en volwassenen



‘LET’S CELEBRATE DIVERSITY’

Roze Viering in Zaanse Regenboogweek op zondag 2 juni 2024 in Kooger Vermaning

Op de zondag aan het begin van de week van de ZaanPride (31 mei t/m 8 juni) is er een Roze Kerkdienst. in de Kooger Vermaning.

Samen zijn **wij de kerk**.

Want iedereen heeft het recht om te zijn wie je bent en te houden van wie je wilt.

Dit jaar bestaat ZaanPride 5 jaar en de gemeente Zaanstad 50 jaar.

Reden voor een extra feestelijke kerkdienst met als thema ‘Celebrate Diversity’.

De kerkdienst begint met het aansteken van kaarsen in de kleuren van de regenboog, Een boog die hemel en aarde verbindt.

Onder deze boog zoveel verschillende mensen met hun verlangens, zorgen, verdriet en hoop.

Vrijwilligers van de Zaanse Regenboog spreken bij het aansteken van de kaarsen uit wat hen aan het hart gaat.

Als alle kaarsen branden klinkt het lied ‘True Colors’

Aan de Kooger Vermaning wappert de Regenboogvlag.

In de kerk kleuren ‘Identity’ vlaggen het eeuwenoude gebouw waar al generaties lang mensen nadenken over samenleven, hoe verschillend je ook kunt zijn.

Na afloop tijd voor ontmoeting met een hapje en een drankje.

Iedereen welkom.

Kooger Vermaning, Lagendijk 34, Koog aan de Zaan
Zondag 2 juni 16.00 uur, na afloop tijd voor ontmoeting met hapje en drankje
www.dezaanseregenboog.nl, www.zaanpride.nl

Op ‘kerkenpad’ op zoek naar christelijke beeldtaal

In Ravenna zien wij de ontwikkeling van een Hellenistisch- Romeinse stijl naar de Byzantijnse stijl.

In Galla Placidia heerst de Hellenistisch- Romeinse stijl. Deze stijl is naturalistisch, expressief en dynamisch.

Laurentius beweegt zich onverschrokken met wapperend gewaad, boek en processiekruis, naar het vlamme rooster waarop hij volgens de legende levend geroosterd zou worden.

Op zijn rooster zou hij de keizer honend hebben toegesproken met de woorden: “Aan een kant ben ik gaar; draai me maar om en eet me dan op.”

Links de boekenkast met de vier evangelieboeken.

Christus als de goede herder tussen de schapen.



Tegen een achtergrond waarvan de kleuren samenvallen met de prachtige decoratie van het gewelf erboven

zit de goede herder midden in een landschap van rotsen, bomen, gras en bosjes, die verwijzen naar de grazige weiden van psalm 23.

Hij draagt een gouden tuniek en een purperen mantel.

Twee symmetrisch geordende groepen schapen wenden zich naar hem toe.

De contrastbeweging van hoofd en rechter arm verhogen de levendigheid van de compositie.

Het kruis heeft de plaats van de herdersstaf ingenomen.

Drinkende herten tussen acanthusranken.



De herten staan symbool voor de zielen die hun dorst lessen aan de bron van “het Water des Levens”.

Het mozaïek is een vertolking van psalm 42:2

“Zoals een hert smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar u o God.”

Sarcofaag, met lam (vijfde eeuw).



Naast het kruis verschijnt in de christelijke voorstellingen al vroeg een ander symbool van Jezus' triomf over de dood:

“Het Lam dat geslachtet werd en waardig is te ontvangen eer, heerlijkheid en lof” (Apocalyps 5:12).

In de paradijs tuin staat het Lam op de berg waaruit vier levensstromen ontspringen.

Galla Placidia is een met fonkelende mozaïeken versierde grafkamer waar de doden leven in het licht en drinken van het levenswater.

pastor Cees Tromp