



Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

Zondag 9 juni: : Eucharistieviering met pastoor George

Na de mooie liturgische tijden van Veertigdagentijd, de Paastijd, de hoogfeesten van de H.Drie-eenheid en het H.Sacrament, zijn we nu weer beland in de gewone tijd door het jaar.

De voorganger draagt een groen kazuifel en in dit B-jaar lezen we weer verder uit het Marcusevangelie.

In de voorgaande hoofdstukken van Marcus hebben we al gelezen hoe Jezus rondtrekt door Galilea en het Rijk Gods verkondigt en zieke mensen geneest. Steeds meer mensen lopen achter Hem aan. Zijn verwanten begrijpen Hem niet. Zijn moeder en zijn broeders komen Hem halen. Jezus zegt dan: “Wie is mijn moeder, wie zijn mijn broeders?

Ziehier mijn moeder en mijn broeders. Want mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zij, die de wil van God volbrengen.”

Maar wat betekent het om de wil van God te doen? Is de wil van God altijd ook jouw wil? Wat doe je wanneer jij iets anders wil dan de wil van God? Hoe kun je de wil van God leren kennen?

Over deze vragen bidden en spreken wij deze zondag in de Jozefkerk. De muziek wordt verzorgd door het Gemengd Koor.

Van harte welkom!

Jeroen Hoekstra



Belangrijk data:

- **Woensdag 10 juli**
nieten parochieblad

198e nieuwsbrief juni 2024

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

Lieg asjeblieft niet tegen me

De eerste lezing deze zondag gaat over Adam en Eva die eten van de boom van goed en kwaad. Vanaf dat moment verbergen Adam en Eva zich. En Adam liegt tegen de Heer, als de Heer hem roept. Daarbij dit mooie lied van Herman van Veen.

Lieg asjeblieft niet tegen me
niet over iets groot, niet over iets anders,
liever hoor ik het vernietigendste
dan dat je liegt
want dat is nog vernietigender.



Lieg niet over de liefde
iets dat je voelt of iets dat je zou willen voelen,
liever word ik bedroefd
dan dat je liegt
want dat is nog bedroevender.

Lieg niet tegenover gevaar
want ik voel toch heel anders
want wat ik gewaar word is waar
of ik ken je niet
en dat is nog gevaarlijker.

Lieg niet tegenover ziekte
liever kijk ik die diepte in
dan dat ik mij verlies
in één van die oude lieve verzinsels
want daarmee verlies ik mij dieper.

Lieg niet tegenover sterven
want zo lang wij er nog zijn
vind ik dat toegangsloze niet mededelen
wat je denkt, erger en zoveel doder
erger en zoveel doder.

Herman van Veen

Kerkenpad naar Renkum, Doorwerth en Oosterbeek.

Al 24 jaar gaan we in de Zaanstreek op Kerkenpad, Bedevaart, Dagje uit. Dit jaar staat **de Veluwezoom** op het programma.

In Renkum vinden we een bedevaartsoord rond de beeltenis van Maria van Renkum. Rond de kerk bevindt zich een bedevaart park met 20 iconen rond de geheimen van de Rozenkrans.

Na de zelf mee gebrachte lunch vertrekken we naar kasteel Doorwerth aan de oever van de Neder-Rijn. In dit prachtige gebouw zijn een jacht-, bosbouwmuseum en Museum Veluwezoom ondergebracht.

Het tweede deel van de middag rijden we naar het vlakbij gelegen Oosterbeek naar de meer dan 1000 jaar oude kerk die een bijzondere rol kreeg in de Slag om Arnhem. De kerk werd daarbij grotendeels verwoest. Op deze plaats zullen we ook gaan vieren. Op de terugweg genieten we van een koud en warm buffet.

Op **donderdag 4 juli** vertrek vanuit Krommenie en Wormer vertrek vanaf 8.30 uur thuiskomst 21 uur. Wij vragen een bijdrage in de onkosten van € 75,—

Meldt u aan via zaanskerkenpad@ziggo.nl

Ko Schuurmans en Matthé Bruijns



Dorcas tweedehandswinkel in Zaandam zoekt nieuwe vrijwilligers.

Dorcas is een christelijke organisatie die een groot aantal tweedehandswinkels runt. De opbrengst gaat naar programma's in Afrika en Midden-Oosten, waar mensen ondersteund worden om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien, trainingen krijgen als mede gezondheidstrainingen

In Zaandam is er een winkel van Dorcas aan de Paltrokstraat 17, waar uitsluitend vrijwilligers werken . Het mooie in de winkels is dat mensen elkaar daar treffen en het de eenzaamheid van dikwijls ouderen een beetje breekt, goederen worden hergebruikt en dat onze naasten met een kleine beurs er prima spullen kunnen kopen tegen lage prijzen.
Bovendien een plek waar mensen vrijuit over hun geloof kunnen spreken.

Hoewel ze ca 70 vrijwilligers hebben zijn we toch nog op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Een dagdeel in de week is al geweldig.
Zo hebben ze behoefte aan bestuursleden, chauffeurs en vrijwilligers voor de verschillende afdelingen.

Belangstelling: stuur een mail naar dorcaswinkelzaandam@dorcas.nl,
bel naar 075 8200805 of kom langs en informeer naar de mogelijkheden.

