

Pastoraal team:

Pastoor-deken dr. George Paimpillil: georgepallil@ziggo.nl
 Pastoor Nico Kerssens: ncjkerssens@yahoo.com
 Diaken Jeroen Hoekstra: diakenjeroen@kpnmail.com
 Pastoraal werker Matthé Bruijns: petrusvis@planet.nl

Ziekenzalving of spoed:

Pastoor Nico Kerssens: 06 44 20 67 38
 Pastoor George Paimpillil: 06 50 81 38 62

Secretariaat pastoraal team:

Dorpsstraat 570, 1566 BZ Assendelft
Open op dinsdag- woensdag- en vrijdagmorgen van 9.00 - 12.30 uur
 Telefoon: 075 687 12 06
 E-mail: pastoraalteam@katholiekzaanstreek.nl
 Website: www.katholiekzaanstreek.nl

13e^e zondag door het jaar; Mc.5, 21-43 of 21-24.35b-43

“Meisje, ik zeg u, sta op”.

Vieringen in Katholiek Zaanstreek 1 juli – 7 juli 2024

Ma.	1	09.00	Eucharistieviering	H.. Odulphus, Assendelft
Di.	2	09.00	Rozenkrans	St. Bonifatius, Zaandam
		19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Woe.	3	09.15	Eucharistieviering	St. Petrus, Krommenie
		19.00	Eucharistieviering - Rozenkrans	St. Bonifatius, Zaandam
Do.	4	09.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Vr.	5	09.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius
		19.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
Za.	6	19.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius
		19.00	Eucharistieviering	H. Maria Magdalena, Zaandam 't Kalf
Zo.	7	10.00	Eucharistieviering	St. Bonifatius, Zaandam
		10.00	Eucharistieviering	H. Maria Magdalena, Zaandam 't Kalf
		10.00	Eucharistieviering	H. Odulphus, Assendelft
		10.00	Viering	H. Martelaren v G., Koog a/d Zaan
		10.00	Eucharistieviering	St. Petrus, Krommenie
		10.00	Eucharistieviering	H. Jozef, Zaandam
		10.00	Viering	H. Maria Magdalena, Wormer

Voor het abonneren op deze nieuwsbrief of het aanleveren van nieuwsitems kunt u een mail sturen naar: odulphus@katholiekzaanstreek.nl.

“Geloof is aannemen wat wij niet zien, en de beloning voor geloof is zien wat wij aannemen”
 H. Augustinus (Romeins filosoof, Theoloog en Kerkvader, Leefde van: 354 – 430).

Break-Out tienerkamp 2024 – Heiloo 22 t/m 26 juli



Dit jaar vieren we het 10-jarig jubileum van het tienerkamp Break-Out, voor jongeren van 12 tot 18 jaar, in Heiloo. Je bent van harte uitgenodigd om dit feest met als thema Celebrate samen te vieren. Met elkaar worden spellen gespeeld, catecheses ontvangen, wordt er gebeden en kun je creatief aan de slag met het schilderen van een vlag en het maken van een toneelstukje! Het tienerkamp BreakOut start op maandagmiddag 22 juli om 14.00 uur met een H. Mis voor alle tieners en ouders. Meer informatie en aanmelden kan via www.jongekerk.nl/nieuwsberichten/tieners/breakout-tienerkamp-2024

'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' Ruth



Eerder berichtten wij over de serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten'. Het is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload. Dit keer wordt het boek Ruth besproken [Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 8: Ruth \(youtube.com\)](https://www.youtube.com/watch?v=8:Ruth)

Heiligenrubriek Paulus



Met Petrus is hij één van de kopstukken van de Kerk. Beiden worden dan ook op dezelfde dag gevierd: 29 juni. Paulus heeft zoveel gereisd in dienst van het evangelie, dat hij de eretitel van 'De Apostel' heeft meegekregen. Toch heeft hij Jezus niet persoonlijk gekend. Pas na diens heengaan heeft hij zich bij zijn leerlingen gevoegd. Dat ging niet vanzelf. Paulus kwam uit Tarsis en moet als jongen reeds naar Jeruzalem zijn verhuisd. Hij had nog als leerling aan de voeten gezeten van de beroemde leermeester Gamaliël. Zo was hij uitgegroeid tot een vurige, wetgetrouwe jood, die niets moest hebben van de vrijzinnige

sekte van Jezus van Nazareth. We horen voor het eerst van hem, als Stefanus, de diaken, op last van de Joodse overheden wordt gestenigd. Dan leggen de beulen hun mantels neer aan de voeten van Saulus. Hem was er dan ook alles aan gelegen om ze uit te roeien. Daartoe had hij zelfs volmachten gekregen van de Hoge Raad te Jeruzalem. Ze gaven hem het recht om huizen van verdachten binnen te dringen en te controleren of er geen volgelingen van Jezus woonden..... Op weg naar Damascus werd hij als een donderslag bij heldere hemel getroffen en op de grond geworpen. Verblind door het felle licht tastte hij hulpeloos in het duister. Een stem vroeg hem: 'Saul, Saul waarom vervolg je mij?' Een leerling van Jezus, Ananias, overwon zijn weerzin en nam hem bij zich in huis. Paulus was omgedraaid als een blad aan een boom. Van nu af zou hij de meeste fanatieke verdediger van Jezus' leer: het evangelie was er voor ieder die hulpeloos in het duister rondtastte, ongeacht of men tot het uitverkoren volk van de joden behoorde of niet. Drie jaar lang bereidde hij zich in het verborgene voor op zijn zending. Toen trad hij uit de schaduw en ondernam minstens vier grote reizen. Intussen schreef hij een onbekend aantal brieven, waarvan er veertien in het Nieuwe Testament in de bijbel zijn opgenomen. (bron: Heiligennet.nl)

Op de agenda

30 juni Familiebedevaart Heiloo OLV ter Nood, Kapellaan 114 Heiloo, van 14.00 tot 19.00 u