



Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

Zondag 30 juni: Woord & Communieviering met diaken Jeroen Hoekstra.

*Jezus zegt:
Wees niet bang,
maar blijf geloven.
(Marcus 5, 36)*



Deze zondag lezen we weer verder uit het Marcus evangelie. Voor uw eigen voorbereiding kunt u het beste de lange versie van het evangelie van deze zondag lezen. Het zijn eigenlijk twee genezingsverhalen die met elkaar vervlochten zijn: de genezing van de vrouw die 12 jaar aan bloedvloeingen lijdt en de genezing van het 12-jarige meisje, het dochtertje van Jairus.

Door het openthoud in de menigte en de genezing van de vrouw, lijkt het alsof Jezus te laat zal komen bij het zieke meisje. Er komt zelfs al een boodschapper vertellen dat ze is gestorven. Dan zegt Jezus tegen de vader dat hij niet hoeft te vrezen maar moet blijven geloven. Het lijkt alsof Jezus te laat zal zijn, maar Hij zal het meisje weer ten leven wekken.

Herken je dat je soms denkt: Hij luistert niet, de hulp komt vast te laat. Deze zondag worden we bemoedigd om te blijven bidden en vragen om de hulp van Jezus. Hij antwoordt wellicht niet direct zoals wij dat willen, maar Hij komt ons tegemoet en helpt echt. We mogen op Hem vertrouwen (geloven=vertrouwen) want Hij draagt zorg voor ons.

Voorganger is diaken Jeroen Hoekstra. Het Gemengd Koor zingt onder leiding van Inga Kruma. We zingen onder andere het prachtige 'Deze woorden aan jou opgedragen' en 'Bevrijdend Woord.' Ook is er een heel mooi communiegebed, waarvan de coupletten steeds beginnen met 'Mogen we in ons samenzijn U ontmoeten Heer.' Ook het slotgebed waar een mooie omkering in zit en die deels samen wordt gebeden is van grote schoonheid.

Wij hopen u zondag te mogen ontmoeten in de Jozefkerk!

Diaken Jeroen Hoekstra



Belangrijk data:

- **Woensdag 10 juli**
nieten parochieblad

201e nieuwsbrief juni 2024

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

Ik zat in het duister

Ik zat in het duister, toen kwam jij en 't werd licht.
Ik was gewond en jij hebt mij genezen,
ik had de moed niet om te schreeuwen en jij werd mijn stem,
ik was al opgegeven en jij hebt mij opnieuw tot leven gewekt,
ik vroeg je om een stok en jij leende mij je schouder,
ik had geen mens en jij werd mijn broeder; mijn zuster,
ik ging gebukt onder mijn schuld en jij hebt mij weer opgericht,
ik was nietig en ongezien en jij hebt mij een naam gegeven,
ik was verbannen en jij hebt mij teruggebracht in mijn land,
ik ging door de hel tot je mij optrok naar de hemel.
Kom verder; kom binnen in het huis van de Vader
want alles wat je deed voor de minsten van de zijnen
heb je aan Hem gedaan!

Onbekende Chileense dichter

