



Nieuwsbrief

30 juni 2024

www.katholiekzaanstreek.nl

ontmoeten

We gaan al weer een nieuwe maand binnen en daarom is op Dinsdag 2 juli is er om 10 uur koffiedrinken in de Pinkzaal.

Naar de Nicolaasbasiliek in Amsterdam op 14 juli 2024:



We gaan op **14 juli** naar de Nicolaasbasiliek in Amsterdam om samen met de parochianen van de Nicolaas te vieren én om te zien hoe en waar ons Mariabeeld een plek heeft gevonden in de basiliek. Natuurlijk maken we er ook een gezellige dag van.

Programma:

9.02 uur de trein naar Amsterdam vanaf station Koog a/d Zaan

9.17 uur aankomst Amsterdam Centraal station

Lopen naar de basiliek

10.30 uur viering in de Nicolaasbasiliek

11.30 uur koffie met een broodje in/bij de kerk

13.00 uur rondvaart vanaf het Damrak naast de Beurs met rederij Plas

15.00 uur terug bij het Damrak

Lopen naar het Centraal station

15.43 uur spoor 5 de trein van Amsterdam naar Koog a/d Zaan.

15.58 uur aankomst station Koog aan de Zaan

Hebt u zich nog niet aangemeld?

Mogelijk kan u nog mee. Meld u aan via de mail Martelaren@outlook.com of Ineke.boon@upcmail.nl,

of per WhatsApp of telefonisch naar 06 - 5554 3942.

Namens de Parochieraad

Marga Breed



In de vieringen lezen we de komende tijd uit het evangelieboek van Marcus.

Hij vertelt wonderlijke verhalen over Jezus.

Daarin wordt zichtbaar dat Jezus in zijn mens zijn Goddelijk eigenschappen in zich draagt.

Mensen om hem heen zijn nieuwsgierig van wie hij dat nu heeft.

Op het einde van zijn veel te korte leven vertel is het dan een Romeinse officier die toezicht houdt op de executie die wanneer Jezus is gestorven zegt:

Waarlijk deze mens is de Zoon van God.

Maar net als in een spannend boek moet je de ontknoping van het verhaal niet meteen vertellen.

Vorige week hoorden we over de storm op het meer.

Grote paniek aan boord ze dreigden te vergaan, maar op een woord van Jezus werd het rustig.

De kinderen in de kinderwoorddienst spraken ook over hoe het in je leven kan stormen en maakten deze zeilbootjes.

Het weer was gelukkig die zondag en deze week zo dat deze scheepjes niet alleen in de afwasbak hoefden te dobberen.



Deze zondag staat een ander wonderlijk verhaal op de rol
Het verhaal over twee vrouwen die opstaan van de ziekte waar zij aan lijden. Twee uitzichtloze situaties.

Een vrouw die haar leven lang al van dokter naar dokter loopt
haar hele vermogen eraan heeft uitgegeven zonder resultaat.

En de genezing van het dochtertje van de overste van de synagoge,
en bij haar komt Jezus zelfs te laat, want zij is al gestorven.

‘Meisje sta op’, zegt Jezus, en pakt haar bij de hand.

Ik vind dit lastige verhalen.

Er zijn zo zoveel mensen die Jezus nodig hebben.

Er zijn ontelbaar velen die geen doktersrekening kunnen betalen,
en ontelbaren waarvan gezegd wordt: na een oneerlijke strijd.

Is dit een verhaal over een paar mazzelaars van 2000 jaar geleden die Jezus toevallig tegenkwamen

of zegt het iets over dat Koninkrijk van God waar Jezus de mond over vol heeft?

We gaan er zondag maar eens goed op kauwen en herkauwen.

Matthé Bruijns

Donderdag 4 juli is de eerste van drie dagen waarin we op Kerkenpad gaan naar de Zuid-Veluwe Renkum, Doorwerth en Oosterbeek.

Nu is de verdeling over de drie dagen wat ongelijk.

Voor 10 en 23 juli is er een wachtlijst.

Aanstaande donderdag is er nog voldoende ruimte. Met opstapplaatsen Krommenie en Wormer.

Dus als u nog mee wilt meldt u aan voor een last-minute op zaanskerkenpad@ziggo.nl

Familiebedevaart Heiloo

Op zondag 30 juni wordt er van 14 tot 19 uur een familiebedevaart gehouden; een dag van ontmoeting voor kinderen, jongeren en ouders.

Deze bedevaart wordt georganiseerd vanuit de dekenaten Haarlem en Zaanstreek-IJmond in het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood, Kapellaan 114, Heiloo.