



Zaans parochieblad De Verbinding

Editie: St. Jozefparochie

juli, augustus, september 2024

Zomer



Katholiek Zaanstreek

St.-Bonifatius – St. Jozef – H. Maria Magdalena (Zd)
H. Maria Magdalena (W) – H.H. Martelaren van Gorcum
H. Odulphus – St. Petrus

Jaargang 1

nummer 4

Rust ruimte voor ontmoeting

Voor veel mensen breekt spoedig de vakantietijd aan. Vakantie is een tijd om tot rust te komen. Om geest en hart te laten verstillen. Om af te dalen naar een ontmoeting met jezelf, met de ander en met God. Vanuit de rust laden we onze 'batterij' weer op. Het is ook de tijd om te onderzoeken bij onszelf of we nog in vrede zijn met wie we zijn en wat we doen.

Soms is de vakantie dan ook de tijd waarin we radicale beslissingen nemen; dat het anders moet, omdat we niet meer tevreden zijn met hoe het gaat. Als we wel in vrede zijn, is er ruimte voor diepgaande ontmoetingen, omdat we er echt voor open staan. Maar hoe doe je dat: tot rust komen? Echt tot rust komen lijkt op een wandeling door de tempel uit de bijbel. Kijk eens naar het plaatje. Er is een voorhof tussen ingang en de tweede ingang. Wat volgt is een tweede pleintje. Daarna volgt het heiligdom en dat bestaat uit twee ruimten: het heilige en het Allerheiligste ('Heilige der heiligen'). Kom, laten we op weg gaan.

Om te beginnen laten we onze dagelijkse beslommingen achter. Onze gedachten over wat je nog moet voor je werk of je studie dwarrelen langzaam naar de achtergrond. In vergelijking met de tempel is het de wandeling over het voorhof van de werkstress naar het plein van de bezinning. Ons hoofd en hart krijgt ruimte om het geheel wat meer te overzien. Nu ons hoofd niet meer constant bezig is met welk rapport er nog gelezen moet worden en welke mensen nog gebeld, zien we de grote lijnen. Wat ging er goed en waar kon het beter? Wat vind ik eigenlijk van alles wat ik gedaan heb en moet? Voelt dat nog goed? In deze fase is er rust voor de ontmoeting met jezelf: wat heb ik allemaal gedaan en ontmoeten en past dat nog bij wie ik ben en wie ik wil zijn?

De wandeling door de tempel van de geest vervolgt met aankomen in het heilige. Hier is ruimte en rust voor de ontmoeting met de ander. Mocht de zelfevaluatie op het plein der



bezinning tot een crisis hebben geleid – wat je doet en wie je wilt zijn is niet in evenwicht – is de ander een klankbord om te zoeken naar nieuwe wegen. Mocht er vrede zijn met het eigen leven, dan opent het hart zich voor de echte ontmoeting met de ander. Je bent vrij in hoofd en hart om de ander op de voorgrond te plaatsen en zijn of haar verhaal te omarmen. Deze ontmoetingen gaan ver voorbij aan het alledaagse: we delen ons hart en spreken over onze diepste beweegredenen en gedachten.

De wandeling door de tempel is nog niet voltooid. Vanuit het heilige kunnen we raken aan het Allerheiligste: De ontmoeting met God. Soms ervaren in de diepe ontmoeting met een ander mens. Soms als een aanraking; een zachte windvlaag die waait in het eigen hart. Maar altijd een ontmoeting die nieuwe inzichten en nieuwe energie geeft. Die je thuis laat komen. Een ontmoeting die je bevestigt als geliefd kind van de Vader en de kennis geeft: dit is de weg die Ik met jou wil gaan.

Hoe jouw vakantieperiode er ook uit ziet, ik wens je toe dat je wandelen mag door de tempel van de geest en rust zult vinden bij onze Heer.

Hoe jouw vakantieperiode er ook uitziet, ik wens je toe dat je wandelen mag door de tempel van de geest en rust zult vinden bij onze Heer.

diaken Jeroen Hoekstra

R.K. Parochieverband Zaanstreek

H. Bonifatius - H. Jozef - H. Maria Magdalena (Zd) - H. Maria Magdalena (W)-
HH. Martelaren van Gorcum - H. Odulphus - H. Petrus



Katholiek Zaanstreek

Contactadres: Dorpstraat 570 1566 BZ Assendelft

E-mail: secretaris@katholiekzaanstreek.nl

Website: katholiekzaanstreek.nl

Uit de bestuursvergadering van mei 2024

Er staat deze keer maar één agendapunt op het programma: de toekomst.

Vragen die wij ons stellen, zijn o.a.: Wat voor kerk willen we over 10 jaar in de Zaanstreek zijn? Hoe behouden we de katholieke presentie in onze regio? Welke kansen zien we? Hoe kunnen we blijven verbinden?

Financieel zien we nu al minder inkomsten en hogere onkosten. Hoe genereren we meer inkomen?

Pastoraal voorziet het Bisdom een beleid waarbij alleen benoemde pastorale krachten mogen voorgaan, geen leken en geen emeriti dus. Hoe kunnen we met een klein pastoraal team de hele regio bereiken?

Daarnaast zijn er in onze regio grote verschillen tussen de parochies, zo zien we:

- een stadsparochie: de Bonifatius in Zaandam
- een grote actieve parochie met activiteiten voor jongeren: de Petrus in Krommenie
- twee streekparochies: de Odulphus in Assendelft en de Maria Magdalena in Wormer
- drie kleine parochies in het centrum van de regio t.w. de Jozef, de Maria Magdalena op het Kalf en de Martelaren in Koog aan de Zaan.

Om een doordachte toekomstvisie op papier te zetten is meer dan één vergadering nodig, dat is wel duidelijk. Wordt vervolgd dus.

*Namens het bestuur,
Marga Breed*

Even voorstellen

Mijn naam is Pedro Smit, woonachtig in Westzaan. Ik ben 64 jaar.



Ik ben getrouwd met Joke. Wij hebben samen vijf kinderen en zeven kleinkinderen. Joke heeft vijftien jaar deel uitgemaakt van het parochiebestuur van de Odulphuskerk, onder meer als vice-voorzitter.

Samen hebben wij gezongen in het Da-Capo koor van de Odulphus, dat inmiddels, al vóór Corona, helaas is opgeheven. Ook doen wij samen al vele jaren vrijwilligerswerk voor stichting Europa Kinderhulp. Dit is een organisatie die kinderen uit binnen- en buitenland in de zomer uitnodigt

om vakantie te vieren bij Nederlandse vakantie ouders. Daarbij gaat het om kinderen die het, om welke reden ook, minder goed getroffen hebben.

Ook zijn wij beiden betrokken bij de organisatie van de Sint-Nicolaasintocht in Westzaan. Op maandagavond repeteer ik mee in het popkoor van Vocal-Invention in Zaandam. Op dit moment zit ik in een klein bestuurtje van een projectkoor. Samen met de PKN-kerk en Katholieke kerk hebben we een koor dat momenteel "Johannes de Doper" uitvoert. Dit is geschreven door Bart Vijfvinkel, dominee in Wormer en gecomponeerd door Jos Martens, musicus in de Odulphuskerk.

In het dagelijks leven runnen Joke en ik ons eigen bedrijf, Jan Keezer Transport, wat sinds 1924 in mijn familie is. Hier ben ik dagelijks druk mee. Waarom dan nog die andere bo-

venstaande taken op je nemen, zult u zich afvragen. Het is goed om de focus te verleggen naar andere zaken zodat je niet continu met transport bezig bent.

Toen vorig jaar onze dochter trouwde in de Petruskerk, spraken we George Paimpillil die samen met Matthé de dienst leidde. Kort daarna vroeg hij of ik zitting wilde nemen in het overkoepelende bestuur van de Zaanse katholieke kerken, met als portefeuille (ge)bouwzaken. Met het idee dat we niet oneindig ons bedrijf willen blijven runnen, dus dat er binnen een of twee jaar wat extra tijd komt, heb ik positief op zijn verzoek gereageerd. Vervolgens ben ik ondertussen ondergedompeld in de vele zaken die er momenteel spelen. Zoals het dak van de Petruskerk, en het

kruis dat niet 100% vast zit; het opknappen van de pastorie van Wormer, Maria Magdalena kerk, die door de laatste huurder compleet verwaarloosd is; de Maria Magdalena kerk op het Kalf, waarvan het fundament onderzocht wordt i.v.m. verschillende scheuren in het gebouw; de verkoop van een stuk grond aan de Dorpsstraat van Assendelft, eigendom van de Odulphusparochie.

Het is een uitdagende portefeuille waarbij je in het achterhoofd moet houden hoe lang je alle prachtige gebouwen kan en wilt behouden. Momenteel staat op de eerste plaats het zoeken naar een creatieve oplossing om de gebouwen rendabel te houden. Met vriendelijke groet,

Pedro Smit

Verlagen

Terugblik Alphacursus

Priesterstudent Francis Ashamole is stagiair bij het Parochieverband Katholiek Zaanstreek. Als studieopdracht heeft hij bij de H. Odulphusparochie een Alphacursus gegeven. Al snel kwamen we met twintig personen bij elkaar, variërend in leeftijd van veertien t/m achtentachtig jaar oud. Onze eerste bijeenkomst was op dinsdagavond 16 april, en op zondag 30 juni hebben wij de cursus afgesloten met een feestelijke H. Mis en daarna een gezellig samenzijn. De avonden werden altijd geopend met een warme maaltijd. Daarna keken wij een film. Na afloop daarvan gingen we in kleinere groepen bespreken wat wij in de film gezien hadden. Al snel ontstond er een onderlinge vertrouwensband, waarbij ook ruimte was om te spreken over persoonlijke geloofservaringen. Uiteraard blijft dat onder ons.



Vicariss G. Bruggink is twee keer een lezing komen geven. Heel interessant en boeiend. Deze groep voelt zeker de behoefte en wens om na deze cursus bij elkaar te blijven komen. Daar hopen wij na de zomervakantie gestalte aan te kunnen geven. Ook hopen wij volgend jaar weer een Alphacursus te mogen organiseren. Wij zullen U daar tijdig over informeren.

*Namens de stuurgroep
leden Alpha Assendelft*

Terugblik eerste Familiezondag Zaanstreek

Zondag 2 juni jl. mochten we op de feestelijke Sacramentsdag een mooie eerste familiezondag beleven met elkaar!

Met ongeveer 50 kinderen en volwassenen vanuit de hele regio waren we samen om te praten over ons geloof, te zingen, te spelen en te vieren. We begonnen met een prachtige gezinsviering onder begeleiding van het koor Trinity uit Haarlem. Na de koffie en thee met lekkernijen was er een waardevol gesprek tussen de volwassenen over de betekenis van de heilige Eucharistie en wat dit betekent in ons leven en geloof. Ook de kinderen zijn heerlijk bezig geweest met het maken van een geloofssymbool van zoutdeeg. Ze hebben met elkaar gesproken over Jezus het Levende Brood. Ter afsluiting was er nog een heerlijke lunch met een Taizé-slotlied met elkaar.

Wat was het mooi om elkaar te ontmoeten! Wat hebben de kinderen plezier beleefd samen! En wat heeft iedereen zijn best gedaan om iets lekkers mee te nemen om samen te delen.



Met familiezondagen bouwen we samen aan onze geloofsgemeenschap op regionaal niveau.

We hopen ook in het nieuwe seizoen deze weer te organiseren. Vind je het leuk om mee te helpen? Ieders talent komt goed van pas. Sluit dan 21 juli na de viering in de Bonifatius 11.30u aan in de parochiezaal. Dan denken we samen na over het nieuwe seizoen.



Bezoek uit Duitsland

Maria Magdalenakerk ontving bezoek uit Duitsland van de Franciscanessen zusters

Op zaterdag 1 juni ontving de Maria Magdalenakerk op 't Kalf in het bijzonder 31 Indiase Franciscanessen zusters en twee priesters vanuit Duitsland. Pastoor-deken George Paimpillil heeft ze hartelijk verwelkomd en de eucharistie werd gevierd volgens de Syro-Malabaarse ritus.

Aan het slot van de Syro Malabaarse Mis heeft onze bekende Stef Derks speciaal voor de zusters het prachtige Marialied gezongen 'Gekomen is uw lieve Mei, Maria'. De zusters werden muzikaal verrast en vonden het prachtig.

Het was een bijzondere kennismaking met de Nederlandse taal.

Na afloop maakte men foto's van de mooie kerk en kwam men tezamen in de pastorie voor een kop koffie en thee. Vervolgens brachten ze een bezoek aan de wereldberoemde Zaanse Schans en ging men daarna door naar Amsterdam. Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen.

Gary Subrata



Bijzonder bezoek van bisschop uit India

Bisschop Ephram Narikulam vanuit Chanda, Noord India.

Hij ging voor in de viering van dinsdag 25 juni in de Bonifatiuskerk.



Caritas IPCI Zaanstreek – Jaaroverzicht 2023



Terugblik

Na de Corona-periode is het leven weer een beetje in 'normaal vaarwater' gekomen en kunnen wij weer iets gemakkelijker in contact komen met mensen die onze hulp goed kunnen gebruiken.

Bestuur

Het bestuur van IPCI Zaanstreek bestaat uit voorzitter Frans van Rooij, penningmeester Piet Boon en secretaris Gerard Schavemaker. De oud-bestuursleden Riet Hooijschuur, Patricia Beenen, Ben van Lammeren en Wim Niekus blijven – zoals beloofd – als lokale vrijwilliger de bestuursvergaderingen bijwonen, waarbij Ben van Lammeren de penningmeester tevens ondersteunt als administrateur. Deze bestuurssamenstelling is qua bezetting en continuïteit minimaal. Wij zijn op zoek naar nieuwe krachten, die ons bestuur komen versterken. De gesprekken die we hebben gevoerd met mogelijke kandidaten hebben in 2023 niet het gewenste resultaat opgeleverd. Heeft u of heb jij interesse? Laat 't ons weten!

Vrijwilligers

Naast de taken die onze bestuursleden verrichten, worden veel werkzaamheden uitgevoerd door de lokale vrijwilligers. Echter ook hier zien wij vanwege leeftijd of ziekte een terugloop, waardoor het 'veldwerk' – wat niet afneemt – moet worden gedaan door steeds minder handen. Ik doe hierbij een oproep aan lezers om zich bij ons als vrijwilliger aan te melden. Het is afwisselend en dankbaar werk.

Vergaderingen en bijeenkomsten

Het Bestuur vergadert periodiek, waarbij ook diaken Jeroen Hoekstra, de regiopastoor voor de Caritas in de Zaanstreek, aanwezig is. Dit jaar kwam het bestuur zesmaal bijeen. In plaats van de jaarlijkse vrijwilligersbijeenkomst werden op 23 september 2023 alle Zaanse Caritasvrijwilligers uitgenodigd om in het Verhalenhuis te Haarlem in samenwerking met Caritas van het Bisdom Haarlem-Amsterdam een theatrale collage *Zie de mens* bij te wonen, uitgevoerd door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. De makers van de voorstelling hebben hun eigen ervaring met armoede

ingezet om de bezoekers mee te nemen naar het leven aan de voet van de maatschappelijke ladder. Het is een leven waar veel over gezegd, gedacht en geschreven wordt door mensen die niet in armoede leven. De vraag is of dat een juist beeld geeft van wat mensen in armoede zelf denken en ervaren.

Fietsles Wormer en Krommenie

De wekelijkse fietslessen (woensdag van 9.30 – 11.00 uur) bij de Maria Magdalenakerk in Wormer werden tot de zomervakantie druk bezocht door allochtone vrouwen uit Wormer, Krommenie en Zandijk.

Samen met het Wijkteam Krommenie en TRIAS is er vanaf september 2023 vanuit buurthuis De Pelikaan fietsles in het Rosariumpark. Ook bij deze nuttige maar ook gezellige activiteit in Wormer en Krommenie kunnen wij extra hulp gebruiken bij het fietsles geven en als fietsreparateur. Ook zijn we blijvend op zoek naar kleine damesfietsen.

Diaconale zondag – Werelddag van de Armen

De jaarlijkse collecte in de Zaanse R.K. kerken tijdens de Diaconale zondag 19 november 2023 met als thema 'Kijk niet weg!' leverde in totaal een bedrag op van € 1.483,20. Dit geld wordt door IPCI Zaanstreek gebruikt om diverse hulpprojecten te financieren en voor individuele hulp aan personen en gezinnen.

Samenwerking

In Zaanstad wordt nauw samengewerkt met de diverse Wijkteams, in Wormerland met diverse onderdelen van Sociale Zaken zoals Werk & Inkomen, Jeugd & Kind, Ouderenzorg, SMD en Welzijn Wonen Plus. Ook met Housing First, VluchtelingenWerk Zaanstad, Raad van Kerken Krommenie en de gezamenlijke diaconieën van de Christelijke kerken in de Zaanstreek hebben wij een goede band.

Hulpvragen

In 2023 is voor ruim € 6.000 financiële ondersteuning gegeven aan onderstaande projecten en organisaties: Voedselbank Zaanstreek, nieuwe led-verlichting voor Kledingbank Zaanstreek, Inloophuis De Bron, Bloemenhulde in de gevangenis in Westzaan, Fietslessen Wormer en Krommenie, Kerstacties (kerstpakketten of attenties) van de PCI van Krommenie,

Assendelft, Zaandam, 't Kalf, Wormer en Kogerveld, Organisatie Kerstmiddag OKM Maria Magdalena Wormer, Gemeenschap Sant' Egidio, Schuldhulpmaatje en SAM's kledingactie.

Verder is er financiële ondersteuning gegeven voor € 500 aan huishoudelijke inrichting voor een vluchtelingengezin in Krommenie.

Vraag & Aanbod

Via diverse kanalen worden meubels, fietsen, serviesgoed en andere huisraad aangeboden. Door gebruik te maken van WhatsApp groepen wordt geschakeld en krijgen de tweedehands spulletjes snel een goede bestemming. Helaas hebben wij zelf geen opslagruimte.

Overige activiteiten:

- ✓ Al enkele jaren verzorgen wij zesmaal in de gevangenis in Zaanstad de bloemenhulde tijdens de zondagdiensten. Om praktische redenen geven wij vanaf 2023 in plaats van fysieke bloemen een financiële bijdrage.
- ✓ SAM's Kledingactie kon op 4 november 2023 weer rekenen op onze trouwe vrijwilligers. Er werden weer vele kilo's aan 2^{de} hands kleding en schoenen ingezameld bij de Maria Magdalenakerk Zaandam, de Jozefkerk Zaandam, de Maria Magdalenakerk Wormer en Dorpshuis Neck, de Odulphuskerk Assendelft, de Petruskerk Krommenie en bij de Lorzi in Wormerveer.
- ✓ Bij de Maria Magdalenakerk in Wormer wordt een container beheerd voor 2^{de} hands kleding van Cordaid - Mensen in Nood.
- ✓ Via onze administratie worden de geldzaken voor Kotor Varos (in Bosnië en Herzegovina) geregeld. Wij handelden de geldstroom dit jaar af van € 2.950 van inzamelingsactie(s) vanuit de Jozefparochie in Zaandam o.l.v. Nic en Trees Hoogland.

Financiën

Onze huisbankier de Triodosbank betaalt inmiddels weer rente over ons spaartegoed. Ons vermogen bij het R.K. Beheerfonds van het Bisdom kreeg over 2023 gelukkig te maken met een ongerealiseerde koerswinst van 9,22%. Dit zal worden bijgeboekt bij de bestaande reserve voor koersverschillen.

Website

Het bestuur heeft in 2023 besloten om onze eigen website www.ipci-zaanstreek.nl op te heffen vanwege de hoge kosten van het onderhoud en de beveiliging ervan. Wij zijn aangehaakt bij de nieuwe website voor de gezamenlijke Zaanse RK parochies: www.katholiekzaanstreek.nl. U kunt IPCI Zaanstreek vanaf nu vinden en volgen op <https://katholiekzaanstreek.nl/over-ons/ipcizaanstreek/>.

Externe contacten

Wij onderhouden contacten met De Sluis in de gevangenis in Zaanstad, Fonds de Hoop, de gezamenlijke diaconieën in de Zaanstreek, Voedselbank Zaanstreek, Stichting De Bron (vierde onlangs haar 10-jarig jubileum), Leger des Heils, Kledingbank Zaanstreek, St. Voor Elkaar Zaanstad/Schuldhulpmaatje, Raad van Kerken Krommenie, Fonds 'Vereniging van Weldadigheid' in Koog aan de Zaan, Humanitas Zaanstreek en MEE Amstel & Zaan.

Tot slot

Het bestuur en de vele vrijwilligers hebben ervoor gezorgd dat IPCI Zaanstreek zich ook dit jaar weer nuttig en dienstbaar heeft getoond in Zaanstad en Wormerland. De zorg over de continuïteit van ons bestuur voor de nabije toekomst blijft onverminderd.

Wij blijven op zoek naar nieuwe vrijwilligers en/of bestuursleden. Wilt u wat voor ons doen? Neem dan s.v.p. contact met ons op.

Donatie

Wilt u ons werk financieel ondersteunen? Maak uw gift over op onze bankrekening NL79 TRIO 0198107439 t.n.v. IPCI Zaanstreek. Hartelijke dank!

IPCI Zaanstreek behoort tot de Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). U kunt uw donatie vermelden in uw aangifte inkomstenbelasting. In samenhang met andere giften, die voldoen aan de richtlijnen, kan dit leiden tot een fiscale aftrekpost.

*Gerard Schavemaker,
secretaris IPCI Zaanstreek
Telefoon: 06-57320782
e-mail: gerardschavemaker@planet.nl
website: <https://katholiekzaanstreek.nl/over-ons/ipcizaanstreek/>*

Diaconie

Kraamkliniek zonder ambulance

“Wat als het misgaat?” Voorkom onnodige baby- en moedersterfte in afgelegen Zambia.



Op 24 en 25 augustus 2024 vindt de MIVA-collecte plaats in de katholieke kerken. Dit jaar vraagt Stichting MIVA urgente aandacht voor levensreddende geboortezorg in afgelegen Zambia. Met regelmaat moeten vrouwen hun baby hier langs de kant van de weg ter wereld brengen. Met alle gevolgen van dien. Een ambulance kan onnodige sterfte voorkomen.



Nieuw leven en de dood liggen hier heel dicht bij elkaar

Verloskundige Zelly voelt zich machteloos. Haar kraamkliniek heeft namelijk geen vervoer. Zonder ambulance kan zij in noodsituaties niets doen. Vrouwen kunnen, als ze veel geluk hebben, achterop een ossenkar naar het grote ziekenhuis worden gebracht. Maar meestal zijn ze aan hun lot overgelaten. Het verschil tussen nieuw leven en de dood ligt hier heel dicht bij elkaar.

Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA daarom geld in voor een ambulance bij de kliniek van Zelly. Zodat geen (nieuwe) levens meer verloren hoeven te gaan.

Voorkom onnodige baby- en moedersterfte

Helpt u verloskundige Zelly aan een ambulance? Daarmee voorkomt u onnodige baby- en moedersterfte. Ga naar miva.nl/collecte en doneer.

Over Stichting MIVA

In veel landen zijn basisvoorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs onbereikbaar voor de meest kwetsbaren. Gelukkig zijn er lokale mensen die zich inzetten om anderen te helpen. MIVA ziet het als haar missie om deze mensen te steunen met onmisbare vervoers- en communicatiemiddelen. En om zo hoop te bieden op een betere toekomst.

Meer informatie en meteen steunen

Op www.miva.nl leest u meer over het werk van verloskundige Zelly. Wilt u Zelly nu al steunen? Scan dan onderstaande QR-code en doneer. Hartelijk dank!

Helpt u mee met een gift voor een ambulance?

Daarmee geeft u nieuw leven een kans. Geef in de collecte of scan de QR-code met de camera van uw mobiel en doneer direct.



Activiteiten

Film kijken 'The Chosen' gaat verder in september

'The Chosen' is een Amerikaanse serie over het leven van Jezus en zijn discipelen. Het zijn de Bijbelse verhalen vanuit het oogpunt van de mensen om Jezus heen. De vier evangeliën worden samengevoegd tot één verhaallijn. In totaal worden er zeven seizoenen van acht afleveringen gemaakt. Iedere aflevering duurt ongeveer 45 minuten. De afgelopen twee jaar heeft een groep mensen in de pastorie van de Odulphus de eerste twee seizoenen samen bekeken. De grote lijn is chronologisch het openbare leven van Jezus. Met een korte inleiding kan elke aflevering op zichzelf bekeken worden. In de serie duiken we dieper in de personages en de achtergronden van de mensen om Jezus. We zien eigenlijk gewone mensen met ieder zijn karakter en innerlijke strijd. En hoe Jezus

deze mensen heeft uitgenodigd Hem te volgen. Juist dat maakte dat er na het zien van een filmdeel (aflevering) goede gesprekken ontstonden.

Eventueel meer informatie over de start van het derde seizoen, bestaande uit acht afleveringen, kunt u krijgen bij Vera Schneijderberg; vschn@hotmail.com

Waar:

Pastorie van de H. Odulphus,
Dorpsstraat 570, Assendelft

Wanneer:

woensdag 4 september om 10.15 uur
(koffie staat klaar om 10.00uur) en daarop
volgend 11 sept., 25 sept., 2 okt., 16 okt. 23
okt., 6 nov. en 13 november.

U bent van harte welkom.

Informatieavond H. Vormsel

In de Sint-Bonifatiuskerk

SAVE THE DATE

informatieavond H. Vormsel

DO 12 SEPT 19.30 U

Informatie en aanmelden:

secretariaat H. Odulphusparochie
tel. 075 - 686 1206

of email
odulphus@katholiekzaanstreek.nl



Bent u erover aan het denken om uw kind te laten voorbereiden op het H. Vormsel, of heb je al besloten het H. Vormsel te willen ontvangen?

Kom dan naar de informatieavond op donderdag 12 september om 19.30 u.
Sint-Bonifatiuskerk
Oostzijde 14
1502 BG Zaandam

De koffie staat klaar!

Voor jong en voor oud(er)

Bijbelse Reizen

In de Bijbel wordt er heel wat afgereisd. Abraham, het volk Israël, de ballingen, de apostelen. Hun reismethoden zijn zo verschillend als hun redenen. Sommige moesten gedwongen op weg, anderen uit eigen keuze of door God geroepen.

In de woorden van het liedje Op reis:

De één gaat reizen als het kan, de ander als het moet.

Maria ging per ezeltje en Jozef ging te voet.

De wijzen reisden per kameel, leert hun geschiedenis.

En Paulus stapte op de boot en Jona ging per vis.



In Bijbelverhalen zie je dat het reizen vaak een beetje verandert.

Reizend naar haar nicht Elisabeth en later naar Bethlehem groeide Maria van een jong en onzeker meisje uit tot een volwassen vrouw die de moeder werd van Jezus Christus. De drie wijzen hadden ontzag voor Koning Herodes op hun heenreis, maar besloten terug 'ongehoorzaam' te zijn en namen een andere route om de koning om de tuin te leiden.

Je gaat op reis om nieuwe dingen te zien, je wordt er altijd wijzer van.

Ga je deze zomer niet per auto, fiets, trein of vliegtuig op reis?

Je kan ook even stil zitten op je balkon of in je tuin en ruimte geven aan de reizen in je hoofd! Lekker je fantasie laten gaan.

We wensen je een goede reis! Welke reis je ook maakt:

Fijne zomervakantie!

*vrij naar Robin ten Hoopen,
Predikant Ontmoetingskerk Bergambacht op:
Op reis - Bijbel online (debijbel.nl)*



Vooruitblik

Jubeljaar 2025



In de katholieke Kerk wordt elke 25 jaar een zogeheten Heilig Jaar of Jubeljaar gehouden. Het thema van dit jubeljaar is 'Pelgrims van Hoop'. De Nederlandse bisdommen houden

een gezamenlijke bedevaart naar de 'eeuwige stad' (Rome), waarvoor de inschrijving op 10 juni is geopend. Deze bedevaart zal worden gehouden in de meivakantie van 26 april tot en met 3 mei 2025.

Op het programma staan onder meer een Nederlandse mis in de Sint-Pieter en deelname aan een audiëntie met paus Franciscus. Belangstellenden kunnen per bus of per vliegtuig naar Rome reizen. Daar wordt een volledig verzorgd programma aangeboden. Zo worden de graven van de apostelen Petrus en Paulus

bezoekt, de grootste Mariakerk ter wereld, maar ook kerken in Rome die voor Nederlanders belangrijk zijn. Meer informatie vindt u op www.bisdomhaarlem-amsterdam.nl en klik op: Bisdom Haarlem-Amsterdam – Nieuws In de Zaanstreek willen we dit jubeljaar ook zeker niet ongemerkt voorbij laten gaan. We willen een planning maken van de te organiseren activiteiten en vieringen.

Misschien zijn er ideeën die u wilt aandragen bij uw locatieraad of parochieteam?

Op dinsdagavond 10 september komen zij bijeen om alle mogelijkheden te bespreken.

We hopen op een inspirerende ontmoeting in de pastorie van de Odulphusparochie om 19.30 uur, zodat we enthousiast met elkaar het jubeljaar 2025 tegemoet kunnen gaan.

Met vriendelijke groet, namens Kerkbestuur
pastoor-deken George Paimpillil

Eucharistievieringen door de week in Regio Zaanstreek

St.-Bonifatius Oostzijde 12 Zaandam

dinsdag en vrijdag 09.00 u,

woensdag 19.00 u met Rozenkransgebed,

1e woensdag van de maand 19.00 u aansluitend Aanbidding heilig Sacrament.

H. Odulphus Dorpstraat 572 Assendelft

maandag 09.00u, dinsdag 19.00u, donderdag 09.00u,

vrijdag 19.00u 1^e vrijdag v.d. maand met Aanbidding

St. Petrus Snuiverstraat 2 Krommenie

1^e en 3^e woensdag v.d. maand 09.15u

Een overzicht van alle vieringen in Regio Zaanstreek

vindt u op de bladzijden hierachter



	St. Bonifatius Oostzijde 12 Zaandam	H. Odulphus Dorpsstraat 572 Assendelft	H. M. Magdalena Kalf 162 Zaandam
Za 13 juli	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor
Zo 14 juli 15 ^e zo dhj	Eucharistie G. Paimpillil Zanggroep Cantare Jubilo	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	
Za 20 juli	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 21 juli 16 ^e zo dhj	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Eucharistie N. Kerssens Samenzang	Eucharistie G. Paimpillil H. Hinfelaar & K. Muller
Za 27 juli	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor
Zo 28 juli 17 ^e zo dhj	Eucharistie N. Kerssens Zanggroep Cantare Jubilo	Eucharistie G. Paimpillil Samenzang	
Za 3 aug	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 4 aug 18 ^e zo dhj	Eucharistie W. Zurlohe Koor Con Amore	Eucharistie H. Fonck Cantor A. Broerse-van Hal	Eucharistie G. Bruggink H. Hinfelaar & K. Muller
Za 10 aug	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor
Zo 11 aug 19 ^e zo dhj	Eucharistie N. Kerssens Zanggroep Cantare Jubilo	Eucharistie N. Eyyalil Sint Caeciliakoor	
Do 15 aug <i>Maria Hemelvaart</i>	Eucharistie G. Paimpillil	Eucharistie N. Kerssens Sint Caeciliakoor	
Za 17 aug	Eucharistie N. Kerssens		
Zo 18 aug 20 ^e zo dhj	Eucharistie F. Schouten Koor Con Amore	Eucharistie G. Bruggink Samenzang	Eucharistie G. Paimpillil St. Caeciliakoor
Za 24 aug	Eucharistie G. Paimpillil		Eucharistie N. Eyyalil Sint Caeciliakoor
Zo 25 aug 21 ^e zo dhj	Eucharistie G. Paimpillil Zanggroep Cantare Jubilo	Eucharistie N. Eyyalil Samenzang	
Za 31 aug	Eucharistie G. Paimpillil		
Zo 1 sept 22 ^e zo dhj	Eucharistie N. Kerssens Koor Con Amore	Eucharistie G. Bruggink Cantor A. Broerse-van Hal	Eucharistie H. Fonck H. Hinfelaar & K. Muller
Za 7 sept	Eucharistie N. Kerssens		Eucharistie G. Paimpillil St. Caeciliakoor
Zo 8 sept 23 ^e zo dhj	Eucharistie N. Kerssens Zanggroep Cantare Jubilo	Eucharistie G. Paimpillil Sint Caeciliakoor	


HH. Martelaren v G.

 Pinkstraat 14
 Koog a/d Zaan

St. Petrus

 Snuiverstraat 2
 Krommenie

H. M. Magdalena

 Dorpsstraat 351
 Wormer

H. Jozef

 Veldbloemenweg 2
 Zaandam

	HH. Martelaren v G.	St. Petrus	H. M. Magdalena	H. Jozef
Za 13 juli				
Zo 14 juli 15 ^e zo dhj	Naar de Nicolaaskerk Amsterdam	Woord&Communie K. Schuurmans Rotsvast	DOP Zomerkoor	DOP I. de Lange & M. Niekus Koor Con Brio
Za 20 juli				
Zo 21 juli 16 ^e zo dhj	Woord&Communie M. Bruijns Marbosko	Eucharistie G. Noom Sint Caecilia koor	Eucharistie G. Bruggink Zomerkoor	Woord&Communie J. Hoekstra Gemengd Koor
Za 27 juli				
Zo 28 juli 17 ^e zo dhj	Woord&Communie T. Molenaar samenzang	Woord&Communie M. Bruijns Rotsvast	Woord&Communie J. Hoekstra Zomerkoor	Woord&Communie W. Waardijk Gemengd Koor
Za 3 aug				
Zo 4 aug 18 ^e zo dhj	DOP Samenzang	Eucharistie N. Kerssens Sint Caecilia koor	Eucharistie G. Paimpillil Zomerkoor	Woord&Communie J. Hoekstra Gemengd Koor
Za 10 aug				
Zo 11 aug 19 ^e zo dhj	Eucharistie G. Noom Samenzang	Eucharistie G. Paimpillil Rotsvast	DOP Zomerkoor	Woord&Communie T. Molenaar Gemengd Koor
Do 15 aug <i>Maria Hemelvaart</i>				
Za 17 aug				
Zo 18 aug 20 ^e zo dhj	Woord&Communie Maria Hemelvaart T. Molenaar Marbosko	Eucharistie G. Noom Sint Caecilia koor	Eucharistie N. Kerssens Zomerkoor	Woord&Communie R. Casalod Gemengd Koor
Za 24 aug				
Zo 25 aug 21 ^e zo dhj	Woord&Communie K. Schuurmans Marbosko	DOP Rotsvast	Woord&Communie K. Kint Zomerkoor	DOP M. Niekus & I. de Lange Gemengd Koor
Za 31 aug				
Zo 1 sept 22 ^e zo dhj	Eucharistie G. Noom Samenzang	Woord&Communie M. Bruijns Sint Caecilia koor	DOP Zomerkoor	Eucharistie G. Paimpillil Gemengd Koor
Za 7 sept				
Zo 8 sept 23 ^e zo dhj	Woord&Communie T. Molenaar Marbosko	Parkdienst M. Bruijns	Woord&Communie K. Kint Alle koren	Woord&Communie K. Schuurmans Gemengd Koor

Aanvangstijden op **zondagen om 10.00 u.** en op **zaterdagen om 19.00 u.** tenzij anders aangegeven.
 Zo dhj = zondag door het jaar. DOP = Dienst onder leiding van parochianen

In Memoriam

In memoriam: Aaf de Saegher-Vredevoort * Wormer, 5 juni 1934, --- † Zaandam, 26 mei 2024



Wat gaf je veel, - wat nam je weinig...!, schreven haar kinderen bovenaan de overlijdensaankondiging van Aaf de Saegher – Vredevoort. Moeder Aaf overleed toch nog onverwacht op 26 mei 2024 op haar kamer in Nieuw Groenland. Op 10 dagen na mocht zij 90 jaar worden. Na alle intens spannende weken rondom de zware hartoperatie van haar schoondochter Marloes, waarbij ook moeder Aaf zich betrokken en bezorgd voelde, was daar nu ineens het afscheid van deze zorgzame en o zo dierbare moeder en oma.

Aaf was een moeder met een groot hart, gouden handjes en een mooie zangstem. Met al deze talenten was zij heel dienstbaar aan haar gezin, de gemeenschap om haar heen en aan de Jozefparochie in het bijzonder.

Vanuit Wormer ontmoette zij al dansend in RK De Bond, haar Ed. Ze trouwden op 3 juli 1958 in de Maria Magdalenakerk in Wormer en gingen inwonen bij oma de Saegher. Vervolgens via de Jan Bouwmeesterstraat en de Klaverweg werd zij de laatste twee maanden van haar leven liefdevol verzorgd in Nieuw Groenland. Samen met Ed kreeg ze drie kinderen die haar op handen droegen, en ze werd ook nog de liefste oma van zes kleinkinderen. Als kers op de taart mocht zij een geweldig lieve omi zijn van twee achterkleinkinderen. Op hen allemaal was zij

heel trots en ze was heel betrokken bij hun wel en wee.

Een mensenleven lang zong Aaf haar Alt-partij mee in het Gemengde Koor van de Jozef. Bovendien deed Aaf alle was- en naaiklusjes van het kerkelijk linnen en liturgische kleding van de voorgangers. Met haar creatieve blik keek zij er naar en klaarde de klus in een handomdraai. Niets was haar teveel. Wat haar ogen zagen maakten haar handen en zong daarbij haar eigen lied. Ook bij het schoonmaken van de kerkbanken, het rondbrengen van het parochieblad en iedere klus die voor haar voeten kwam! Haar bescheidenheid en rustige aanwezigheid overal waar zij kwam, zal door velen gemist worden.

Op de verjaardag van haar oudste dochter is Aaf toch nog onverwacht in geloof en vertrouwen opgetild en gedragen, op de vleugels van de goede God. Haar lied mag verder zingen in het hemelkoor van engelen en haar stem zal nog lang na klinken in haar eigen koor van haar geliefde Jozefparochie. Met velen hebben wij haar omringd en toegezongen in haar geliefde kerk en haar uitgeleide gedaan onder dankbaar applaus voor deze vrouw die “veel gaf en weinig nam”.

In dankbare herinnering,

pastor Ria Casalod

In Memoriam

In memoriam: Anton Laan * Grootebroek, 5 januari 1934, --- † Zaandam, 8 juni 2024



Op 8 juni is Antonius Joseph Laan (Anton), plotseling overleden, een hele trouwe, diep gelovige parochiaan. In de Jozefkerk had hij zijn eigen vaste plek: de eerste rij links. Hij is op 5 januari 1934 geboren in Grootebroek en op 8 juni van dit jaar plotseling gestorven. Op vrijdag 14 juni hebben we afscheid van hem genomen vanuit de Jozef. De viering werd opgeluisterd door ons Gemengd Koor.

Zijn leven werd gekenmerkt door eenvoud en hartelijkheid, bezorgdheid en liefde, zoals de kinderen schreven op de rouwkaart. Tijdens de afscheidsdienst werd door de oudste zoon Theo een in memoriam voorgedragen in dichtvorm, heel bijzonder. Ik heb van de inhoud daarvan dankbaar gebruik gemaakt bij dit “In Memoriam”. Anton bezat heel veel humor, stond altijd voor iedereen klaar en daarmee werd zijn liefde voor de mensen grenzeloos.

Dat dit ook anderen is opgevallen werd duidelijk toen hij heel verdiend werd benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.

Voor Theo, en ik denk ook voor vele anderen geldt, dat op 8 Juni door zijn overlijden de aarde wat donkerder werd, maar dat hij juist door wat hij tijdens zijn leven voor velen betekend heeft, blijvend een lichtend voorbeeld en van onschatbare waarde is. Voor de Bron geldt dat niet minder. Als gastheer en inspirator was hij daar een hele grote kracht en zal hij erg gemist worden. Inspiratie, humor en blijdschap maakten hem tot een wijs man en werd hij iemand van grote betekenis voor zijn omgeving. Misschien wel

vanwege zijn grote liefde voor de sterrenkunde schreef Theo:

“je bent zelf de meest heldere ster voor mij”, Hij stond altijd voor iedereen klaar en deed 75 jaar lang vrijwilligerswerk.

En, sprekend over zijn vader Anton, eindigt Theo met de woorden:

“Je vroeg dan ook niet om droefenis, want ook in de schemering zal je zorgen voor licht. Je bent niet echt vertrokken en niet alleen maar geschiedenis”.

Laten we ons bij hem aansluiten en wensen dat Anton voor altijd mag leven in Gods licht en Gods liefde en voor zijn nabestaanden een grote steun mag blijven.

Wil Waardijk



Intenties

bij vieringen in de Jozefparochie

Zondag 14 juli

Pastor Jan Broersen
Jan van Geilswijk
Theo Pinkse
Anton Laan

Zondag 21 juli

Pastor Jan Broersen
Frans Rudolf Jansen en Catrien Josina Toisuta
Anton Laan

Zondag 28 juli

Lies Grimbergen
Pastor Jan Broersen
Henny van Gessel
Anton Laan

Zondag 4 augustus

Pastor Jan Broersen
Nel Bruijn-Dijkstra
Anton Laan

Zondag 11 augustus

Pastor Jan Broersen
Jan van Geilswijk
Hans van Baar
Theo Pinkse

Zondag 18 augustus

Pastor Jan Broersen
Tonnie en Hans Reuser
Aaf de Saegher



Zondag 25 augustus

Lies Grimbergen
Pastor Jan Broersen
Henny van Gessel

Zondag 1 september

Pastor Jan Broersen
Nel Bruijn-Dijkstra
Wim de Lange
Anton Laan

Zondag 8 september

Jan van Geilswijk
Theo Pinkse

Aanvragen van intenties

Weet u dat de intenties ook digitaal aangevraagd kunnen worden? Stuur een e-mail met de intentie en gewenste datum naar intentiejozefzaandam@gmail.com.

Sluitingsdatum voor vermelding in het eerstvolgend blad is **19 augustus**

De gevraagde bijdrage (richtbedrag € 10,00 per intentie) kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL26 INGB 0000 6652 63 t.n.v. RK Kerkbestuur Jozef-parochie o.v.v. intenties.

Agenda Jozefparochie

Woensdag	10 juli	9.00 uur	Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal)
Zondag	14 juli	16.00 uur	Feestje Con Brio (Bovenzaal)
Dinsdag	16 juli	19.30 uur	Vergadering Parochieraad (Werkplaats)
Maandag	29 juli	9.00 uur	Schoonmaak (Bovenzaal)
Zondag	4 augustus	14.00 uur	Eucharistieviering Irakezen en aansluitend ontmoeting (Bovenzaal)
Zaterdag	10 augustus	9.00 uur	Bloemengroep (Werkplaats)
Maandag	26 augustus	9.00 uur	Schoonmaak (Bovenzaal)
Dinsdag	27 augustus	20.00 uur	Vergadering IPC (Bovenzaal)
Zondag	1 september	14.00 uur	Eucharistieviering Irakezen en aansluitend ontmoeting (Bovenzaal)
Maandag	2 september	9.00 uur	Schoonmaak (kerk)
Woensdag	4 september	9.00 uur	Vergaren en nieten parochieblad (Bovenzaal)

Overige activiteiten

- Repetitie Con Brio elke maandag van 19.30 – 22.00 uur in de Bovenzaal.
 - Repetitie Gemengd koor elke donderdag van 14.15 – 16.15 uur in de Bovenzaal.
 - Bijeenkomst Pinkstergemeente Stad van Sion elke zaterdagmiddag, en de 2^e, 3^e, 4^e en 5^e zondagmiddag van de maand in de Bovenzaal.
 - Sociaal Wijkteam elke donderdag van 9.00-12.00 uur in de Werkplaats en vergaderkamer
- Check voor de laatste informatie de website
<https://katholiekzaanstreek.nl/gemeenschappen/jozef>



Gezamenlijke visie commissie Toekomst Jozefparochie

Noodzaak voor verandering

Wij beseffen dat er noodzaak is om de koers van de Jozef te wijzigen. Tenzij we nieuwe parochianen mogen verwelkomen binnen onze Jozef gemeenschap, is een verdere krimp te verwachten. Het zal dan niet mogelijk zijn om met het teruglopend aantal parochianen de Jozef in de huidige vorm open te houden en de bijkomende financiële lasten te blijven dragen.

Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze moet worden bekeken hoe wij ook in de toekomst, op welke wijze dan ook, maar binnen het verband van Katholiek Zaanstreek, Jozef vieringen kunnen voortzetten.

Wat maakt de Jozef tot de Jozef?

Velen van ons voelen zich sterk verbonden met de Jozefgemeenschap en haar identiteit. Als we de identiteit proberen te omschrijven,

komt als eerste naar voren dat de boodschap 'omdat het om mensen gaat' centraal staat. Dit is een eigen- manier waarop we als Jozefgemeenschap invulling geven aan ons geloof.

Bij de Jozef mag je zijn wie je bent en iedereen is welkom. Zoals één van ons het verwoordt: "Ik heb daar een heel hechte, warme gemeenschap leren kennen die bij mij de vlam van het geloof heeft aangewakkerd".

Omdat het om mensen gaat blijkt uit vieringen die deze centrale boodschap uitdragen. De liturgie wordt in een voor ieder toegankelijke taal gehouden. De liederen zijn eigentijds en willen inspirerend zijn voor een ieder die komt. De begeleiding van koor en pianomuziek maakt de viering makkelijker toegankelijk.

Samen daad bij woord voegen

Wij willen door een gelovige leefwijze betrokken zijn bij mensen in nood: dichtbij en veraf en ons daarvoor inzetten.

Samen ons geloof belijden in een sacrale ruimte

Ons geloof kunnen wij niet in ons eentje

belijden. Wij hebben behoefte aan inspiratie door bijeen te komen met anderen in een liefst sacrale ruimte. De inspiratie krijgen wij door te luisteren, samen te bidden en te zingen maar ook is er behoefte om stil te kunnen zijn.

Commissie Toekomst



Parochieavond 27 juni 2024

Donderdag avond 27 Juni heeft de Commissie Toekomst haar voorlopige resultaten gepresenteerd aan de hand van de verworven reacties op de enquête verspreid na de kerkdiensten, de nieuwsbrief en het parochieblad.

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het over grootte deel (92%) van de parochianen zich (grotendeels) kan vinden in de visie die geschetst is door de Commissie Toekomst.

In welke mate kunt u zich vinden in de visie zoals neergelegd door de Commissie Toekomst?



Helaas ziet ook een groot deel dat het aantal kerkgangers in de komende jaren verder zal afnemen, een deel geeft wel aan dat de ontwikkelingen in de buurt met betrekking tot nieuwbouw wel zouden kunnen leiden tot nieuwe parochianen. Duidelijk wordt dat er een zeer grote behoefte is om met elkaar door te vieren op de manier die de Jozef eigen maakt, wel ligt er de voorkeur om dit niet in een willekeurige ruimte te doen maar wel in een Sacrale ruimte.

Ook ziet het over grootte merendeel weinig bezwaar in om samen te gaan werken met andere parochies binnen Katholiek Zaanstreek als het voor de Jozef Parochie niet meer mogelijk is om op eigen benen te kunnen blijven bestaan.

Welke parochies spreken u in dat geval het meest aan om mee samen te gaan?



Na het delen van deze presentatie heeft de Commissie Toekomst aangegeven na de zomer verder te gaan werken aan de vervolg vraag waarbij verschillende scenario's zullen worden uitgewerkt met betrekking tot de toekomst van Jozefkerk of eventuele alternatieve locaties waar wij als Jozefgemeenschap kunnen vieren. Via deze weg wil de Commissie Toekomst ook aangeven open te staan voor nieuwe ideeën en inbreng. Zou je ook lid willen worden van de Commissie Toekomst kun je je melden via de email bij jgaliart@ziggo.nl

Commissie Toekomst

Anjo, Bart, Jan, Jeroen, Kees, Liselotte, Paul, Nic, Trees, Thijs, Tracy en Wil

Afscheid

Mijmeringen bij het afscheid van een parochiaan



In Rond de Gouw, het parochieblad van de bijna vijftien jaar geleden gesloten OLV-kerk, las ik voor het eerst de Mijmeringen van een parochiaan. Lange tijd bleef onbekend wie hierachter schuilging, maar uiteindelijk werd onthuld, dat Anton Laan in goedgekozen bewoordingen verhaalde van de wederwaardigheden binnen het gezin, waarin hij opgroeide. Het was een arm, maar liefdevol, arbeidersgezin in het West-Friese Grootebroek, waar hij in 1934 werd geboren.

Sinds enige tijd worden Antons mijmeringen ook in het parochieblad van de Jozefkerk gepubliceerd. Veel daarvan gaan over Kerstmis. Anton schreef in december 2021 daarover:

“De mooiste en intiemste herinneringen aan Kerstmis heb ik vanuit mijn allervroegste jeugd. Ik bewaar ze als kostbare pareltjes in mijn grijze massa, want in die vorm keert dit mooie feest nimmer terug. Dit alles begon in 1938; vanaf dat moment, ik was 4 jaar, begon mijn geheugen met het opslaan van gebeurtenissen. In 1938 hadden wij thuis onze eerste kerststal. Ondergetekende was door de Sint Vincentiusvereniging tot Kerstkind verheven en daar hoorde de stal ook bij. De kerstfeesten van 1938 tot pakweg 1946 zijn ondanks de oorlog en dankzij mijn kinderlijk besef met ‘Gouden letters’ in mijn geheugen geëetst. Vanaf dat moment is alles in sneltreinvaart veranderd. De welvaart nam toe en daarmee de vervlakking van alles wat geen financiële resultaten op zou leveren. Natuurlijk moet men niet gaan romantiseren, voor een deel kan het ook zijn dat ik mijn kinderblik, en het daaraan verbonden kleine begrip, begon kwijt te raken. En hoe ouder men wordt des te groter de hang naar nostalgie. Kerstmis was in ons gezin een belangrijk feest. Na Sinterklaas begonnen we daar naartoe te leven. Tweemaal in de kerstweek kwam er een jongedame bij ons langs, en die las dan voor ons kinderen een mooi kerstverhaal voor over het gezin, dat

geen onderdak kon vinden en nergens welkom was. Via een Katholieke organisatie konden mijn ouders dat regelen, maar dát wisten wij kinderen niet. Voor ons kwam die lieve dame zo uit de hemel, totdat ik er eens een herkende in het dorp en het aardse zichtbaar werd.”

Uit de verhalen van Anton leren wij hoe het was om op te groeien in een tijd die nu ver achter ons ligt. En hijzelf heeft in zijn verdere leven ook veel profijt gehad van de wijze lessen die hij van zijn vader en moeder leerde. Tijdens zijn werkzame leven werkte hij bijna veertig jaar bij Verkade, waar hij zich voor zijn mede werknemers inzette in de ondernemersraad en waar hij smakelijk over kon vertellen. Na zijn pensioen bleef hij actief in hobby's en vrijwilligerswerk. In het bijzonder wil ik zijn rol memoreren bij het inloophuis De Bron, waar hij vanaf de oprichting elke week gastheer was bij de inloop. In het begin was dat meermalen in de week en de laatste jaren alleen nog op donderdagmorgen. Hij deed voor De Bron ook de inkoop van koffie en koek en hield de tuin bij. Zijn inzet bleef niet onopgemerkt; de coördinator in De Bron nam het initiatief om Anton voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding, die hij op 26 april 2023 opgespeld kreeg. Sindsdien zagen we Anton altijd vol trots met het lintje van de orde van Oranje Nassau op zijn colbert. Daarnaast was hij deelnemer aan de maandelijkse filosofiegespreksgroep, waar hij de overige groepsleden vaak wist te verrassen met wijze opmerkingen en observaties. We zullen hem ook daar zeker missen. Op de laatste filosofiebijeenkomst op de woensdag voor zijn overlijden verontschuldigde hij zich voor het onkruid tussen de tegels in de tuin van De Bron. Hij was fysiek niet meer in staat om dat onderhoud te doen, zei hij. We nemen dat stokje en al die andere activiteiten van je over, Anton, en zullen nog vaak aan je denken. Rust in vrede.

Paul Groenewegen

Feest in de kerk!



Afgelopen woensdag is onze pastor Wil Waardijk 90 jaar geworden. En dat gaan we vieren in een prachtige en feestelijke viering waarin zowel Con Brio als het Gemengd Koor zullen zingen. Ruud

Luttikhuizen begeleidt de koren en speelt op piano. Rende Luitjes blaast feestelijke noten op trompet.

Naast Wil Waardijk gaat ook Ria Casalod mee voor. Ik had zelf ook graag mee voorgegaan, maar ik ben helaas nodig in de andere regio.

Deze zondag is niet alleen vanwege de verjaardag van Wil een hoogfeest, maar ook omdat we Sacramentsdag vieren. Dat is zeer toepasselijk: we vergeten wel eens dat het ware sacrament van onze kerk niet alleen de communie zelf is, maar vooral ook het delen ervan in de breedste zin van het woord. En dat is zoals we Wil kennen: een pastor die zichzelf deelt met anderen; die voor de ander klaarstaat; die opzoekt, troost en bemoedigt. De dorpspastoor is al lang uit onze kerk verdwenen, daarvoor is de eenheid van de lokale gemeenschap te klein geworden. Maar Wil, jij belichaamt nog het meest wat de dorpspastoor was: iemand die zelf deel wordt

van de geloofsgemeenschap en op die manier de mensen door en door kent. Zo ben jij herder voor onze Jozefparochianen, omdat je vanuit de liefde voor onze Jozef (omdat het om mensen gaat) en de liefde voor de Heer jouw aandacht, jouw woorden, jouw handen en voeten deelt met ons.



De benoemde pastores worden meer en meer voorbijgangers en zijn nergens meer thuis. Ik kijk dan soms ook met een jaloezse blik naar hoe jij pastor mag zijn al zoveel jaren. En ik kijk met dankbaarheid voor alles wat je voor ons allen doet en hebt gedaan. Je bent inspiratiebron voor velen.

Van harte gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd allemaal, want dit feest vieren we samen! Een feest van delen en samenzijn rondom onze jarige Wil! Kom Wil feliciteren deze zondag! Welkom in de Jozefkerk!

*Diaken Jeroen Hoekstra
(overgenomen uit de Nieuwsbrief van 1 juni)*

Om over na te denken

Draagbalk

De draagbalk die het leven van de Kerk schraagt, is de barmhartigheid. Alles in haar pastoraal handelen zou moeten zijn omgeven door de tederheid, waarmee zij zich richt tot de gelovigen: niets van haar verkondiging en haar getuigenis naar de wereld toe mag zonder barmhartigheid zijn.



De geloofwaardigheid van de Kerk gaat langs de barmhartige en medelijdende liefde.

Uit: Paus Franciscus, Het gelaat van de barmhartigheid. Bul bij de afkondiging van het heilig 'Jaar van de Barmhartigheid.'

Wil werd 90 jaar



Op zondag 2 juni, Sacramentsdag, vierden we in de Jozefkerk de negentigste verjaardag van pastor Wil Waardijk. Samen met Ria Casalod ging hij voor in een extra feestelijke viering.



Koor Con Brio en het Gemengd koor zongen gezamenlijk de liederen die Wil in overleg met de koren had uitgekozen. Zijn lievelingslied 'When you believe' uit The prince of Egypt werd na de overweging ten gehore gebracht. En als je de vertaling van het refrein leest, dan begrijp je waarom Wil van dit lied houdt.



“Ooit wordt het wonder waar,
voor wie gelooft.
Ons hoopvol vuur wordt nooit gedoofd.
Verwacht dat wonder maar,
hef trots het hoofd.
Geloof, dan is het wonder daar,
voorwaar voor wie gelooft?”



Aan het eind van de viering kreeg Wil voor zijn inzet een mooi boeket bloemen en werd hij toegezongen op de melodie van Land of Hope and Glory. In dat lied werden niet alleen zijn goede kanten bezongen, maar werden met een knipoog ook wat eigenaardigheden gememoreerd. Een seniorenmomentje doet zich nog wel eens voor op zijn leeftijd en de computer doet niet altijd wat Wil wil.

Pastor Ria vertelde na het lied dat Wil eerst had bedacht dat hij zijn honderdste verjaardag groots zou willen vieren, maar dat vond zij en vonden ook anderen een brug te ver. En daar was Wil het ook wel mee eens.



De zending en zegen 'De levende zegene u en behoede u' zong Wil weer uit volle borst. Hij wil en kan er nog wel een paar jaartjes aan vastknopen, zo te horen.



In de bovenzaal werden alle parochianen getrakteerd op gebak bij de koffie en nam Wil nog vele felicitaties in ontvangst.

Paul Groenewegen

Vakantiegroet



Binnenkort zullen velen van ons zich aansluiten bij de lange rij vakantiegangers. De vliegvelden en vooral de autowegen richting de zon zullen overvol zijn. Steeds meer mensen voelen de noodzaak van een welverdiende vakantie, wat vaak terecht is gezien de dagelijkse druk en stress.

Vakantie komt van het Latijnse "vacare", wat "vrij zijn" betekent. De vakantie begint eigenlijk al met de reis zelf, waarin we de tijd nemen om te genieten van de variatie aan mensen en indrukken, wat ons een gevoel van ontspanning geeft.

Wanneer we begrijpen dat de mens zowel geest als lichaam is, zien we in dat reizen meer is dan enkel fysiek verplaatsen. Het herinnert ons eraan dat het leven zelf een reis is, een pelgrimstocht vol indrukken en ervaringen die ons voorbereiden op het uiteindelijke doel: de eenwording met God.

Waar en hoe we ook onze vakantie doorbrengen, het doel is om versterkt terug te keren in lichaam en geest. Het genieten van zon, zee en natuur, het delen van vriendschap en openstaan voor andere culturen helpt ons om de dagelijkse zorgen te relativeren. Christus zei: "De sabbat is

gemaakt om de mens, niet de mens om de sabbat" (Mc. 2:27).

Dit herinnert ons eraan dat het ware doel binnen onszelf ligt.

Vakantie biedt een unieke kans om tot rust te komen en jezelf opnieuw te vinden. Ons geestelijk en gelovig leven is hiermee nauw verbonden. Het is ook een gelegenheid om in een ander land een kerk of klooster te bezoeken en deel te nemen aan een Eucharistieviering. Dit brengt ons dichterbij het geloof en de cultuur van het gastland, en benadrukt de universaliteit van ons geloof in Jezus Christus. Jezus zei immers: "De Mensenzoon is Heer, ook van de sabbat" (Mc. 2:28). Hij schenkt ons rust, vrijheid en vrede. De vakantie biedt talloze mogelijkheden om het 'andere' te ervaren en te ontdekken wat ons als mensen, ondanks verschillende culturen en religies, verbindt.

Moge God ons allen zegenen en beschermen tijdens onze reizen en ons een goede vakantie geven. Moge dit 'vrij zijn' ons lichaam en geest verfrissen! Ik wens jullie een fijne vakantie en een veilige terugkeer. Met hartelijke groet,

Pastoor- Deken Dr. George Paimpillil

Reiszegen voor mensen onderweg

Voor jou die op weg gaat onderweg zal zijn:



Designed by Freepik

Mag de weg je tegemoet komen,
mag de wind altijd in de rug zijn
mag de zon je gezicht verwarmen
zachte regen je ogen doen glanzen
en de aarde je voeten dragen.

Wees als een mens gezegend
om wie je bent
ga in vrede met de Eeuwige die ons zegt:
Ik ga voor je uit,
Ik ben vóór je en áchter je,
Ik ben naast je en onder je
juist dáár, om je op te vangen
wanneer je dreigt te vallen!

Ga in vrede en doe Goed!
Ga, A-Diós!

Ria Casalod Brakenhoff

Mandala



De achterkant van dit parochieblad was leeg. Daarom hier een mandala die erom vraagt door u ingekleurd te worden.

En misschien realiseert u zich tijdens het inkleuren, dat je met de kleurkeuze zelf bepaalt, hoe vriendelijk en warm de uitstraling van uw werk zal zijn.

Laat de mandala, als ie klaar is, de kijker verwarmen als de zon op een mooie zomerdag.

Wij wensen u een mooie zomertijd.

De redactie

