



NIEUWSBRIEF

1 september 2024

www.katholiekzaanstreek.nl

Dinsdag is de eerste dinsdag in september. Er is dan om 10 uur koffiedrinken in de Pinkzaal.

We zijn de afgelopen weken op vakantie geweest in Oostenrijk en Duitsland. Het waren heerlijke weken. Onderweg zijn we ook eindeloze bouwprojecten aan de wegen tegengekomen. In Beieren zelfs aaneengesloten over een lengte van meer dan 50 kilometer. Dan valt het project Noorder- en Zuiderhoofdstraat wel mee, zeiden we. Tot we bij Muiden al een bord tegenkwamen vanwege te verwachte ernstige verkeershinder op de N203 bij Krommenie. Waar een klein dorp toch mee beroemd en genoemd kan worden. Bij thuiskomst en nadere navorsing in de krant staat ons de komende tijd nog wel wat te wachten met de renovatie van de bruggen over de Nauernasche Vaart. We blijven daarom nog meer even doorgaan met ons jaarthema Ontmoeten. Je moet nu eenmaal ook je best voordoen om dat te realiseren.

Vakantietijd is ook tijd om dat te lezen waar je anders niet aan toekomt. Dit verhaal van Bertus Aafjes wil ik met u delen.
Matthé Bruijns

Op zekere morgen verliet een belastingambtenaar zijn huis om achterstallige belasting te gaan innen. Nauwelijks was hij buiten of hij ontmoette de duivel. Beiden moesten dezelfde richting uit en knoopten een gesprek aan. De duivel was op weg om zieltjes te vangen. De belastingambtenaar, die ook het een en ander vangen moest, was begrijpelijkerwijze nieuwsgierig hoe de duivel het aanlegde zijn doel te bereiken. 'Zo moeilijk is het niet,' zei de duivel. Als iemand ergens op aarde een ander naar de duivel wenst, dan heb ik recht op die ander, en behoef hem maar naar de hel te slepen.' 'Dan zul je niet te klagen hebben,' antwoordde de belastingambtenaar, 'want vandaag de dag wensen heel wat mensen elkaar naar de duivel.'

De duivel zei, 'dat is wel zo. Maar het fijne van de zaak is, dat ik pas recht op een mens heb, als iemand hem werkelijk van hart en ziel gemeend naar de duivel wenst. En dat komt jammer genoeg haast nooit voor. De mensen schelden maar wat.'

Al voortlopend waren de duivel en de belastingambtenaar een taveerne in Neeritter genaderd.

Daar zat juist een groot gezelschap bijeen, de ene pint bier na de andere werd naar binnen geslagen,

de stemming was verhit en de stamgasten wensten elkaar luidkeels naar de duivel.

'Pak ze,' zei de belastingambtenaar, 'je hebt ze hier maar voor het grijpen.'

'Dat zeg jij,' zei de duivel, 'maar het fijne van de zaak is dat ze er eigenlijk niets van menen.'

Zo liepen zij onverrichter zake verder.

Uit meer dan een huis van het dorp klonk twistgeschrei hun tegen en menigmaal hoorden zij boven alles uit:

'Loop naar de hel,' en 'De duivel hale je.'

Maar het fijne van de zaak was, dat dit geen enkele maal hartgrondig gemeend was. Het was maar bij wijze van spreken.

'Nu,' zei de belastingambtenaar toen hij aan zijn adres gekomen was, 'ik hoop dat ik beter vang dan jij' en hij klopte aan de deur.

Nauwelijks echter had de bewoner het doel van zijn komst vernomen of hij riep hartgrondig: 'Loop naar de duivel'.

'Dat is gemeend,' schreeuwde de duivel en met een kreet van vreugde greep hij de belastingambtenaar in de nek.

Beiden verdwenen en zijn sindsdien nooit meer in Neeritter gezien.



WELKOM BIJ PRACHTIGE LEZINGEN

Al bijna 500 jaar zijn er Doopsgezinden in de Zaanstreek.

Er zijn heel wat Vermaningen (Doopsgezinde kerkgebouwen) te vinden, al herken je ze vaak niet omdat het schuilkerken zijn.

Maar waar komen die Doopsgezinden eigenlijk vandaan, wat geloven ze?

Zijn ze orthodox of vrijzinnig?

En zijn Doopsgezinden ook niet die jongens die dienstweigerden? Is Vrede een belangrijk thema?

En al die mensen die geen eed willen afleggen?

Wat is de achtergrond van hun denken en doen, dat juist ook zo te maken heeft met een eigen verantwoordelijkheid en vrijheid in geloof?

De Doopsgezinde Gemeenten van Zaandam, Koog, Zaandijk en Westzaan, en van Krommenie willen graag een kijkje geven in de geschiedenis en het gedachtengoed van de Doopsgezinden.

We doen dat in een reeks openbare lezingen, een filmavond en een excursie: op 5 avonden in het najaar komen belangrijke en actuele thema's aan bod

- Maandag 9 september **Vrijheid** – spreker dr. Marius van Hoogstraten
- Maandag 23 september **Geweldloosheid en Rechtvaardige Vrede** – spreker dr. Andrés Pacheco Lozano (Engelssprekend)
- Maandag 7 oktober **Eigen verantwoordelijkheid** – spreker dr. Nina Schroeder-van 't Schip
- Maandag 21 oktober **Menno Simons** – spreker ds. Alex Noord
- Maandag 4 november **Verzoening: filmavond met maaltijd vooraf**
- Op zaterdag 16 november hopen we een bezoek te brengen aan de bakermat van de Doopsgezinden, aan Witmarsum en Pingjum in Friesland – rondleiding ds. Flora Visser



De avonden beginnen om 20.00 uur, inloop vanaf 19.30; we streven er naar om 21.30 af te sluiten; locatie Doopsgezinde Vermaning, Westzijde 82 in Zaandam.

De organisatie is in handen van ds. Margarithe Veen, predikant van de samenwerkende Doopsgezinde Gemeenten te Zaandam en Krommenie,

ds.margarithe.veen@kpnmail.nl

en Cocky Brouwer, voorganger van de Doopsgezinde Gemeente Koog, Zaandijk en Westzaan, cockybrouwer@gmail.com

In verband met de koffie is het fijn te weten hoeveel aanwezigen er zullen zijn. Iedere lezing is ook afzonderlijk te bezoeken. We zien uit naar uw komst!