



Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

Zondag 13 oktober: Zonder onnodige ballast, kom je er wel!

**Oktobermaand, Maria-rozenkransmaand –
Wereld-Missiem maand - Herfstmaand,**



Ofwel: hoe maken we van gewone dagen, dagen van ontmoeting en verbinding.

Begin maar zelf, door van een gewone dag een bijzondere dag te maken en er een feestelijk tintje aan te geven.

Want in de wereld om ons heen, dreunt de strijd aan alle kanten van geweld op geweld. We schudden ons hoofd en kijken vertwijfeld en ontzet naar de nieuwsberichten.

Kan nou niemand dit geweld stoppen... gewoon **Stoppen!!**

Maar al die donkere berichten mogen ons niet moedeloos maken.

Dus komen we bij elkaar, zingen en bidden tegen de klippen op en steken in vertrouwen een kaarsje op bij Maria, Koningin van de Vrede!

Deze zondag hebben we een thema dat voortkwam uit de vraag van een jongeman die aan Jezus vroeg: Wat moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven? “Zeg me, wat moet ik doen”?

Tja, ik denk dat dit een heel menselijke vraag is, die we allemaal wel eens stellen. Uit Jezus mond horen we dat we eerst de leefregels moeten volgen en alles verkopen en achterlaten. Maar dan nog blijkt dit bijna een onmogelijk ideaal voor ons gewone mensen. Denk maar aan de bultige ballast van een kameel die ook niet door het oog van de naald kan.



Belangrijk data:

- **Maandag 21 oktober**
Schoonmaken Bovenzaal
- **Woensdag 23 oktober**
Vergaren en nieten parochieblad



214e nieuwsbrief oktober 2024

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

Zakt de moed je al in de schoenen. Of toch niet???

Kunnen we van ons afleggen wat te zwaar is om alleen te dragen? of drukt de ballast teveel op je schouders?

Wees allen hartelijk welkom as zondag om 10 uur in de Jozefkerk. Pastor Ria Casalod gaat ons voor en het Gemengde koor olv Inga Kruma begeleidt en ondersteunt ons.

En natuurlijk na afloop drinken we samen heerlijke koffie/thee in de Bovenzaal.

Met hartelijke groet,
Pastor Ria Casalod



Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 13 oktober 2024.

Zondag 13 oktober a.s. is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam. Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte.

Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.

Datum: zondagmiddag 13 oktober 2024.

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw.

Aanvang: 16.30 uur.

Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883,

email: bertvalk1953@gmail.com



Christian Climate Action

Christian Climate Action organiseert een paar keer per jaar het Schipholgebed. We staan stil bij alle klimaatschade die hier wordt veroorzaakt. Middenin de haast, het lawaai en de kerosinedampen vragen we ruimte voor de schepping. We volgen een eenvoudige liturgie en na afloop is er gelegenheid voor thee en ontmoeting.

Christian Climate Action is een gemeenschap van christenen die elkaar steunen bij geweldloze directe actie en openbare getuigenissen rondom de klimaat- en ecologische crisis.

In de bijlage vindt u meer informatie over Christian Climate Action.

