



Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

Zondag 10 november: Jona

Zondag is er weer een dienst waar mensen met een verstandelijke beperking onze gast zijn. Dit zijn vieringen met een hele lange traditie. Kerken van allerlei christelijke signatuur zijn om de beurt plaats van samenkomst. Een oecumenisch project waar we gelukkig mee zijn.

Voor de gasten is het altijd heel bijzonder om overal welkom te zijn. Voor de voorgangers ook een uitdaging om de boodschap in heldere woorden uiteen te zetten. En om niet te veel thema's door elkaar heen te halen. Daardoor vinden vele mensen dit soort vieringen ook zo plezierig. het is tenminste duidelijk waar het om gaat.

Ik wil zondag het verhaal van Jona vertellen. Het eerste deel kennen we allemaal. De profeet die wegloupt voor zijn door God gegeven opdracht. Hij is bang, hij gelooft niet in zijn boodschap en gaat op een schip precies de andere kant op dan waar hij naar toe zou moeten gaan. Wanneer een zware storm tegen het schip beukt, denken de matrozen dat Jona de oorzaak is van al deze ellende. En één, twee, drie in gods naam gaat hij overboord, waar hij wordt opgeslokt door een grote vis.

Jonas in de wallevis
Die vannacht gevangen is
In het zoute water
Visje houd je snater
Visje houd je lachebek
Van je een, twee, drie



Dit liedje kennen we allemaal, maar ook hoe het daarna verder gaat?
Ik zie u graag zondagmorgen samen met onze gasten.

Matthé Bruijns



Belangrijk data:

- **18 November**
schoonmaak kerk
9.00 uur
- **9 December**
schoonmaak kerk
9.00 uur
- **11 December**
Vergaren en nieten
parochieblad
9.00 uur
- **13 December**
Klaarzetten kerstmarkt
10.00 uur
- **15 December**
Kerstmarkt kerk
11.00 uur

218e nieuwsbrief November 2024

Deze nieuwsbrief is ook te vinden
op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

De verkiezingen

Ik weet niet hoe u wakker werd op woensdagmorgen (ik ben niet de hele nacht opgebleven om de uitslagen van de verkiezingen in de Verenigde Staten live te volgen), maar net zo'n kilte kwam er over mij als bij onze Tweede Kamerverkiezingen in het vorige jaar en zoveel andere Europese uitslagen daarna..

Zoveel twijfel voor de toekomst die toch al vol is van onzekerheid.

En toeval of niet, de volgende ochtend las ik deze tekst over de rups die de toekomst kwijt was
Ik geef hem mee aan al die mensen die zich na woensdagmorgen zorgen maken.

Matthé Bruijns

Er was eens een rups die de toekomst kwijt was.

Hij kon hem nergens meer vinden. Dat was vervelend.

Hoe kon hij ooit een vlinder worden als er geen toekomst was?

De uil wist het ook niet.

Hij heet de wijste van de dieren te zijn, maar meestal heeft hij geen antwoord op moeilijke vragen.

Misschien is dat juist wel heel wijs.

Maar de rups had er niks aan. Hoe kon hij ooit een vlinder worden?

De uil deed zijn ogen dicht en ging een dutje doen.

De rups dacht dat hij dat ook maar beter kon doen.

Hij spon een cocon en legde zich mistroostig te slapen.

Een tijdje later werd hij verwonderd wakker: als vlinder.



Je kunt de toekomst wel kwijt zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen toekomst meer is.

Stephan de Jong, predikant

Zincafé Kogerkerk zondagmiddag 17 november 2024:

Onderwerp: Iedereen Populist???

Spreker: Huub Buijssen.

Huub Buijssen is klinisch psycholoog en auteur van het boek “De verborgen psychologische achtergronden van het populisme”. Daarin verbindt hij de resultaten van psychologisch onderzoek met de politieke actualiteit, historische achtergronden en persoonlijke en alledaagse waarnemingen.

Mondiaal is het populisme in opkomst. Wat is het geheim van de aantrekkingskracht van het populisme en van populistische leiders? En ook: hoe komt het dat zij veelal de steun genieten van degenen die door hun ideeën het meest getroffen worden?

Buijssen stelt dat populistische politici een appel doen op universele menselijke emoties en verlangens, waarvan we ons doorgaans niet bewust zijn. Dat helpt ons te begrijpen wat er aan de hand is. Buijssen laat zien dat een Amerikaanse populisme-expert gelijk had toen hij zei: ‘In ieder van ons sluimert een populist.’ Dat betekent dat we pas en zinvol gesprek met populisme-sympathisanten in onze sociale omgeving kunnen voeren, als we hun onderliggende motieven begrijpen en proberen in gesprek te blijven.

In dit Zincafé gaan we met Huub Buijssen in gesprek over het thema van zijn boek.

[Het Zincafé Kogerkerk is een Zaans Platform voor opinie en gesprek voor vraagstukken het raakvlak van zingeving, maatschappij en cultuur.](#)

Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog aan de Zaan

Aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 uur.

Toegang gratis, na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten.





17 november Diaconale zondag: S.O.F.

U heeft het al kunnen lezen in het parochieblad: Op deze dag gaan we in alle parochies actievoeren voor het **Sokken en Ondergoed Fonds (SOF)**.

We vragen u dan om NIEUW ondergoed en/of sokken mee te nemen als bijdrage in natura. We zetten naast de inzamelkrat ook een collecteschaal of – mandje neer waar uw financiële bijdrage in kan als het niet gelukt is om iets te kopen.

Zo hopen we het jubileum van de Kledingbank te kunnen vieren met een mooi cadeau. Alles wordt besteed aan de mensen om ons heen. Op die manier leveren we samen zeer effectieve hulp.

De IPCI en de kledingbank rekenen op u op 17 november!!

Namens het bestuur,

Frans van Rooij, voorzitter.



Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 10 november 2024.

Zondag 10 november a.s. is er weer een Taizéviering in de Noorderkerk in Zaandam.

Onze vieringen zijn gebaseerd op de diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. Die Stilte staat net als in Taizé centraal. In de stilte is er ruimte om tot jezelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.

Datum: zondagmiddag 10 november 2024.

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw.

Aanvang: 16.30 uur.

Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883, email: bertvalk1953@gmail.com

