



Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

Zondag 24 november: Feest van Christus Koning

Komende zondag, 24 november, is de laatste zondag van het liturgisch jaar B. Wij vieren het feest van Christus Koning.

Tegelijk is er uitzicht op de verwachtingsvolle adventstijd, die 1 december gaat beginnen.

Nico Kerssens gaat ons voor in een eucharistieviering.

Het Gemengd Koor o.l.v. Inge Reijn zal de viering muzikaal ondersteunen.



Belangrijk data:

- **9 December**
schoonmaak kerk
9.00 uur
- **11 December**
Vergaren en nieten
parochieblad
9.00 uur
- **13 December**
Klaarzetten kerstmarkt
10.00 uur
- **15 December**
Kerstmarkt kerk
11.00 uur

220e nieuwsbrief November 2024

Deze nieuwsbrief is ook te vinden
op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

The Chosen

Half november 2024 hebben we de laatste aflevering van de Bijbel serie The Chosen jaargang 3 gezien. En het smaakt naar meer! Vanaf 8 januari 2025 gaan we verder met jaargang 4, weer elke woensdagochtend in de pastorie van de Odulphus aansluitend op het “koffie drinken” van 10.00 uur.

The Chosen is een dramaserie over het leven van Jezus, gezien vanuit de levens van de mensen om Hem heen. Mensen met al hun onzekerheden, boosheid, verdriet en ongeloof in een wereld vol onderdrukking, politieke onrust en groepen die tegenover elkaar staan. Dat maakt juist dat deze Bijbelverhalen zo herkenbaar zijn voor ons in de 21 e eeuw. Wat is er in wezen veranderd sinds tweeduizend jaar geleden? Elke aflevering blijkt steeds tot vragen en inzichten in ons eigen leven te leiden.

De serie is weliswaar een doorlopend verhaal, maar elke aflevering is een op zichzelf staande episode uit de Bijbel. Na een korte toelichting is de grote lijn goed te volgen.

In jaar 1 hebben we gezien hoe Jezus zijn leerlingen kiest, zoals Simon Petrus en Mattheus. We zagen hoe Maria Magdalena door Jezus werd gered en het eerste wonder, de bruiloft van Kanaän. Vervolgens verspreidt het nieuwtje zich dat Jezus de Messias is met tot gevolg: nieuwe volgelingen maar ook problemen (jaar 2).

In jaar 3 is de spanning langzamerhand opgelopen. De leerlingen worden nu erop uitgestuurd door Jezus om de Boodschap te verkondigen. En ook dat leidt tot de nodige moeilijkheden, twijfel soms en bij Simon Petrus tot crisis in zijn eigen leven.

En zo gaan we naar de volgende jaarserie, waar de spanning tussen rivaliserende leiders groter wordt en de vijandschap richting Jezus groeit. Een aflevering duurt ongeveer een uur.

Iedereen is welkom en van harte uitgenodigd deze prachtige films te bekijken.

NB heeft u belangstelling voor de films op een doordeweekse avond? Laat u dat vooral weten.

Meer informatie bij Vera Schneijderberg (vschn@hotmail.com of 06 41 11 68 90)

