



Jozefparochie Nieuwsbrief

Beste parochianen,

Zondag 23 februari: thema's van de Bergrede

Na alle feestelijkheden en juichende gezangen van afgelopen zondag rond het pastorale afscheid van pastor Wil Waardijk, moeten we ons nu weer richten op wat komen gaat: De 7^{de} zondag door het jaar C – de Veertigdagentijd staat in de verte al te wenken maar we krijgen nog even de tijd om ons te bezinnen en waar nodig het nog goed te maken.

De wereld om ons heen met schreeuwerige leiders die denken te weten welke richting het op moet, baren ons allemaal veel zorgen.

En dan horen we deze zondag in de Bergrede Jezus zeggen: wanneer je geslagen wordt op de ene wang, keer dan ook je andere wang toe.

Dat klinkt heftig - niet oordelend noch veroordelend zijn, maar barmhartig en begripvol de ander tegemoet treden.

Goed doen aan wie je haten en je vijand beminnen.

Het zijn lastige thema's uit de Bergrede van Jezus die we komende zondagen gaan horen en waar we samen proberen er een antwoord op te vinden.

Dat onze plek van samenkomst in de Bovenzaal van de Jozef, juist nu met al onze bezorgdheden voor de wereld om ons heen, een plek van hoop en kracht mag zijn waarin we bidden om wijsheid, liefde en inzicht tussen mensen en volkeren, en waar iedereen van harte uitgenodigd is om mee te bidden en te zingen.



Belangrijk data:

- **Woensdag 5 maart 10.30 uur**
Aswoensdagviering in de Bovenzaal
- **Maandag 10 maart 9.00 uur**
Schoonmaak Bovenzaal
- **Maandag 7 april 9.00 uur**
Schoonmaak Bovenzaal
- **Woensdag 9 april 9.00 uur**
Vergaren en nieten parochieblad
- **Zaterdag 12 april 9.00 uur**
Grote schoonmaak kerk

234e nieuwsbrief februari 2025

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

Natuurlijk, na afloop bij de koffie/thee, mogen we nog heerlijk terug blikken op al het goede dat we samen deelden, en de vele mensen die voor het afscheid van pastor Wil naar de Jozef waren gekomen.

Heel veel dank aan **IEDEREEN** die zijn haar steentje heeft bijgedragen aan deze hele dag. Iedereen had maar 1 doel: het moet voor onze pastor Wil een onvergetelijke ontmoetingsdag worden.

En hij heeft genoten, dat zag iedereen die naar hem keek. Koren, muzikanten kerkversierders, koffieschenkers, boekjesdrukkers, feestliedmaker en alle uitvoerende krachten die zich voor hem hebben ingezet.

En natuurlijk familie, vrienden en vriendinnen, oud-parochianen en oud-collegas en leerlingen van het St. Michaelcollege en collegas uit het pastoraat. Wat een zegen en vreugde om dit met elkaar te mogen beleven. Het was in alle opzichten een reünie van ontmoeting en herkenning!

Wees allen van harte welkom as zondag 23 februari om 10 uur in de Bovenzaal van de Jozefkerk.

Pastor Ria Casalod



VASTENACTIE

We voeren dit jaar actie voor een project in **Oeganda**:

GFT afval, grondstof voor briketten

De voordelen op een rijtje:

- 1 **schoner voor het milieu**
- 2 **goedkoper voor de portemonnee van de mensen**
- 3 **helpt in de strijd tegen ontbossing**
- 4 **minder zwerfafval**
- 5 **bespaart de vrouwen veel tijd**
- 6 **levert extra inkomsten in de huishoudens**

Dat noemen we een WIN-WIN-WIN-WIN-WIN-WIN situatie!

We gaan weer aan de slag bij de Jozef!

- Iedere zondag **taart** bij de koffie tegen betaling!
- Iedere zondag kunt u ook **loten voor de Paaskaars** kopen. € 3,- per stuk, maar 3 voor €10,- . Dat is lekker voordelig voor de Vastenactie.....
- Iedere zondag **boekenmarkt**.
- 30 maart **Spelletjesmiddag** met rummicub, sjoelen, kaarten, een soepje en een broodje tegen betaling.
- 13 april Palmzondag **Brocante markt** en **Paaskaarsverloting**.



Denkt u er aan:

U in te schrijven op de taartlijst in de Bovenzaal;

Uw boeken voor de boekenmarkt in het portaal van de kerk (liefst in tas of doos) te zetten?

Uw spullen vanaf zondag 9 maart in te leveren die op de brocantemarkt verkocht kunnen worden

U in te schrijven voor de spelletjesmiddag!

We hopen op een mooie opbrengst voor dit mooie project!

Namens de Vastenactiegroep,
Maurien



Zincafe Kogerkerk zondagmiddag 2 maart a.s.

Spreker: Natascha van Weezel

Onderwerp: *Hoe houd je je hart zacht?*

Een pleidooi voor het radicale midden in tijden van oorlog.

Natascha van Weezel schreef een veel gelezen essay onder deze titel – in drie maanden tijd beleefde het drie herdrukken. De titel ontleende ze aan een les van haar vader, de journalist Max van Weezel. Op moeilijke momenten zei hij tegen haar: ‘houd je hart zacht’.

Op 7 oktober 2023 veranderde voor velen de wereld door de aanslag van Hamas in het zuiden van Israël op een muziekfestival en kibboetsen. Dat geldt zeker ook voor Natascha van Weezel, die van Joodse afkomst is. In de huidige gepolariseerde tijd word je min of meer gedwongen te kiezen vóór Israël en tégen Palestina of omgekeerd. Natascha weigert te kiezen en zoekt steeds weer de nuance en naar een verbindende positie in het midden. krachten in tijden van toenemende polarisatie.

Ze gaat de dialoog aan met Joden en Moslims en blijft hoopvol en vastberaden streven naar wederzijds begrip en benadrukt het belang van de zachte krachten in tijden van toenemende polarisatie.

Natascha van Weezel is auteur, documentaire maakster en columnist van Het Parool. Haar boek "Hoe houd je je hart zacht?" is deze middag te koop.

Gastheer is als gebruikelijk Jaap van Kampen.

Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan

Aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.30 uur.

Toegang gratis, na afloop collecte ter bestrijding van de onkosten. Het is handig contant geld mee te nemen voor de consumpties en de collecte.

