



NIEUWSBRIEF

30 maart 2025

www.katholiekzaanstreek.nl

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de zomertijd in. Dat betekent dat de klok een uur vooruit gaat. Vergeet het niet anders bent u net op tijd om koffie met koek te bestellen voor de Vastenactie en mist u de viering

Dinsdag 1 april is er om 10 uur Koffiedrinken in de Pinkzaal en dat is geen grap.

4e zondag van de 40 -dagentijd

De lezing van de komende zondag staat ook bekend als die van de Verloren Zoon. Lang geleden maakt de kunstenaar Nynke van Amersfoort een serie van 6 afbeeldingen gemaakt van op elkaar geplakt papier voor de parochies van Assendelft, Krommenie, Koog aan de Zaan, Wormer en Wormerveer. Het waren goede jaren van samenwerking en veel samenbindende initiatieven. Het vormt deze zondag de liturgische verbeelding.



In de 40-dagentijd beleven we op 5 donderdagavonden opnieuw een oecumenische vesperserie.

Daarvoor hebben de parochie Martelaren van Gorkum, de Doopsgezinde Gemeente van Zaandam, de Kogerkerk, en de Doopsgezinde gemeente van Koog, Zandijk en Westzaan weer een mooie serie samengesteld.

Het centrale thema is 'Heilig je leven - maak je leven heel'.

Elke avond zullen we meeleven met een andere 'heilige van nu', een persoon, een groep of een organisatie

Zoals in andere jaren zullen zang en stilte een grote rol spelen.

Alle vespers vinden op donderdag om 19.15 uur plaats in de Kooger Vermaning, Lagendijk 34 te Koog aan de Zaan.



Zaterdag 5 april: Boeken/Platenmarkt St. Petruskerk – Krommenie

Op zaterdag 5 april 2025 is er weer een grote Boeken-en Platenmarkt in de St. Petruskerk,

U bent van harte welkom van 10:00 uur tot 16:00 uur.

We hebben, net als voorgaande jaren, veel prachtige kunstboeken, kinderboeken, kookboeken, romans, Nederlandse literatuur, poëzie, streekromans en heel veel thrillers.

Ook veel bijzondere oude boeken voor de verzamelaar.

De boeken gaan voor een zacht prijsje weg.

Een zeer gevarieerd aanbod voor lage prijzen.

De boeken staan overzichtelijk op soort en alfabet!

Als extra krijgt iedereen bij aankoop van een of meer boeken een Boekenweekgeschenk cadeau!

Ook hebben we dit jaar weer een grote voorraad LP's.

Van klassieke LP's, Nederlandstalige muziek, cabaret, popmuziek uit de jaren 70-80-90, sfermuziek en cabaret.

Ook zijn er veel CD's en DVD's te koop en natuurlijk zijn er ook weer legpuzzels te koop, waaronder enkele van Jan van Haasteren, That's Life en was Gij

Als u vroeg komt, dan heeft u de beste keus! Want weg is weg.

Hongerdoek 2025: Samen dromen – Liefde zij daad.



Twee kinderen, een iets oudere jongen en een jong meisje, lijken naar de aanstormende tornado te kijken.

Houden ze die in de gaten? Van veel paniek is er nog geen sprake.

Denken zij dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen?

Dat de tornado nog af zal buigen?

Zoals zovelen ook hier in het Westen denken dat het wel met een sisser zal aflopen.

Of dat slechts anderen getroffen zullen worden door rampspoed?

Twee meisjes zitten in een rubberboot.

De beide kinderen zijn kleindochters van de kunstenaars.

Een meisje draagt een zwemband met de tekst 'oma'.

Onduidelijk is wat de beide meisjes aan het doen zijn.

Spelen ze of vissen ze de jerrycans met drinkwater uit zee?

Het lijken wel de enige twee kinderen die mobiel zijn en die van het eiland weg zouden kunnen gaan.

Willen ze misschien vluchten voor de aankomende tornado?



Een meisje uit Afghanistan draagt haar broertje of zusje.

De last is duidelijk te zwaar voor haar.

Veel kinderen in landen in het Zuiden moeten vanwege de armoede al op jonge leeftijd meewerken of worden vroeg verantwoordelijk voor zusjes en broertjes.

Vaak schiet het kind-zijn er bij in.



Dat de kinderen, die zo verschillend zijn, op één eiland verblijven en op elkaar betrokken zijn, een gemeenschap vormen,

staat symbool voor de manier waarop de huidige crises in de wereld aangepakt moeten worden: in gezamenlijkheid van alle volkeren en mensen.

Dat is de enige manier die nog soelaas kan bieden.

Alle andere wegen, waarin naties en groepen zich van elkaar afzonderen, lopen -letterlijk- dood.

Niet de vraag: waar komen deze kinderen vandaan?, maar de vraag: waar gaan deze kinderen naar toe? moet gesteld worden.

Gebed in de Veertigdagentijd

Trouwe en rechtvaardige God,
U geeft de onderdrukten recht;
en de armen brood.

Wees en weduwe gaan U aan het hart.
U omringt vreemdelingen met uw zorg.

Open onze ogen en oren voor onze naasten in nood
Open onze harten en onze handen
voor wie geen toekomst meer zien in hun eigen land,
en voor wie ontheemd en kwetsbaar zijn.

Wij bidden voor gelovigen in landen waar strijd is:
vervul hen met mededogen, wijsheid, en hoop,
zodat de vlam van het evangelie niet dooft,
en uw kinderen hoop uitdragen in een wereld vol wanhoop.

Breng uw Rijk van vrede, verzoening en recht,
met onbegrensde liefde in een rijk zonder grenzen,
waar niemand meer 'vreemdeling' heet,
maar ieder meetelt, niemand is minder, niemand is meer.

Laat uw rijk komen Heer
En leer ons tot die tijd leven in uw licht en liefde
in de naam van Jezus Christus, onze Redder,
die ons in de vreemdeling tegemoet treedt.

Aan uw hand willen wij gaan
naar een toekomst vol van hoop
Amen

Zaanse Liedavond Willem Barnard

Houdt u van zingen of bent u liefhebber van kerkmuziek?



Op dinsdag 8 april is er een avond rond de liederen van de grote kerklieddichter: Willem Barnard (1920-2010). Op deze avond zullen we bekende en onbekendere Barnardliederen, de meeste passend bij de tijd van het kerkelijk jaar, horen en zingen, o.a. Met de boom des levens, Alles wat over ons geschreven is, Laat zo uw gezindheid zijn, De aarde is vervuld.

M.m.v. Gerda van de Haar, Ike Wolters, koordirigent en cantor-organist en de predikanten Hans de Waal en Bart Vijfvinkel

Dinsdag 8 april 20.00-21.30 uur
(koffie en thee vanaf 19.30 uur, drankje na afloop)
Locatie: Nicolaaskerk Krommenie, Kerkplein 1
Entree: gratis (collecte na afloop)