



Jozefparochie Nieuwsbrief

Zondag 23 November: Christus Koning

A.s. zondag zal Pastoor Nico Kerssens bij ons voorgaan in een Eucharistie viering.

De viering zal begeleid worden door het gemengd koor olv Inge Reijn.

Wij hopen u allen te zien!

Het parochieteam



Belangrijke data:

- **Maandag 8 December om 9.00 uur**
Schoonmaak kerk
- **Woensdag 10 December om 9.00 uur**
Vergaren en nieten parochieblad
- **Zondag 14 December om 11.00 uur**
Kerstmarkt Jozefparochie

272e nieuwsbrief november 2025

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

Christus Koning

En dan zijn we alweer bij het kerkelijke Oudjaar aangeland.

Een jaar lang zijn we met Jezus meegetrokken
en op het einde van het jaar dan blik je terug over alles
met wat we met en rond Hem hebben beleefd en ervaren.

En dan trek je conclusies.

De kerkgemeenschap viert deze laatste zondag het feest van Christus Koning,
een andere koning dan in Blauw Bloed voorbij komt.

Een koning met het grote hart.

Manu Verhulst schreef er deze tekst bij:

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.

Het stond reeds op zijn executiepaal.

Als reden? Als spot? Wie zal het zeggen?

Dat Hij Koning is, heeft Hij zelf beaamd,

maar onmiddellijk eraan toegevoegd:

pas op, Ik heb geen paleis, geen troon, geen kroon tenzij een doornenkroon.

Mijn Koninkrijk ligt elders.

Het kent geen rijksg gebied of grens, maar ligt in de grenzeloze liefde

waardoor mensen voor elkaar volop mens kunnen zijn,

mensen met een warm hart.

Dat Koninkrijk [van onze Harten-Koning]

*is ons menselijk avontuur van goed en kwaad, van licht en donker,
van zoveel vrijheid en verslaving.*

Dat menselijk avontuur van groot verlangen en verdriet

om al wat schoon en goed is, en tegelijk zo tijdelijk en begrensd.

In zijn Koninkrijk opent Hij voor elke mens een nieuwe horizon.

Ons thuisland is zijn hart, zijn liefde die geen grenzen kent.

Dat Hij Koning is, is niet van gisteren.

Maar dat Hij nog vandaag

Koning wil zijn in ons leven,

dat is het wonder dat ons helpt om volop en volledig

mens te worden voor eeuwig.



Kerstpakkettenactie

Vanaf zondag, 16 november, vragen wij uw aandacht voor mensen in onze directe omgeving. Daarbij kijken we naar de Kerstdagen. Juist dan kunnen we iets extra's doen voor mensen, voor wie deze dagen niet feestelijk zijn.

De artikelen kunnen ingeleverd worden **tot en met 7 december**. Ook kunt u een bijdrage overmaken naar de RABO rekening van de IPCI. **Het nummer is:**

IBAN NL91 RABO 0147 0806 81 onder vermelding: Kerstpakketten actie Jozef.

Wij hopen, dat deze actie een groot succes gaat worden!

Namens de IPCI hartelijk dank.

Voedsel & Drank (alleen lang houdbaar)

Rijst (basmati of pandan)

Linzen of kikkererwten (gedroogd of in blik)

Halal/vegetarische soep in blik of zak

Zongedroogde tomaten of olijven

Pasta + universele pastasaus (zonder vlees)

Koffie

Thee (muntthee, zwarte thee, kruidenthee)

Honing of dadels

Koekjes of biscuitjes (zonder gelatine/alcohol)

Vruchtensap (zonder alcohol)

Jam

Verzorging & Warmte

Douchegel of shampoo (neutraal geparfumeerd)

Handcrème of lippenbalsem

Warme sokken of handschoenen

Wat er NIET in mag:

Vleesproducten (ook geen vlees in blik), Alcoholische dranken, Versproducten

