



Jozefparochie Nieuwsbrief

Zondag 30 November: Advent

Het gaat Advent worden.

In de kerk zal dat weer te zien zijn in de Adventskrans waar het licht tegen het duister van de tijd in zal groeien naar vier kaarsen.

Er zullen teksten klinken van profeten. Hoopvolle woorden die het onrecht van de machthebbers aanklagen, toen en nu. Die hoop aanzeggen, ommekeer, ook al is dat een kind dat nog moet opgroeien.

Maar de verwachting mag nooit ophouden, want er is al te veel dat ons terneerdrukt, dichtbij en veraf, met al die 'crisissen' die er zijn.

Daarom steken we één licht aan in een duistere wereld als teken van hoop

Het gemengd koor olv Inga Kruma zal de viering muzikaal omlijsten.

Welkom zondagmorgen om 10 uur in de Bovenzaal. Daar zitten we in ieder geval lekker warm, ook al is het buiten nat en guur.

Matthé Bruins



Belangrijke data:

- **Zondag 7 December**
Sluitingsdatum Kerstpakket-actie
- **Maandag 8 December om 9.00 uur**
Schoonmaak kerk
- **Woensdag 10 December om 9.00 uur**
Vergaren en nieten parochieblad
- **Zondag 14 December om 11.00 uur**
Kerstmarkt Jozefparochie

273e nieuwsbrief november 2025

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

Lectionarium

Met de eerste zondag van de Advent begint ook een nieuw liturgisch jaar en wisselt ook de evangelist uit wiens boek we lezen.

Dit jaar zal Matteüs onze gids zijn op zoek naar wie Jezus nu werkelijk is. Matteüs begint zijn evangelie met een op het oog langdradige geslachtslijst. Waarbij een eindeloze rij, in onze ogen en oren lastig klinkende, namen staan geschreven.

Beginnend met Abraham, Isaak en Jakob via de grote koningen David en Salomo komt men na 3 x 14 generaties (toeval bestaat niet) uit bij Jozef, de man van Maria. Bij haar werd Jezus verwekt, die Christus genoemd wordt. Ik vind dat wel mooi, eindeloze rijen mannen, maar uiteindelijk doen ze er niet veel toe, want het gaat om Maria. Matteüs vertelt in zijn boek wie hij in Jezus heeft ontmoet de Christus.

Meer dan een halve eeuw dragen we bij het binnenkomen in de kerk het Lectionarium, het voorleesboek met daarin de lezingen van de zondag, met ons mee. Deze boeken begonnen echt gebruikssporen te vertonen. De kaften kwamen er wat losjes om heen te zitten.

Nu hebben de bisschoppen van Nederland alle parochies een nieuw lectionarium geschonken (op de een of andere manier hebben we dat zelf betaald via de afdracht aan het bisdom). Maar eigenlijk zit het Sint Nicolaasfeest toch ook een beetje op die manier in elkaar. Goud op snee nog wel, met een mooie grote letter om plezierig uit voor te lezen. Met voorin een tabel waarin de Paasdatum valt en de daaraan mee schuivende feestdagen. Deze loopt tot 2069. Mijn al 25 jaar geleden overleden moeder zei dan: 'het zal mijn tijd wel duren.' Dat zeg ik ook, ik ben dan 108.

Matthé Bruijns



Symbolische bloemschikking

Weest dus bereid.

Vol verwachting klopt ons hart zingen kinderen in deze dagen.

Het hart van ons als Kerk gaat nu vol verwachting kloppen, want de Heer gaat komen.

Onze Heer Jezus Christus - die komende is - ziet naar ons uit en verwacht dat wij zij komst met vreugde voorbereiden.

De symbolen:

de kleur groen van de bladeren, symbool van Hoop en verwachting voor wat komen gaat.

De liturgische kleur van de advent is paars.

