



Jozefparochie Nieuwsbrief

Zondag 7 december: 2e Advent

Hoort wie klopt daar....! zongen we op 5 december. Het feest van goedheiligman Sint Nicolaas is voorbij. Maar is dat wel zo?

Sint Nicolaas hoort bij de Advent, hij is één van de Adventsheiligen net als bijvoorbeeld Sint Maarten (11 november) en Sint Lucia (13 december).

Zij worden beschouwd als lichtbrengers in deze donkere dagen, donkere tijd - letterlijk én figuurlijk. Zij wijzen ons op het komende Kerstfeest, vertellen kerstboeken ons. Net als de kerstboeken die je bij de supermarkten gratis krijgt, soms wel 100 pagina's dik, maar die vertellen alleen maar wat je allemaal kunt eten met Kerstmis en Oud- en Nieuw.

Wij hebben een ander Kerstboek, het is onze bijbel, die ons in deze Advent verhalen aanreikt van de profeet Jesaja en de evangelist Matteus. Ze houden ons scherp. Ze helpen ons bij het wachten op de komst van onze redder Messias Jezus. Maar...wachten we af? Of wachten wij Hem op? Staan we op de uitkijk? Zijn we waakzaam?

Wij hopen u zondag te zien in **de Bovenzaal**. Het gemengd koor zingt deze zondag olv Inge Reijn.

Ko Schuurmans



Belangrijke data:

- **Zondag 7 December**
Sluitingsdatum Kerstpakket-actie
- **Maandag 8 December om 9.00 uur**
Schoonmaak kerk
- **Woensdag 10 December om 9.00 uur**
Vergaren en nieten parochieblad
- **Zondag 14 December om 11.00 uur**
Kerstmarkt Jozefparochie

274e nieuwsbrief December 2025

Deze nieuwsbrief is ook te vinden op de website:

<https://katholiekzaanstreek.nl/>

Sint Nicolaas

Nog even een 'nabrand' over Sint Nicolaas.

Deze zomer waren we in Colmar in de Vogezen.

U zult er misschien ook wel eens zijn geweest, want je kon er over de hoofden lopen.

Een paar dingen die opvielen.

Er zijn veel winkels met kerstartikelen die het gehele jaar open zijn.

Colmar heeft prachtige vakwerkgevels en mooie musea en natuurlijk imposante

kerkgebouwen. En de hoofdkerk is de basiliek van de heilige Nicolaas. En in één van de portalen is een prachtige afbeelding gemaakt van de H. Nicolaas met daarop de meisjes en de jongens die Nicolaas met geschenken komen bedanken voor de redding die hij hun heeft gegeven.



Zo is er een verhaal over een vader met drie dochters. Hij was zo arm dat hij nooit de bruidsschatten bij elkaar zou kunnen brengen. De meisjes zouden ongetrouwd moeten blijven en gedoemd zijn in de prostitutie te belanden. Nicolaas gooide de bruidsschat naar binnen (vandaar de traditie van het strooien. Ook de chocolade munten zouden op dit verhaal terug gaan).

Maar er is nog een sterker verhaal dat 3 jonge mannen werden vermoord door een boze herbergier die het vlees van hen bewaarde in een ton met pek. Toen Nicolaas in de herberg overnachtte droomde hij van het voorval en wekte hen tot leven. Wie dat kan, die moet toch wel heilig zijn. Welk snoepgoed daar mee verbonden is weet ik niet.

Maar hier geven de geredden hun dank aan Nicolaas. en dat allemaal onder het toezien oog van Christus die daar boven zetelt. Hij heeft immers gezegd: wat je voor een ander hebt gedaan, dat heb je voor mij gedaan.

Onlangs bezocht paus Leo Turkije samen met vele andere kerkelijke leiders en bezochten daar Nicea. In 325 vond daar een kerkvergadering plaats met zo'n 300 bisschoppen uit de toenmalige christelijke wereld. De paasdatum werd vastgelegd en de geloofsbelijdenis werd er opgesteld, nu dus 1700 jaar geleden. En op de lijst van aanwezigen komt ook de naam voor van Nicolaas, bisschop van Myra, dus een goede Sinterklaas antwoordt op de vraag hoe oud hij is met minimaal 1750 jaar.

Zo scheidt je kaf en koren en daar gaat het deze zondag in de lezing ook over.
Matthé Bruijns

Caritas Kerstpakkettenactie 2025

Op zondag 16 november zijn we gestart met de *Caritas Kerstpakkettenactie 2025*. *Inmiddels hebben we van u al veel mooie artikelen voor de kerstpakketten én financiële donaties mogen ontvangen. **Hartelijk dank daarvoor!***

Mocht het er voor u nog niet van gekomen zijn om mee te doen, dan is er nog een **laatste mogelijkheid om op zondag 7 december** uw artikelen in de kerk af te geven.

Natuurlijk kunt u ook nog een bijdrage overmaken op de bankrekening van het IPCI:

IBAN NL91 RABO 0147 0806 81t.n.v. IPCI Zaanstreek

Graag in de omschrijving vermelden: *'Jozefparochie - kerstpakkettenactie 2025'*.

*De komende weken gaan wij, samen met het **Sociaal Wijkteam Kogerveld**, voortvarend aan de slag om de kerstpakketten samen te stellen en te bezorgen bij onze naasten in de wijk — mensen die dit steuntje in de rug juist nu zo hard nodig hebben.*

Alvast hartelijk dank namens de PCI Jozefparochie!



Kerstmarkt in de Jozef parochie

Op zondag 14 december bent u hartelijk welkom in de viering van 10.00 uur **in de kerk**, de kerstmarkt zal hier aansluitend plaats vinden.

De opbrengst van de kerstmarkt gaat naar onze partner parochie in Kotor Varos. Zij gebruiken deze opbrengst om eten, medicijnen en hard hout te kopen, ze kunnen onze steun goed gebruiken in deze koude winter.

Op de kerstmarkt kunt u allerlei handgemaakte artikelen kopen om als kerstgeschenkje aan iemand cadeau te doen die u met Kerstmis wilt verrassen. Ook zullen er dit jaar weer mooie kerststukjes aangeboden worden die door de Bloemengroep zijn gemaakt.

Helaas is het bij ons niet mogelijk om te pinnen, dus vergeet niet om contant geld mee te nemen.

Wees allen van harte welkom bij de kerstmarkt in de Jozef!



Advent

In de advent klinken profetische stemmen die vooruit wijzen naar wat komen gaat. De profeet Jesaja en Johannes zijn dan vaak aan het woord. Deze zondag klinken deze woorden:

Op die dag zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Jesse en een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen.

Op hem zal de geest van de Heer rusten, een geest van wijsheid en inzicht, een geest van raad en sterkte, de geest van kennis en eerbied voor God.

Jesaja gebruikt het beeld van een omgehakte boom. Een dode stronk is wat er rest.

Zo zag hij de situatie in zijn wereld: mensen maken er een zootje van. En de koningen van Israel, van wie je zou verwachten dat zij het recht zouden laten zegevieren: de meesten maken er niets van.

Er is niets meer over van de belofte van een koninkrijk waarin de wil van God zou leven, waar dus recht wordt gedaan aan kleine mensen. Maar uit dat verdorde leven zal iets nieuws beginnen, een twijgje zal op groeien. Je zag dat ook gebeuren bij de bomen die met de storm Polly in 2023 omver zijn gegaan.

De stronken lopen weer uit, maar hier gaat het om mensen. Jesse (Isaï) is de stamvader van de koningen van Israël. Vaak was het een dode boel met dat koningschap maar het leven gaat door. En kunstenaars creëerden dan een slapende Jesse waar een levensboom uit zijn buik opgroeide die tegelijk een stamboom was waar namen als David, Salomo en uiteindelijk Jezus uit voortkomen. (Jozef moest immers naar Bethlehem, de stad van David om zich te laten inschrijven).

