



NIEUWSBRIEF

3 mei 2026

Pastor Truus Molenaar heeft aangegeven dat zij de komende maand haar voorgaan in de Zaanse parochies wil gaan beëindigen.

Dit doet zij met pijn in het hart, maar haar hart geeft ook wat problemen.

Het gaat al meer dan 90 en half jaar mee en heeft voor velen geklopt.

Op zondag 31 mei zal zij de laatste keer voorgaan en nemen we afscheid van haar in de Petruskerk.

Vanwege haar moeite met het lopen van langere afstanden is er geruild en gaat pastor Truus Molenaar deze zondag 3 mei voor in de Pinkzaal van de Martelaren van Gorcumparochie

en zal pastor Matthé Bruijns voorgaan in de Petrus.

Deze maand is een groep parochianen uit de Zaanstreek mee geweest met een parochiereis.

Een reis naar Berlijn betekent ook een confrontatie met de Tweede Wereldoorlog.

Alle steden dragen de wonden van het oorlogsgeweld

en zeker in Oost-Duitsland is te zien dat de wederopbouw daar op een andere manier heeft plaats gevonden dan in het toenmalige Westen.

Indrukwekkend was het bezoek aan het Holocaust monument in het centrum van Berlijn

waar meer dan 2000 betonnen blokken de uitzichtloosheid en het losgemaakt zijn uit de gemeenschap van de slachtoffers van de grootste massamoord uit de geschiedenis uitdrukken.

We hebben daar het Joodse Kaddiesj gebed gebeden.



Ook de Gedächtniskirche staat symbool voor wat oorlog doet: totale verwoesting en wanhoop.

Een ruïne van wat ooit een majestueus gebouw was.

Er is ooit nog met de gedachte gespeeld om dit af te breken, maar is uiteindelijk blijven staan als een waarschuwend teken.

(hoeveel verwoesting is er geweest en tijdens ons bezoek is er oorlog in Oekraïne, Soedan, Libanon en ga maar door).

In wat rest van deze kerk, het portaal onder de toren staat ook het zogenaamde kruis van Coventry



De Engelste stad Coventry werd in het najaar van 1940 gebombardeerd en dit was wat er restte van de kathedraal.

Men vond in de puinhopen grote ijzeren spijkers die in de Middeleeuwen zijn gesmeed om de dakconstructie bij elkaar te houden.

Van deze spijkers zijn kruizen gemaakt die verspreid zijn over kerken en gemeenschappen die door oorlogsgeweld zijn getroffen.

Het staat voor vrede en verbondenheid tussen voormalige vijanden.

Ook in de Grote of St. Laurenskerk in Rotterdam is het Cross of Nails te zien, en dus ook in de Gedächtniskirche.

En iedere eerste vrijdag van de maand is er om 13 uur in de Kooger Vermaning een Vredesgebed waarin het Coventry gebed klinkt.



Coventry gebed:

Heer, vergeef het.

De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse.

Heer, vergeef het.

Het begerig verlangen dat mensen en volken drijft naar bezit van wat hen niet toebehoort.

Heer, vergeef het.

De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.

Heer, vergeef het.

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.

Heer, vergeef het.

Onze onverschilligheid ten opzichte van lijden, van daklozen en vluchtelingen.

Heer, vergeef het.

De begeerte die lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden misbruikt.

Heer, vergeef het.

De trots die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op God.

Heer, vergeef het.

Maar wees jegens elkaar vriendelijk en barmhartig, elkaar vergevend zoals God in

*Christus u vergeving geschonken heeft.
AMEN*

We hebben in de nieuwe kerk die daarnaast is gebouwd het *Dona nobis pacem* gezongen.

Matthé Bruijns

